

'T BUURTBLAEDJE



**Informatieblad buurtvereniging
"Schoor"
Uitgave: lente jaargang 2010**

Van de voorzitter

In de eerste goede zonnestrallen van 2010 een stukje schrijven voor het buurtblaedje voor het lentenummer is een leuke meevaller. Tijdens de ledenvergadering op 2 maart jongstleden hebben Resie en Helma afscheid genomen van het bestuur. Resie en Helma nogmaals bedankt voor jullie inzet.

Verder in het Buurtblaedje staat het verslag van de kindercommissie die weer veel werk hebben gedaan het afgelopen jaar.

Na de pauze heeft Frans Knapen uit Nederweert veel foto's uit de oude doos laten zien. Er waren toen toch ook al veel knappe mannen en vrouwen "Op Schoor". Het was een leuke afsluiting van de ledenvergadering. Verderop in het blaedje staat een verhaal van Peter Nossin, die leuk aansluit op de foto's van Frits Knapen.

We hebben voor dit jaar ook weer leuke activiteiten op het programma staan. U krijgt hiervoor de uitnodigingen in de brievenbus, of ze staan op de achterzijde van het buurtblaedje.

Ik wens iedereen een prachtig voorjaar toe met veel zon.

Tineke Hofstede-de Wal

Nieuwjaarsnacht

Het was afgelopen oudejaarsnacht weer goed mis in ons land. Bij politie en hulpdiensten was alles ingezet om de viering in goede banen te leiden. Met alle paraatheid ten spijt, was de puinhoop weer compleet. Er deden zich verspreid over het hele land 2500 incidenten voor, uiteenlopend van brandstichting tot mishandeling. In 140 gevallen werden de hulpdiensten zelf aangevallen door de raddraaiers. De politie verrichtte 940 arrestaties. Het is duidelijk dat het zo niet verder kan. De viering van oud en nieuw is ontaard in vernielzucht, aanvallen op politie en hulpdiensten en vuurwerkaanslagen op andermans eigendommen. De verbijstering onder drie betrokken gezagsdragers spreekt boekdelen. Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag omschreef de situatie in zijn stad als een crisissituatie die enkele uren aanhield.

Burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen signaleerde dat brandweertje pesten tijdens oud en nieuw een sport wordt.

Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken ten slotte noemde het van de gekke dat de complete staatsmacht gemobiliseerd moest worden om een feestje in goede banen te leiden.

Ze heeft groot gelijk! De inzet van de overheid kost veel te veel geld.

Ook de toegebrachte schade aan goederen en mensen is vele malen groter dan de feestvreugde, of wat daarvoor moet door gaan.

Op zichzelf is er niets op tegen als er met oud en nieuw wat vuurwerk afgestoken wordt, maar meestal begint het al dagen van te voren. Op de laatste dag van het jaar gaan vanaf 10 uur alle remmen los.

Grote groepen lopen over de straat met zakken vol vuurwerk dat hier en daar lukraak afgeschoten wordt. Vooral ouderen schrikken zich het lazarus, huisdieren worden opgeschrikt en het is een regelrechte aanslag op het milieu. Ook is het een aanfluiting dat TNT Post rondom de jaarwisseling brievenbussen hermetisch moet afsluiten of zelfs verwijderen, vanwege het feit dat zogenaamde lolbroeken hun vuurwerk hierin laten afgaan. Je zou zeggen, als de put nu niet gedempt wordt is de tijd niet ver meer, dat de jaarwisselingen kostbare en bloedige veldslagen worden waarbij misschien wel doden vallen.

Het hapsnap beleid dat nu gevoerd wordt, raakt in feite kant nog wal.....

Wilhelmien Wetemans

Nieuwjaarsbrunch....2010

Buurtvereniging Schoor organiseerde op 10 januari jl. een nieuwjaarsbrunch. Vice voorzitter Riny van Veldhoven opende deze druk bezochte bijeenkomst en heette iedereen van harte welkom, waarna men elkaar de beste wensen uitwisselden.

Op zo'n dag vindt ook als het ware een verbroedering plaats, want iedereen praat met iedereen. Prettige gebeurtenissen worden nog eens aangehaald, ondanks dat het al lang geleden is. U kent de uitdrukking wel; ou-

de koeien uit de sloot halen. Zo vertelde iemand over tanden trekken. Inderdaad, vroeger was het in verschillende delen in Nederland heel gebruikelijk, als jonge stellen gingen trouwen een "kunstgebit" cadeau kregen van hun ouders. Zowel de jongen als het meisje lieten al hun kiezen trekken, en als vervanging werd in hun verder leven gebruik gemaakt van het kunstgebit. De reden washet scheelde veel in kosten, men ging ervan uit dat de tanden toch vervangen moest worden en dat je nooit geen kiespijn meer zou hebben. Dit gebeurde nog tot begin 1950.

Verder kon iedereen genieten van een lekker warm en koud buffet. Het moet gezegd worden dat alles tot in de puntjes verzorgd was.

Tegen het einde van de brunch bedankte Riny allen nog eens hartelijk voor de komst en keerde iedereen tevreden huiswaarts.

Wilhelmien Wetemans



Foto's: Mathilde Sieben.



Jaarverslag Kindercommissie 2009

Het programma begon op 2^e paasdag maandag 13 april. In het lekkere voorjaarszonnetje had de paashaas zich verstopt op de Meiberg. 25 kinderen gingen de paashaas vol enthousiasme zoeken en ze vonden niet alleen een grote paashaas maar tot hun verrassing was er ook een kleine hulp paashaas. Samen gingen ze alle goed verstopte eieren zoeken, na in totaal 144 eieren gevonden te hebben was het tijd voor ranja en wat lekkers. En voor de volwassene was er natuurlijk koffie en thee en ook wat lekkers. Tot slot kregen alle kinderen een lekkere speklollie van de paashazen. Het was voor iedereen een gezellige morgen geweest.

27 mei hadden we een voorjaarsactiviteit en zijn we met de kinderen van de buurt naar het hobbyschuurtje in Haler geweest, daar hebben we boerengolf gedaan. Boerengolf wordt in de weilanden gespeeld tussen de grazende koeien wat natuurlijk wel heel leuk en spannend was. Er werden 2 groepen gemaakt en ieder kind kreeg een golfstok en per groep een bal, wie per groep de minste slagen maakte voor de bal in de hole was, was de winnaar. Halverwege de middag kreeg iedereen wat te drinken en een zakje chips. Na afloop van de boerengolf kon iedereen zich nog vermaken in het speeltuintje. Kortom het was een zeer leuke activiteit en voor herhaling vatbaar.

18 oktober stond in het teken van het zomer/najaarsactiviteit deze activiteit werd samen gevoegd ivm met weinig aanmeldingen voor het zomeruitstapje. Maar zondag de 18^e was het dan zover en zijn we met 19 kinderen en 13 volwassene naar de binnen- en buitenspeeltuin Kinderdrome in Panningen gegaan. De kinderen konden naar hartenlust klimmen, springen en bouwen. Er waren 2 verdiepingen met speeltoestellen springkussens, ballenbakken en glijbanen. Tussen het spelen door hebben we met zijn allen nog frietjes en een snack gegeten. Na afloop gingen de kinderen moe en voldaan naar huis.

11 november was het Sint Maarten. We verzamelde ons bij Pietje van de Kruijs op Schoor en vertrokken gezamenlijk met lichtjes en lampions naar de Fam. Ververs waar de stapel aangestoken werd in het bijzijn van iedereen. Met de zelfgemaakte glühwein van Jack, de warme chocomel, cake en de wafels van Hennie Kuepers was het lekker vertoeven rondom het vuur.

Op zaterdag 28 november was het weer zover en hadden zich 25 kindjes verzameld bij zaal Briels die met kloppend hart op de Sint en zijn piermannen wachtten. De kinderen zongen heel hard sinterklaasliedjes zodat de Sint ook wist waar hij moest zijn. Er waren ook 2 zwarte pieten bij die heel veel pepernoten uitdeelden. Omstebeurt mocht iedereen bij Sinterklaas komen en wat vertellen. Er werd met een ballon gevoetbald, er was een voordracht op een xylofoon, een dansopvoering en een toneelstukje op het liedje van 'zwarte piet ging uit fietsen'. Tot slot mocht ieder kindje een cadeautje ophalen bij Sinterklaas. Het was een gezellige ochtend en nadat we de Sint en zijn pieten hadden uitgezwaaid was de morgen weer voorbij.

Op dit moment hebben wij 42 kinderen t/m 12 jaar in onze buurt. Wij zijn als kindercommissie blij met de positieve reacties en goede opkomst bij de activiteiten. Wij willen dan ook iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het doen slagen hiervan.

Postcode loterij

Op 2 maart jl. beëindigde een zoon de Postcode loterij van zijn vader. Hierbij werd duidelijk vermeld dat dit was in verband met zijn overlijden. Ondanks dat vond de familie een brief op de deurmat geadresseerd aan de gestorven vader, gedateerd op 18 maart, met de mededeling dat betreurd werd dat hij de Postcode loterij beëindigd had, maar dat er gehoopt werd dat hij zich zou bedenken.

Verder werd in de brief nog vermeld, mocht hij nog besluiten mee te spelen, dat hij maar even moest bellen of een formulier moest sturen.

Ik vraag mij wel af, of ze in de hemel ook "postcodenummers" hebben?

Wilhelmien Wetemans

Schietsportcentrum S.V. Kraan



Tjeu v/d Berg
Kraan 18b
6031 RX Nederweert
tel. 0495-632705 / 06 22495037
schietsportcentrum@planet.nl

Voor een bedrijfs-, familie- of groepsfeest,
of zomaar een gezellige avond met vrienden,
pistool, revolver en geweer schieten onder
toezicht van bekwame instructeurs.



Voor al uw sierpleisters en stuwkwerk

6031 RX Nederweert
Kraan 12
Tel. (0495) 631656
Fax (0495) 634811

Mobiel 06 - 53 386 598
info@hansknapien.nl
www.hansknapien.nl

“Kraaien in het Vossenhol“ “De bedriegers bedrogen”



De cast van “DE MEIBERG” tijdens een van de winterse repetities:
van linksaf: Peter Nossin, Will Peters, Frans van Eijk, Helma Nijsen,
Luuk Nossin, Kim Duits, Harrie Bergh, Resie Duits, regisseur Frans
van den Eerenbeemt, souffleur Mat Duits, tevens decorbouwer met
Frans van Eijk.

Op 19, 20 en 21 februari was het weer zo ver: Weekend na de carnaval,
traditioneel de jaarlijkse voorstelling van toneelgroep “De Meiberg” in
zaal Briels.
Zoals elk jaar moet je er bijtijds zijn om een goede zitplaats te veroveren.
Terwijl we wachten tot de voorstelling gaat beginnen, genieten we van
een drankje.

Voordat het stuk begint worden de acteurs voorgesteld. De komedie “Kraaien in ’t Vossenhol” is een voorstelling in drie bedrijven geschreven door Herman Thole en geregisseerd door Frans van den Eerenbeemt. Pension het Vossenhol zoekt een nieuwe conciërge. Dit lijkt Willem wel wat. Op zijn baan als postbode is hij een beetje uitgekeken. Het is de bedoeling dat de nieuwe conciërge met zijn vrouw ook gaat wonen in het pension, een herstellingsoord voor mensen met psychische problemen. Bij aankomst worden ze ontvangen door de directeur, Freek Slim, gespeeld door Peter Nossin. Deze laat ze een contract tekenen. Hierin staat dat ze 50.000 euro moeten betalen als ze binnen een half jaar vertrekken. Willem en Truus tekenen niets vermoedend het contract en lopen zo in de val van de bende. Als de bandieten ook nog ontdekken dat het echtpaar een mooi huisje bezit krijgen ze helemaal dollartekens in hun ogen. Ze zullen alles op alles zetten om de Kraaien uit het pension te verdrijven en hun huisje in te pikken. Ze hebben al vaker met dit bijltje gehakt. Geroutineerd beginnen ze met hun spel. De bewoners van het Vossenhol doen alsof ze mensen zijn met een psychische storing. Door Willem en Truus te belagen willen ze er voor zorgen dat het stel het pension binnen een paar dagen gillend zal verlaten.

Zo moeten de conciërge en zijn vrouw van Cora Wetering, een ex-schooljuf, weer in de schoolbanken. Helma Nijssen zet een strenge juf neer. Willem en Truus luisteren goed naar haar. Diny, een fotomodel, dringt zich erg op aan Willem. Iets wat Truus niet zo ziet zitten. Kim Duits speelt de enigszins losbandige maar domme dame.

Luuk Nossin speelt Joost Griepink, de vorige conciërge, helemaal doorgedraaid en denkt dat hij nu een politieagent is. Politieagent Griepink bekeurt het echtpaar voor een aantal “vergrijpen”. Ze moeten 1000 euro boete betalen.

Dries Vrolijk, gespeeld door Frans van Eijk heeft een achternaam die niet bij zijn beroep past. Hij is namelijk begrafenisondernemer die niets liever doet dan het aanmeten van doodskisten.

Anja Potjegraag. Will Peters speelt de slijmerige verpleegster, een vrouw die uit is op haar eigen gewin. Ze jaagt iedereen de stuipen op het lijf met een enorme spuit.

Ze doen allemaal erg hun best maar Truus en Willem zijn niet voor een gat te vangen. Het slimme echtpaar bedenkt een list waar de bende met open ogen intuït.

De dokter, een broer van Willem en zigeunerin Katinka spelen hierin een grote rol. Harrie Bergh en Resie Duits die Willem en Truus spelen nemen deze personages ook voor hun rekening. Als Katinka ontfutselt Truus Joost Griepink de 1000 euro die hij hen heeft afgetroggeld. Uiteindelijk is het gewiekste stel de oplichters te slim af. Aan het einde blijkt dat Willem en Truus heel goed wisten waar ze aan begonnen, want Willems broer was ook opgelicht door de bende. Hun naam was helemaal geen Kraai maar heel anders en zodoende was het contract niet geldig . Tevens hadden ze op een slinkse manier de bende een hoop geld afhandig gemaakt. Zo zie je maar, “Wie een kuil graaft voor een ander....” Het stuk is heel goed gespeeld. Wij en met ons meer dan 450 andere mensen hebben heel wat afgelachen en genoten van de enorme inzet en passie van toneelgroep “De Meiberg”. Aan het spel, de regie, het decor en de organisatie achter de schermen is te zien dat we heel veel talent hebben in Schoor.

Mathilde Sieben - Weerts

KINDERCOMMISSIE

| | |
|---------------------|--------|
| Silvia Duijts | 631246 |
| Annemarie Habraken | 622113 |
| Susanne Everaerts | 625300 |
| Carla van de Schoor | 631978 |

REDACTIE

| | |
|-----------------|--------|
| Jan van de Kam | 633188 |
| Elly Scheepers | 632665 |
| Wilh. Wetemans | 631809 |
| Tineke Hofstede | 624933 |

Druk: KO-DU Service
Lay-out: Frenk Scheepers

De "dood"

De Toneelgroep De Meiberg speelde een komedie in drie bedrijven, "Kraaien in het Vossenhol". Het sprak mij tot de verbeelding dat Dries Vrolijk (Frans van Eijk) Willem Kraai (Harrie Bergh) al een doodskist wilden komen aanmeten. Het bracht mij op het idee hier iets over de "dood" te schrijven.

Het is nog niet zo lang geleden, denk aan grootmoeders tijd, dat de katholieken zich goed voorbereidden op de dood. Eveneens was op het platteland gebruikelijk dat een landbouwer vanaf zijn huwelijk het benodigde hout had klaar liggen voor doodskisten voor zijn hele gezin. Dit werd ervaren als



iets dat geregeld moest zijn, men vond het een eer. Als de plaatselijke timmerman de overledene kwam opmeten, plaatste hij meteen een bordje bij de deur als teken dat in dat gezin iemand dood was. Ik kan mij nog herinneren dat in 1960 zulk soort bordjes werden geplaatst. Op veel plaatsen was het ook gebruikelijk dat het doodshemd, het hemd waarin de overledene zou worden opgebaard, tot de standaard uitrusting van de bruid behoorde. Zo was het ook gebruikelijk dat de buurman ervoor zorgde dat de kerkklok werd geluid. De burens moesten het graf delven en het was de taak van de oudste neef om buiten het dorp de vrienden en bekenden te verwittigen. In het buitenland, denk speciaal aan niet westerse maar Afrikaanse landen, waren de rituelen veel extremer dan bij ons.

Tegenwoordig laat zo'n vijftig procent van de Nederlandse doden zich cremieren. Onder de katholieken ligt dit percentage lager. In 1913 werd in Velsen (Noord Holland) het eerste crematorium geopend.

Een crematie vindt plaats bij een temperatuur van gemiddeld 950 graden

Celsius. Het verbranden van een stoffelijk overschot duurt gemiddeld zestig minuten, dit is afhankelijk van de kist waarin de overledene is opgebaard.

Katholieken gaan ervan uit dat 'gij in stof zult wederkeren en gelukkig zult verder leven'. Dit is het beeld van de katholieke begrafenis en rituelen uit de periode 1850 tot 1960.

Ik wil dit verhaaltje beëindigen; zoals Rowwen Heze in een lied zingt;

"Weej goan allemaal, oh, oh, oh".

'Weej goan allemaal, oh, oh, oh"

"Weej goan allemaal, oh, oh, oh".

"Allemaal, joa allemaal met de neus umhoeg".

Wilhelmien Wetemans

Symbolen van de dood

Hier nog enkele Christelijke Symbolen van de dood.

"Een zeis";....de dood waar niemand aan ontkomt.

"Een dovende fakkel";....het uitblussen van het leven.

"Klimop";.... onsterfelijkheid.

"Bazuinen";....het laatste oordeel.

"Beenderen";....overwinning van Christus op de dood.

"Gevleugelde zandloper";....vergankelijkheid, korte tijd van leven.

"Bliksem";.... het laatste oordeel.

"Treurwilg";....verdriet, verscheiden en rouw.

"Een Kruis";....het hiernamaals, hoop op eeuwig leven.....wij wachten rustig af!

Wilhelmien Wetemans.

TAKEL-SERVICE DUYTS

APK KEURINGSTATION

onderhoud reparaties en banden



Roeven 5
6031 RN NEDERWEERT
Alarmnr.: 0495-631246
Opst.nr.: 0495-632250
Fax nr.: 0495-634723

De gouden plakken uit Vancouver

Enne ...?? Heeft u ook zo genoten van de Olympische Winterspelen en het goud dat 'wij' daar gewonnen hebben ? Maarrrr .. wist je ...

- Dat de olympische gouden medailles bijna voor 93% uit zilver bestaan?
- Dat ze slechts bedekt zijn met een heel dun laagje 24 kts goud ?
- Dat dit jaar de 1.014 uitgereikte plakken zwaarder waren dan ooit: 576 gram ?
- Dat de goudprijs momenteel bijna €30,- per gram bedraagt ?
- Dat 80 % van al ons gouden aankopen gerecycled (omgesmolten) goud is ?
- Dat zelfs uit onze afgedankte mobieltjes behalve nikkel, koper en aluminium, ook goud en zilver gehaald wordt ?
- Dat uit 200 mobieltjes genoeg goud komt voor één trouwring?
- Dat ze in Canada voor de olympische medailles ook een heel klein beetje goudafval uit de elektronica (= "e-waste") gebruikt hebben?
- Dat gerecycled goud vele malen beter is voor ons milieu dan 'nieuw' goud?
- Want dat bij de goudwinning kwikdampen en cyanide de bodem en het grondwater ernstig verontreinigen ?
- Dat in Columbia nu ook 'groen' goud wordt gewonnen door "ORO VERDE" (= "GROEN GOUD") zonder onverantwoord gebruik van giftige chemicaliën?

Meer weten? Kijk op: www.greengold-oroverde.org klik door naar: video's!

J.vd K.

Theeschenkerij 'Hof van Schoor'

Schoor 50

6031 SC Nederweert

0495-624933/06-22480899

info@hofvanschoor.nl

www.hofvanschoor.nl



NAOBERNOWTS

In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwttjes. Laat het de redactie even weten!

Felicitaties voor:

Onze buurtgenoten Elly Scheepers – Dings en Eric van der Putten die resp. voor de VVD en het CDA opnieuw voor een periode van vier jaar in de gemeenteraad zijn gekozen.

Wij wensen hen ook bij de komende werkzaamheden alle succes toe.

Welkom in onze buurt en “goeie aard” gewenst voor:

Marianne Rijvers en Erik Philippus, die sinds 1 december 2009 hun geheel nieuwe LISKESHOEVE aan de Liskesweg bewonen.

Voor een nadere kennismaking: zie elders in dit blad en bezoek zeker ook eens hun mooie website : www.liskeshoeve.nl “van bouwval tot droomhuis”

Hof van Schoor:

Op 25 april organiseert ‘Hof van Schoor’ weer een ‘buitenschilderdag’. Iedereen is welkom! Ook om zelf te schilderen of rond te kijken.

Op 6 en 7 juni kunnen we ‘kunst-preuve’. Ook de camping ‘Klein Schoor’ etaleert dan kunst in samenwerking met deelnemers uit Nederweert-Eind. Er wordt een wandel/fietsroute uitgezet.

Gemeente zoekt recreatie-tips

Zaal Smolenaers te Eind was op 28 januari helemaal vol met meer dan 130 belangstellenden, die kwamen kijken en luisteren, naar de plannen om in ons buitengebied de recreatie te stimuleren.

Het gebied rond Sarsven, de Baanen en de Schoorkuilen kan een goede – kleinschalige – toeristische trekpleister worden en alle aanwezigen werden door wethouder Wernink en Joyce Dirx dan ook uitgedaagd om via gele memobriefjes ideeën aan de wand te plakken.

En die kwamen er in de pauze genoeg; ik noem er enkele:

- verbindingspaden vanaf de ijsboerderij op Eind door de akkers naar de Kwegt.
- paden langs de Eynderbeek, tot aan het wegrestaurant-noord, met een doorgang door het hek, zoals bij Zuid.
- wandelpad langs het ‘nieuwe’ Sarsven
- een schaapskooi met eventueel informatiecentrum.
- uitbreiding van dagcamping DE HOUTSBERG ,
- een hoge ‘speelberg’ op een van de zandbulten
- goede ruiterspaden en menroutes



Ook bij theeschenkerij “HOF VAN SCHOOR” wapperen uitbundig de vlaggen van de vorig jaar opgerichte Stichting “DE HEERLIJKE PEEL”, waarin verschillende ondernemers zich met succes richten op kleinschalige recreatie in onze regio.

De eerste spreker, René Gerats, stafmedewerker Beheer van Stichting Het Limburgs Landschap, ging aan de hand van mooie opnames, dieper in op het geheel vernieuwde SARSVEN, zoals hij al eerder deed in Reigershorst. (zie vorige BUURTBLAEDJES)

Vanwege de noodzakelijke rust voor de vele vogels, zal het niet mogelijk zijn om een heel rondje om het ven heen te wandelen, maar aan de noordzijde zal het pad tussen Sarsven en de Baanen opgewaarderd worden en eventueel van een vogelobservatiepunt voorzien.

Op elke tafel lag – om mee te nemen – het schitterende kwartaalblad van HET LIMBURGS LANDSCHAP, waarmee wellicht zich weer vele nieuwe ‘beschermers’ hebben kunnen aanmelden. (€17,50 per jaar is dan ook echt niet veel, voor dit mooie kwartaalblad, vind ik,)

Vervolgens vertoonde Ton Voncken de promotie dvd van “DE HEERLIJKE PEEL”, waarin met mooie sfeerbeelden het kleinschalig recreëren in onze omgeving wordt gestimuleerd in: het heerlijke groen, het heerlijke verblijven, de heerlijke tradities, enzovoorts.

Hij ging verder in op de in 2008 opgerichte TROM: Toeristische, Recreative Ontwikkelings-maatschappij MiddenLimburg, waarin in samenwerking met Noord Limburg het toerisme en de economie moeten worden gestimuleerd en versterkt.

Wanneer in het jaar 2012 “DE FLORIADE” nabij Grubbenvorst-Venlo 2.000.000 bezoekers verwacht, moeten die ook in onze streken wat eurootjes achterlaten, aldus spreker.

Voor de vele duizenden bezoekers van de EYNDERHOOF geldt eigenlijk hetzelfde: we moeten ze hier wat langer proberen te laten blijven en dat kan hier op Schoor en Eind al aardig goed, dankzij de samenwerking van de kleinschalige ondernemers.

Heeft U ook interesse om een “ommetje rond het dorp” voor wandelaars of fietsers te ontwerpen?

Kijk dan op: www.ikl-limburg.nl bij: maak eens een ommetje. Succes!

J.vd K.

De Pen



De nieuwe Liskeshoeve – van bouwval tot droomhuis

Het zal inwoners van Schoor niet zijn ontgaan: op de Liskesweg is de afgelopen tijd druk gebouwd. Op de plek van de oude Liskeshoeve is een nieuwe langgevelboerderij neergezet met een wel heel bijzondere vormgeving. Na twee jaar druk bezig geweest te zijn met de nieuwbouw in al z'n facetten, zijn wij afgelopen december vanuit Weert naar ons nieuwe onderkomen op Schoor verhuisd.



Vanaf het begin is van de bouw een dagboek bijgehouden op de weblog: www.liskeshoeve.nl, met als titel: "Liskeshoeve: van bouwval tot droomhuis". Daarin valt te lezen dat de bouw niet altijd van een leien dakje is gegaan, maar met vallen en opstaan is dan toch het droomhuis verwezenlijkt. Althans volgens ons, want de eigenaardige architectuur was voor menig een wel even wennen. Een rieten kap, met klassieke dakpannen – OK, maar dan lopen die pannen verticaal door tot op de grond.... De voorgevel geheel van glas, is dat wel sterk genoeg? En dan die vreemde 'happen' uit de constructie, dichtgemaakt met grote, overhangende glazen puien. Hoe verzin je het.

Wat je er ook van mag vinden, wij zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan. Na vele brainstorm sessies met architecten buro Nexit uit Arnhem, werd de laatste maquette van de nieuwe Liskeshoeve door ons goedgekeurd. In het ontwerp zijn een woonhuis, bedrijfsruimte, gastenruimte, atelier en (toekomstige) galerie opgenomen. Met Weerens bouwbedrijf uit Stramproy als hoofdaannemer, en een aantal lokale onderaannemers werd de nieuwbouw gerealiseerd. Gezien de niet alledaagse constructies viel de vertraging van een half jaar eigenlijk nog mee.

In de tussentijd is er ook hard gewerkt in de tuin. Opvallend is het vennetje, op de plek van de oude brandvijver. Rond dit 'Liskesven' gaat een peeltuin ontstaan, met streekeigen beplanting. Ook zullen diverse beelden een plek in de tuin krijgen. Alleen rond de boerderij zal het wat 'gecultiveerder' worden, en onze hovenier van Mierlo uit Deurne wacht met jeukende groene vingers op het einde van de winter, zodat het beplantingsplan verder kan worden gerealiseerd.

Inmiddels wonen we met veel genoegen in hun nieuwe droomhuis, en na alle hectiek van de bouw nemen we rustig de tijd om het binnen helemaal naar onze zin te maken. Nu komt er ook ruimte om wortel te schieten in de nieuwe omgeving. Wij zijn er van overtuigd dat we een prachtige plek op Schoor weer in ere hebben hersteld, en hopen nog vele gelukkige jaren op de Liskeshoeve door te brengen!

Marianne Rijvers
Erik Philippus

Las- en Montagebedrijf



ERIC KUEPERS

Eric Kuepers
Wessemerdijk 8
6031 SG Nederweert

Tel. 0495 - 634285
Fax 0495 - 634285
GSM 06 - 51306734

Klussenbedrijf Jan Koolen



Liskesweg 3
6031 SE Nederweert
tel/fax: 625889
mobiel: 06 50967777

voor al uw timmerwerk

Roeven in het midden van de vorige eeuw



Wie zijn toch die twee dappere jongens die op zondagmorgen, direct na de hoogmis, al naar het café van ‘Gieze An’ op Roeven fietsen? Wie het weet mag het zeggen. Het is kermiszondag in 1946. Voorop fietst Piet Verheyen, (Piet van Steemes Frans) toen wonend aan de Wessemerdijk. (thans woonhuis hoefsmid Saes). Piet (geb. 1929) woont nu in Ospel aan het Loanepaat. Direct achter hem zien we Theo van Nieuwenhoven, (Theo van Trinkens Frens) toen woonachtig op Roeven (thans ‘Trinkenshof’). Theo (geb. 1930) woont al vele jaren aan de andere zijde van de weg: Roeven nr. 9A (bij zijn smederij)

Aan het begin van Roeven, bij sluis XV, zien we het monumentale pand van An Knapen (‘Gieze An’).

Achter de dubbele deuren bevond zich aan deze zijde het café en aan de andere kant de winkel. Volgens Piet werd in die jaren in café “DE SCHEEPVAART” een lekker glaasje “MAES”-pils getapt.

In de onderkeldering van het grote pand hebben meerdere andere families gewoond: rond 1950 Frans en Riek Scheffers (Fraens van Neele Ciske), daarna o.a. de familie Sonnemans. Thans is het ‘t woonhuis incl. schildersatelier van Susanne Everaerts en Eric Kusters met hun kinderen.



Hier zien wij An, met haar beide dochters, met wie zij samen het café en de winkel runde: de oudste dochter was Leen Verheyen uit het eerste huwelijk van An, de jongste was Annie Stienen uit haar tweede huwelijk. Met dank aan Piet Verheyen voor het lenen van de foto's en de informatie.

Heeft U ook nog een mooi familieportret of een foto van Uw (oude) woonhuis? Die kunnen we scannen voor ons BUURTBLAEDJE en krijgt U dan onmiddellijk weer terug. Doormailen kan natuurlijk ook. U doet er – vooral onze oudere buurtgenoten- een heel groot plezier mee.

janvandekam@planet.nl

Rijbewijs

Het is bijna niet te geloven maar toch waar. In Zuid - Korea is een inwoner 771 keer gezakt voor haar rijbewijs en gaat onverschrokken verder. De 68 jarige dame struikelt steeds over het theoretische examen. De eerste test heeft ruim 4 jaar geleden, om precies te zijn op 13 april 2005, plaats gevonden. Sindsdien heeft ze praktisch elke werkdag een nieuwe poging gedaan om het papiertje te behalen.

Het verantwoordelijke bureau "rijvaardigheidsbewijzen" spreekt over een record. Dat zal niemand verbazen. Een medewerkster van het instituut beloofde de vrouw een herinneringsplaquette als ze het bewuste papiertje in haar bezit krijgt. Ik kan mij voorstellen dat deze dame, als ze ooit slaagt, niet zo erg vereerd zal zijn om het herinneringsplaquette in ontvangst te nemen. Daarbij komt ook nog dat ze steeds herinnerd wordt aan de vervelende slepende gebeurtenis.

De vrouw behaalde telkens een score tussen de dertig en vijftig punten, terwijl ze pas bij zestig punten is geslaagd. Hieruit is, mijns inziens, toch te concluderen dat de mogelijkheid bestaat dat ze, met heel veel geluk, het rijbewijs kan halen. Dus is te hopen dat de Zuid-Koreaanse vrouw de moed niet opgeeft en gauw in bezit zal zijn van een rijbewijs.

Ik wens haar veel succes.

Wilhelmien Wetemans.

Schoorder bloed

Mijn moeder – ze woont nog altijd in Helmond, én gelukkig samen met mijn vader - werd onlangs 80 jaar. We vonden het een leuk idee om voor haar verjaardag iets bijzonders te maken. Twee van mijn jongere zussen wilden haar een interview afnemen. Dit zou niet alleen over koetjes en kalfjes moeten gaan, maar ook over haar beleving van belangrijke gebeurtenissen in haar leven. Laten we zeggen: een diepte-interview. Een leuk idee, omdat je zo steeds beter gaat begrijpen hoe iemand in elkaar steekt en waarom iemand is geworden zoals die is. Mijn twee zussen hebben daar uitvoerig de tijd voor genomen en hebben alle bijzondere voorvallen opgetekend met de bedoeling om dit tot een leuk boekje te bundelen – voorzien met foto's uit het familiealbum.

Ikzelf heb hier geen bijdrage aan geleverd en was daarom ook zeer benieuwd of er nog bijzondere – voor mij onbelichte zaken – boven zouden komen drijven.

Vorig jaar kwam het boekje gereed. Ieder van ons kreeg een bijzonder fraai uitgevoerd exemplaar. Ik ben het direct gaan lezen. Alles kwam voorbij: haar jeugdherinneringen, de verlovings, de trouwerij, de geboorte van de kinderen. Het was HAAR verhaal. Heel bijzonder om dit te lezen, kan ik jullie vertellen. Maar wat schetste mijn verbazing. Mijn ouders komen geregeld op bezoek en dan brengen we soms een bezoek aan het kapelletje. Daar is niets bijzonders mee, maar ik moest uit het boekje lezen, dat in een van de glas-in-lood ramen van de kapel de naam Neijnens was geschreven. Alhoewel ik vaker in de kapel ben geweest, is me dit niet eerder opgevallen. En dat moest ik uit het boekje lezen!! Ik wist wel dat mijn oma (mijn moeder's moeder) Neijnens heette en uit de buurt van Weert kwam. Maar dat er verwantschap zou kunnen bestaan, en dat mogelijk de wieg van mijn voorouders hier op Schoor zou hebben gestaan, dat prikkelde mijn fantasie. Ik ben hier als Brabander komen wonen, maar van oorsprong heb ik ook Schoorder bloed!! Wellicht is er nog een kans dat ik tot prins Carnaval gekozen wordt ☺. Uit deze streek komen is één voorwaarde, nu nog aan het Nederweeter dialect werken!! Ik vroeg mijn moeder waarom ze me dat nooit verteld had. Het antwoord was even kort als simpel: "ik dacht dat je dit al lang wist".

Tot zover het boekje.



Nu gaf enkele dagen geleden Frits Knapen na afloop van de jaarvergadering van de buurtvereniging een presentatie met foto's uit de oude doos: vervallen boerderijen en mensen uit een grijs verleden. En plots schoot er een foto voorbij van ene Peer Neijnens, die kennelijk een dochter had: Marieke geheten. Ik ben daarover die avond gaan doorvragen en Marieke schijnt nu gewoond te hebben schuin tegenover de woning waar wij nu wonen (voorheen op Schoor 4). Het was kennelijk een welgestelde familie met 30 ha grond en 3 boerderijen. En als weldoener zou Peer Neijnens mede de bouw van de kapel hebben bekostigd. Omdat ik tot voor kort veel onderzoek heb gedaan naar mijn stamboom (van vaderszijde) is dit natuurlijk ontzettend leuk om ook dit verder uit te zoeken. Intussen heb ik gezocht op internet en ontdekte dat P. Neijnens een van de stichters van de kapel was. Ik zou het fantastisch vinden als iemand meer kan vertellen over deze Peer Neijnens en zijn dochter Marieke (beter bekend als Nijnese Marieke). Dan breng ik de volgende keer weer verslag uit van mijn naspeuringen.

Peter Nossin



knapen vof

hoveniersbedrijf
schoor 42, nederweert. tel. 0495-631625

voor al uw tuinplanten
coniferen, sierheesters, vruchtbomen,
dwergconiferen, heide e.d. Tevens turf en compost.

Bezoek vrijblijvend ons tuincentrum.



Voeg- en Restauratiebedrijf
Impregneren en Gevelreinigen

Roeven 7
6031 RN Nederweert
Telefoon 0495-632590

Feestje in de molen op Roeven



Op 5 februari j.l. had molenaar Piet Heldens alle redenen om 'zijn' molen op feestelijke wijze te versieren: enkele belangrijke onderdelen van het olieslagwerk waarmee hij straks olie uit lijnzaad kan slaan, waren gereed en konden officieel overgedragen worden.

Bijna een jaar lang was er op vele niveaus gepuzzeld en getekend, gezaagd en gefreesd, maar ook

gemetseld en gesmeed, om het authentieke houten olieslagwerk, dat vroeger ook in de molen op Roeven aanwezig moet zijn geweest, opnieuw te kunnen plaatsen.

Er was dan ook koffie en gebak voor alle werkers en studenten met hun leraren, die samen dit huzaren-stukje volbracht hebben:

Dit zijn: drie derdejaars studenten van FONTYS PEDAGOGISCH TECHNISCHE HOGE-SCHOOL te Eindhoven, studenten van de GILDE-OPLEIDINGEN te Venlo en leerlingen VMBO afdeling bouw van HET KWADRANT in Weert. Ook de houtzagerij van de EYNDERHOOF was natuurlijk ingeschakeld.



In de zg. 'vuister' wordt het lijnzaad voorverwarmd, zodat het gemakkelijker te pletten is.

Omdat geen werktekeningen meer beschikbaar waren, moest uitgebreid studie gemaakt worden van oude houten tandwielconstructies en krachtenoverbrenging.

Het hele olieslagwerk is op een fantastische wijze uitgewerkt in een driedimensionaal computerprogramma, waarvoor extra hulde!!!

Bekijk hiervoor de site, die méér dan de moeite waard is:

www.windstill.nl Daar kun je ook de geschiedenis en andere bijzonderheden van 'onze' molen op Roeven terugvinden.

Foto's en tekst: J.vd K.

Elfstedentocht 1963

Ook de Elfstedentocht van 1963 had een tocht moeten worden zoals de voorgaande, hetgeen inhoud afzien en wel tot het bittere einde.

Bij goed getrainde sportman/vrouw behoort het uitrijden bij "normale" weersomstandigheden zeker tot de mogelijkheid. Maar op 18 januari 1963 was het weer zo extreem dat alleen de allersterksten de finish bereikten. Dit blijkt ook uit de resultaten; van de 568 wedstrijddrijders haalden 57 de eindstreep binnen de vereiste twee uur na de winnaar. Van de 9.294 gestarte toerrijders, zijn er in totaal 69 die de finish hebben bereikt.

Het weer was die dag kort gezegd bar en boos. Achttien graden onder nul was het toen de wedstrijddrijders om 5.30 uur vertrokken bij Posthuma's Sputinrichting aan de Verlengde Schrans in Leeuwarden. Het ijs was van slechte kwaliteit, het was hobbelig en tevens zat het ijs vol scheuren. Daarbij moet nog vermeld worden dat in geheel Friesland een pak sneeuw lag van ongeveer twintig centimeter. Verder stond er een harde, stormachtige oostenwind.

De eerste grote plaats die werd aangedaan was Franeker en van daaruit ging het naar Dokkum. De daarbij snijdende oosten - wind maakte het bijna onmogelijk de rit uit te rijden. Niet voor niets wordt dit traject (Franeker-Dokkum), een grote afstand met weinig begroeiing, dus praktisch geen beschutting, de "Hel van het Noorden" genoemd.

Alvorens de schaatsers in Franeker waren hadden ze al één kluunplaats gepasseerd en het was als het ware een slagveld, want velen hielden het voor gezien. Velen onder hen vonden het onverantwoord verder te gaan, anderen moesten opgeven door verwondingen van valparijen e.d.



Maar de uiteindelijke winnaar Reinier Paping was die dag beresterk. In Workum probeerde hij uit een klein groepje te vluchten evenzo in Bolsward en Witmarsum. Steeds echter haalden de achtervolgers hem weer in. Maar met de finish in zicht kon niemand hem meer bijhouden. Reinier Paping was de terechte winnaar, alhoewel hij 3 en een half uur langer had geschaatst dan de vorige winnaar Jeen van den Berg in 1954. Echter de prestatie van Reinier was vele malen groter.

Helaas had het bestuur de pech dat door het slechte weer de telefoonlijnen met de elfsteden verbroken waren. De toeschouwers konden niet op de hoogte gebracht worden van actuele informatie. Het is een beetje overdreven lijkt mij als gesteld wordt dat enkele leden van de Koninklijke familie aan de dood zijn ontsnapt, omdat Koningin Juliana en Kroonprinses Beatrix net op tijd het ondergelopen ijs verlieten.

Ik denk dat bij deze weersomstandigheden zo'n tocht geen doorgang had mogen vinden. Medici verbazen zich nu nog altijd over het feit dat er geen doden zijn gevallen. Er waren echter wel honderden gewonden.

Wij hebben geluk dat in onze omgeving een prachtige gelegenheid is om te schaatsen. U weet wel wat ik bedoel, ja de Schoorkuilen en de Banen.



Wilhelmien Wetemans.

SIERTEELTKWEKERIJ

LEON COOLEN



Groene Tuinplanten

Heesters

Sierconiferen



*Schoor 27
6031 SC Nederweert
tel 0495-631786
fax 0495-624778*

activiteiten agenda

Activiteiten 2010

5 apr Paaseieren zoeken Meiberg

Oud papier

Zaterdag 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september,
2 oktober, 6 november en 11 december
bij Piet van de Kruijs

De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt €20,00
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

Inleveren kopij voor buurtblaedje

voor 2 juni op schijf of via e-mail: elly18@hetnet.nl

BESTUURSLEDEN

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| Tineke Hofstede | Schoor 50 | 624933 |
| Peter Janssen | Roeven 12a | 633685 |
| Johan Raemaekers | Kraan 26a | 542694 |
| Riny v. Veldhoven | Schoor 43 | 633369 |
| Hein Sieben | Wessemerdijk 10 | 622287 |
| Marleen Hermans | Trinkenshof | 552422 |



BRIELS
Zaal en kegelbanen

Catering en Party Service

Kraan 6 • Nederweert • t 0495 632151
www.brielsparty.nl • zaal@briels@hetnet.nl