

# 'T BUURTBLAEDJE



**Informatieblad buurtvereniging  
"Schoor"  
Uitgave: lente jaargang 2011**

## Van de voorzitter

Beste buurtgenoten,

Hiervoor u ligt weer een nieuw buurtblaedje, een echt lentenummer met veel leuke verhalen en twee nieuwe rubrieken, **Natúúrlijk Schoor** van Mathilde, die veel verhalen vertelt uit haar eigen tuin, nu zelfs met een bouwpakket voor een voederbakje voor de eekhoorns.

**Streekrecepten**, waar u een bijdrage aan kan leveren. De eerste keer de carnavalssoep of Limburgse soep.

Terug in de tijd van Jan en een uitleg over de boerenbruiloft van Wilhelmien.

Voor diegene die niet op de ledenvergadering aanwezig was wil ik mededelen dat we hebben besloten om de contributie met ingang van volgend jaar te verhogen naar **€25.00** per jaar.

Activiteiten die voor dit jaar gepland staan zijn:

Fietstocht met brunch op zondag 15 mei, om 11 uur start de brunch bij zaal Briels en daarna de fietstocht.

De kanotocht op zondag 26 juni, handboogschieten op 4 of 11 september.

50+ uitstap 1e zaterdag van oktober,

Kienen op 24 oktober, kaartavond op 12 december en de feestavond staat gepland op 19 november.

Ik hoop dat u zich dit jaar met veel plezier op geeft voor een activiteit .

Een fijn voorjaar

Tineke Hofstede-de Wal

## 2010

Op 21 december jl, zittend aan de tafel, dacht ik: "Waarover zal ik iets schrijven? Ja ik weet het, iets over het weer in 2010.

Vannacht 22 december om acht minuten over half één begint de winter. De winter moet nog beginnen, maar duidelijk is dat de herfst een zeer bijzondere herfst was. Voor weerkundigen was 2010 een zeer bijzonder jaar omdat meerdere records, bijna of daadwerkelijk werden gebroken.

Nagenoeg alles wat te natuur teweeg kan brengen heeft plaats gevonden, zoals; sneeuw (langdurig), hittegolven, storm, windhozen, stortregens met hagelbuien en wateroverlast.

In januari en februari van 2010 waren grote delen van Limburg bedekt met een dikke sneeuwlaag. Dat leverde op de meeste plaatsen het grootste aantal sneewdagen op sinds de winter van 1987. Tijdens de carnaval hadden wij een laag sneeuw en gladde wegen. Het was zo erg dat in veel gemeenten grote praalwagens in de optocht werden verboden.

In mei was het zó koud dat de kachel voor de nodige warmte moest zorg dragen.

Rond Pinksteren kwam de omslag en er volgde een lange droge zomer. Arcen noteerde op 28 juni de eerste hittegolf van het jaar met gevolg een record droogte, slecht enkele millimeters regen.

In juli was het nog warmer, plaatselijk zijn er zelfs 3 dagen met meer dan 35 graden gemeten. Maar in juli vond na de tweede hittegolf een weersomslag plaats die gepaard ging met veel bliksem, donder, regen stortbuien en wind. In de periode van 10 t/m 14 juli is door stormachtig weer ontzettend veel schade aangericht. Met windstoten met snelheden van 90 tot 125 km per uur werd van zuid tot noord door onze provincie een spoor van vernielingen aangericht. Honderden bomen sneuvelden met name in midden en noord Limburg. Ook in Schoor Roeven en de Kraan moesten enkele mooie bomen het loodje leggen. De totale schade in onze provincie liep in de miljoenen. Helaas heeft de zomer zich hierna niet hersteld, met gevolg dat de school- en bouwvak vakantie letterlijk in het water viel.

Ook de Herfst was slecht te noemen, de koudste sinds jaren. Om precies te zijn, 1998 was nog kouder. Een schrale troost was dat in oktober tussen de herfstbuien toch nog zonnige perioden te voorschijn kwamen.

Van 11 tot 14 november viel extreem veel regen (80 tot 100 milimeter) met als gevolg dat in onze provincie flinke wateroverlast optrad.

Op donderdag 26 november jl. begon het te sneeuwen, bijna onafgebroken tot het einde van het jaar en dat zorgde voor een dik pak sneeuw.

Voor de overheid was er geen beginnen aan om alle wegen sneeuwvrij te maken. De gemeente is zeer selectief te werk gegaan en getracht werd de belangrijkste wegen in de gemeente sneeuwvrij te maken, echter in de woonwijken zijn geen voorzieningen getroffen. Het gevolg hiervan was dat de wegen spiegelglad waren. Gesteld kan worden bijzonder gevaar

## Schietsportcentrum S.V. Kraan



Tjeu v/d Berg  
Kraan 18b  
6031 RX Nederweert  
tel. 0495-632705 / 06 22495037  
schietsportcentrum@planet.nl

Voor een bedrijfs-, familie- of groepsfeest,  
of zomaar een gezellige avond met vrienden,  
pistool, revolver en geweer schieten onder  
toezicht van bekwame instructeurs.



*Voor al uw sierpleisters en stuwkwerk*

6031 RX Nederweert  
Kraan 12  
Tel. (0495) 631656  
Fax (0495) 634811

Mobiel 06 - 53 386 598  
info@hansknappen.nl  
www.hansknappen.nl

lijk, zowel met de auto, fiets of te voet. Met de fiets was bijna onbegonnen werk..... werkelijk risicovol.

Voor meteorologen zijn zeer afwisselende weersomstandigheden heel interessant, zij houden namelijk van variatie. Vast en bestendig weer is voor hen saai!!! Het is 19 jaar geleden dat wij in Nederland een witte Kerst hadden, namelijk in 1981. Bij het KNMI weerstation in Beek, waar sinds 1946 metingenplaats vinden, is de gemiddelde temperatuur berekend overdag en nacht op 9,3 graden. Bijna één graad kouder dan normaal, dus 2010 is een koud jaar geweest, met heel veel sneeuw.

Tot slot, onder het begrip witte Kerst verstaan de weerkundigen van het KNMI dat op beide Kerstdagen een gesloten sneeuwtafijl ligt in ons land. Met wat speurwerk kan ik u vertellen dat er in de twintigste eeuw maar zeven keer een witte Kerst was nl.; 1903 , 1906 , 1938 , 1940 , 1950 , 1964 en 1981. In de daarvoorgaande eeuwen hadden wij vaker een witte Kerst. In de zeventiende eeuw kwam het zestien keer voor, in de achttiende eeuw negentien keer en in de negentiende eeuw zestien keer....

Wilhelmien Wetemans.

## Jaarwisseling 2010 – 2011

Het is een trieste constatering dat wij er een beetje aan gewend zijn geraakt, dat die grimmigheid ons niet echt choqueert, dat bij oud en nieuw geweld en wangedrag plaats vindt.

Het is een feit dat tijdens de jaarwisseling 2010/2011 miljoenen euro's aan schade aan derden werd toegebracht, plus de extra kosten die aan bv. Politie – brandweer mensen betaald moeten worden voor overuren en ingezet materieel. Maar ook in ziekenhuizen moeten overuren gemaakt worden. Denk speciaal aan verwondingen die tijdens ruzies plaats vinden



alsmede mensen die brandwonden opliepen tijdens het afsteken van vuurwerk. Helaas waren er weer doden en talrijke gewonden, maar ook honderden auto's die in brand werden gestoken, plus vuilcontainers e.d. Evenzo enkele scholen die in vlammen opgingen en de zogenaamde feestgangers die slaags raakten met de M.E. Bijna 700 mensen verspreid over het hele land werden aangehouden waarvan 70 Limburgers.

Samengevat, kan gesteld worden dat ook dit jaar; vechten, vernielen, vuurtje stoken, agenten slaan en dergelijke bij onze jaarwisseling heeft plaats gevonden. Jammer dat door de politie en hulpdiensten de beheersbaarheid niet in de handen kan worden gehouden.

Gezien het bovenstaande is het wel vreemd van de chefs van justitie te vernemen dat zij tevreden zijn over de harde aanpak. Het kabinet had laten zien wie de baas is op de straat, juichten zij.

Zoals is gesteld miljoenen schade, maar geen haan die daar naar kraait.

De verzekering dekt immers de schade. Uiteindelijk betaalt 'de gewone man/vrouw' de schade omdat de verzekeringsmaatschappij zulk soort schades in de premie verwerkt.

Vastgesteld kan worden dat de relativering van de onrust tijdens de jaarwisseling volkomen misplaatst is. Wij zijn iets normaal gaan vinden wat volstrekt niet normaal is.

Het is toch van de gekke dat duizenden brievenbussen verspreid over het gehele land op voorhand werden weggehaald of gebarricadeerd om te voorkomen dat ze worden opgeblazen.

Concluderend kan volgens mij gesteld worden dat het volgens mij groot-spraak is dat de overheid durft te stellen baas te zijn op de straat.

Het is een gegeven dat de schade bij de jaarwisseling 2009/2010 enkele miljoenen hoger was dan bij de laatste jaarwisseling. Laten wij hopen dat deze trend doorzet tot nul. De beste oplossing is volgens mij een vuurwerkverbod instellen. Het zal niet meteen rust/vrede brengen, maar wellicht minder doden, gewonden, schade.

Misschien werkt dat sneller dan we nu nog kunnen denken.....

Wat willen we nog meer!!!



Wilhelmien Wetemans

## Jaarverslag kindercommissie 2010

Het programma begon op 2<sup>e</sup> paasdag maandag 5 april, in het lekkere voorjaarszonnetje had de paashaas met de hulppaashaas zich verstopt op de meiberg, 20 kinderen gingen vol enthousiasme de paashazen zoeken nadat ze gevonden waren gingen we met z'n alle de goed verstopte paaseieren zoeken de kinderen vonden niet alleen paaseieren maar er bungelde in de takken van de bomen voor ieder kindje een knuffelportemonneetje met een chocolaatje er in wat geschonken was door de Toverbal. Nadat we alle gevonden eitjes bij elkaar hadden was het tijd voor ranja en wat lekkers. En voor de volwassene was er natuurlijk koffie en thee en ook wat lekkers. Tot slot kregen alle kinderen een leuke attentie van de paashazen. Het was voor iedereen een gezellige ochtend geweest. 30 mei hadden we een zomeruitstapje naar Irrland in Duitsland gepland, maar vanwege het slechte weer is dit niet doorgegaan. Omdat Irrland ons heel leuk leek hadden we het uitstapje verschoven naar 12 september maar ook dan is het helaas slecht weer en besluiten we om naar de binnenspeeltuin PeeWee in Posterholt te gaan. Met 13 volwassene en 19 kinderen was het goed vertoeven de kinderen konden naar hartenlust spelen de volwassene konden weer eens bijbuurten. Tussendoor kregen we nog allemaal frietjes met een snack en een ijsje. Na afloop gingen alle kinderen moe en voldaan naar huis.

11 november was het Sint Maarten na bijna alle voorbereidingen getroffen te hebben, hebben we uit veiligheidsoverwegingen Sint Maarten afgeblazen en verzet naar 18 november ivm het stormachtige weer wat op komst was. Dus vertrokken we een week later de 18<sup>e</sup> vanaf Piet van de Kruis gezamenlijk met de lichtjes en lampions naar de Familie Ververs, Waar de stapel aangestoken werd in het bijzijn van iedereen, de super grote berg vatte in het begin moeilijk vlam maar na een poosje was het erg aangenaam rond om het vuur. Met de zelfgemaakte glühwein van Jack, de warme chocomel en de wafels van Hennie Kuepers werd het weer een gezellige avond. Jack bedankt voor het verzorgen van de Sint Maarten Hoop, de zelfgemaakte glühwein en de gastvrijheid om dit bij jouw te mogen vieren.

Op Zaterdag 27 november was het weer zover, er hadden zich 19 kindjes verzameld bij zaal Briels die vol spanning op de Sinterklaas met zijn Pietermannen wachtte. De kinderen zongen heel hard sinterklaasliedjes zodat sinterklaas ook hoorde waar hij moest zijn met twee zwarte pieten kwam hij binnen. Omstebeurt mochten de kinderen de staf van sinterklaas vast houden wat natuurlijk een hele eer was. Iedereen mocht bij Sinterklaas komen wat vertellen of een voordracht doen, tussendoor deelde de pieten heel veel pepernoten uit, het jongste kindje van de buurt Levi de Haan mocht bij Sinterklaas op schoot. En tot slot mocht ieder kindje een cadeautje op halen bij de Sint. Het was weer een gezellige ochtend en nadat we de Sint en zijn Pieten uit hadden gezwaaid was de morgen weer voorbij.

Tot zover het verslag over het afgelopen jaar.

Op dit moment hebben wij 39 kinderen t/m 12 jaar in onze buurt. Wij zijn als kindercommissie blij met de positieve reacties en goede opkomst bij de activiteiten. Wij willen dan ook iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het doen slagen hiervan.

## Boerenbruiloft





Op zaterdag 17 februari 1979 werd de eerste boerenbruiloft gevierd in Nederweert. De verzamelplaats, dus de start van de boerenbruiloftviering, was voor familie en genodigden bij cafe "Pruus Zjeng aan brug Veertien". Van daaruit ging de stoet via de Winnerstraat naar Café/ Bar San Remo en aldaar werd het kerkelijk huwelijk ingezegend.

Vervolgens verplaatste zich iedereen naar Zaal Centraal waar de receptie van het bruidspaar plaats vond. Zaal Centraal was de eindbestemming en daar werd tot in de kleine uurtjes gefeest. Voor het innerlijke van de mens werd huidvlees, brood, krentenmik e.d. geserveerd.

Tot 1997 werd het bruidspaar door het Carnavalsbestuur gekozen. In 1998 werd voor een andere opzet gekozen, namelijk één vereniging uit Nederweert kiest uit haar leden het Bruidspaar.

Bijvoorbeeld in 2011 kiest de "politiek" het Boerenbruidspaar en dit zijn; bruid Carla Dieteren uit Nederweert-Eind en de bruidegom is onze buurgenoet Eric van de Putten.

Op 26 februari. werd voor de 33ste keer Boerenbruiloft gevierd.

Tot op heden vindt dit feest plaats één week voor Carnaval.

De boerenbruiloft is zowel in Limburg als Brabant bij de meeste carnavalsverenigingen een vast ritueel geworden.

De "nepbruiloft" wordt gevierd met alles wat bij een echte trouw thuis hoort, dus huwelijksvoltrekking, receptie, feestavonden gehuld in boerenkleding, zowel; bruid, bruidegom als de familie.

Voor een eerste melding van een boerenbruiloft moeten wij terug naar het verleden namelijk 1582, toen de Saksische vorst August in Dresden een boer en boerin tijdens een groot ritueel in de onecht trouwde.

Het was dus geen echt huwelijk maar het waren ook geen echte boeren.

De rol van de boeren werd gespeeld door adellijke heren, personen die zich aan de top van de maatschappelijke ladder bevonden. Mensen die zich destijds bezighielden met deze gebeurtenissen in de oertijd beweren, dat de heren voor deze rolwisseling zich beschikbaar stelden om zich aan de boze geesten het op hun gericht hadden vanwege hun falen in het voorbije jaar en dachten dit "gevaar" te kunnen ontlopen door zich tijdens deze bruiloftsfeesten te verkleden als hoerige boerenpersonen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. Ze lieten met zich spotten en verrichtten nederige werkzaamheden. Ook in de steden als Keulen en Düsseldorf zijn uit 1824 en 1826 voorbeelden van zulke eenmalige nep

# TAKEL-SERVICE DUYTS

## APK KEURINGSTATION

onderhoud reparaties en banden



Roeven 5

6031 RN NEDERWEERT

Alarmnr.: 0495-631246

Opsl.nr.: 0495-632250

Fax nr.: 0495-634723

*Hof van Schoor*



Schoor 50, 6031 SC Nederweert, 0495 - 624933, [www.hofvanschoor.nl](http://www.hofvanschoor.nl)

huwelijke bekend.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft in Venlo de positie van de boer een rol gespeeld. In Venlo waren aan het eind van de negentiende eeuw heel veel agrariërs, met name tuinders. Een voormalige stadsarchivaris meldt in een boek (1981) over de geschiedenis van de Venlose boerenbruiloft dat in ieder geval al in 1912 een grote boerenbruiloft werd gevierd.

Hopelijk zullen wij deze traditie van de boerenbruiloft in onze zuidelijke provincies nog lang koesteren.

Wilhelmien Wetemans

## Kleding voor Vastelovend

De trend om steeds chiquer en gewaagder voor de dag te komen, zet zich ieder jaar door. De tijd dat je een dag voor carnaval uit de oude verkleedkist wat bij elkaar scharrelde, is voorbij.

Sjiek, sexy, glamour en het liefst allemaal. Nee, met een allegaartje oude lompen om je lijf kun je niet meer aankomen deze carnaval.... wordt gezegd. Bij leveranciers van carnavalskleding word je bij binnenkomst bijna verblind door de glitterpakken. Alsof je per ongeluk bij een concert van de Toppers bent beland. Glitterjassen, glitterbroeken, glitterschoenen, het is er allemaal. "Je ziet dat mensen ook de hele outfit kopen . Compleet met glitterbril".

Tegenwoordig gaat men echt voor een thema, je zag volledig in Victoriaanse stijl of in Tiroler outfit, het kon allemaal. Onder invloed van de laatste jaren alsmaar populairder wordende gothic scene, wordt de carnavalsoutfit steeds pikanter. Sowieso was de korte rok in combinatie met veel bling bling dit jaar helemaal hot.

De sexy look is de laatste jaren sowieso erg in. Verkleed gaan als pikant verpleegstertje of als een stoute versie van Sneeuwwitje of Roodkapje deed het erg goed. Carnaval is net een kameleon; het kleurt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen." Er komt nog bij dat het carnaval zich meer van de straat naar de kroegen verplaatst.

Waar bij jongeren de nadruk steeds meer licht op kort en pikant, zijn bij de ouderen carnavalsvierder juist de warme, stevige jassen. "Fanfarejassen in de stijl van Sgt.Peppers. Ook militaire jasjes behangen met allerlei

franjes deden het goed. Het voordeel daarvan is dat je er de hele dag mee buiten kunt lopen, zonder het koud te krijgen.

Wat ook wel goed liep, is de van "Ik Hou van de Holland'-lijn. Pakken met boerenmotief of jurkjes met tulpjes en Delfts blauwe accenten.

Ook de piratenpakken vooral bij kinderen zijn nog steeds populair.

Al met al genoeg te kiezen.

Wilhelmien Wetemans.

## Carnaval

Het is weer voorbij. De drie doldwaaste dagen van het jaar zitten er voor veel mensen weer jammer genoeg op. Carnaval zet ieder jaar Zuid-Nederland op z'n kop. Vóór het begin van de katholieke vastentijd wordt er nog even flink gefeest. Carnaval wordt al sinds de middeleeuwen gevierd. In eerste instantie als zotten feest, waarin de arme bevolking, de overheid en kerk op de hak nam. Een paar dagenlang

werden de rollen omgedraaid en wetten, regels en alles wat met eerbiedwaardigheid te maken had, met voeten getreden. De praalwagens werden van stal gehaald en de tap opengezet. Maar de carnaval is zoveel meer als drie dagen drinken. De oorsprong van carnaval zit hem in heidense rituelen die het einde van de winter en het begin van de zomer inluiden. Met bepaalde rituelen kunnen we winterdemonen verdrijven, dat was het idee. In de elfde eeuw verbond de katholieke kerk het carnaval aan religie, maar het is eigenlijk geen religieus feest..

Carnaval in zijn huidige vorm is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Het volksfeest raakte zijn katholiek karakter kwijt, vandaar ook dat alleen de contreien waar het catholicisme diep geworteld was..... dit feest overeind bleef. Zelfs in steden als Haarlem en Amsterdam werd carnaval



gevierd. Tijdens carnaval wordt het ouderwetse verkleed verheven tot, jawel religie. Iedere stad heeft zijn regels. Vuistregel is dat je kostuum iets te maken heeft met iemand. Zo is de boerenkiel groot geworden in Brabant; als boerenparodie. In Bergen op Zoom draagt iedereen gordijnen, de kleuren rood en geel en groen zijn van Limburg. Iedere stad of dorp heeft zijn eigen Prins Carnaval. Meestal wordt die gepresenteerd op 11 november.

Deze traditie is ooit begonnen in Den Bosch en heeft zich langzaam uitgebreid over de provincie, de stad wordt voor drie dagen een dorp. In Limburg hebben ze weer tradities die meer aansluiten op Duitse rituelen. Carnaval heeft te maken met verbroedering, gemeenschapszin en levensvreugde. Toegegeven, daar hoort ook een drankje bij.

En dan is het in eens "Aswoensdag" het officieel einde van carnaval. En tevens het begin van de vastentijd.

Tot slot; Carnaval zonder polonaise is als Bassie zonder Adriaan..... was vroeger de vastentijd als een snoeptrommeltje zonder snoep met Pasen.

Wilhelmien wetemans



**Kitchen@Home**  
Binnenhuis- & keukenadvies

Schoor 17  
6031 SC Nederweert  
Tel. 0495 625640  
Mob. 06 44424330

Corry Franssen  
info@kitchenhome.nl  
www.kitchenhome.nl

## De Meiberg presenteerde: "Unne onvergaetelijke aovundj"

Zoals Piet Peters beloofde, bezorgde ons toneelgroep "De Meiberg" op 11, 12 en 13 maart 2011 een onvergetelijke avond. Dit jaar speelde de toneelgroep het blijspel "Unne onvergaetelijke aovundj" van Walter G. Pfaus. Dat het een blijspel was liet de zaal wel merken, er werd heel wat afgelachen. Het publiek had in grote aantallen zaal Briels weer weten te vinden. Je moest dus op tijd aanwezig zijn voor een goede plaats. Nadat de spelers traditioneel aan ons waren voorgesteld gingen klokslag 20.00 uur de gordijnen open en kon de voorstelling beginnen.



Gehurkt: Harry Bergh  
Eerste rij: Anjes Bergh, Kim Duits, Resie Duits, Helma Nijssen, Math Duits  
Achteraan: Frans van Eijk, Will Peters, Luuk Nossin, Frans van de Eerenbeemt

**Karel van Dellen met verve gespeeld door Harrie Bergh, verheugt zich op een romantisch avondje met zijn vriendin Petra Vos. Hij**



heeft grootse plannen en hier moet een gifgroen liefdesdrankje hem bij helpen. Maar helaas, zijn tante Herta trekt een streep door de rekening. Bepakt met een stel zware koffers komt ze binnen zeilen met de mededeling bij hem te komen wonen en of hij even de taxichauffeur wil betalen. Karel ziet zijn avondje al in duigen vallen en piekert er niet over. Dit alles boeit de taxichauffeur natuurlijk niet, hij wil geld zien. Maar niemand wil hem het aanzienlijke bedrag betalen. Tante Herta is helemaal verontwaardigd door de onwelkome houding van haar neef en is wel toe aan een slokje. Wat smaakt dat gifgroene drankje toch goed en was die taxichauffeur eerst ook zo knap? Voor onze ogen zien we tante Herta, uitstekend gespeeld door Resie Duits veranderen van een kenau in een mannenverslindster met taxichauffeur Bruno Hampelaar als slachtoffer. Deze slachtofferrol staat Peter Nossin heel goed. Je hebt echt met hem te doen. Er komt nog meer onverwachts bezoek. Karel's grote liefde Dagmar Steen is na twee jaar teruggekeerd uit het buitenland. Hij is heel blij. Ditmaal wil hij haar niet meer laten gaan. Ook Dagmar, prima neergezet door Helma Nijssen, kon Karel niet vergeten.

Maar wat te doen met Petra Vos, zijn huidige vriendin? Petra kan ieder moment komen voor hun romantische afspraak die avond. De twee vrouwen mogen niets van elkaar weten. Hij roept de hulp in van zijn vriend Gerd Visser. Misschien kan hij Petra afleiden en zich bij Dagmar voordoen als Petra's vriend. Dat wil Gerd wel want hij heeft al een tijdje een oogje op de mooie Petra. Petra Vos, goed gespeeld door Kim Duits wil in eerste instantie niets van Gerd weten want ze is tenslotte Karel's vriendin. Luuk Nossin speelt in volle overtuiging de verliefde Gerd die uiteindelijk Petra weet te veroveren. Om de chaos compleet te maken duikt Karel's oom Paul op. Zijn oom Karel, Frans van Eijk is haast onherkenbaar door zijn hippe baardje, is een echte rokkenjager. Paul gebruikt het huis van zijn neef geregeld als liefdesnestje. Hij had gehoopt op een leuk avondje met zijn vriendin. Hij is hoogst verbaasd over wat hij hier aantreft. Een "gretige" zus Herta, een verliefde neef met zijn teruggekeerde geliefde en vriend Gerd met een nieuwe vlam. De vriendin Nadine van oom Paul heeft al een tijdje in de auto moeten wachten en komt binnen polshoogte nemen. Pittige Nadine Jansen, verrassend gespeeld door Anjes Bergh, komt terecht in allerlei

## Las- en Montagebedrijf



Eric Kuepers  
Wessemerdijk 8  
6031 SG Nederweert

Tel. 0495 - 634285  
Fax 0495 - 634285  
GSM 06 - 51306734

## Klussenbedrijf Jan Koolen



Llkesweg 3  
6031 SE Nederweert  
tel/fax: 625889  
mobiel: 06 50967777

**voor al uw timmerwerk**



**amoureuze verwickelingen. Ze is o.a. getuige van een huwelijksaanzoek. Dat lijkt haar ook wel wat en zo moet oom Paul er aan geloven. Aan het einde van de avond hebben dan acht mensen hun geluk gevonden. Zo zie je maar op elk potje past een deksel.**

**Eind goed, al goed, hoewel??? De taxichauffeur heeft zijn geld nog steeds niet.**

We hebben weer genoten. Elk jaar weer weet “De Meiberg” ons te verrassen. Vol overgave spelen de acteurs hun rol, bijgestaan door de regisseur Frans van de Eerenbeemt, souffleur Math Duits en geluidsman Edwin Beelen. Ondersteund door de grimeerkunsten van Will Peters en Kim Duits en het mooie decor. Karel’s trendy interieur was een goede achtergrond voor de romantische perikelen.

Op naar volgend jaar.

Mathilde Sieben

## “ROOIE REUS” overleed 25 jaar geleden



**Zijn naam was Dirk de Vroome (1925 – 1986) maar hij was beter bekend als de ‘Rooie Reus’, vaak optredend in een rode toga om met hart en ziel op te komen voor de belangen van de sociaal zwakkeren in onze samenleving.** De ‘Rooie Reus’ (een verwijzing naar zijn rode toga en de kracht van “WITTE REUS” waspoeder) woonde van 1975 tot 1982 in Nederweert aan de St. Rochusstraat 55. Tot 1978 had hij een eigen monteursbedrijfje, maar de meeste tijd besteedde hij aan het aanpakken van mistoestanden en vermeend onrecht. We noemen hier zijn actie tegen verzinkerij van Ae-

rt en zijn speciale hulp aan de woonwagengedwongen van Weert en Nederweert. Ook Pastoor Maes van Nederweert-Eind kwam met hem in aanvaring, toen onder zijn bejaardenwoning op Eind buiten de vergunningen om, een wijnkelder werd aangelegd. Hier op ‘t Schoor is de ‘Rooie Reus’ vooral bekend geworden, omdat hij veehouder Akkerman aan de Wessemerdijk nr. 12 te hulp schoot om in zijn boerderij een aansluiting op het elektriciteitsnet te krijgen. (Die had hij anno 1977 nog steeds niet!) Dirk de Vroome adviseerde Akkerman om de publiciteit te zoeken en in hongerstaking te gaan tot de PLEM de stroomkabel zou doortrekken, voor een lagere prijs dan de *fl.* 50.000 – *fl.* 60.000, die hij natuurlijk nooit kon betalen. Oudere inwoners van onze buurtschap kennen nog de beelden van Frans Akkerman, – sterk vermagerd – op bed vóór het gemeentehuis, maar de elektriciteit kwám er. Daarna kon Akkerman voortaan zijn koeien elektrisch melken en wat nog belangrijker was: de melk opslaan in koeltanks, zoals de eis was van Campina, waaraan hij zonder stroom natuurlijk nooit kon voldoen.

Dirk de Vroome wist wat armoede was, vanuit zijn jeugd tijdens de crisisjaren (1930 – 1940) in de Amsterdamse Dapperbuurt, waar hij in 1925 was geboren en waar zijn vader vele jaren werkeloos was. Nadat hij in 1948 was getrouwd met Hennie de Haas verhuisden ze in 1961 naar Limburg.

De ‘Rooie Reus’ is met name bekend geworden als vermomningskunstenaar: niets was hem te dol als hij ‘incognito’ ergens ging preken of pleiten. Hij trad even gemakkelijk op als ‘aalmoezenier’ in zwart pak met opgespeld kruisje, dan wel als Zweedse ‘generaal’ in een uniform van het Waterlooplein. Ondanks de beveiliging herkende hem bijna niemand vóórdat hij het woord kon voeren. Bijna dertig keer moest hij voor een rechtbank verschijnen en toen de rechters van hem eisten om zijn rode toga uit te trekken, zei hij: “dan sta ik hier wel in mijn blote ..“ In 1984 verhuisde hij naar Weert, waar hij in 1986 overleed aan de gevolgen van blaaskanker. “*Alleen de dood kon hem het zwijgen opleggen*” schreef Hans Koenen, hoofdredacteur van DE LIMBURGER toen. De ideeën van Dirk de Vroome leven voort in de “ROOIE REUS” prijs die de S.P. in 1996, tien jaren na zijn overlijden instelde: “*Het is een blijk van waardering en respect, bestemd voor mensen, die zich op opmerkelijke en gedurfde wijze inzetten voor de samenleving, voor behoud van solidariteit en tegen maatschappelijk onrecht in Nederland en daar-*

*buiten.*”. In 2007 ontving Antoinette Herzenberg en het T.V.programma RADAR de ROOIE REUS prijs uit handen van Dirk’s weduwe: Hennie de Vroome – de Haas.

J.vdK.

BRON:

\*)biografie door Jo Schoormans: DE ROOIE REUS, STRIJDER TEGEN ONRECHT, 1995

\*) Emile Hollman: ROOIE REUS, KAMPIOEN VAN DE KLEINE MAN, in: Maandblad ZUIDERLUCHT, februari 2011

## Natúúrljik Schoor Eekhoorns in onze tuin

Om onze tuin staan hele grote coniferen. Geplant na de oorlog in 1948 net als onze kastanje. Bij de eerste bezichtiging van het huis was mijn eerste gevoel “weg met die dingen” maar bij nader inzien mochten ze blijven. Tenslotte hoorden ze bij het huis en keerden ze de wind. Al in het begin bleek ook dat een aantal dieren in deze coniferen te wonen. Een colonne van zo’n 50 houtduiven landt elke avond in de toppen van de dennen om lekker te slapen en de onderliggende bodem onder te poepen. Ook andere vogels en zelfs af en toe een uiltje vertoeven graag in de coniferen. De reiger gebruikt ze als uitkijktoren om de vissen in onze vijver te bespieden. Onze kat Snorrie scherpt de nagels aan de stam en bekwaamt zich in de klimsport. Maar voor mij zijn de leukste bewoners de eekhoorns.

Terwijl ik weer druk in gevecht was met het onkruid achter in de tuin hoorde ik een ritselend geluid. Een paar meter van mij vandaan zat in een van de coniferen een klein eekhoortje naar mij te kijken. Stil bleef ik zitten. Vlug klom hij spiraalsgewijs weer omhoog, razendsnel. Toen zag ik er nog meer. Met z’n viertjes klommen ze omhoog en omlaag. De moeder zat halverwege de stam. Ze hield het viertal tijdens hun speelkwartiertje nauwlettend in de gaten. Het was een schitterend schouwspel hoe deze kleintjes hun klimvaardigheden oefenden.

Zoals Cruijff zegt : “Elk nadeel heb z’n voordeel”, of was het andersom?

Mathilde Sieben.

# NAOBERNOWTS

In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtsjes. Laat het de redactie even weten!

### Proficiat voor:

Iris Kuijpers Wessemerdijk 8 met haar uitverkiezing als Carnavalsprinses.

### Overleden:

Op 10 maart overleed oud buurtgenote van de Wessemerdijk Toos Wetemans in de leeftijd van 75 jaar.

### Nederweerts likeurtje nu verkrijgbaar:

Ook in het Hof van Schoor is vanaf nu het Nederweerts likeurtje (met gage!) verkrijgbaar, zoals bij de deelnemers van de “Heerlijke Peel”. Proost!

### KINDERCOMMISSIE

Silvia Duijts 631246  
Annemarie Habraken 622113  
Susanne Everaerts 625300  
Carla van de Schoor 631978

### REDACTIE

Jan van de Kam 633188  
Elly Scheepers 632665  
Wilh. Wetemans 631809  
Tineke Hofstede 624933  
Mathilde Sieben 622287

Druk: KO-DU Service  
Lay-out: Frenk Scheepers

## Bouw zelf een eekhoornvoederhuis

De eekhoorn vindt altijd zijn weg naar een lekker nootje. Dat bewijst dit zelf te bouwen voederhuisje. Het deksel wordt met het grootste gemak geopend en de eekhoorn heeft de buit binnen.

### Benodigheden:

2 x	zijwand	13 X 23.5/20.5 x 2 ( of 1.8) cm
1 x	achterwand	14 x 33 x 2 ( of 1.8 ) cm
1 x	bodem	14 x 22.5 x 2 (of 1.8) cm
1 x	deksel	20 x 14 x 1 cm
1 x	plexi glas	15 x 12.5 cm
2 x	latjes	14 x 2 x 1 cm.
2 x	scharnieren	

Beits

### Werkvolgorde:

Zaag alle onderdelen op maat. Rond de bovenzijde van de achterwand af en boor hierin een gaatje om het huisje later aan te kunnen ophangen. Frees in beide zijwanden op 1 cm vanaf de voorzijde een gleuf. Hierin komt het plexiglas aan de voorzijde. Schuur alle scherpe randjes van de onderdelen helemaal glad voor u ze in elkaar zet. Schroef de bodem en de zijpanelen aan de achterwand. Bevestig aan de bovenzijde van het plexiglas twee latjes, zodat de eekhoorn zich niet kan snijden aan een evt. scherp randje. Boor eerst de gaatjes voor in zowel de latjes als in het plexiglas. Bevestig als laatste het deksel. Door de schuin aflopende zijwanden zal de regen gemakkelijk van de deksel afglijden. Maak het deksel van een dunner houtsoort hout. Onder het deksel ontstaat dan een flinke kier van circa 1 cm, zodat de eekhoorn het met gemak kan optillen. Het deksel steekt links en rechts een klein stukje uit.



**De bouwtekening heb ik desgevraagd ook beschikbaar; mail naar:**  
[heinmathilde.sieben@telfort.nl](mailto:heinmathilde.sieben@telfort.nl)



# knapen vof

## hoveniersbedrijf

schoor 42, nederweert. tel. 0495-631625

### voor al uw tuinplanten

coniferen, sierheesters, vruchtbomen,  
dwergconiferen, heide e.d. Tevens turf en compost.

**Bezoek vrijblijvend ons tuincentrum.**



## Voeg- en Restauratiebedrijf

### Impregneren en Gevelreinigen

Roeven 7  
6031 RN Nederweert  
Telefoon 0495-632590



## Waarom huilen wij?

Een heuse professor – zijn naam is Ad Vingerhoets - geeft aan de Tilburgse Universiteit college over onze emoties. In zijn nieuwe boek “TRANEN” geeft hij hierover zeer interessante, wetenschappelijke achtergronden. Enkele Fragmenten:



“Vrouwen huilen twee tot vier keer per maand”, vaker uit een gevoel van machteloosheid. Mannen laten eens per twee maanden hun tranen de vrije loop bijvoorbeeld bij positieve gebeurtenissen zoals een overwinning bij het sporten.

Vrouwen huilen vaker omdat ze – meer dan mannen - beroepen hebben waarbij emoties een grotere rol spelen, zoals verpleging en verzorging. Zij lijden ook meer pijn dan mannen: buikpijn, hoofdpijn, menstruatiepijn.

“Mannen is het huilen ontmoedigd toen ze jongetjes waren. Volgens sommige onderzoekers huilen kleine

jongetjes meer dan meisjes, omdat ze zich vaker bezeren bij het spelen. Maar huilen is niet stoer, dus leren ze al jong hun tranen te verbergen.”

Aanvankelijk huilen baby's zonder tranen; een paar weken na de geboorte reageert de grote traanklier met de zogenaamde reflextranen; dit is een automatische reactie op honger, buikkrampjes, een vieze luier e.d. Later in de ontwikkeling komen de emotionele tranen van boosheid of verdriet. Eerst huilen kinderen om hun eigen ellende; later gaan ze ook huilen om de ellende van anderen (empathische tranen) en pas vrij laat – na hun 16<sup>e</sup> jaar – gaan ze huilen om zaken, waarbij ze niet direct persoonlijk zijn betrokken, zoals onrechtvaardigheid, honger, misdaad in de wereld.

Je zou dus kunnen zeggen dat er één soort traan is, die zich ontwikkelt van een lichamelijke pijn-traan, naar een emotionele pijn-traan, naar een empathische pijn-traan en vervolgens naar een maatschappelijke pijn-traan. Tranen van geluk, smart, ontroering, frustratie, heimwee enzovoorts luchten op; daarna voel je je beter: “Ik denk dat troost je oplicht, niet het huilen zelf” aldus prof. Vingerhoets.

En als er niemand is om je te troosten ?

Dan zoek je troost bij bijvoorbeeld ; “een huisdier, een foto, een dagboek, een overleden persoon, een symbolische gehechtheidsfiguur, of zelfs God. . .”

**Ad Vingerhoets: TRANEN, 252 pagina's, €18,95, A'dam 2011.**

J.vdK

## De drieklapper

Nee, dit wordt geen artikeltje over vuurwerk, maar over zoenen.

Enkele tientallen jaren geleden kwam de ‘drieklapper’ in Limburg en Brabant in gebruik; men ging elkaar drie keer op de wang kussen: links, rechts en opnieuw links en inmiddels is dit “Social Kissing” wijd verbreid in ons land.

Waarom eigenlijk ? Vond men één kus niet genoeg ? Of één op elke wang? Trouwens, valt je ook op dat die drie kussen vaak





langs het gezicht en happend in de lucht worden gegeven?

Behalve dan die Belgische oom, die bij zijn achttienjarige nichtje altijd de derde zoen ‘vol op de bek’ probeerde te plaats. Hij noemde dat de “Brusselaer”: een smakkerd links, rechts en dan midden op de mond.

Wat haatte dat meisje hem dan.

De meeste mensen vinden driemaal kussen afstandelijker en minder hartelijk dan één maal. Een moeder kust haar kind één maal vanuit haar gevoel en niet drie keer; dat zou inflatie van haar zoenen betekenen.

De meeste etiquetteboeken weten niet zo goed raad met de ‘drieklapper’: Het is meer een symbolisch gebaar; er wordt niet zozeer genegenheid mee uitgedrukt, dan wel: erbij-willen-horen. Wie veel zoent en veel wordt gezoend voelt zich geen buitenstaander, ook al krijgen steeds meer mensen en vooral de vrouwelijke helft van Nederland er een duidelijke hekel aan. Denk maar aan de terreur van het kussen met nieuwjaar, wanneer al die mannen denken, dat ‘het’ nu geoorloofd is en zij hun kans schoon zien. Er bestaan minstens vier mogelijkheden om onder de ‘drieklapper’ uit te komen:

- *Wat altijd werkt: op een feestje zeggen: “Ik zoen niet, want ik ben hartstikke verkouden”.*
- *Zorgen dat je achter een tafel staat, wanneer je felicitaties of begroetingen in ontvangst moet nemen.*
- *Je arm uitsteken en stijf gestrekt voor je houden, zodat de ander niet naar je toe kan buigen en – heel belangrijk – meteen vragen beginnen te stellen, de ander moet dan antwoord geven en het kussen schiet er bij in.*
- *De zoenbutton opspelden: ik zoen 1x of ik zoen 2x  
Kon besteld worden via : [www.zoenbutton.nl](http://www.zoenbutton.nl) of via de bedenker: Dolph Kohnstamm.*

We kunnen natuurlijk ook gewoon met z’n allen afspreken: “het is mooi geweest met die drieklapper, vanaf vandaag geven we elkaar weer gewoon een stevige handdruk en/of één echte kus op de wang.” Aldus

Wilma de Rek in: [www.vk.nl/dernederlanden](http://www.vk.nl/dernederlanden)

**Meer weten ? Kijk onder: “betamelijk zoenen” in “MODERNE MANIEREN” Van Beatrijs Ritsema, of lees haar “GROTE ETIQUETTEBOEK”**

**J.vdK**

## Soep

**Ik ken de soep als Limburgse soep, maar zag pas dat hij ook wel Carnavalssoep genoemd wordt.**

**Dit door de drie kleuren paprika’s die er in verwerkt worden.**

**Het is een echte maaltijdsoep voor 8 personen.**

**Bereidingstijd:** 30-60 minuten

Ingrediënten voor 8 personen

1 pond rundergehakt

2 flinke uien

1 rode paprika

1 groene paprika

1 gele paprika

2 prei

1 blik witte bonen in tomatensaus

2 vlees bouillontabletten

3 maggi blokjes

1 pak tomatenpuree

water ongeveer 1 liter

1 rookworst

Bereidingswijze

Gehakt rullen in een grote pan.

Uien mee fruiten dan de paprika en de prei.

In grote soeppan de tomatenpuree gieten en ongeveer liter water (even zelf kijken hoe dik je de soep wilt hebben ) de bouillonblokken toevoegen daarop de witte bonen in tomatensaus.

Als de groenten aangefruit zijn deze in de soeppan doen en dit alles nog een minuut of 20 op klein vuur laten staan.

Door de warmte garen de groenten nog wel na.

En lekkerst is natuurlijk als de soep dag van te voren klaargemaakt word kan de smaak lekker doortrekken zelf even kijken voor evt. toevoeging van peper en zout.

Heb er nog wat gedroogde peterselie in gedaan. Op het laatst de rookworst toevoegen.

## Wessemerdijk midden in de vorige eeuw

Het is 10 mei 1940: onze oudere buurtbewoners zullen die dag niet gauw vergeten. Veel Duitse vliegtuigen ronken langs de hemel, om para's te droppen rond strategische punten in Nederland en de Schoorbrug wordt door Nederlandse militairen opgeblazen. De politietroepen op het 'eilandje' bezetten met hun wapens de kazematten en worden drie dagen later door de Duitsers ( voor even) gevangen genomen. Kortom: het is nu ook hier oorlog ondanks het feit dat Nederland strikt neutraal wilde blijven.

Tijdens de mobilisatie (1936 – 1940) waren op het eilandje en in de barak aan de Rijksweg politietroepen gelegerd om hier de bruggen en sluizen te bewaken. Zij maakten deel uit van de zogenaamde Peel/Raamstelling: de verdedigingslinie, die



een eventuele opmars van de Duitsers moest tegenhouden.

De groep Nederweert bestond uit 47 man en was bewapend met 5 kanonnen en 6 zware mitrailleurs in 5 kazematten, waarvan er nog enkele langs de Rijksweg, richting Weert staan.

Foto: juli 1939; politietroeper Ferdy ( Fernando) ten Cate controleert op de Kelperbrug een personenauto.



Op de Wessemerdijk nr. 2 (huidige woonhuis van de Fam. Albers) woonde de fam. Ceelen – Verheyen. (“*Steemes Tum en Lieën*”) Op 10 mei 1940 kwamen ze in de gevarenzone te liggen en moesten op bevel van burgemeester Van Uden evacueren. Zie brief hierna. Hun pony werd ingespannen, het noodzakelijke proviand, beddengoed, kleding en huisraad op het karretje geladen en daar vertrokken ze. Foto: bij hun aankomst op het evacuatieadres in Swartbroek .

**Met dank aan Piet Verheyen voor de foto's en de informatie.  
J.vdK**



**SIERTEELTKWEKERIJ**

**LEON COOLEN**



*Groene Tuinplanten*

*Heesters*

*Sierconiferen*



*Schoor 27  
6031 SC Nederweert  
tel 0495-631786  
fax 0495-624778*

# activiteiten agenda

## Activiteiten 2011

25 apr	Paasbrunch		
15 mei	Fietstocht/Brunch	11.00 uur	Zaal Briels
26 juni	Kanotocht		

## Oud papier

Zaterdag 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli  
6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 10 december  
bij Piet van de Kruijs

De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt €25,00  
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

## Inleveren kopij voor buurtblaedje

voor 1 juni via e-mail: [elly18@hetnet.nl](mailto:elly18@hetnet.nl)

## BESTUURSLEDEN

Tineke Hofstede	Schoor 50	624933
Peter Janssen	Roeven 12a	633685
Johan Raemaekers	Kraan 26a	542694
Riny v. Veldhoven	Schoor 43	633369
Hein Sieben	Wessemerdijk 10	622287
Marleen Hermans	Trinkenshof	552422

**BRIELS**

Zaal en kegelbanen



*Catering en  
Party*



Kraan 6 • Nederweert • t 0495 632151  
[www.brielsparty.nl](http://www.brielsparty.nl) • [zaalbriels@hetnet.nl](mailto:zaalbriels@hetnet.nl)