

'T BUURTBLAEDJE



**Informatieblad buurtvereniging
"SCHOOR"
Uitgave: lente jaargang 2012**

Van de voorzitter

Hiervoor u ligt weer een nieuw buurtblaedje, een echt lentenummer met veel leuke verhalen. Dit is al weer het laatste stukje van mijn hand. Op de laatste vergadering heb ik afscheid genomen als voorzitter. Mocht het zo zijn dat er geen opvolger is zal ik het jubileumfeest nog tot in de laatste puntjes verzorgen.

Er staan weer veel leuke artikelen in van Mathilde o.a. over de sneeuw-klokjes, Wilhelmine beschrijft een leuke wandeling en Jan ligt al een klein puntje van de sluier op, met een stuk in de vorige eeuw.

Eric van der Putten heeft een innovatieprijs gewonnen en heeft het geld wat hij hiervoor kreeg ter beschikking gesteld aan de buurtschap met een AED. Verder op leest u er meer over.

Activiteiten die voor dit jaar gepland staan zijn:

Fietstocht in de avonduren, zwemmen, jubileumfeest met barbecue, feestavond, kienen, kaarten, schieten, 50+ uitje, voor-najaarsuitje voor jong en oud. Hou het buurtblaedje in de gaten, hier staat alles in vermeld. Ik hoop dat u zich dit jaar met veel plezier op geeft voor een activiteit.

Een fijn voorjaar voor iedereen en bedankt voor uw vertrouwen in mijn voorzitterschap. Ik heb het gezien als een leuke en leerzame inburgeringscursus om Schoor, Roeven en Kraan snel te leren kennen. Het gaat iedereen goed. Mede namens de andere bestuurs- en redactie leden fijne Paasdagen

Tineke Hofstede-de Wal

Eric van der Putten schenkt AED

Eric van der Putten vertelde tijdens de jaarvergadering dat hij een innovatieprijs heeft gewonnen en de prijs heeft omgezet in een AED (**Auto-matische Externe Defibrillator**) die naast zijn kalkoenschuur op Roeventerschans 1 in een klimaatbestendige kast is opgehangen. Het apparaat wordt nog officieel in gebruik genomen.

Een AED wint kostbare minuten

Snelle hulp is ontzettend belangrijk als iemand een plotselinge hartstilstand krijgt. Als er binnen enkele minuten reanimatie en defibrillatie (toedienen elektroshock) plaatsvindt, is de kans op herstel van het hartritme ongeveer 70%. Daarna neemt de overlevingskans van iemand met een hartstilstand iedere minuut sterk af. Omdat de hulpverleningdiensten meestal niet sneller dan circa 10 minuten na de melding ter plaatse kunnen zijn, gaan er veel kostbare minuten verloren als niemand actie onderneemt. In het volgend buurtblaedje hoort u er meer van.

Eric namens alle mensen van Schoor bedankt en mocht het nodig zijn, het apparaat mag al gebruikt worden en we hopen dat het vele levens kan redden.

Het bestuur

Spokentocht 10 december 2011

Ondanks dat Halloween alweer lang voorbij was waren er in Nederweert-Eind op 10 december nog volop spoken te vinden.

Op die avond was er een spokentocht georganiseerd voor de buurtvereniging Gerardus, buurtvereniging Kruisstraat en buurtvereniging Eendracht van Nederweert-Eind en onze buurtvereniging.

De aanvang van de tocht was bij zaal Smolenaers. Dat de mensen hier niet bang zijn uitgevallen toonde de grote opkomst.

Bij vertrek werden we door een oud wijfje gewaarschuwd om vooral niet te gaan. We zouden niet levend uit het bos komen. Er stond ons dus heel wat te wachten. Ons pad werd verlicht door de volle maan. Voor ons een geluk. Hoewel?...was dit ook niet het tijdstip dat de weerwolf actief is? Nadat we het spokengastenboek hadden getekend betraden wij dapper het rijk der geesten. Dat je hier vreemde liederen tegen komt was ons al snel duidelijk. Heksen probeerden ons madensoep te laten eten. Heel luguber vonden we de verlaten kinderwagen. Het arme wurm krijste de longen uit het lijf. Een stel duistere figuren leidde ons naar het bos. We waren op onze hoede. Achter iedere boom of struik kon "het kwaad" op ons staan loeren.



Dit bos zat vol geesten en spoken, op schommels, met motorzagen, hangend en kruipend. Ze jaagden achter ons aan, door het enge bos, door een tunnel vol spinnenrag en knijpende gedaantes. We werden getuigen van een bloederig ongeluk en een treurende familie rond een doods-kist. Met kippenvel en bibberende knieën kwamen we weer terug bij zaal Smolenaers. Het oude wijfje was blij dat we het er levend vanaf hadden gebracht. Nou, anders wij wel! Langzamerhand druppelden ook de "spoken en geesten" binnen. Blijkbaar hadden zij net als wij ook zin in een heerlijk kopje erwtensoep, met roggebrood en spek.

De "spoken en geesten" van de de vriendengroep van Nederweert.

De tocht, die door de vier buurtverenigingen werd georganiseerd, was geweldig verzorgd door de vriendengroep van Nederweert. Men speelde vol overgave de griezelige wezens. Door de kunstige grimering leek het of we het echt te doen hadden met figuren uit de onderwereld.

Mathilde Sieben

Mooie wandeling

Op 27 december, 3^e Kerstdag, jl. heb ik met enkele kennissen een mooie wandeling gemaakt in onze omgeving. Eerst brachten wij een bezoek aan de molen "De Windlust" op Roeven. Deze pronkte nog met kerstversiering in de top van de wieken. Helaas was er deze middag geen zuchtje wind, dus de wieken draaiden niet, maar binnen was er volop bedrijvigheid. In de molen bevindt zich sinds 1 oktober jl. een motor die voor de aandrijving zorgt. Je kunt zien op welke manier het olieslagwerk de olie produceert. Eerst moeten de noten tussen twee opstaande molenstenen met een gewicht van 1500 kg per stuk worden geplet. Daarna wordt het mengsel op een kachel tot zo'n 40 graden verwarmd en dan in stevige zakken gedaan. Vervolgens wordt met een kracht van 250 bar op het mengsel geslagen en dit herhaalt zich zo'n 50 maal. U begrijpt dat de zakken van stevige kwaliteit moeten zijn. Onder de slagbank druppelt de notenolie die in een kom wordt opgevangen. Uit acht kilo noten komt 1,5 liter olie. Notenolie is een uniek streekproduct.



De stenen beltmolen uit 1872, "De Windlust" op Roeven is de enige windmolen in Limburg die olie slaat. Buiten brandt in een korf een vuurtje van de overblijfselen van de walnoten. In het begin van de vorige eeuw is het produceren van olie uit noten gestopt, maar recentelijk is de eigenaar er weer mee begonnen. Het bezoek was zeer interessant en ook nog leerzaam.

Dit bezoek heeft ongeveer 1,5 uur in beslag genomen en van hieruit ging de wandeling naar de Roeventerpeel. In 2009/2010 is hier een deel van het zand afgegraven hetgeen nu al een aantrekkelijk ven oplevert.

Inmiddels is met de tweede en laatste fase langs het kanaal Wessem-Nederweert (ter hoogte van het AC restaurant) gestart. Ook dit gedeelte was voor 1925 een ven en werd benut om het vrijkomend zand te storten uit de aanleg van het Kanaal Wessem-Nederweert. Door middel van onderzoek door de Radboud Universiteit te Nijmegen blijkt dat onder de zandlaag, dus de bodem van het oorspronkelijke "ven", nog steeds leven aanwezig is. Zelfs de zaden van typische venplanten zitten nog in die bijna 100 jaar oude veenlagen en zijn nog steeds kiemkrachtig.

Het zand wat destijds is gestort zal nu worden weggehaald. Hierdoor ontstaat er een ven van in totaal plusminus 11 hectaren groot. Dit ven staat in verbinding met de aldaar aanwezige waterlopen. Verder zullen in het water weer typische venplanten gaan groeien en op de oevers natte tot droge heide vegetaties. Hierdoor ontstaat als het ware een nieuw leefgebied voor libellen, amfibieën en watervogels. De Roeventerpeel vormt een belangrijke schakel in de reeks van peelvennen, zoals Sarsven, de Banen, de Zoom, Schoorkuilen en Einderbeek.

Tijdens de wandeling in de Roeventerpeel heb ik bovenstaand verteld hetgeen mijn medewandelaars zeer interessant vonden. In totaal had de wandeling 3,5 uur geduurd.

Wilhelmien Wetemans

Schietsportcentrum S.V. Kraan



Tjeu v/d Berg
Kraan 18b
6031 RX Nederweert
tel. 0495-632705 / 06 22495037
schietsportcentrum@planet.nl

Voor een bedrijfs-, familie- of groepsfeest,
of zomaar een gezellige avond met vrienden,
pistool, revolver en geweer schieten onder
toezicht van bekwame instructeurs.

Knapen

Stukadoors

Voor al uw sierpleisters en stucwerk

Kraan 12 | 6031 RX Nederweert

telefoon: 0495 631656

mobiel: 06 5338 6598

fax: 0495 634811

www.hansknappen.nl | info@hansknappen.nl



Maandag 16 januari

In de media was dit jaar uitgebreid te lezen dat maandag 16 januari jl. de somberste dag van het jaar was. Wetenschappers van de Cardiff Universiteit (Engeland) hebben in het verleden ooit berekend dat de derde maandag in januari de treurigste dag van het jaar is en vervolgens uitgeroepen tot "blue monday".

Veel mensen hebben in januari een leeg en somber gevoel, de feestdagen zijn achter de rug en het duurt nog maanden voor het lente wordt. Bij de berekening van de "blue monday" spelen verschillende factoren een rol,



zoals; het in het algemeen sombere weer, de financiële situatie, de voornemens die helaas niet uitgevoerd of uitgekomen zijn, enz. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de maandag de moeilijkste dag van de week is. In Nederland zijn naar schatting 2 miljoen mensen die last hebben van een depressie in de winter. Het is dan ook logisch dat veel onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de winterdepressie. De meest voor

de handliggende verklaring lijkt een verstoorde biologische klok. De winterblues is iets anders dan de echte depressie.

Voor blue monday gelden algemene tips, zoals; pak je goede voornemens (opnieuw) op, plan nu alvast de vakantie, breid je hobby uit, kijk in de avond je favoriete televisie serie, of bekijk eens een mooie film, doe iets meer aan sport/bewegen, lees eens een spannend boek, of onderneem eens andere aardige dingen. Wellicht bevordert dat de levenslust.

Op maandag 16 januari heb ik dit artikelje geschreven.

Wilhelmien Wetemans

NAOBERNOWTS

In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwjes.
Laat het de redactie even weten!

De oudste kaartclub van 't Schoor: met zessen samen 500 jaar!

Op 23 februari j.l. vierde deze trouwe club haar 45 jarig bestaan en wat ook heel bijzonder was: samen telde het krasse zestal deze maand precies 500 (vijfhonderd!) jaren. Van harte onze gelukwensen en nog vele jaren kaartplezier gewenst voor: Marie Franssen-Venner, Miet Kneepkens-Knapen, Berb Knapen-Briels, Marie Knapen-Briels, To van de Boel-Jacobs en Luus Briels-Gubbels.

Felicities ook voor:

Onze buurtgenoot Maurice Peters, die op 11 februari alle judowedstrijden in de gewichtsklasse onder de 60 kilogram (tot 20 jaar) won en daarmee het Nederlands kampioenschap in zijn klasse behaalde. Een fantastisch succes voor onze judoka uit Schoor, die vorig jaar nog van een zware knieblesure moest herstellen. Op 15 maart werd Maurice door het gemeentebestuur gehuldigd.

Gelukwensen voor Pater Pollmann,

Op zondag 4 maart werd na de H. Mis in onze kapel weer een hartelijk "Lang zal ie leven" aangeheven voor pater Pollmann, die op 3 maart zijn 84^e verjaardag vierde. "Ik ga nog voor 16 jaar" aldus de pater in zijn dankwoord en dat hopen velen met hem.

Gelukwensen ook voor :

Onze buurtgenoot Bair Truijen die op 19 mei 2012 50 jaar koster is in onze buurtschap.

Overleden:

Onze buurtgenote Truda Eckers op 1 maart jl. Veel sterkte voor de familie. Zie de In Memoriam elders in dit buurtblaedje.

Buurtvereniging Schoor 50 jaar:

Op 25 februari was het precies vijftig jaar geleden dat onze buurtvereniging werd opgericht en wij, bestuur en leden, mogen daarmee onszelf feliciteren. Op de algemene jaarlijkse ledenvergadering van 28 februari werden de aanwezigen getrakteerd op koffie, vlaai en een drankje.

Het grote jubileumfeest zelf wordt gehouden in Zaal Briels op zaterdag 21 april van 15.00 tot 21.00 uur; s.v.p aanmelden via:

buurtverenigingschoor@gmail.com of bij de secretaresse.

Hier kan iedereen ook nog het uitgebreide jubileumboek met de historie van onze buurtvereniging bestellen, onder gelijktijdig overmaken van **€15,00** op rekeningnummer **13.55.40.836**.

Vanaf nu komen Schoor, Roeven en Kraan, nóóit meer achteraan.

Op 27 januari j.l. vond in Zaal Briels de presentatie plaats van deel 8 uit de serie historische werken van de Stichting Geschiedschrijving Nederweert, onder de titel: "*Schoor, Roeven en Kraan*"

Dankzij de schrijver, onze oud-buurtgenoot Frits Knapen, (*Frits van Lewiese*) heeft onze buurtschap nu ook in de historie van Nederweert een definitieve plaats verworven. Bedankt Frits en complimenten voor je vele werk.

U kan zich nog opgeven voor het jubileumfeest bij Marleen Hermans op Roeven, ook als u nog graag als vrijwilliger wil komen helpen geef u op.

Het weer

De winter heeft in 2011/2012 te maken met startproblemen. December is de eerste maand van de weerkundige winter met een gemiddelde temperatuur van 5,6 graden, berekend over dag en nacht, bij het meetpunt van het K.N.M.I. in Beek. Dit is ruim twee graden meer dan normaal. Ook in januari was de gemiddelde temperatuur aanzienlijk hoger dan het gemiddelde. Eind januari begon het serieus te vriezen en verwacht werd dat deze periode tenminste 10 dagen zou aanhouden. Vooral bij afwijkingen van gemiddelde temperaturen, sneeuwval, regen en storm is het weer een geliefd onderwerp om over te praten. Het aanhoudende zachte weer van deze winter (tot eind januari) bracht de mensen in het algemeen niet in problemen. Zij waren daar blij om, denk maar speciaal aan besparing van stookkosten, maar de dieren en planten werden wel van de wijs gebracht. Gezien de grote verschillen met de gemiddelde temperatuur is het niet vreemd dat de natuur als het ware op hol slaat. Overal in het land komen meldingen van lente boeiers zoals narcissen, krokussen maar ook speenkruid, fluitekruid bereklauw, els en hazelaar. Vooral de vroege bloei van de els en hazelaar is slecht nieuws voor mensen met allergie problemen. Ook hooikoorts patiënten hebben zich al gemeld. Tegelijkertijd zijn in bedoelde tijd ontzettend veel paddenstoelen gezien. Deze kunnen slecht tegen vorst, dus zij halen maar zelden ongeschonden de jaarwisseling. Maar ook in de dierenwereld heerst verwarring. De eerste padden en kikkers zijn, misleid door de aanhoudende lenteachtige temperaturen, uit hun winterkwartier te voorschijn gekomen en voorzichtig aan de voorjaarstrek begonnen. De merels, lijsters en winterkoninkjes zongen het hoogste lied. De wilde eenden hebben de lente in hun kop en vlinders en andere insecten laten de winterslaap voor wat hij is en trekken erop uit. En hoewel de zwaluwen in deze tijd van het jaar lekker in Afrika horen te zitten, is onlangs al een huiszwaluw gesignaleerd. Het is een oud spreekwoord dat zegt dat één zwaluw nog geen lente maakt, maar toch. Tot slot; St. Antonius (19 januari) en Sint Sebastiaan (20 januari) staan in de volksmond bekend als de vriesheiligen "of "harde koppen!! U ziet dat komt niet altijd uit.

Wilhelmien Wetemans.

TAKEL-SERVICE DUYTS

APK KEURINGSTATION

onderhoud reparaties en banden



Roeven 5
6031 RN NEDERWEERT
Alarmnr.: 0495-631246
Oppl.nr.: 0495-632250
Fax nr.: 0495-634723

Hof van Schoor



Bed en Breakfast - Theeschenkerij

Schoor 50, 6031 SC Nederweert, 0495 - 624933, www.hofvanschoor.nl

Jaarverslag 2011

Het **buurtblaedje** is zoals gebruikelijk weer vier keer verschenen.

Frenk Scheepers verzorgde de lay-out van de buurtblaadjes en Jan van de Kam, Elly Scheepers, Wilhelmiën Wetemans, Mathilde Sieben en ondergetekende voor de inhoud.

Een woord van dank aan alle buurtgenoten die het buurtblaadje van leuke stukjes hebben voorzien en natuurlijk de adverteerders die het jaar 2011 weer gebruikt hebben om middels een advertentie de buurtvereniging financieel een extraatje te geven.

Het **oud papier** werd het afgelopen jaar 1x per maand opgehaald. De opbrengst betekent toch weer elk jaar een leuk bedrag voor de kas. Het is dus erg belangrijk om het papier in te zamelen.

Op 11 februari zijn we weer gaan **schaatsen** in Eindhoven. Er waren ongeveer 20 deelnemers. Een leuke activiteit voor jong en oud en het hele gezin. Het was een gezellige, sportieve avond.

De **jaarvergadering** op 22 februari werd door 22 leden bezocht. Na afloop van de jaarvergadering heeft de Vogelwerkgroep Nederweert foto's getoond van het project Schoorkuilen.

Wij bedanken de **kascontrolecommissie**, bestaande uit Peter Nossin en Eric v.d. Putten, die hun werk weer uitstekend hebben gedaan. Peter Nossin treedt af en Eric v.d. Putten blijft nog 1 jaar beschikbaar. Anjes Bergh is benoemd tot nieuw kascontrolelid.

Door te weinig aanmeldingen is de **brunch met fietstocht** niet doorgegaan. Er werd besloten om de fietstocht te verplaatsen naar de vrijdagavond van 10 juni. Ondanks het slechte weer waren er toch nog 20 deelnemers die na de fietstocht nog hebben genoten van een kopje koffie of thee met een lekker stukje cake bij Hof van Schoor. Volgend jaar zal deze avondfietstocht zeker worden herhaald.

Door Peter Janssen en Johan Raemaekers werd er op zondag 26 juni een **kanotocht** op de Dommel georganiseerd. Er waren 14 deelnemers. Halverwege de tocht was er een pauzeplaats waar lekkere broodjes en iets te drinken werd aangeboden.

Op zaterdag 8 oktober was er weer een **50+ uitstapje** met als thema "Route van het Vuur". De deelnemers bezochten de steenkolenmijn in Blegny. Met

een liftkooi ging men 30 meter naar beneden, waarna men met de trap nog eens 60 meter omlaag kon. De lunch werd gehouden in Banneux, een bedevaartsoord.

Na de lunch werd het kasteel van Val Saint Lambert bezocht waar glasmeeesters kristal omtoveren in wereldberoemde kunstwerken. Er waren 43 deelnemers. Riny weet, zoals elk jaar weer, een mooie locatie te vinden waar de senioren van de buurt veel plezier aan beleven.

Op 24 oktober was er weer zoals voorgaande jaren een **kienavond**. Vanwege de herfstvakantie waren de kinderen ook van harte welkom. De kienavond werd bezocht door 40 leden en enkele kinderen. De kienavond was zeer geslaagd en zal volgend jaar wederom in de herfstvakantie plaatsvinden.

Op vrijdag 11 november was er weer een traditioneel **Sint Maartensvuur**. Het was gelukkig droog weer. Deze activiteit slaat zowel bij de kinderen als de ouders enorm aan. Op het land van Jack Ververs lag een enorme brandstapel. Het bestuur en de kindercommissie hadden weer als vanouds gezorgd voor warme chocolademelk met cake en wafels. Voor de ouders was er lekkere Glühwein.

Na een aantal malen niet doorgaan van het OLS-Schoor werd er dit jaar voor een andere vorm van een schietactiviteit gekozen. Op donderdag 24 november zijn we gaan **schieten** bij schietcentrum Kraan. We hebben met een kruisboog- en luchtgeweer geschoten. Diverse deelnemers hebben na afloop nog met een luchtdrukgeweer geschoten. Het was een zeer geslaagde avond alle deelnemers waren erg enthousiast. De schietavond werd bezocht door 39 deelnemers.

De traditionele **feestavond** werd gehouden op zaterdag 26 november bij zaal Briels met een optreden van de liveband Cheers. Het werd een spetterende dansavond. Er waren ongeveer 70 deelnemers.

Op 10 december is er een **spokentocht** georganiseerd door 3 gezamenlijke buurten uit Nederweert-Eind en buurtvereniging Schoor. De tocht voerde de deelnemers naar de onheilspellende buitengebieden van Nederweert-Eind, waar mysterieuze geesten en spoken ontwaakten uit hun slaap. Na afloop was een erwtensoep met roggebrood en spek. Vanuit onze buurt waren er 45 deelnemers

Het **prij斯卡arten** was op maandag 12 december. Er waren 16 deelnemers, 3 klaverjastafels en 1 jokertafel.

Dit is een beknopte weergave van wat er zich zoal in het afgelopen jaar heeft afgespeeld. Het bestuur heeft, buiten de 6 bestuursvergaderingen, regelmatig contact met elkaar en wordt bijgestaan door een actieve kindercommissie en idem redactie. Tevens wordt nog gezorgd dat bijzonderheden in het weekblaadje komen te staan en worden per activiteit uitnodigingen in de bus gedaan bij de leden. Vanaf de zomer is het bestuur begonnen met de voorbereidingen voor het 50 jarig bestaan van onze buurtvereniging dat op zaterdag 21 april groots wordt gevierd. Wij danken, als bestuur, iedereen voor haar of zijn inzet, de prettige samenwerking en het vertrouwen wat jullie in ons hebben. Maar beste leden, zoals al vaker aangehaald, wij staan open voor nieuwe ideeën of andere suggesties.

Voorzitter Tineke Hofstede

In Case of Emergency (ICE)

Deze oproep komt van de ambulancedienst. Het zou fijn zijn als jullie gehoor geven aan deze oproep.

Wij, medewerkers van ambulance diensten, maken steeds vaker mee dat een patiënt wel een mobieltje bij zich heeft, maar dat we zijn hele gsm moeten doorspitten om het telefoonnummer te vinden van ouder, partner of familie. Dit hebben we landelijk in de groep gegooid en we zijn tot een slimme oplossing gekomen: de zgn. ICE code.

Het zou een goed idee zijn, dat er een standaardnaam is die overeenstemt met de te contacteren persoon. Wij stellen voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de internationaal erkende naam "ICE" (= In Case of Emergency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon met wie contact moet worden opgenomen in geval van nood.

Daarmee weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz... steeds met wie ze contact moeten opnemen. Indien u verschillende nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 ,...

Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan. Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM.

Gerard Lenders

Schaatsen

Het is 3 februari. Terwijl ik dit verhaaltje schrijf, vallen er sneeuwvlokken en het vriest twaalf graden. De koudegolf houdt aan. De lange vorstperiode zorgt er voor dat niet alleen Friesland onderhevig is aan een zware schaatskoorts, ook hier binden mensen graag de ijzers onder de schoenen om lekker te gaan schaatsen. Ik noem enkele schaatsplekken in de omgeving. De ijsbanen bieden voor elk wat wils. In Nederweert-Eind waren bij de tennisclub Eijnderveld de banen vol water gespoten. Dankzij verlichting kon tot 8 uur geschaatst worden en bovendien was de kantine geopend. Verder kon op de Schoorkuilen, Sarsven en de Banen geschaatst worden. Op de Noordervaart werd 'koek en zopie' verkocht, het lijkt daar op Friese taferelen. Wat is eigenlijk zopie? Even een speurtocht naar de echte ijsdrank, want iedereen heeft het er over. Het is een drank met een ei er in en koytbier schijnt de basis te zijn, het bier is al heel kruidig van zichzelf en moet beslist warm geserveerd worden. Wat specerijen toevoegen zoals, foelie-nootmuskaat, kruidnagel, kardemom en kaneel en wat citroen erbij. Hoofdingrediënt van deze zopie, is eerst een flinke schaatstocht. Het recept van "oerzopie"; 1liter koytbier, 1fles witbier, 100 ml. donkere rum, 100 gr. suiker, 3 sneden brood, 3 kruidnagels, snuf kardemompoeder, snuf kaneelpoeder, snuf foelie, stukje citroen, een sinaasappel mag ook. Verwarm een kwart van het koytbier met specerijen, de suiker en de citroen. Twintig minuten is genoeg, zeef het warme koytbier in het overige bier. Zet het brood op hoog vuur in het witbier en laat het uit elkaar vallen. Druk het brood door het zeef in het koytbier, laat het lekker warm worden en voeg er de rum aan toe. Serveren in een tentje op het ijs met warme wafels of gevulde koek erbij!.....Heerlijk. Nog even dit. Voordat de makers van zopie toegang kregen tot goedkope specerijen dankzij de VOC, werd het bier gekruid met lokale planten onder de verzamelnaam gruit. Gruiten waren dus de planten voor het op smaak brengen van bier. De verkoper van de gruiten werd de gruitheer genoemd en daar kwam dus de gruit of de grutter vandaan. Ziedaar de oorsprong van het woord grootgrutter voor een supermarkt.

Wilhelmien Wetemans

“En de winnaar is....”



Zondagavond 26 februari 2012 begon de jaarlijkse voorstelling van toneelgroep “De Meiberg” voor de geluidsmen Jim Overklift minder gelukkig. Hij viel tijdens de voorbereidingen en moest per ambulance worden afgevoerd. Later op de avond kon Piet Peeters ons melden dat Jim het naar omstandigheden goed maakte. Gelukkig hadden ze op het nippertje een prima vervanger gevonden. Menigeen dacht dat de ambulance en het brancard een onderdeel was van de voorstelling. Maar gelukkig gingen we kijken naar een blijspel en geen drama.

“De Meiberg” speelde de voorstelling “En de winnaar is...”. Een blijspel in drie bedrijven door Helmut Schmidt. Dat zal toch niet de oud-bondskanselier van Duitsland zijn? Het stuk speelt op een pleintje ergens in Schoor. Een leuk idee trouwens, een gezellig pleintje met een cafeetje in Schoor, dat mag best lijken op het decor van Frans van Eijk.

De voorstelling begint op een mooie, rustige zomerse dag. Rustig, maar niet voor lang. De plaatselijke kletskaus Kaat Klaasen (Resie Duits) komt met opzienbarend nieuws. Een van de bewoners van Schoor heeft

een grote geldprijs gewonnen. Kaat, de nieuwsgierige krant- en postbezorgster wil er achter komen wie de winnaar is. Niet alleen deze wandelende roddelrubriek, maar ook café houdster Frederiek Brinkman (Will Peeters) en buurvrouw Lena Winkelmolten (Helma Nijsen) zijn gebrand om te weten wie de gelukkige is. Dochterlief Marijke Winkelmolten (Kim Duits) heeft andere zorgen. De mooie, blonde “blom” heeft namelijk liefdesverdriet. Student Kees Klootman (Luuk Nossin) wil haar hier wel vanaf helpen. De mannen op het pleintje zijn met andere dingen bezig. Harrie (Harrie Bergh), de man van Lena geniet van het zomerse weer en kijkt uit naar de vakantie. Ook buurman Frans van Tuul (Frans van Eijk) schijnt het nieuws over de miljonair minder te boeien. Hij woont alleen in het ouderlijke huis. Op advies van Harrie gaat Frans op zoek naar een vrouw. Dit zorgt natuurlijk voor de nodige verwickelingen.

Door de zoektocht naar de winnaar ontstaan er de nodige spanningen en worden vriendschappen op scherp gezet. Iedereen kan het zijn. Is het Harrie die zomaar een dure televisie koopt of Kaat met haar nieuwe fiets? Helemaal verdacht is Kees Klootman die plotseling dure kleding draagt en in een sportauto rijdt. Ma Winkelmolten ziet in hem al de ideale schoonzoon. Helaas is hier bedrog in het spel en is de verliefde student een leugenaar. Uiteindelijk zorgt de mysterieuze man (Peter Nossin) voor de ontknoping. Frans van Tuul heeft het niet alleen warm door zijn wollen muts, maar zit hij er ook warmpjes bij met zijn oude tas gevuld met 10 miljoen euro.

Met een staande ovatie bedankte het publiek voor de geweldige voorstelling. Drie avonden lang werd de volle zaal bij zaal Briels plat gespeeld. Wat hebben we gelachen! Wij hebben hier in Schoor onze eigen “Idols”. Een groep mensen die vol passie, inzet en plezier een leuke voorstelling neerzetten. Niet alleen de acteurs zijn grote klasse, maar ook dankzij de souffleur, Math Duits, de geluidsmannen en regisseur Frans van den Eerenbeemt, de grimeurs, Will Peeters en Kim Duits, decorbouwer, Frans van Eijk en de inzet van de vele vrijwilligers werden de voorstellingen een succes. Deze voorstelling kan met stip worden bijgeschreven in de analen. Wij kijken uit naar volgend jaar, maar dan het liefst zonder ambulance!

Mathilde Sieben

Las- en Montagebedrijf

ERIC KUEPERS



Eric Kuepers
Wessemerdijk 8
6031 SG Nederweert

Tel. 0495 - 634285
Fax 0495 - 634285
GSM 06 - 51306734

In Memoriam Truda Eckers



Op 1 maart j.l. overleed thuis op 't Schoor in de leeftijd van 95 jaar, onze oudste buurtgenoot Truda Eckers. Hier op 't Schoor kenden wij haar beter als 'Truke van Jennekes', maar voor haar familie was ze gewoon 'tante Trui'. Truke werd in 1916 geboren als het oudste kind van 'Jennekes Sjang' en 'Jennekes Mieke' (geboren: Maria Schroeten) en

haar hele leven woonde en werkte zij hier, samen met haar broers en zus, op de ouderlijke boerderij. Haar vader overleed in 1956, net voordat de eerste steen van de nieuwe boerderij Schoor 23 zou worden gelegd en haar moeder een jaar later, toen de oude boerderij even verderop al was afgebroken. Truda leidde een rustig, tevreden leven en behaalde in haar vroegere jaren het diploma van coupeuse, dat haar mooie werkstukken opleverde. Twee jaren geleden werd ze in korte tijd volledig bedlegerig en was ze aangewezen op verpleging en verzorging.

Haar 85 jarige zus Marieke heeft zich al die tijd ingezet om opname in een verpleeghuis te voorkomen en dankzij haar zorg en die van de familie, ondersteund door PrivaZorg, is Truda tot aan haar overlijden in haar eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Buurtbewoners van Schoor, Roeven en Kraan zullen hen ongetwijfeld wel eens hebben zien passeren als Marieke en Truda bij mooi weer een ommetje maakten. Marieke in haar eigen scootmobiel en Truda in haar rolstoel, voortgeduwd door een hulpverlener of hun zorgzame neef Herman, de echtgenoot van Truda's petekind. Boven het overlijdensbericht schreef Marieke:

Na 85 jaar samen wonen onder één dak zal het wennen zijn alleen. . .

En op het gedachtenisprentje:

Truda, eens komt de dag dat we je moeten laten gaan.

Ons verstand zegt dat het goed is, maar in onze ogen blinkt een traan.

Daags na de crematie in Baexem hebben wij in de zondagsdienst van 4 maart in onze kapel Truda in onze gebeden herdacht. Mede namens onze buurtschap wensen wij Marieke en verdere familie sterkte toe. Moge Truda rusten in vrede.

J.vdK



Timmerbedrijf Stephan de Haan

Voor al uw timmerwerkzaamheden
Nieuwbouw, renovatie en onderhoud
Plaatsen van dakramen en dakkapellen
Allround timmerwerk

Middelstestraat 20. 6004 BK Weert
Tel. 06 24 66 32 86

Schoor midden in de vorige eeuw

Ook in 1960 vierde Schoor uitgebreid 'vastelaovundj': in de schuur bij de familie Coolen, ('*Poel Lei*') bouwden de jongeren van de buurt al een grote wagen, waarmee werd deelgenomen aan de optocht van de '*Pinmaekers*'.



Ondanks de feestneuzen en de hoofddeksels worden bijna alle personen herkend. Vooral de familie Kessels ('*van Dreeske*') van de Roeventerschans is goed vertegenwoordigd.

Van linksaf, eerste rij: Paul Kessels, Sjef Briels, Bèr Smolenaers, Dré Kessels, André van Nieuwenhoven.

Tweede rij: Theo Coolen, Mien Kessels (met witte kraag) Tjeu van den Schoor, Broer van de Voort (met sombrero).

Achteraan: Jo Kessels (met cowboyvest en -hoed) schuin achter hem Hennie Kessels, zwaaiend: Sjaak Kessels, over zijn schouder kijkt Jo Verdonschot. Rechts kijkt moeder Trui Verdonschot ('*van 't winkelke*') lachend toe. Op de achtergrond de kapel van 't Schoor.

Met dank aan Gonny Crins voor de informatie.

J.vdK

Natúúrlijk Schoor

Het sneeuwklókje

Ruim 6 jaar geleden zijn we op 30 december hier komen wonen. In januari was ik boven aan het schilderen. Door het raam keek ik in de tuin van de burens, zoveel sneeuwklókjes had ik nog nooit gezien. Overall staken de liefelijke bloemetjes hun kopjes boven de grond.

Intussen jaren verder staan ook bij ons in de tuin verschillende groepjes sneeuwklókjes. Van de buurvrouw kreeg ik een grote emmer vol van deze *Galanthus nivalis*, het gewone sneeuwklókje. Het groen zat nog aan de



bolletjes. Dit is de beste manier van sneeuwklókjes planten. Het kan zelfs als ze bloeien. De bloemetjes bloeien na het verplanten gewoon door. Koop je toch bolletjes in de herfst moet je ze zo snel mogelijk planten want ze drogen anders teveel uit. Plant de sneeuwklókjes op een diepte van 5/7 cm. met een onderlinge afstand van zo'n 15/20 cm. Het is goed om de pollen elke 3 tot 5 jaar tijdens of na de bloei te split-

sen en opnieuw te planten. Ze staan het liefst in humus rijke en niet te droge grond onder bladverliezende heesters of bomen. Ze vormen een mooie combinatie met kerstrozen, vroegbloeiende narcissen, krokussen en de gekleurde takken van de kornoelje. Is het sneeuwklókje uitgebloeid laat het blad dan afsterven. Het bolletje doet dan nieuwe energie op voor het volgende jaar.

Er zijn vele soorten sneeuwklókjes. Het gewone sneeuwklókje, *Galanthus nivalis* is bij ons inheems. *Galanthus elwesii*, *Galanthus caucasicus* en *Galanthus ikaræ* zijn in de zestiende eeuw ingevoerd en in tuinen van kastelen en buitenhuizen geplant waar ze zijn verwilderd. *Galanthus elwesii* en *Galanthus caucasicus* zijn hoger dan de *nivalis* en hebben breder blauwgrijs blad.

Uit de oorspronkelijke 18 soorten zijn heel, veel nieuwe vormen ontstaan. De onderlinge verschillen zijn soms minimaal. Er zijn grote en kleine, enkele en dubbele exemplaren. Je kunt van december tot eind maart bloeiende sneeuwkllokjes hebben. Er is zelfs een soort die in oktober/november al bloeit.

De verzamelaars, galanthofielen genaamd, reizen stad en land af om speciale soorten te scoren. Ze deinzen er niet voor terug om een paar honderd euro te betalen voor een enkel bolletje. Wat een geluk dat de bollen giftig zijn en de muizen en konijnen ze om die reden niet lusten.

Vroeger werden de sneeuwkllokjes door de mensen op het Engelse platteland langs het pad naar het buitentoilet gezet. De witte bloemetjes reflecteerden het licht en wezen 's nachts de weg in de donkere wintermaanden. Er valt veel te vertellen over dit onnozele bolletje. Voor mij is dit dapper bloemetje dé voorjaarsbode: "We gaan de goede kant op...het voorjaar komt er weer aan!"

Mathilde Sieben



Kitchen@Home
Binnenhuis- & keukenadvies

Schoor 17 6031 SC Nederweert Tel. 0495 625640 Mob. 06 44424330	Corry Franssen info@kitchenhome.nl www.kitchenhome.nl
---	---

“Geef ons heden ons dagelijks brood”

Baden (bidden) wij in het ‘Onze Vader’, maar ik stond (sta) er eigenlijk nooit zo bij stil wie er allemaal in actie moeten komen, voor dat wij ons boterhammetje kunnen verorberen: zaaier, maaier, dorser, molenaar, bakker, verkoper. . . .

“Niemand weet precies wanneer er voor het eerst brood gebakken is, zo’n tienduizend jaar geleden begon de mens de grassoorten met grote zaden, die wij graan noemen, te verbouwen. Dat gebeurde in het Midden-Oosten.” Aldus de culinaire journalist Onno Kleyn.

Rauw graan is voor onze menselijke maag onverteerbaar, dus moet men het aanvankelijk gekookt of geroosterd hebben.



‘Bakkes’ van ‘Laote’ (fam Franssen) op ’t Schoor tot plm.1990

Wie is er eigenlijk op het idee gekomen om er brood van te maken, want dat is toch een bijzonder ingewikkeld proces: Het graan moet tussen twee stenen worden fijn gemalen dan met water gemengd tot deeg en op een gloeiende steen – of in hete as – gebakken. Dan heb je niet gerezen (= ongedesemd) plat brood, zoals de joodse matses of de hostie uit de katholieke eredienst. Om het brood te laten rijzen zijn gistcellen nodig, dezelfde gist als bij het maken van wijn of bier. Ook gebruikt men (zuur)desem, dit is een levende gistcultuur met melkzuurbacteriën. Wie heeft dat bedacht?

De ontdekking van het rijzen van het brood, zodat het luchtiger wordt,

JKnappen 
 tuincentrum | hoveniersbedrijf

Schoor 42
 6031 SC Nederweert

Tel zaak: 0031(0)495 631625
 Mob: 0031(0)6 53631670

aanleg en onderhoud
 Het adres voor al u tuinplanten !!!

JOS SIMONS

Voeg- en Restauratiebedrijf
 Impregneren en Gevelreinigen

Roeven 7
 6031 RN Nederweert
 Telefoon 0495-632590

moet een toevalstreffer zijn geweest: misschien een Egyptische of Griekse huisvrouw die het deeg was vergeten te bakken, zodat het spontaan was gaan gisten en rijzen, aldus Kleyn.

In het bakhuis 'Laote' op de *Eijnderhoof* kunnen de bakkers er alles over vertellen: Over roggebrood dat nauwelijks rijst en daarom zo zwaar blijft en 'zurig' van smaak door de melkzuurbacteriën. Over de andere graansoorten, zoals spelt, tarwe en gerst, of gierst en haver. Of over boekweit, dat geen graan is, maar waarvan je heerlijke pannenkoeken kunt bakken, zoals "*ne Bógkese kook met ne keplaon*" (= boekweitpannenkoek met spek)



Bakhuis 'Laote', werd op 't Schoor afgebroken en steen voor steen weer opgebouwd op de Eijnderhoof. Daar functioneert het vanaf 1992 als authentieke bakkerij. De oven wordt eerst heet gestookt met 'mötterte' (takkenbossen) en vervolgens schoon gedweild, zodat de verschillende broden en andere deegwaren er door de hete uitstraling in gebakken worden.

Wat is het verschil tussen bloem en meel?

Bloem is spierwit; daar zijn alle zemelen uitgezeefd. Meel bevat nog wat zemelen en in volkorenmeel zit alles van de hele graankorrel. Vooral de zemelen die zo gezond zijn voor onze spijsvertering.

En nou komt het:

“Boerenbruin” is vaak: boerenbedrog!

Veel consumenten denken dat een bruinbrood hetzelfde is als een volkorenbrood met die zo gezonde zemelen. Mis ! helemaal mis!

Dat bruine brood heeft weinig of geen zemelen, maar is gewoon bruin gekleurd met gebrande mout of met melasse. Je moet écht om een volkorenbrood vragen en dan liefst zonder toevoegingen.

Want helaas, dat doen de bakkerijen tegenwoordig ook: extra vet toevoegen om het brood langer ‘vers’ te houden, of antioxidanten, voedingszuren, melkpoeder of emulgatoren. En dat durven ze ook nog “broodverbeteraars” of “meelverbeteraars” te noemen.

Eet smakelijk, maar kies wel voor gezond!!

J.vdK

Is je glas halfvol of halfleeg?

In deze tijden van recessie, economische achteruitgang en toenemende faillissementen neemt het aantal doemdenkers dagelijks toe. “Het zal nooit meer zo goed worden als het was”, zeggen ze dan, “want vroeger . . .” Ik vraag me af: is dat wel zo?

Is bij U het glas half leeg of nog half vol? Ziet U achter de wolken de zon nog schijnen, of redeneert U zoals het rijmpje zegt:

“Wat een pestmist zegt de pessimist,

Het trekt wel op, die mist, zegt de optimist.”

Leo Bormans schreef in zijn boekje “WORD OPTIMIST” (uitgave Lan-
noo, €19,95) negen toetsstenen voor een positief leven; bijvoorbeeld:

- Kies voor een goed gesprek
- Vergiffenis schenken is vooral een cadeau aan jezelf

- Probeer vaker te lachen (ook om jezelf)
- Noem jezelf nóóit een ‘loser’
- Word niet cynisch, maar gooi wat humor in een moeilijk gesprek
- Met de kleur geel geef je jezelf en anderen een opgewekt gevoel



De Vlaamse leraar/schrijver/spreker Leo Bormans woont met zijn vrouw en twee kinderen in Leopoldsburg en publiceert al jaren boeken over een optimistische levenshouding, zoals voor kinderen: “Applaus zonder handen” en “Alle dagen feest” (voorleesboek). Voor volwassenen: “100 % Positivo” en “Geluk, de worldbook of happiness”, waarin 100 topexperts in de positieve psychologie aan het woord komen. Het belang van dit boek werd zo groot geacht, dat er – in een eenvoudige editie – 100.000 exemplaren gratis van waren af te halen.

De Europese voorzitter Herman van Rompuy stuurde de dure uitgave – in het Engels – op aan 200 wereldleiders. Nu is er ook een handzaam doosje met 104 tips voor een positief leven: “Een schatkist vol geluk” (“The worldbox of happiness”) en zijn boek: “Word optimist” over hoe je een positief ingesteld mens wordt.

Meer weten? kijk op www.leobormans.be

J.vdK

KINDERCOMMISSIE

Silvia Duijts 631246
Annemarie Habraken 622113
Carla van de Schoor 631978

REDACTIE

Jan van de Kam 633188
Elly Scheepers 632665
Wilh. Wetemans 631809
Tineke Hofstede 624933
Mathilde Sieben 622287

Druk: KO-DU Service
Lay-out: Frenk Scheepers

De klus is geklaard!

Vandaag, 12 maart 2012, heb ik de definitieve bestanden van het boek '50 jaar buurtvereniging Schoor, Roeven en Kraan' op een DVD afgeleverd bij Jo van Eijk van 'Print 2 Impress'. PDF bestanden die daarna door een Duitse firma in Düsseldorf middels offset druk verwerkt worden. Panklare bestanden, de drukker kan er niets aan veranderen. Het deed me herinneren aan 25 jaar geleden. Voor het eerst werden er toen bij drukkerij van Deursen teksten voor een boek digitaal aangeleverd. Op één floppy stonden alle verhalen voor het boek 'Van Vreuger', in één



margarine doos zaten alle foto's.

Voor het totale bestand van nu, ruim 200 MB, zouden meer dan 600 floppy's nodig zijn geweest. Passen die in een margarine doos? 134 bladzijden telt het boek nu.

Wat vooraf ging.

Jan van de Kam:

'Bijna twee jaar geleden benaderde ik het buurtbestuur met de vraag of het mogelijk was om bij het gouden jubileum van de buurtvereniging weer een geschiedenisboek uit te geven.

Het bestuur was enthousiast gestemd over dit idee.

Direct daarna ben ik begonnen met het doornemen van alle jaargangen van ons 'Buurtblaedje', de oude notulenboeken als ook de jaarverslagen in ons archief. Het uitwerken hiervan was een gigantische klus en ik kreeg medio augustus 2011 daarbij ondersteuning van Frenk Scheepers die nog vele artikelen digitaal voor handen had.'

Frenk Scheepers:

'Ik had Jan aangeraden alle artikelen los op te slaan. Ik zou ze daarna, net als bij het samenstellen van het 'Buurtblaedje', wel koppelen. In november 2011 ben ik daaraan begonnen. 8 uur heeft het mij gekost om alle bestanden te koppelen en zo veel mogelijk al in dezelfde stijl te zetten. 'Wat een enorme hoeveelheid werk heeft Jan hieraan gehad', was mijn gedachte na afloop. Voor de vormgeving (de lay-out) werd er daarna gekozen voor die van het boek 'Van Vreuger'. Ongeveer 100 bladzijden waren er gepland voor het boek. In de lay-out kwam ik uit op 170 bladzijden. Daar begon mijn klus! De 4 maanden die ik er voor gepland had waren hard nodig. Eind december werd de eerste uitdraai gemaakt en daarna gingen de redactieleden van ons 'Buurtblaedje', Elly Scheepers, Mathilde Sieben en Wilhelmiën Wetemans aan de gang met het corrigeren van (schrijf)fouten (vooral namen) en het aanvullen van ontbrekende informatie.

Wekelijks zijn Jan en ik bijeen gekomen om de teksten aan te passen en uit te breiden. Er kwamen artikelen bij! Goede uitbreidingen, maar de 105 bladzijden haalde ik niet meer. 134 bladzijden zijn het uiteindelijk geworden. Op het laatste moment liet de drukker het af weten, althans zijn prijs ging te drastisch omhoog. Print 2 Impress, vertegenwoordigd door Jo van Eijk, drukt het boek nu af voor een 'vriendenprijs'. Tijdens het jubileumfeest op 21 april a.s. kunnen alle buurtleden, die een boek besteld hebben, het in ontvangst nemen.

Jan van de Kam
Frenk Scheepers

SIERTEELTKWEKERIJ

LEON COOLEN



Groene Tuinplanten

Heesters

Sierconiferen



*Schoor 27
6031 SC Nederweert
tel 0495-631786
fax 0495-624778*

activiteiten agenda

Activiteiten 2012

21 apr Feest 50 jarig bestaan Zaal Briels

Oud papier

Zaterdag 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september,
6 oktober, 3 november en 8 december
bij Piet van de Kruijs

De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt €25,00
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

Inleveren kopij voor buurtblaedje

voor 6 juni via e-mail: elly18@hetnet.nl

BESTUURSLEDEN

Tineke Hofstede	Schoor 50	624933
Peter Janssen	Roeven 12a	633685
Johan Raemaekers	Kraan 26a	542694
Hein Sieben	Wessemerdijk 10	622287
Marleen Hermans	Trinkenshof	552422
Kitty Wijnker	Liskesweg 1	624795



BRIELS

Zaal en kegelbanen

*Catering en
Party*



Kraan 6 • Nederweert • t 0495 632151
www.brielsparty.nl • zaalbriels@hetnet.nl