

'T BUURTBLAEDJE



**Informatieblad buurtvereniging
"Schoor"
Uitgave: zomer jaargang 2009**

Van de voorzitter

Ik was even bang dat ik in mijn vorig stukje het niet kon waarmaken dat we een zacht voorjaar zouden krijgen. Maar nu zit ik weer heerlijk in de zon die ons al weken koestert om het stukje voor de zomereditie te schrijven.

Zo in het vroege voorjaar zie je de meeste buurtgenoten weer rustig voorbij fietsen. Na een, voor de meeste een lange winter, vinden ze het weer heerlijk om buiten te zijn, fietsen, wandelend of werkend in de tuin. Als je zo door Schoor rijdt merk je dat wij ook wat groter worden, hier en daar verrijzen nieuwe woningen die gebouwd mogen worden in het kader "ruimte voor ruimte".

De natuurgebieden krijgen steeds meer vorm. Schoor komt op deze manier leuk onder de aandacht van veel mensen.

Zoals in het vorig blaadje al stond aangegeven heeft Marleen Hermans zich aangemeld als secretaris en naar ieder zijn tevredenheid. In dit buurtblaadje zal Marleen zich voorstellen als bewoner van Schoor. Ik wens iedereen fijne vakantie toe en een heerlijke zomer.

Tineke Hofstede-de Wal

Opschoondag

Van 16 maart tot en met 21 maart vond voor de zevende keer de "Week van Nederland Schoon" plaats. Tijdens deze dag hielden veel gemeenten acties, waarbij samen met burgers de omgeving schoon werd gemaakt. Feiten over zwerfafval.

Jaarlijks belanden in ons land 50 miljoen blikjes en flesjes in de leefomgeving. Jongeren tussen 18 en 25 zijn de grootste vervuilers.....maar 18 procent van de zwerfvervuilers is 50 en ouder.

Jaarlijks ruimt de directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat 900 ton zwerfafval op. Deze directie beheert "slechts" 125 kilometer aan wegen. De boete voor het op straat achterlaten van blikjes en papiertjes is €46. Zeker op plaatsen waar afval niet wordt geruimd kan het lang duren voor dit weer verdwenen is.

Bekijk dit lijstje maar eens;
sigarettenpeuk 1-5 jaar.
bananenschil 3 jaar.
plastic frisdrankfles 5-10 jaar
plastic zak 10-20 jaar
kauwgum 20-25 jaar
aluminium blikje 80 jaar tot 1 miljoen jaar
polystyreen patatbakje 90 jaar
plastic sixpack-houder 100 jaar
glazen fles 1 miljoen jaar.

Afval buiten verdwijnt dus heel moeizaam, tenzij we zelf de handen uit de mouwen steken. Wel leuk voor te melden, Parkeerplaats De Meiberg bij Nederweert, gelegen aan de A2 richting Eindhoven, is uitgeroepen tot schoonste parkeerplaats van Nederland. De ANWB onderzocht in opdracht van "Stichting Nederland Schoon" 248 parkeerplaatsen in het land. Controleurs van de ANWB keken naar de aanblik van de parkeerplaatsen, hoe vol de afvalbakken waren en of er sprake was van zwerfvuil. Ook werd rekening gehouden met aanwezige voorzieningen zoals een benzinstation of restaurant.

Wilhelmien Wetemans

Paaseieren zoeken

Tweede Paasdag, een stralende zon en hoge temperaturen, en dat voor de tijd van het jaar. Ik weet nog vorig jaar, toen Pasen drie weken eerder viel, lag er zelfs op veel plaatsen sneeuw, ook in Schoor.

De kindercommissie organiseerde weer voor de kinderen en iedereen die maar komen wil, een mooie bijeenkomst op de "Meiberg". Onder begeleiding gingen kinderen op pad om tijdens een wandeling zoveel mogelijk paaseieren te verzamelen.

Een "paashaas" die het spel goed speelde, vermaakte de kinderen zodat er van tijd tot tijd gelachen werd. Er was weer gezorgd voor lekkernijen, iedereen beleefde weer een goed verzorgde activiteit "paaseieren zoeken". Bedankt.

Wilhelmien Wetemans

Paaseieren zoeken (2)

Sinterklaas brengt cadeautjes rond op zijn witte paard. De kerstman legt geschenken onder een versierde kerstboom en de "PAASHAAS" verstopt bont gekleurde eieren. Allemaal gebruiken die horen bij onze Christelijke tradities. Toch zijn veel die rituelen en symbolen ouder dan het Christendom. Ze zijn voortgekomen uit de lentefeesten van Germanen en Kelten. Al ruim voor het begin van onze jaartelling versierden de oude Germanen bomen, reed hun God Wodan op een schimmel en liet hun godin Ostara een haas eieren rondbrengen. Later nam de kerk geleidelijk een aantal gebruiken over. Dat gebeurde ook met de haas en de eieren. Dit zijn namelijk oeroude symbolen van vruchtbaarheid en (Weder) geboorte. Het ei, omdat er nieuw leven uitkomt. Omdat de haas een vruchtbaar dier is dat al vroeg in het jaar jongen krijgt.

Een hazenmoeder met haar jongen gold als teken dat de winter voorbij was en de natuur weer tot groei en bloei ging komen. De haas en het ei pasten dan ook prima bij het lentefeest, waarmee de Germanen het ontwaken van de natuur vierden. Symbolen die bleken ook uitstekend te passen bij Pasen, het belangrijkste kerkelijk feest.

In het Katholieke zuiden duurde het nog tot de Tweede Wereldoorlog voordat de paashaas de eieren ging rondbrengen. In onze streken werd vóór die tijd verteld dat op witte Donderdag de klokken naar Rome gingen om daar gezegend te worden. Op Paaszaterdag om 12 uur 's middags kwamen ze gevuld met eieren als teken van nieuw leven terug.

Los van alle symbolieken waren er ook praktische redenen waarom juist met Pasen eieren werden gegeten. Aan het eind van de winter was het voedsel nog schaars. Eieren waren er wel, ze hoopten zich zelfs op, omdat ze in de vastentijd voor de Pasen niet gegeten mochten worden. Bovendien begonnen de kippen na de donkere winter met het lichter worden van de dagen weer meer eieren te leggen. Vandaar dat de mensen zich met Pasen, na veertig dagen vasten, tegoed konden doen aan deze lekkernij. Op Witte Donderdag werd ook pacht en belastingen aan de grondeigenaren betaald. Zo was het toen!

Wilhelmien Wetemans

Eet wijzer vis met de viswijzer

Hoe lang is het al weer geleden, dat U met de kermis een lekker bosje vette paling kocht?

Juist nu we allemaal weten dat vis – en ‘vette’ vis in het bijzonder – zo gezond is voor ons hart en onze bloedvaten, wordt er van alle kanten op gewezen dat steeds meer vissoorten zo ernstig bedreigd worden, dat het eten daarvan eigenlijk niet langer verantwoord is.

Daar zitten we dan met de gebakken peren en kunnen ons overheerlijke slibtongetje en scholletje wel vergeten; tenminste als je behoort tot die mensen (momenteel het kwart van de bevolking) die verantwoord vis willen eten.



Wat is eigenlijk verantwoorde vis? (die staan op de “groene lijst”)

Dat zijn de vissoorten die niet bedreigd worden door overbevissing, of door vangstmethoden, waarbij de zeebodem vernield wordt, zoals de sleepkettering.

Natuurlijk kun je ook altijd nog een visje uit de niet vervuulende kweekvijvers verorberen.

Gelukkig hebben we thans de VISWIJZER, waarin elk jaar precies wordt bijgehouden welke vis je beter (even) niet kunt kopen: ze staan op de zogenaamde RODE LIJST, zoals thans de wijting, de tong, griet, paling, haai of de pollock.

Op de ORANJE LIJST vinden we de vissen, waarbij de manier van kweken of vangen problemen geeft door milieuvervuiling of zeebodemschade, zoals o.a. bij de zeebaars, zeeduivel, forel of langoustine.

Op de GROENE LIJST van verantwoorde vis hebben we momenteel weer keuze genoeg: haring, koolvis, meerval, tilapia, sardientjes, (maar niet uit de Middelandse zee) ook mossels en oesters en dit jaar is de makreel weer terug op de groene lijst. Wil je het precies weten?

kijk op: www.goedeviss.nl en download de actuele VISWIJZER.

Een schitterende site voor de visliefhebber. Eet smakelijk!

J.vd.K.

Buurt OLS Schoor

Gelukkig wordt door de buurtvereniging Schoor –Roeven en de Kraan en of inwoners van onze gemeenschap regelmatig activiteiten georganiseerd.

Op 19 april jl. werd door Resie Duits en Helma Nijssen in samenwerking met de schutterij St.Lucia een “buurt OLS” feest gehouden. Het doel van de middag was om te kunnen vaststellen wie van onze buurtvereniging de beste schietprestatie kon leveren. Voor alle deelnemers derhalve een grote uitdaging, want wie wil hiermee niet vereerd zijn. Er waren 2 categorieën van deelnemers n.l. volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Het was zowel bij de kinderen als bij de volwassenen heel spannend. Tijdens de schietpartij was het muisstel en iedereen was zeer geconcentreerd.

Bij de volwassenen werd de 1^{ste} prijs gewonnen door Theo Coolen, de 2^{de} door Vincent Tillemans en de 3^{de} prijs door John Nijssen.

Het aller belangrijkste is natuurlijk de eer, echter zij kregen ook een aardige prijs aangeboden door Resie. De kinderen hadden allemaal zo goed geschoten dat ieder kind een grote zak snoep kreeg aangeboden. U begrijpt dat de kinderen een behoorlijke tijd erg rustig waren.

Het was een geslaagde middag en beslist voor herhaling vatbaar.

Alles was prima geregeld en prettig was dat er veel belangstellenden waren, hetgeen de deelnemers motiveert.

Wilhelmien Wetemans.



Schietsportcentrum S.V. Kraan



Tjeu v/d Berg
Kraan 18b
6031 RX Nederweert
tel. 0495-632705 / 06 22495037
schietsportcentrum@planet.nl

Voor een bedrijfs-, familie- of groepsfeest,
of zomaar een gezellige avond met vrienden,
pistool, revolver en geweer schieten onder
toezicht van bekwame instructeurs.

“Liskeskoel “ wordt “Liskesven”

Ergens voor 1950 maakte een onbekend gebleven zondagsschilder dit romantische doekje van het kapelletje van O.L.V. van Lourdes op 't Schoor, precies zoals hij het gezien moet hebben, gezeten naast de 'Liskeshoeve'.

De plas op de voorgrond is de “Liskeskoel”, een van de diverse brandkuilen, die Schoor toen rijk was. Deze is rond 1960 gedempt met o.a. zinkassen en beplant met bomen. Tussen de ‘koel’ en de kapel bouwde ‘Liskes Harry’ en zijn zus, in die jaren een woonhuis, Liskesweg nr. 2, thans bewoond door Bèr Creemers, de eigenaar van dit schilderijtje.

Links op de achtergrond zien we de (voormalige) boerderij van de familie Koolen op 't Schoor. Rechts zien we de Liskesweg met de afgebroken boerderij, waar nu het woonhuis van Frits en Leen Knapen is gesitueerd.



De tweede boerderij van rechts ligt daar tegenover, thans Schoor 33, woonhuis van André Bezemer en Annemarie Habraken. Van de nog in originele staat bestaande boerderij, Liskesweg 1, thans woonhuis van Dirk Wijnker en Kitty Brink, zien we uiterst rechts alleen de kruin van de monumentale lindenboom.

SHK STUKADOORSBEDRIJF
HANS KNAPEN B.V.



Voor al uw sierpleisters en stucwerk

6031 RX Nederweert
Kraan 12
Tel. (0495) 631656
Fax (0495) 634811

Mobiel 06 - 53 386 598
info@hansknappen.nl
www.hansknappen.nl

In 1951 werd de zijgevel van de kapel, die we nu zien, uitgebroken ten behoeve van een forse uitbreiding in oostelijke richting. In 1957 was de kapel al weer te klein en werden het verhoogde priesterkoor en de sacristie aangebouwd.

In 2007 kopen Erik Philippus en Marianne Rijvers de “Liskeshoeve” en breken die geheel af, om er iets geheel eigens te kunnen realiseren, waarin zij uitermate goed schijnen te slagen. (zie hiervoor hun uitgebreide website: www.liskeshoeve.nl : “van bouwval tot droomhuis”.)



Afgelopen winterperiode is men begonnen met de oude ‘koel’ opnieuw uit te graven en de gestorte zinkassen te saneren. Met behulp van folie is een fraaie waterpartij aangelegd. Wanneer de taluds zijn begroeid, wordt het echt een ‘natuurvijver’, of toch een stukje ‘peel’ op ‘t Schoor? Wij wensen Marianne en Erik veel succes met het realiseren van hun bouw- en tuinierplannen.

J.vdK

Studenten werven fonds voor ontwikkelingshulpproject in Afrika



Thijs en Bram kunnen uw hulp gebruiken

Nederweert/Eindhoven - In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan Thijs (19, Nederweert) en Bram (18, Eindhoven) van het ROC Eindhoven voor hun afstudeerstage aan een project voor ontwikkelingshulp deelnemen. Binnenkort vertrekken ze naar Malawi in Afrika. Hier verblijven ze 3 maanden om bij scholen de computerlokalen in te richten. Daarnaast zal er een stuk kennisoverdracht plaatsvinden door les te geven en er wordt een Afrikaanse student aan ze gekoppeld om van ze te leren.

Malawi is één van de drie armste landen van de wereld (gekeken

naar het BNP). De mensen verdienen er 50 eurocent per dag. Van dit geld kunnen ze vaak niet genoeg eten kopen om te overleven. Het onderwijs is sinds een aantal jaar gratis, daardoor komen kinderen uiteindelijk minder snel op straat terecht. Het onderwijs staat grotendeels nog wel in kinderschoenen maar vakken als Engels (lezen en schrijven) en wiskunde kennen ze er al.

Ook komt er nog een stukje fondsenwerving bij kijken. Om te mogen vertrekken moeten de studenten gezamenlijk minimaal 2.000 euro aan sponsorgeld ophalen. Er is een eigen website opgezet waar de studenten zijn te volgen. Daar komen al hun berichten van de vooruitgang van de stage. Alle foto's komen na afloop van de stage ook op de website. Het adres is: www.malawi2009.nl. Op de site kunt u zich aanmelden met uw e-mail adres voor updates bij nieuwe berichten. Mocht u een kleine bijdrage willen doen voor dit goede doel dan kan dit door een bijdrage over te maken naar rekeningnummer 42.80.34.357 t.n.v. Stichting Ex-Change in 's-Gravenhage o.v.v. 'Team 134 ICT'.

Eerste Communie

Ook dit jaar deden kinderen van onze buurtgemeenschap de eerste communie. Met wat zoekwerk ben ik te weet gekomen dat het woord communie is afgeleid van het Latijnse woord "communio".

Tot 1910 werd de eerste communie ontvangen in het twaalfde levensjaar bij het verlaten van de lagere school. Paus Pius de tiende vond dat kinderen van 7 á 8 jaar oud de eucharistie viering voldoende konden begrijpen en daarom vond de Paus dat de eerste communie dan ook bij die leeftijd diende plaats te vinden. Dit betekende dat de eerste communie voortaan plaats vond in de eerste klas van de lagere school.

Sinds 1964 is dat de tweede klas geworden, tegenwoordig groep vier.

De viering van de eerste communie staat helemaal in het teken van de eerste volledige deelname aan de eucharistie viering. Volgens het Katholiek geloof moet men in het weekend éénmaal een heilige mis bijwonen. Vóór de eerste communie is die verplichting er niet.

Vroeger werd de communie geknield ontvangen aan de communiebank en heel vroeger werd een platte schaal onder je kin geschoven. Sinds 1967 ontvangt men op de meeste plaatsen de communie staande en niet meer op de tong maar op de hand. Voor 1955 mocht je vanaf 12 uur 's nachts niet meer eten als je de dag er na de communie wilde ontvangen. Tegenwoordig zijn er nog maar zeer weinig kinderen die na de eerste communie in het weekend naar de kerk gaan. De oorzaak hiervan is dat de ouders niet naar de kerk gaan en zij kunnen de kinderen dan ook moeilijk verplichten ieder weekend een eucharistieviering bij te wonen. Heden ten dage zijn er zelfs ouders die als Katholiek staan ingeschreven en geen toestemming geven dat hun kind de eerste communie krijgt toegediend. Ook op een katholieke school kan men een kind niet verplichten hieraan deel te nemen. De laatste 50 jaar is er op het gebied van het geloof dus zeer veel veranderd. En of het er allemaal beter op is geworden is maar zeer de vraag....

Wilhelmien Wetemans

De Pen



Hallo, ik wil mij even voorstellen.....

Ik ben Marleen Hermans en sinds kort de nieuwe secretaris van onze buurtvereniging. Ik woon 18 jaar samen met mijn partner Peter van Eijk. Samen hebben we drie kinderen: Joyce van 28, Raymond van 25 en Dominique van 22. Jarenlang hebben wij op Swartbroek in het buitengebied gewoond en genoten daar van onze paarden, herten, kippen en geitjes. Ook runden wij enkele jaren een hondenpension voor maximaal 15 honden. De kinderen hebben nu allemaal een eigen stekkie en Peter en ik genieten nu samen met onze hond Sascha van de rust en natuur op Trinkenshof. Sinds 1992 werk ik als secretaresse bij stichting Land van Horne. Stichting Land van Horne heeft in totaal 11 zorgcentra en 4 woonzorgcomplexen. Ook is men gestart met kleinschalig wonen voor dementerende ouderen. De stichting biedt tevens thuiszorg. Samen met nog 3 leuke en gezellige collega's verrichten wij diverse werkzaamheden voor de locatiedirecteur van verpleeghuis St. Martinus, alle verpleeghuisartsen en de algemeen directeur. Een ontzettend gevarieerde job. Het leuke is dat je in



de wandelgangen veel bewoners en familieleden ontmoet.

In mijn vrije tijd ga ik samen met Peter regelmatig een toertocht maken met een van onze oldtimer brommers. We zijn echte liefhebbers van Puch en Tomos. Deze brommers zijn gebouwd in de jaren zestig. Dit is pure nostalgie. Sinds een jaar heb ik een mountainbike. Paar keer per week trek ik erop uit samen met mijn zus of alleen. Lekker



wat aan mijn conditie werken en even aan niets denken. Een andere hobby is, vooral op een zomerse dag, met een boek achterover gezakt in een luie stoel buiten. Ofergens lekker een terrasje pakken. Ik geef de pen door aan Ria en René van Otterdijk, Wessemerdijk 12.

TAKEL-SERVICE DUYTS

APK KEURINGSTATION

onderhoud reparaties en banden



Roeven 5
6031 RN NEDERWEERT
Alarmnr.: 0495-631246
Opst.nr.: 0495-632250
Fax nr.: 0495-634723

Theeschenkerij 'Hof van Schoor'

Schoor 50

6031 SC Nederweert

0495-624933/06-22480899

info@hofvanschoor.nl

www.hofvanschoor.nl



NAOBERNOWTS

In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtsjes.
Laat het de redactie even weten!

Overleden:

Onze oud-buurtgenoot Mies Koolen, echtgenoot van Stien Koolen-Moonen, op 4 april 2009, in Canada, waarheen zij direct na de oorlog emigreerden.

Anna Hulsers- Bongartz, Kraan 17a op 18 mei 2009 in de leeftijd van 75 jaar.

Beide families veel sterkte gewenst.

Koninklijke onderscheiding:

Onder de negen gedecoreerde inwoners van Nederweert, behoorde ook onze buurtgenoot Bair Truyen (77) van de Liskesweg. In de kapel van O.L.V. van Lourdes ontving hij uit handen van de burgemeester de onderscheiding voor zijn niet aflatende zorg als koster, beheerder en (kerk) bestuurslid van onze kapel. Na deze plechtigheid was er nog een informeel samenzijn met familie en genodigden in theeschenkerij "HOF VAN SCHOOR". Ook van de redactie: onze felicitaties !

Proficiat eveneens voor:

- Gemengd zangkoor "Schoor" dat op 24 mei het dertig jarig bestaan herdacht met een plechtige gezongen mis voor leden en overleden koorleden en een gezellig samenzijn in "HOF VAN SCHOOR".

- Alle geslaagde eindexamenkandidaten van onze buurtschap en voor hen die een 'her' hebben: sterkte en succes.

Stage in het buitenland:

Op 6 mei j.l. is onze buurtgenoot Thijs Franssen voor een stage van 3 maanden naar Malawi in Afrika vertrokken. Zijn belevenissen zijn te volgen op www.malawi2009.nl. Wij wensen Thijs veel succes en plezier. Zie elders in dit buurtblaedje een artikel hierover uit de Trompetter.

De geschiedenis van onze kentekenplaat

Wat een moeilijk gezicht, die drie letters achter elkaar op de nieuwe kentekens, of is dit ook weer gewoon een kwestie van ‘effe wenne’ ? In ieder geval heeft de rijksdienst voor wegverkeer vast gehouden aan haar oude opvatting; dat wil zeggen we mogen nog steeds niet onze eigen kentekenplaat zelf samenstellen, zoals ik hier heb geprobeerd:



In sommige landen zou dit wel zijn toegestaan, want daar is het kenteken gekoppeld aan de persoon en niet aan de auto.

In Nederland worden de kentekens al bijna zestig jaar uitgegeven in alfabetische volgorde, zodat je aan het kenteken kunt zien hoé oud de auto is. Volgens mij is dat voor de autobranche aantrekkelijk: wij willen toch gezien worden met het nieuwste motorrijtuig? (is dat ook de reden dat veel mensen wachten met de aanschaf tot de eerste maanden van het nieuwe jaar ??)

De rijksdienst voor het wegverkeer is natuurlijk wel zo slim geweest om de klinkers uit dit lettersysteem weg te laten, anders zouden we met rare drieletterige (scheld)woorden of schuttingtaal op onze auto rondrijden. In België en Duitsland hebben ze hiermee géén rekening gehouden en dat is dan ook vaak lachen. Ook afkortingen, waarin wordt ‘gevloekt’ (GVD) of verwijzen naar het Nazi-verleden (NSB) worden in Nederland weggelaten.

Maar nu terug naar het verleden: In Nederland verscheen de eerste auto zo aan het einde van de 19e eeuw, zo rond 1893. Hij werd “RIJTUIG ZONDER PAARD” genoemd, of tewel : AUTOMOBIEL (= wat zichzelf beweegt) later afgekort tot : AUTO. (waarvan het vermogen nog steeds wordt uitgedrukt in PK’s (= paardenkrachten), als herinnering aan dat rijtuig-met-paard.

1898 : Nederland voert, als eerste land van de wereld, een nationaal nummerbord in, dat toen nog ‘rijvergunning’ genoemd werd. De politie op de fiets kon de allereerste automobielen nog inhalen of bijhouden,

wanneer er een overtreding was geconstateerd, maar na enkele jaren werden de motoren echter steeds sterker en had de politie vaak het nakijken. Toen kwam een slimme agent op het grandioze idee van het nummerbord: het begin van boetes uitdelen ‘op afstand’.

1906 : het nummerbord per provincie wordt ingevoerd: met elk zijn eigen letter, gevolgd door maximaal vijf cijfers, bijvoorbeeld : L= Utrecht, M= Gelderland, N = Noord –Brabant, P= Limburg. Deze nummerplaat was persoonsgebonden en werd voor het leven (van de houder, niet van de auto) verstrekt. In België zag ik dat ook vaker: de auto is nieuw, maar het nummerbord heel oud en gedeukt.

1951 : de kentekenplaat wordt nu aan de auto gekoppeld, in volgorde van afgifte. Aan het nummerbord kun je dus voortaan zien hoe oud de auto is; twee letters gevolgd door vier cijfers: ND-00-01 is de eerste.

Bepaalde lettercombinaties zijn verboden, vanwege hun belast oorlogsverleden: SS , SA. Ook de letters C en Q worden overgeslagen, omdat die teveel op de nul lijken; er is overal aan gedacht zie je wel.

1965 : de serie uit 1951 is “vol” , nu komen de letters achteraan: te beginnen met 00-01-AD,

1973 : ook deze combinatie is al weer uitgeput; de rwd. zet de letters nu in het midden: te beginnen met : 00-AD-01

1978 : de blauwe nummerborden verdwijnen en worden nu reflecterend geel, door sommigen ook wel ‘Vaponastrip’ genoemd. De letters zijn nu in de meerderheid; twee voor en twee achter, te beginnen met DB-01-BB.

1991 : ook deze serie is nu al compleet en de rwd. plaatst de vier letters vóór de twee cijfers: te beginnen met DB-BB-01

1999 : Het aantal nieuw verkochte auto’s is zo hoog dat binnen acht jaren al weer een nieuwe serie volgt: beide cijfers vóór de vier letters: 01-DB-BB. Ook in deze combinaties van vier letters zijn alle klinkers weggelaten, om ongewenste woordvorming te voorkomen.

2000 : nummerplaten worden vervangen door een gecodeerde én geregistreerde plaat met het blauwe NL.-balkje en de Europese sterren aan de linkerkant in het zogeheten GAIK-systeem: Gecontroleerde Afgifte en Inname Kentekenplaten, om frauderen (bijna) onmogelijk te maken.

2008 : de nieuwe combinatie met twee cijfers-drie letters-één cijfer wordt ingevoerd ,te beginnen met 01-GBB-1; (voor bestelauto’s was die combinatie er al in 2006)

Zoals gezegd worden bepaalde combinaties niet uitgegeven, maar wel bijvoorbeeld PSV (zou een Feyenoord-supporter dat kunnen hebben?)

En wat denk je van KLM of BMW ? (is dat leuk als je bij een andere vliegmaatschappij werkt of een ander merk rijdt?)

De Rijksdienst voor wegverkeer denkt ongeveer zes jaar met deze nieuwe serie vooruit te kunnen. Daarna komen achtereenvolgens de combinaties: 1-GBB-01, GB-001-B en G-001-BB maar dan zijn we ongeveer vijftwintig jaar verder, misschien nog langer als de recessie voort duurt en er minder nieuwe auto's worden verkocht.

Trouwens lang niet alle letters worden zomaar uitgegeven: **AA** blijft voorbehouden aan het Koninklijk huis, **CD** voor diplomaten (Corps Diplomatique) **D** voor bromfietsen, **F** voor snorfietsen, **M** voor motoren en **W** voor aanhangwagens en caravans.

Meer weten ? kijk op www.rdw.nl

J.vd K.

Schieten bij St. Lucie

Het Oud Limburgs Schutters feest en zomaar een namiddag schieten bij St Lucie draait in feiten om de bólkes. De buks, te vergelijken met een klein kanon, heeft een gemiddeld gewicht van 18 kilo. Bij het schieten wordt de loop van de buks op een stevige houten oplegpaal gelegd en vervolgens op de schouder van de schutter. Daarbij wordt door degene die schiet de juiste houding aangenomen, de voeten als het ware stevig in de grond geplant, het lichaam een beetje voorover hangend. Door de tegendruk van de buks wordt een stabiele houding aangenomen. Je moet rustig en gecontroleerd ademhalen, geconcentreerd zijn en niet gespannen, het geluid om je heen laten voor wat het is en via het richttoestel op het wapen.(vizier) het midden van het bólke opzoeken.

Als de schutter één lijn heeft gevonden met vizier en het bólke dan de trekker rechts overhalen. Het is heel belangrijk dat de trekker rustig en zeer gelijkmatig wordt overgehaald, dus niet met een ruk.

Bij het overhalen van de trekker volgt een doffe knal en een zware loden kogel suist omhoog en vervolgens spat het bolke uiteen. Punt is binnen, dat is eigenlijk alles.

Het is een feit dat de zenuwen van de meeste schutters behoorlijk op de

proef worden gesteld. Zeker als het einde van de wedstrijd in zicht is. Niemand wil falen en dat vergroot de druk bij de schutter met het gevolg dat het dan juist niet lukt.

Het schieten is van oudsher de kern van het O.L.S. In de begin jaren van de 20ste eeuw, om precies te zijn 1906 is het Oud Limburgs Schuttersfeest officieel ingevoerd. In de begin jaren van het O.L.S. werd weinig tijd besteed aan de prestatie, de deelnemers verschenen in de optocht in hun zondagspak, hoogstens versierd met een sjerp. Over uniformiteit werd niet gesproken, ieder kledde zich naar eigen goed dunken.

Voor de muziek gold het zelfde verhaal. Variatie was er heel weinig, gewoonlijk werd de muziek opgeluisterd door één of enkele tamboers en één of enkele trompetters.

Vroeger in de 19de eeuw gebruikte schutters bij schietwedstrijden bólkes die uit kleine aardappeltjes bestonden met een doorsnede van ongeveer twee centimeter, die aan houten pennen werden geregen. Toen er meer structuur in de schutterij feesten kwam, werden de aardappeltjes als snel vervangen door houten bólkens, eveneens met de grootte van 2 bij 2 centimeters. Als de schutters dit overleven, wordt het daaropvolgend iets moeilijker gemaakt omdat dan de bólkes iets kleiner zijn, namelijk 1 cm bij 1 cm. Uitgangspunt bij deze aanpassing is dat er dan een winnaar bekend zal worden.

Om een open deur in te trappen; bijna raak bestaat niet. Als je vraagt aan een schutter of er geheim recept bestaat om de O.L.S. te winnen, dan is geheid het antwoord dat het een combinatie is van een goed wapen, goede vaardigheid van de schutter en er is een portie van geluk bij nodig. Geluk, denk speciaal aan de wind.

Sinds 1991 wordt de overwinning gesymboliseerd met "den Um".

Dit is een bronzen beeldje dat de sfeer en broederlijkheid van het O.L.S. weergeeft.

WilhelmienWetemans

Las- en Montagebedrijf

ERIC KUEPERS



Eric Kuepers
Wessemerdijk 8
6031 SG Nederweert

Tel. 0495 - 634285
Fax 0495 - 634285
GSM 06 - 51306734

Klussenbedrijf Jan Koolen



Liskesweg 3
6031 SE Nederweert
tel/fax: 625889
mobiel: 06 50967777

voor al uw timmerwerk

Gehele Sarsven nu eigendom van “Limburgs Landschap”

Een enthousiaste René Gerats, stafmedewerker van Stichting ‘het Limburgs Landschap’, kon op maandag 18 mei aan zijn gehoor in ‘Reigershorst’ meedelen, dat afgelopen voorjaar overeenstemming is bereikt met de particuliere eigenaar van het gedeelde Sarsven, om tot verkoop van zijn gedeelte over te gaan.

Nu het ‘Limburgs Landschap’ in het bezit is gekomen van het gehele ven, kan na de zomervakantie de verdere restauratie weer worden aangepakt.



Foto: vogelwerkgroep Nederweert

Een vijftigtal belangstellenden was aanwezig, om de complete plannen met betrekking tot het vennenherstel van Banen, Sarsven, Schoorkuilen en Roeventerpeel nog eens de revue te zien passeren.

Aan de hand van overzichtelijke kaartjes en vele foto's ging René Gerats, na het openingswoordje van wethouder Wernink, verder in op de restauratie van deze 'doorstroomvennen', waaraan een uitgebreid flora- en faunaonderzoek is vooraf gegaan.

Zoals in 1992 op de Banen, zal ook het Sarsven worden uitgebaggerd, vanzelfsprekend ná het broedseizoen 2009 en wanneer het regenseizoen begint – eind oktober – zal deze klus geklaard moeten zijn, aldus René Gerats. Afgelopen winter is al een begin gemaakt met het kappen van bomen, zodat het Sarsven weer 'iets' van de oorspronkelijke omvang terug kan krijgen; de gagelvelden blijven (vanzelfsprekend!) gespaard, evenals de bomenrij die na de ruilverkaveling is geplant.

Aan de noordzijde van het Sarsven brengt de Hulsterlossing zeer voedselrijk water binnen, waardoor riet zo overdadig kon groeien dan van het oorspronkelijke ven steeds minder overbleef. Bij de restauratie zal de Hulsterlossing moeten worden omgeleid; aan creatieve oplossingen voor dit probleem wordt nog gewerkt.

De bagger blijft maximaal twee jaar in depôt liggen om te 'rijpen' (= uitlekken), zoals ook het geval is bij de Roeventerpeel op het grondgebied van de gemeente Weert, dat afgelopen winter is uitgegraven.

René Gerats zegt hiervan in "Limburgs Landschap" jaargang 36, nr 1, lente 2009:

Soms vergen projecten jaren van voorbereiding en uiteindelijk blijkt juist de uitvoering binnen enkele maanden afgerond. De eerste plannen waren uit 1994 (. . .) Nadat de baggerwerkzaamheden eind 2008 zijn opgestart werden deze in maart 2009 afgerond."

Aan het slot van de avond wees René Gerats op de mooie folder van het Limburgs Landschap, die voor de geïnteresseerde toehoorder op tafel klaar lag, onder de titel :

WELKOM BIJ HET SARSVEN EN DE BANEN.

Hetgeen we ons natuurlijk niet tweemaal laten zeggen.

Ik zou zeggen: ga ook eens kijken!

J.vd K.

Klepperaars

De meeste veertigplussers weten vast wel wat een klepper is. Voor wie het niet weet even een korte uitleg. Een klepper bestaat uit een houten handvat, plankje en een bewegende houten onderdeel dat als je het snel heen en weer beweegt een oorverdovend klepperend geluid maakt.

Het kleppen gebeurt traditiegetrouw in de Goede Week. Op donderdag gaan de klokken dan naar Rome, zo werd mij vroeger verteld. Die keren pas op paaszaterdag weer terug. De klepperaars nemen in die week de taak van de klokken over.....met het kleppen geven de kinderen aan dat de Goede Week is begonnen. Het is ook een vorm van aandacht vragen voor de paasrituelen later in deze week in de kerk.

De mensen gaven vroeger veel in natura. Veel mensen hielden er zelf kippen op na. Bovendien werden eieren gezien als een teken van vruchtbaarheid. De laatste jaren krijgen de kinderen "misdienaars die klepperend door het dorp of stad trekken geen eieren meer, chocolade exemplaren uitgezonderd. Nu belandt er vooral geld in de collectebus.

Wij weten dat het om een oude, vroeger wijdverbreide traditie gaat. Er staat vast dat er al in prehistorische tijden kleppers bestonden. Wie weet, gebruikten de verre voorouders de instrumenten om boze geesten te verjagen. Het kleppen leeft nog volop in Heythuysen, waar deze traditie nog standhoudt.

Over traditie gesproken.....

Wilhelmien Wetemans

KINDERCOMMISSIE

Silvia Duijts 631246

Annemarie Habraken 622113

Susanne Everaerts 625300

Carla van de Schoor 631978

REDACTIE

Jan van de Kam 633188

Elly Scheepers 632665

Wilh. Wetemans 631809

Tineke Hofstede 624933

Druk: KO-DU Service

Lay-out: Frenk Scheepers

Wessemerdijk midden in de vorige eeuw

De grote boerderij van Zjeng Wetemans aan de Wessemerdijk werd – samen met een zestal andere - in september 1944 op het einde van de oorlog door de terugtrekkende Duitse militairen in brand gestoken. Het kanaal moest een nieuwe frontlijn worden en daarvoor hadden ze een vrij schootsveld nodig.

In 1945 werd het herstel van alle verwoeste boerderijen zo snel mogelijk ter hand genomen. Voor de allereerste huisvesting bouwde men zogenaamde ‘noodwoningen’, waarvan er tot op heden nog enkele in gebruik zijn. Ook de familie Wetemans moest na de bevrijding opnieuw beginnen in een noodwoning, op het binnenplein van hun verwoeste boerderij.



Nadat de boerderij - zoals de gevelsteen aangeeft - in 1948 weer herbouwd was en in 1950 huisnummer 9 kreeg, diende de noodwoning met huisnummer 10, nog tot in de zestiger jaren als tijdelijk onderkomen voor de meerdere gezinnen, die op een huis wachtten. We noemen de familie J. Gielen en later Tinus en Toke Stultiëns, van wie hun beide oudste kinderen hier werden geboren.

Thans is op de plaats van de voormalige noodwoning het fraaie kantoor en de bureauruimte van Hein en Mathilde Sieben, die vanaf 2006 aan Wessemerdijk nr. 10. wonen.

Nr. 9 wordt sinds 1976 bewoond door Threes en Jan van de Kam.



Op dit familieportret van augustus 1945 zien wij Zjeng Wetemans (‘Plek Zjeng’) (1899 – 1968) en Truke Wetemans – Bertjens (1900 – 1972) met hun kinderen voor hun tijdelijke woning op het binnenplein van hun boerderij. Van links af: Bèr, Toos, Jan, Lies en Wiel.

Op ’t paard: Mia. Toos is de enige van het gezin, die nog in leven is. Niet aanwezig op de foto: Jo (1937 – 1955) die op 17 jarige leeftijd overleed.

Foto’s beschikbaar gesteld uit de nalatenschap van Lies van Tongerloo – Wetemans (1932 – 1990) en de bidprentjesverzameling van Toos Knapen – Zwartjens.

J.vd K.





knappen vof

hoveniersbedrijf
schoor 42, nederweert. tel. 0495-631625

voor al uw tuinplanten
coniferen, sierheesters, vruchtbomen,
dwergconiferen, heide e.d. Tevens turf en compost.

Bezoek vrijblijvend ons tuincentrum.

TIMMERBEDRIJF STEPHAN DE HAAN

Voor alle voorkomende timmerwerkzaamheden zoals o.a.:

- Nieuwbouw, renovatie en onderhoud
- Plaatsen van houten, kunststof en aluminium kozijnen
- Plaatsen van dakkapellen en dakramen



Bel geheel vrijblijvend voor meer informatie:
Kraan 18A 6031 RX Nederweert
Tel: 0495 - 632665 of 06 - 24 66 32 86

Van bakken, bakhuis en bakkers.
Of broodbakkende bakkers in het bakhuis.
door Harrie Koppen

Weert de Vlaajenstad van Limburg.

De Weerter bakkers zijn in de twintiger jaren begonnen met kleine vlaajtjes te verkopen aan de treinreizigers op het station. Deze gistdeegvlaajtjes zijn, onder andere, door Antje van "Statie" (Antje Hendriks) beroemd geworden in geheel Nederland. De meeste Weerter bakkers hebben van deze bekendheid geprofiteerd, en tegenwoordig vertrekken elke dag een aantal bestelwagens met vlaajen richting Holland.

Ook de zogenaamde loonbak (32), zorgde eertijds voor een deel voor de inkomsten van de bakker. Brooddeeg werd thuis klaar gemaakt en naar de bakkerij vervoerd, de bakker zorgde dat het brood gebakken werd. Natuurlijk werd ook de vlaajenspijs naar de bakker gebracht, deze verwerkte het deeg en de spijs tot het gewenste aantal vlaajen.

Sommige boerenfamilie waren met de plaatselijke kermis niet bang voor 30 à 40 vlaajen, ook bij begrafenissen werd bij de koffietafel vlaaj geserveerd. Vlaaj hoorde bij elk familietreffen aanwezig te zijn. De meeste aangevoerde deeg en dergelijke waren goed te verwerken, en van goede kwaliteit, maar sommige degen rezen de pan uit..... met gevolg vaste, harde mikken.

Vlaajen idem dito, uitgerezen deeg te weinig spijs. Hard en droog. En pas uit de oven!!!! Alleen geweekt in de koffie was dit product te kauwen. Een enkeling speelde het spel niet zo als het hoorde, dit waren de zogenaamde pitsers (33), van elke brooddeeg werd een klein stukje afgenomen zolang tot men een brood extra had, soms voor de verkoop, soms voor eigen gebruik. In de zestiger jaren is dit gebruik, door betere economische omstandigheden, afgeschaft. Het *pitsen* was ook afgelopen.

Maar ook de kleine bakkerijen worden zeldzaam, de tendens is nu groot en nog groter, broodfabrieken met lopende bandovens,(34) met gas of met elektra gestookt, die de gehele dag brood en andere bakkerijproducten massaal uitspuwen. Vakmanschap heeft men bijna niet meer nodig, alle recepten staan in de computer, alleen mensen die de machines kunnen bedienen. Automatische deeg, verdeel, opbol en rijskasten, uitrol en vul-

apparaten, computer gestuurde ovens. "bake off (35)" producten, die uit de diepvries in kleine ovens worden afgebakken waar de klant bijstaat. Snelle massaproductie. Tegen alle verdrukkingen in ontstaan hier en daar weer kleine bakkerijen die weer hun oven stoken met takkenbossen en daardoor een heerlijk ambachtelijk brood en dergelijke bakken. Brood waar de smaak aan kleeft van hout gestookt en een heerlijk aroma verspreid. Met vakmanschap en plezier bereid.

Over eerbied voor het dagelijkse brood hebben grote geleerden en denkers al het nodige gezegd. Bijvoorbeeld: Erasmus van Rotterdam (1467-1536), over tafelmanieren en de omgang met brood. "

Beker of kroes en mes moeten goed gereinigd, rechts liggen. Het brood ligt links. Geef niet toe aan de verleiding om met de vingertoppen broodkruimels uit het brood los te peuteren. Snij het brood zoals het hoort, met een mes, breek er de korst niet af en snijd het niet langs verschillende kanten aan. De Ouden hebben het brood gedurende het gastmaal steeds als iets heiligs beschouwd".

Eerbied en dankbaarheid ???, we vragen ons nauwelijks af waar het brood vandaan komt, aan wie we dit te danken hebben. En dan te denken dat de allereerste kleine bouwer, boer, akkerman, landbouwer of agrariër nog steeds een dikke vinger in de graanpap heeft.

Recepten.

Voor diegene die zelf nog wel een brood willen bakken, probeer eens volkoren tarwe te mengen met 10 à 20 % volkoren rogge. Plus een steek varkensvet of reuzel, melk, gist en zout. Het recept kan aangevuld worden met wat gewelde rozijnen en of zonnepitten. Heerlijk van smaak. Het recept van een vlaajendeeg is bij de meesten wel bekend, voor diegene die het niet kennen. Meel, melk, boter of vet, gist, zout en suiker. Per vlaaj heeft men ongeveer 350 gram deeg nodig. Heeft men totaal geen kaas gegeten van het vlaajbakken, raadpleeg dan "Het Limburgs Vlaajenboek".

Uit het "bakkersreceptboek" van Jaen Theelen, geboren in Leveroy 1879, bakker in Venlo in 1899-1900 komen de volgende beschrijvingen:

"Brokkoek. 13 pond honing, 10 pond siroop, 7 pond meel en zoveel melk als nodig is en dan sanderdaag met 18 lood potach. Korstdeeg, om een partij korst te bakken. Men neemt één ei en wat bloem en mengt dit met regenwater. Vervolgens rolt men dan daar een stuk koude boter door en goed rollen".

Recept van Jaen Theelen van wat hij noemt "Weerter moppen".

"5 pond meel, 2½ potsuiker, 14 loot boter, 5 eieren, een loot labis ??, ½ pnd amandelen, een weinig kaneel."

Spekulatie, 3 kilo meel, 3 potsuiker, 3 ons boter, 2 lood kaneel, 2 lood gekruiden, ½ ons amonicum.

Boterdeeg voor een flaij, 2 ons ongezoute boter, 3 ons meel, met het wit van een eij en water onder een gewerkt 2 of 3 uur voor de tijd maken en dan maar dekwijl gerolt."(zonder gist)

"Stikbeeren (kruisbessen) flaij, voor een groote. 1½ liter stikbeeren en niet minder. 3 ons suiker, 1 ons strooien, en kaneel 1 ons in de deeg".

"Spaans brood, 10 deel meel, 6 deel potsuiker, 1 deel boter, ½ ons amonicum". "Voor roggebrood te bakken kan men nemen 6 deel meel, 3 deel water." "Voor roggemik, 4 deel bloem, 2 deel roggebloem."

"Kemiese brood", 2 bakken meel, 2 scheppers rogge meel, 2 scheppen witte meel met de kliën (zemelen) 3 liters water, 1½ ons gist, 1½ ons zout. 3 deel per stuk deeg, ongeveer 12 ons. verkoopprijs 18 cent."

"Knapkoek; 1 pnd meel, 3 ons boter, 1 ons fijne pot of andere suiker, een lood kaneel, 3 of zoveel eieren, als nodig is, 1 lepel of zoveel droge gist, een lood amonium werk bij dit alles een cognac."

Aldus het receptenboekje van bakker Jaen Theelen.

Enkele recepten uit het bakkerstijdschrift "Bakkerskunst" uit 1929 en 1936.

Boterspeculaas; (blanke)+ 2 pond Zeeuwsch bloem, 7 ons roomboter, 6 ½ ons basterdsuiker, ½ lood (36) geweekt potasch (37), ¼ lood ammonium, 1 lood citroenrasp.

Taaitaai; 6 ons druivesuiker, 6 ons honing, 6 ons blanke siroop, 6 ons bruine siroop, 1 ons anijszaad, 2 pond en 4 ons roggebloem, 7 ons Zeeuwsche bloem, 6 ons en 2 ½ lood patentbloem, 2 ½ lood geweekt potasch, 7 ½ lood koolzuur.(38)

Stokbrood; 16 ons bloem, 1 liter water, 1 ½ ons gist, 3 lood zout, 3 lood boter of vet, 1 ons blanke siroop.

Het commentaar van "Bakkerskunst" op stokbrood luidt onder andere:

"Wij Hollanders zijn dat niet gewend en zouden er al spoedig aanmerkingen op maken. Temeer daar deze Franse stokken van binnen zo grof zijn als een krentenzeef". (Zo dat weten we ook weer!!!)

Schots broodrecept; 13 ons en 2 lood patentmeel, 6 ons en 6 lood basterd, 11 ons boter, 5 ½ koolzuur, ½ stokje vanille (uitkrabben).

Tenslotte.

Heer geef ons heden ons dagelijks brood, en op zondag een sneetje mik, zo baden wij als kinderen. Brood was, en is nog steeds een belangrijk volksvoedsel, rijk aan koolhydraten, eiwitten en andere stoffen. We kunnen dit ook zien aan de vele tientallen spreuken en gezegden waarin brood, bakken en bakkers voor komen.

Een voorbeeld: Een bakhuis op Eynderhoof was broodnodig en zal ook niemand brood roven. Gelukkig hebben de bouwers er niet voor op water en brood hoeven te zitten en evenmin het brood uit de mond moeten sparen. Dus broodmager zijn ze er niet van geworden. Ook al eet het bakhuis geen brood, want brood op de plank is er toch. Maar de mens leeft niet van brood alleen en daarom is het goed dat er Eynderhoof is.

Geraadpleegde lectuur:

Op goede gronden. door M.E.Th. de Grooth en G.J. Ververs.

Landelijke architectuur. door Clemens Trefois.

Bakhuis in Vlaanderen. door Dr.J.Weyns.

De glorie van het brood. door W. Plaetinck, R v/d Linden, P.Mertens.

De wereld van het brood. door Wilhelm Zierh.

Van Vreuger. door H.Koppen en F. Scheepers

Limburgs Vlaajenboek. door N.Engels-Geurts.

Etymologisch woordenboek. door Van Dale.

Middelnederlands woordenboek. door J. Verdam.

Weertlands woordenboek. door Veldeke Weert.

Het Kruideniersbedrijf door Prof.Dr. Muiswinkel en Drs. Berck.

Weerter jaarboek 1989. De trek van Weertenaren naar Haarlem in de achttiende eeuw. door Jos. F.A. Wassink.

Weerter jaarboek 2000. Weert, Nederweert en Wessew onafhankelijk. door Emile Haanen

Limburgse bakkers van vroeger, Dr. M.Bussels

Mondelinge informatie werd verstrekt door bakker Thei Sieben uit Kelpen-Oler, bakker Jac. Houben uit Leveroy en bakker Lei Schreurs uit Swalmen. Jaen Theelen, bakker, was geboortig van Leveroy zijn receptenboekje dateert van ongeveer 1900-1905, hij was geboren te Leveroy in 1879. Waarschijnlijk heeft zijn vader een bakkerij gehad in Leveroy "onder" of nabij de kerktoren.

verklarende woordenlijst.

32) loonbak, dit was het bedrag wat betaald moest worden om in de oven mee te bakken.

33) pitsers, kleine stukjes afhalen, pitsen betekent knijpen.

34) bandovens, oven met lopende bakvloer.

35) bake off, betekent nog afbakken.

36) lood, gewicht wat in de veertiger jaren nog gebruikt werd, te vergelijken met 50 gram, thans 1/10 van een ons.

37) potasch, kalium carbonaat, werd uit planten as gewonnen en gezuiverd.(b.v. inlandse potasch(pot en as) werd gemaakt van boekweitstro, 1000kg stro = 200 kg assen, daarna gewassen en gedroogd ca 100 kg, meestal roodachtig van kleur)

38) koolzuur, scheikundige verbinding wordt als giststof gebruikt.

39) Alles went zij de bakker en veegde met zijn kat de hete assen uit de oven.

40) moere = wortelen, uit het hoogDuits .möhre of Engelse more.



SIERTEELTKWEKERIJ

LEON COOLEN



Groene Tuinplanten

Heesters

Sierconiferen



Schoor 27
6031 SC Nederweert
tel 0495-631786
fax 0495-624778

activiteiten agenda

Activiteiten 2009

5 juli	Kanotocht
18 juli	Zomer uitstap naar speeltuin Roermond
20 sept	Fietsen met BBQ
3 okt	50+ uitstapje
?? okt.	Spokentocht
11 nov	St Maarten
21 nov	Feestavond

Oud papier

Zaterdag 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober,
7 november en 12 december bij Piet van de Kruijs

De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt €20,00
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

Inleveren kopij voor buurtblaedje

voor 2 september op schijf of via e-mail: frenk18@hetnet.nl

BESTUURSLEDEN

Resie Duits	Kraan 15	625664
Tineke Hofstede	Schoor 50	624933
Peter Janssen	Roeven 12a	633685
Helma Nijsen	Kraan 2	631140
Johan Raemaekers	Kraan 26a	542694
Riny v. Veldhoven	Schoor 43	633369
Hein Sieben	Wessemerdijk 10	622287
Marleen Hermans	Trinkenshof	

BRIELS

Zaal en kegelbanen



*Catering en
Party*



Kraan 6 • Nederweert • t 0495 632151
www.brielsparty.nl • zaalbriels@hetnet.nl