

'T BUURTBLAEDJE



**Informatieblad buurtvereniging
"SCHOOR"
Uitgave: zomer jaargang 2010**

Van de voorzitter

De zomer staat weer voor de deur, dus iedereen wil weer heerlijk naar buiten om te fietsen, te wandelen of om lekker te luieren in de zon. De zon heeft even op zich laten wachten, maar hopelijk komt er een mooie zomer aan.

Wij als bestuur zijn al een beetje begonnen met het nadenken over ons 50 jr. jubileum in april 2012. Nou zouden we graag van u ook eens willen weten, wat u leuk vindt en wat past bij zo'n feest. Wat kunnen we met zijn allen organiseren. Verder als u nog leuke foto's heeft die we kunnen gebruiken, zouden we die graag willen "lenen" om te scannen.

In het nieuwe tijdperk hebben veel mensen een computer en het leek het bestuur en de kindercommissie handiger en zuiniger als we van onze leden e-mailadressen zouden krijgen zodat we snel eens een mededeling of een uitnodiging per mail zouden kunnen rondsturen. U mag uw e-mailadres doorsturen naar buurtverenigingschoor@gmail.com

Enkele activiteiten die gepland staan zijn de kanotocht op 18 juli a.s. eventueel met een picknick als afsluiting. Schieten bij St Luci op 5 september. De gecombineerde fietswandeltocht met barbecue op 19 september. Het 50+ uitstapje op 2 oktober en de feestavond met een nieuwe band op 20 nov.

Via deze weg wil ik iedereen een hele fijne zomer toewensen.

Tineke Hofstede-de Wal

KINDERCOMMISSIE

Silvia Duijts 631246
Annemarie Habraken 622113
Susanne Everaerts 625300
Carla van de Schoor 631978

REDACTIE

Jan van de Kam 633188
Elly Scheepers 632665
Wilh. Wetemans 631809
Tineke Hofstede 624933

Druk: KO-DU Service
Lay-out: Frenk Scheepers

Paardenmarkt

Naast de Mac.Donalds aan de Markt in Weert was een groot spandoek bevestigd met de woorden "Paardenmarkt". In het verleden was het zeer zeker interessant om deze markt te bezoeken omdat ten 1ste heel veel paarden ten toon werden gesteld en ten 2de werd menig paard verhandeld. De aan- en verkoop gingen met luide stem en handgeklap, met als doel een prijs overeen te komen.

Heden ten dage zijn er minder paarden aanwezig met als gevolg dat er ook minder paarden worden verhandeld en de wijze van aan- en verkoop vindt anders plaats dan vroeger, nl. handgeklap ziet men praktisch niet meer en ook stemverheffingen zijn veel minder..Dat er minder (werk) paarden worden verhandeld heeft mede te maken door de opkomst van de trekker. Deze nam de functie van het trekpaard op de boerderij over. Waardevolle paarden zullen op deze markt niet worden verhandeld.

Gebleven is dat er prijzen worden uitgekeerd voor paarden die meedoen aan galop- en dresseur wedstrijden. Ook worden prijzen uitgereikt voor de vorm van het paard, voldoet zij/hij aan de juiste maten.



Vroeger was het de enige gelegenheid voor regionale handel. Het houden van een paardenmarkt is van oudsher een groot sociaal gebeuren, want menigeen heeft aldaar een levenspartner gevonden. Het betekende ook veel voor de bloei van de stad om een paardenmarkt te mogen houden.

De paardenmarkt heeft zijn oorsprong te danken aan Philips de Montmorency, Graaf van Horne, die Weert in 1563 toestemming verleende jaarlijks 3 bijeenkomsten te houden. Sindsdien is er sprake van en vrijwel ononderbroken traditie, echter in 1958 is de paardenmarkt uitgebreid met een jaar- en weekmarkt. Het jaarlijkse paardenevenement in de veranderde vorm dit jaar voor de 53ste keer plaats. In de binnenstad van Weert heerst met deze dag een feestelijke sfeer, bijvoorbeeld de joekskapel (gootgemooijt) speelde hoog van de Martinustoren hun muziek, en wel in samenwerking met de stadsbeiaardier. Ook was het mogelijk om de Martinustoren te beklimmen. De Paardenmarkt bleek ook dit jaar weer een populaire familie-uitje.

Wilhelmien Wetemans

Weetjes over paarden

Het beroemdste paard ter wereld is niet Amerigo van Sinterklaas maar het houten paard van Troje. De vraag is waarom? 1180 jaar voor Christus bouwde de Grieken een paard waarin zij zich verstopten en zo ongemerkt de stad Troje binnen drongen. 's Nachts klonnen ze er uit, staken Troje in brand en wonnen de oorlog die ze al 10 jaar voerden.



Enter, is niet alleen een knop op je toetsenbord maar ook de benaming van een paard met een ouderdom tussen de 1 en 2 jaar oud.

Weet je; de meeste veulens worden 's nachts geboren. Dat komt doordat de drachtige merries graag in alle rust willen bevallen. Het moment van de bevalling kunnen zij zelf bepalen en stellen de geboorte van het veulen uit tot dat het rustig in de stal is. Veelal is dat 's nachts. Ongeveer een half uur na de geboorte kan een veulen al op zijn benen staan, deze benen zijn al bijna net zo lang als die van de moeder. De noodzaak hiervan is met name waar de paarden in het wild leven, opdat ze met de kudde kunnen meerennen.



Weet je; dat de oren van een paard voortdurend "praten", want als deze naar voren zijn gericht is het dier heel aandachtig en attent en als deze naar achteren zijn gericht is het bang en boos. De schoft van een paard is het bot recht boven de voorbenen. Is de schofthoogte minder dan 1,475 meter spreekt men van een pony. Aangezien het paard als een edel dier wordt beschouwd spreekt men niet van poten maar van benen. In plaats van bek en kop wordt ook vaak mond en hoofd gebezigd. Een mannelijk paard noemt men een hengst en een vrouwelijk een merrie. Een gecastreerd dier noemt men "ruin" en de benaming van een veulen wordt gebruikt als ze jonger zijn dan 1 jaar. Tijdens een sprong zijn er momenten waarop het volle gewicht van het paard, ongeveer 500 kg, op de voorbenen rust. Dit geeft aan hoe sterk de benen van een paard zijn. Tot slot; er is een tijd geweest dat de mensen, veel meer dan nu, aangegeven waren op genezing uit de natuur-krachten. Bekend is dat tegen verkoudheid gekookte paardenmest werd gedronken.... "Gezondheid".

Wilhelmien Wetemans

Schietsportcentrum S.V. Kraan



Tjeu v/d Berg
Kraan 18b
6031 RX Nederweert
tel. 0495-632705 / 06 22495037
schietsportcentrum@planet.nl

Voor een bedrijfs-, familie- of groepsfeest,
of zomaar een gezellige avond met vrienden,
pistool, revolver en geweer schieten onder
toezicht van bekwame instructeurs.

SHK STUKADOORSBEDRIJF
HANS KNAPEN B.V.



Voor al uw sierpleisters en stuwkwerk

6031 RX Nederweert
Kraan 12
Tel. (0495) 631656
Fax (0495) 634811

Mobiel 06 - 53 386 598
info@hansknappen.nl
www.hansknappen.nl

Pasen

Op Paasmaandag organiseerde de kindercommissie een eierenzoektocht, voor alle kinderen van onze buurtvereniging. Het was voor de tiende keer dat er in de Meiberg eieren verstoppt werden door de "Paashaas".



Tirium was de Paashaas en werd geassisteerd door een kleine Paashaas die de kinderen op een voortreffelijke manier amuseerde. Ze liet na afloop weten dat het de eerste keer was dat alle verstoppte eieren terug gevonden waren, in totaal 43. Dit werd beantwoord met groot applaus. De kinderen waren zichtbaar trots op het behaalde resultaat. Op de rustplaats was koffie limonade en iets lekkers voor iedereen, alles tot in de puntjes verzorgd.

Er bestaat geen eenduidige theorie over het bestaan van de Paashaas. Echter vrijwel alle verklaringen leggen een verband met de "lente".

In deze periode komen de bladeren weer aan de bomen, de aardappelen worden gepoot en vele vruchten worden gezaaid. Er vindt als het ware een wedergeboorte plaats. Met het ei gebeurt in feite precies hetzelfde. Eieren die niet geconsumeerd worden maar door de kip/duif worden uitgebreed zorgen ook voor een geboorte.

Heel lang geleden (enkele eeuwen) begonnen de kippen op de boerderij weer in het voorjaar eieren te leggen, hetgeen ze vaak in het geniep deden, b.v. in een hazenleger, een ondiepe kuil in het land. Het was dan even zoeken voordat alle eieren gevonden waren. Deze "hazenholen" zullen naar alle waarschijnlijkheid de directe relatie zijn tussen de paashaas en het eieren zoeken. Het verstoppert van eieren heeft nog een andere oorzaak, namelijk eieren waren een goedkoop volksvoedsel.

"Eieren voor je geld kiezen" betekende vroeger dat oninbare schulden konden worden afgelost met eieren. In die tijd hadden de meeste mensen wel enkele kippen rond lopen. Merkwaardig is dat voor de zogenaamde

ei periode gesproken werd van appelen voor je geld kiezen. Appelen stonden bekend als goedkoop volksvoedsel, evenals haver. Het spreekwoord iets voor een appel en ei kopen wordt nog steeds gebezigd, hetgeen betekend dat iets ver onder de gangbare prijs wordt verkregen.

"Appeltje-eitje" is een vrij nieuwe uitdrukking waarmee wordt bedoeld dat het gemakkelijk is, dus gauw even doen. De uitdrukking "appeltje - eitje" werd in de jaren '70 van de vorige eeuw gebruikt in Amsterdam, maar pas in 2005 opgenomen in de dikke Van Dale.

Tot slot nog enkele uitdrukkingen over de kip en het ei.

Hij is uit een ander ei gebreed, hij is totaal anders dan andere mensen.

Met de kippen op stok gaan, vroeg gaan slapen.

Dat zijn 12 eieren en 13 kuikens, dat is een onverwachte meevaller.

Hij praat als een kip zonder kop, hij slaat onzin uit.

Hij heeft het ei met de kip gekregen, hij is getrouwd met een vrouw die al een kind had.

Kakelen als een kip die haar ei niet kwijt kan, aan een stuk zenuwachtig praten.

Wilhelmien Wetemans

Vör uch gelèze

. . . "Het woord "BIO-INDUSTRIE" brengt menig mens in verwarring. De term suggereert dat het iets te maken heeft met biologisch en dus natuur- en diervriendelijk.

Niets is minder waar. Bio-industrie betekent grootschalige en industriële veeteelt: dieren worden in 'fabrieken' geproduceerd en vervolgens verhandeld. Zo veel, zo snel en zo goedkoop mogelijk.

Veertien natuur- en milieuorganisaties grijpen daarom taalkundig in: de term bio-industrie vervangen zij vanaf nu door het woord vee-industrie. Logisch. Doet U mee ? "

Meer weten hoe het zit in Nederweert ?? kijk op de site in oprichting: www.leefbaarbuitengebiednederweert.nl

J.vdK.

Truijenhoekweg midden in de vorige eeuw

In het lentenummer plaatsten we een mooie foto gemaakt op kermiszon­dag in 1946, toen Piet van ‘Steemes Frens’ en Theo van ‘Trinkens Frens’, na de hoogmis zo snel mogelijk naar café “DE SCHEEPVAART” van ‘Gieze An’ bij Sluis XV fietsten. Een aandachtige lezer ontdekte op de achtergrond van dit kiekje nog meer buurtgenoten en mailde ons de foto, die de kermisfotograaf toen direct daarna maakte.



We zien hier de gezusters Truijen, (‘van Sille Harrie’) met hun mooiste zondagse hoeden, stevig gearmd uit de kerk komen:

Van linksaf: Miet, Mientje, Leen en To . Miet en To zijn beiden geboren in 1927, maar toch helemaal geen tweeling; To is namelijk van januari en Miet van december in dat jaar. Dat kon in die jaren gebeuren!

Helaas is To in 2000 overleden. Leen is van 1930. Het kleine meisje is Mientje (geboren 1938) zij

woont thans nog in onze buurtschap, aan de Wessemerdijk nr.6 en is in 1963 getrouwd met Bèr Cuypers. De familie Truijen woonde in die tijd aan de andere kant van de autoweg aan de Truijenhoekweg nr. 11.

Vóór de aanleg van de A2 in de zestiger jaren was dit ook Nederweerts grondgebied en behoorde – zoals de Trumpertweg - bij onze buurtschap Schoor, Roeven en Kraan.

Pas bij de grenscorrectie van 1 januari 1991, kwam het hele gebied onder Weert en aangezien de autoweg als gemeentegrens werd vastgesteld, kreeg Nederweert het ‘Weerter bos’. (dat nu dus eigenlijk ‘Nederweerder bos’ zou moeten heten.)

Foto rechts: Harry Truijen (‘Sille Harrie’) (1900 – 1974) en Truuke (1903 – 1979) in hun boomgaard aan de Truijenhoekweg. In het begin van de zeventiger jaren verkochten zij hun boerderij en verhuisden naar De Biest in Weert.



Met dank aan Mien Cuypers voor het mailen de foto's en de informatie. Heeft U ook nog een mooi familieportret of boerderijfoto ?

Mogen wij die dan (even) lenen voor ons BUURTBLAEDJE ? Doormailen kan natuurlijk ook. U doet er – vooral onze oudere buurtgenoten – veel leesplezier mee.

janvandekam@planet.nl

Twee minuten stilte

Gebeurtenissen die mij erg bezig houden en die mij grote zorgen baren. Ditmaal op 4 mei op de Dam. Helaas is de twee minuten stilte niet meer gegarandeerd. Op deze dag worden de doden herdacht die het leven hebben gelaten voor hun vaderland. Zij hebben er mede voor gezorgd dat wij in vrijheid kunnen leven, hetgeen ons allen veel waard moet zijn. Het is daarom erg triest dat bij deze plechtigheid één iemand meent te moeten opvallen en alle aanwezigen de doodangst aanjaagt. Het gevolg hiervan is dat iedereen in paniek raakt en ongelukken onvermijdelijk zijn.

Het is normaal dat de mensen vluchten, vervolgens struikelen in de mensenmassa en dan worden platgedrukt, met als gevolg dat meer dan zestig personen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Tijdens de vlucht verloor een mijnheer zijn koffer, waarna aanwezige riepen dat daarin bommen zaten. U begrijpt de chaos was compleet.

In het actualiteiten programma NOVA suste Clary Polak dat aan het incident niet te veel aandacht besteed moest worden. De rechter zal hier over beslissen, Gelukkig hadden ze de schreeuwer snel te pakken en hij werd direct afgevoerd Vorig jaar met Koninginnedag werd ook door één persoon ontzettend veel schade aangericht, helaas waren hier meerdere doden te betreuren.



Gesteld kan worden er in vrij korte tijd twee incidenten hebben plaats gevonden waarbij leden van de Koninklijke familie aanwezig waren, met als gevolg meer bewaking. Dit zal weer door de burger via belastingen opgebracht moeten worden. Een reële vraag van mij en vele anderen is, kan dat zo door gaan, waar is de grens?

30 jaar geleden, toen Beatrix als Koningin werd gehuldigd, waren er in Amsterdam overal opstootjes, gejoel en rookbommen. Hiervoor hadden velen geen goed woord over, hetgeen ik me goed kan voorstellen.

Nog het volgende; hier in Nederland is iedereen vrij om lid te zijn van een politieke partij dan wel een voorkeur uit kan spreken voor een bepaalde partij.

Terzijde; politieke partijen dienen wel binnen de wettelijke normen te opereren.

Evenzo staat het iedereen vrij om een voorkeur uit te spreken over het Koninklijk huis, dus een monarchie of een republiek. Wordt door de meerderheid van de Nederlanders gekozen voor een monarchie dan zal de minderheid dit moeten accepteren.

Zoals zo vaak heeft de dader spijt en derhalve excuus aangeboden om zo snel mogelijk weer een vrij persoon te zijn, ... de rechter zal nadenken.

Wilhelmien Wetemans

TAKEL-SERVICE DUYTS
APK KEURINGSTATION
onderhoud reparaties en banden



Roeven 5
6031 RN NEDERWEERT
Alarmnr.: 0495-631246
Opsl.nr.: 0495-632250
Fax nr.: 0495-634723

Theeschenkerij "Hof van Schoor"
Schoor 50
6031 SC Naderweert
0495-624933/06-22480899
info@hofvanschoor.nl
www.hofvanschoor.nl



Bed en Breakfast - Theeschenkerij

Grootse schuttersfeesten bijzonder in trek

Was U op 16 mei ook bij het schuttersfeest van Sint Sebastianus Laar of op 6 juni in Weert bij de schitterende optocht van de 530 jaar tellende “stadsschötte” Sint Catharina 1480 ? Dan heeft U ook weer kunnen genieten van de prachtige kledij, het vendelzwaaien en de schietdemonstraties, zoals door D.J. van der Ven zo fraai werd beschreven in de “Heemliefde van het Nederlandse volk” (uitgeverij Rutgers, Naarden 1943) Hieronder laten wij de letterlijke tekst – in de oorspronkelijke, oude spelling – volgen:

“DE GILDEGLORIE VAN ONS ZUIDELIJK HEEMVOLK”

“Ieder jaar trekken er eeuwenoude schutterijen op met de praal en den zwier, eigen aan broederschappen, die zich onder de beschutting hebben gesteld van gilde-heiligen als St. Sebastiaan en St. Joris, St. Hubertus en St. Paulus, St. Anna en St. Barbara, St. Catharina en St. Agatha.

Zij trachten elkaar in edele wedkampen te overwinnen met hun mooiste kledij, hun oudste keizers en koningen, hun veraarlijkste generaals of hun hardst roffelende tamboer.

Fier gaan zij op het aantal of den ouderdom hunner zilveren platen, die er als het palladium van elk gilde worden vereerd. Ook leeft er – in Brabant meer dan in Limburg – de gildebroederschap mee met nobele vaandelspel hunner vermaarde vendelzwaaiers, die er de zijden vlaggen zwierend zwenken op het rythme van den roffelslag en in vriendschappelijke samenkomsten met de “Belzen en de Pruusj” ook hun roem aan gene zijde van de grens hebben verbreed.

Met groote soepelheid in het aanbrengen van militaire onderscheidingen stellen de



hoogere en subalterne officieren hun uniformen samen uit de meest wonderlijke onderdelen. Met moet zich niet verbazen op een Limburgsch schuttersfeest een koning aan te treffen, gekleed in een generaalsuniform, het martiale hoofd gedekt met een admiraalssteek. (zie afbeelding, J.vdK)

of wel een tamboer-majoor, op het hoofd een grenadierskolbak uit den Napoleontischen tijd, gestoken in een huzarentuniek en een breed gebiedse pantalon van een reeds lang ter ziele gegaan wapen.

(. . .) Nimmer is ook om der krijgstucht wille het element van den kostelijken humor uit de Limburgsche “aauw schötteriej” gebannen (. . .) Wie ooit een Limburgsch, Brabantsch of Geldersch schutters- of gildefeest heeft bijgewoond, zal voor geheel zijn leven overtuigd zijn, dat al deze heldhaftige mannenbroeders hun schuttersbestaan meer gericht hebben op de teer dan op de weer.

In hun handvesten, “caerten” of stichtingsbrieven staat wel beschreven, dat zij opgericht zijn “pro ares et forces, dat zij tot een “bescuddenisse” voor heem en goed der burgerij in de middeleeuwen dienden, maar sedert onheugelijke tijden leeft er menig gilde uitsluitend voor de teer.(. . .) Ondanks veel klatergoud, ondanks veel burleske verschijningen, is toch op zoo’n Limburgsch schuttersfeest alles zoo levensecht en zoo door traditie geadeld, dat we aan deze festijnen een groote waarde toekennen voor het behoud der heemcultuur in onze Zuidelijke gewesten.

Daarin demonstreert zich veelzijdig de heemliefde, die in Limburg haar dynamische uiting vindt in het telkens weer gezongen volkslied van Gerard Krekelberg, inzetten met “Waar in het bronsgroen eikenhout” en dat zijn hoogtepunt bereikt in het jubelend: “Daar is mijn vaderland, Limburg’s dierbaar oord.”

Oorspronkelijke spelling uit 1943 J vdK.

NAOBERNOWTS

In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtsjes. Laat het de redactie even weten!

Felicities voor:

Twan en Mien Vande Wal – van Nieuwenhoven, Roeven 4B, die op 17 april hun gouden huwelijksfeest vierden. Ook namens de redactie nog vele goede jaren toegewenst!

Een dikke proficiat voor Aura Bezemer als zwmeer van de maand bij ZPC Nederweert.

Veel succes voor Edwin en Maurice Peeters bij de diverse kampioenschappen Judo.

Alle eindexamenkandidaten. Veel succes!

Drukke grootouders

Oma's en Opa's zijn vandaag de dag meer betrokken bij hun kleinkinderen dan vroeger. Niet alleen de jeugd maar ook de grootouders hebben tegenwoordig veelal een automatisch antwoordapparaat. Soms zijn deze automatische antwoordapparaten zeer gedetailleerd ingesteld in de mogelijkheden om een antwoord te geven. Er wordt nu een opsomming gegeven op welke wijze zo'n apparaat mogelijk ingesteld kan zijn.



- > Goede dag, wij zijn momenteel niet bereikbaar maar U kunt een bericht achterlaten door gebruik te maken van de volgende codes;
- > Ben je een van de kinderen; toets 1.
- > Als wij op de kinderen moeten passen; toets 2.
- > Als wij de kinderen van school moeten halen; toets 3.
- > Als jullie onze auto dringend nodig hebben; toets 4.
- > Als er voor zondag een taart gebakken moet worden; toets 5.
- > Als wij moeten wassen en strijken ; toets 6.
- > Als jullie allemaal naar huis komen en mee-eten ; toets 7.
- > Als vader een klus moet doen ; toets 8.
- > Als je nog iets anders wil vragen ; toets 9.
- > Als U een van onze vrienden bent ; toets 10 en spreek uw boodschap in na de ...piepton. We bellen U terug zodra wij tijd hebben.....dank U.

Las- en Montagebedrijf

ERIC KUEPERS



Eric Kuepers
Wessemerdijk 8
6031 SG Nederweert

Tel. 0495 - 634285
Fax 0495 - 634285
GSM 06 - 51306734

Klussenbedrijf Jan Koolen



Liskesweg 3
6031 SE Nederweert
tel/fax: 625889
mobiel: 06 50967777

voor al uw timmerwerk

Hondenpoep blijft grootste ergernis

Regelmatig wordt in opiniepeilingen gevraagd, wat ons op straat het meeste irriteert: voordringen in de rij, afval weggooien, graffiti, harde muziek, openlijk dealen, scheurende scootertjes of overlast van hangjongeren

Steeds opnieuw staat hondenpoep – met stip – bovenaan, maar er is dan ook berekend dat in Nederland 1.8.miljoen honden zijn, die gezamenlijk 145 miljoen kilo poep per jaar produceren.

W. de Rek en B. Wagendorp schrijven in de “Encyclopedie van Nederland” voor de ‘Volkskrant’:

“Hondenpoep is in Nederland veel meer dan gewoon hondenpoep. Hondenpoep betekent verloedering, het staat voor de asocialen, die hun hond voor jouw deur een verse bolus laten deponeren, waarna jij er met je splinternieuwe (. . .schoenen) instapt en de smurrie nietsvermoedend verspreidt over het juist nieuw aangeschafte handgeknoopte tapijt.(. . .)

Als iets staat voor de verhuftering, is het de hondendrol en vooral de onverschillige lamzak die erbij staat te kijken hoe zijn hond de boel vervuult zonder daarna het zaakje op te ruimen.”



Hondenpoep kan niet als mest gebruikt worden, omdat er gevaarlijke parasieten en lintwormen in voorkomen. Zelfs in uitgedroogde drollen kunnen de aanwezige eitjes voor besmetting zorgen. Bij de hondenlintworm treedt de mens als tussengastheer op en kan bij besmetting levensgevaarlijk ziek worden.

Volgens het rapport ‘Overlast en Verloedering Ontleuteld’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2009) wordt verloedering nog altijd afge-

meten aan de aanwezigheid van hondenpoep, maar dankzij de vele maatregelen gloort er hoop:



Vele gemeenten hebben – bijna – alles uit de kast gehaald om de hondendrollen uit het straatbeeld te weren: verbodsborden op grasveldjes en speelterreinen, speciale uitlaatroutes, hondentoilet-zandbakken, ‘automaten’ met hondenpoepzakjes, -handschoenen, -schepjes, -grijpertjes, afvalbakken of cursussen en als echt niets meer helpt: een boete voor de eigenaar die met zijn kakkende hond de andere kant opkijkt.

In Israël wordt DNA-materiaal van honden bewaard om de achtergelaten bolus ‘thuis’ te kunnen brengen. Ook in Nederland gaan steeds meer stemmen op om een DNA-databank voor honden in te voeren. Dan helpt ontkennen écht niet meer

J.vdK.

Meivakantie

Wij zijn de afgelopen jaren verwend met erg mooie Meimaanden. Het maakt de ergernis over het huidige koude weer vermoedelijk extra groot.

Kou, regen en zelfs sneeuw. Wie dacht deze” Meivakantie” in eigen land of Zuid-Europa lekker bij te kleuren, kwam bedrogen uit. Een koufront heerste venijnig, zeker in een tent was het bibberen.....



Iemand vertelde; het had zo mooi kunnen zijn. Wandelen, fietsen enz. aan de Italiaanse kust, maar in de stromende regen is bij een graad of 7 de romantiek ver te zoeken. Ze vertelden verder dat ze op hun vakantie letterlijk weg geregend zijn. Ze waren ook nog enkele dagen in Oostenrijk geweest, maar daar was het niet veel beter. Sterker nog, daar lag zelfs sneeuw. Natuurlijk verwacht je dit niet in Zuid-Europa in deze tijd van het jaar. Ook voor mensen daar, die het van het toerisme moeten hebben, is het erg vervelend.

Een kennis reisde met zijn auto letterlijk de zon achterna, maar dat kostte kilometers. Hij begon in Zuid-Frankrijk, daar was het niet al te best.

Hij besloot door te rijden naar Barcelona, want daar is het geheid mooi weer,maar nu niet. Weer de auto in, door naar Zuid-Spanje, ook daar bleef het maar eventjes goed. Maar op het strand in het Noord-Spaanse San Sebastian scheen de zon!...Heerlijk.

Iedereen was verbaast want tot de dag van vandaag was het pokkenweer. Vele mensen willen graag van hun tent naar een caravan verkassen waarin het lekker warm is.

De KNMI zei over het weer, zolang de wind uit het oosten waait,..... blijft het koukleumen.

4 Mei was de maximum temperatuur in de Bilt 7,5 graden. Het is sinds 1901 maar één keer kouder geweest in de meimaand in ons land. Op 5 mei 1979 was het in de Bilt 7,2 graden.

Voor Frankrijk heeft met extreem weer te maken gehad. Op 4 Mei zware storm met windstoten tot 114 kilometer per uur, Op sommige plekken viel veel sneeuw, voor Frankrijk is dat vrij bijzonder. Voor Nederland is dat niet zo bijzonder, maar voor Zuid-Europa is het redelijk uniek.

Nu ik dit verhaaltje schrijf, is het nog wachten op zuidenwind. Voorlopig blijft het nog truien- en jassenweer!

Wilhelmien Wetemans.



de knapen vof

hoveniersbedrijf
schoor 42, nederweert. tel. 0495-631625

voor al uw tuinplanten
coniferen, sierheesters, vruchtbomen,
dwergconiferen, heide e.d. Tevens turf en compost.

Bezoek vrijblijvend ons tuincentrum.



JOS SIMONS

Voeg- en Restauratiebedrijf
Impregneren en Gevelreinigen

Roeven 7
6031 RN Nederweert
Telefoon 0495-632590

De zes generaties

Sociologen, dit zijn mensen die de leer van de menselijke samenleving en de verschijnselen eromheen bestuderen, hebben de laatste eeuw tot op heden, vijf generaties onderscheiden. Daar is nu één generatie aan toegevoegd, namelijk de "grenzeloze". Achtereenvolgend zal ik de generaties opsommen met een korte omschrijving;

- De "vooroorlogse generatie", (dit zijn mensen geboren tussen 1910 en 1930). Afkerig van sociale onrust en chaos. Plichtgetrouw, bescheiden, sober, spaarzaam en berustend. Conclusie; als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje.
- De "stille generatie" (1931 - 1940). Weten wat het leven is met onzekerheden, onderdrukking en schaarste/armoede. Tevens was het de eerste generatie dat vrouwen, alhoewel relatief zeer gering, buitenshuis gingen werken en economisch onafhankelijk werden.
- De "protest generatie" (1941 - 1955). Ook wel de babyboom generatie genoemd, kreeg les in grote klassen, kwam tot wasdom in een periode van grote welvaartsstijging en kende geen armoede of massale werkloosheid. De jongeren van toen stonden veel kritischer in het leven dan hun ouders.
- De "verloren generatie" (1956- 1970). Ook wel de generatie Nix genoemd, omdat ze weinig kansen op de arbeidsmarkt hadden. Met deze generatie is het goed gekomen omdat zij nu de topposities bekleden en zeer invloedrijk zijn.
- De "pragmatische generatie" (1971-1985). Opgegroeid met uitstekende voorzieningen. Sterk merk- en mediabewust. Geneigd tot het uitstellen van fundamentele keuzes, zoals het krijgen van kinderen.
- De "grenzeloze generatie" (geboren na 1985). De generatie wordt ook wel de achterbank generatie genoemd.

Gefocust op uiterlijkheden, kicks, geld, status, consumptie en netwerken en niet zozeer op het eigen welzijn en dat van de maatschappij. De kredietcrisis en de economische crisis zullen hun stempel drukken op deze generatie.

Conclusie; uit bovenstaande kunnen mensen van onze generatie zich goed erkennen.

Wilhelmien Wetemans

Het leesplankje is jarig: 1910 – 2010

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat het beroemde leesplankje “aap noot mies”, bedacht door hoofdonderwijzer Mattheus Bernard Hoozeveld (1863 - 1941), voor het eerst gebruikt werd. Meer dan vijftig jaar, zo ongeveer tot 1960 hebben de kinderen leren lezen met behulp van de 17 plaatjes, getekend door de bekende illustrator, Cornelis Jetses, (1873 – 1955) vooral beroemd geworden met zijn “Ot & Sien”.



Bij het leesplankje – met vier richels om zélf met losse letters de woorden na te leggen – hoorde ook een schoolplaat met het hele samenhangende verhaal van de aap die door Teun, aan een lang touw wordt ‘uitgelaten’. (zie ook het leeslesje hieronder)

De kinderen leerden via de kennismaking met hele woorden véél sneller lezen, dan toen ze – tot 1910 – eerst het hele alfabet van buiten moesten leren.

Hierbij moeten we wel aantekenen dat het **aap noot mies** leesplankje van de Groningse uitgeverij Wolters - Noordhoff, met name gebruikt werd in de openbare scholen. De katholieke scholen leerden lezen met **aap roos zeef muur** .

. .van de Tilburgse frater Becker uitgegeven bij het R.K. Jongensweeshuis Tilburg, bij zijn leesmethode “Ik lees al “.

Bekend werd ook de methode met: **boom, roos, vis** . . maar daar kwam geen leesplankje meer aan te pas, maar wel veel ‘overtrek’ papier. Het leesplankje is bij het honderdjarig bestaan een ‘hype’ geworden: we kunnen de afbeeldingen kopen op kop en schotel, lunchtrommeltje of dienblad, maar ook als stic-kervel of op chocolaatjes. Bovendien is in het NATIONAAL ONDERWIJSMUSEUM te Rotterdam t/m 22 augustus de uitgebreide **aap noot mies** tentoonstelling te bezichtigen.



J.vdK.

Groentetuin

De groentetuin is weer in. Het telen van groenten heeft immers heel direct te maken met de basis van ons leven; voedsel. Als je met zoiets primairs aan de slag bent, op basis van wat de natuur te bieden heeft, dat is toch mooi?

Eeuwenlang had nagenoeg iedereen zijn eigen groentetuintje. Niet alleen op het platteland, maar ook in de stad. Kijk maar naar heel oude kaarten. De Grieken en vooral de Romeinen hadden al groente en fruitbomen. Bij de villa's op het platteland werd het eten en drinken geproduceerd voor zowel eigen gebruik als voor de mensen in de steden.

Uit antieke teksten en tekeningen blijkt dat die oude groentetuinen er helemaal niet zo anders uitzagen als de groentetuinen van vandaag de dag. Een heleboel zaken die we nu "gewoon" vinden, dateren uit die tijd; de rijencultuur, het twee steken diep omspitten van de grond en het onder-spitten van mest.

Een Romeinse schrijver publiceerde al verhandelingen over welke groenten je het beste met elkaar kon combineren om de planten gezond te houden en over hoe je het beste het ongedierte uit je tuin kon houden.

Kortom; het kunstje is al heel oud. Al was het in die tijd natuurlijk bittere ernst. Het was zwemmen of verzuipen. Als je het niet goed deed, was er niets te eten.

Na de Romeinse tijd zijn groentetuinen door de eeuwen heen een belangrijke bron van voedsel gebleven. Ook in Limburg speelde de groentetuin een belangrijke rol. Het was een tijd waarin elk gezin, ook in de mijngebieden, zoveel mogelijk "op zichzelf draaide". In zijn eigen voedselbehoefte probeerde te voorzien.

De opkomst van de grootschalige industrie, het gestaag uitdijen van de steden, de mechanisatie en schaalvergroting in de landbouw, het streven naar maximale opbrengsten en de inzet van bestrijdingsmiddelen. Het is een complex van factoren dat in de loop van de vorige eeuw de particuliere groentetuin langzaam maar zeker naar de achtergrond verdrong. Toch is de groentetuin nooit verdwenen. Vooral vanuit het gevoel, denk ik, dat groenten uit eigen tuin lekkerder en gezonder zijn, maar ook wel vanwege het pure plezier van het tuinieren.

De laatste tijd zie je dat die facetten weer steeds belangrijker worden.

Ook de combinatie van nuttige gewassen en siergewassen is al heel oud.



In de boerentuinen van vroeger kwam je ook altijd wel bloemen tegen. Stokrozen, pioenrozen, chrysanten en dahlia's. Voor een deel stonden die er omdat ze nuttig waren - ze lokten de insecten weg van de groenten - maar het ging ook vaak om de pracht. Wie kweekt de mooiste, de grootste dahlia's? Dat was iets om mee te pronken. En natuurlijk had je ook je eigen chrysanten voor op het kerkhof. Vroeger waren mensen ook vindingrijk!

Wilhelmien Wetemans

SIERTEELTKWEKERIJ

LEON COOLEN



Groene Tuinplanten

Heesters

Sierconiferen



*Schoor 27
6031 SC Nederweert
tel 0495-631786
fax 0495-624778*

activiteiten agenda

Activiteiten 2010

18 juli	Kanotocht en picknicken	
5 sept	Schieten bij St. Lucie	
19 sept	Fiets- wandeltocht en barbecue	
2 okt	Uitstapje 50+	
20 nov	Feestavond	Zaal Briels

Oud papier

Zaterdag 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober,
6 november en 11 december bij Piet van de Kruijs

De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt €20,00
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

Inleveren kopij voor buurtblaedje
voor 1 september via e-mail: elly18@hetnet.nl

BESTUURSLEDEN

Tineke Hofstede	Schoor 50	624933
Peter Janssen	Roeven 12a	633685
Johan Raemaekers	Kraan 26a	542694
Riny v. Veldhoven	Schoor 43	633369
Hein Sieben	Wessemerdijk 10	622287
Marleen Hermans	Trinkenshof	552422

BRIELS
Zaal en kegelbanen

Catering en Party Service

Kraan 6 • Nederweert • t 0495 632151
www.brielsparty.nl • zaalbriels@hetnet.nl