

'T BUURTBLAEDJE



25 jarig jubileum
Informatieblad buurtvereniging
“Schoor”
Uitgave: herfst jaargang 2007

Van de voorzitter

In de vorige uitgave heeft de redactie het jubileum aangekondigd van het 25 jarig bestaan van het buurtblaedje. We gaan dit dan ook een jaar lang vieren door middel van het buurtblaedje vier maal in een zilveren kافت uit te geven. Nogmaals een dikke proficiat met het behaalde jubileum. Verder wil ik namens het hele bestuur alle leden bedanken die zich hebben ingezet voor onze buurt tijdens het O.L.S in Nederweert. Hoeveel uren we samen gewerkt hebben is bij het schrijven van dit bericht nog niet bekend. Het is wel belangrijk, want dit is bepalend voor de vergoeding die we hopen te ontvangen en onze buurtpot te spekken waardoor we weer ruimte krijgen om leuke activiteiten te organiseren. We zullen hier later op terug komen zodra dit bekend is.

Huub Knapen

Optocht OLS

De grote publiekstrekker van het O.L.S. is de folklorische optocht van alle aanwezige schutterijen, in totaal 160. De optocht is voor de deelnemers, een wedstrijd, gebaseerd op de eeuwen oude traditie als beschermers van kerk, volk en vaderland. Een vakjury beoordeelt de schutterijen tijdens de optocht op een 60-tal punten, zoals; lopen ze allemaal in de maat, zijn de rijen recht, zijn de armbewegingen allemaal gelijk, gaan de schutterijen goed door de bochten, staan de deelnemers er verzorgd op, is de Koning en Koningin origineel gekleed, dit geldt ook voor de keizer en keizerin, wordt de muziek goed gespeeld, is een logi-



sche indeling van de schutterij aangehouden, op welke wijze presenteert de schutterij zich enz.

De toeschouwers kunnen ongeveer drie uur genieten van de voorbijtrekkende schutterijen. De koning en de koningin, maar zeker niet te vergeten de keizer en keizerin behoren tot één van de grootste bezienswaardigheden van de optocht.

Een speciaal wedstrijdonderdeel in de optocht is het defilé. De schutters gaan op commando over op de parade pas, hetgeen wil zeggen dat de benen niet mogen buigen en de voet plat op de grond wordt gezet, de vlag neigt hetgeen wil zeggen dat deze in schuine richting naar beneden buigt en de officieren presenteren de sabel.

Vastgesteld kan worden dat de optocht van het Oud Limburgs Schuttersfeest een bezienswaardigheid was en meer dan de moeite waard.

Wilhelmien Wetemans

Kavelen OLS 2007

Het is een aanzien om de harken met bölkes op eenzame hoogte naast elkaar opgesteld te zien staan. Deze schietbomen staan zodanig opgesteld, indien door meerdere schutters op een gelijk moment wordt geschoten, voor iedereen de zonstand het zelfde staat.

Zowel op de zondag 1 juli als op 7 juli was het weer niet al te best hetgeen bij de schutters grote zorgen veroorzaakte. Met name de wind kon zeer verraderlijk zijn.

Men zag de schietbomen, bij een rukwind van voren naar achteren en van links naar rechts bewegen.

Het is voor de schutter erg belangrijk dat hij het juiste moment kiest om de trekker over te halen. Gezien het weer was het dan ook zeer begrijpelijk dat de schutters zeer regelmatig een bezorgde blik naar de grijze hemel worpen. Gelukkig zijn voor iedereen de weersomstandigheden gelijk omdat de schutter niet verplicht is binnen een bepaalde tijd de zes schoten te lossen. Hij mag de tijd nemen en voor zijn goed denken het moment uit te kiezen om te schieten.



De tegenstellingen onder de schietboom zijn groot. In feite zijn de mogelijkheden terug te brengen tot 2 namelijk:

1. Het zestal heeft de ronde overleefd dus blijdschap maar toch nerveus, zo van wat zal het worden;
2. Het zestal is er uit, helaas heeft iemand gemist. De teleurstelling is groot, met als gevolg veelal tranen, ongelof, troost zoeken bij elkaar.

Het zestal dat uiteindelijk heeft gewonnen en “den Um” mee naar huis kan nemen is ongelooflijk blij; de vreugde dans.

Op de eerste schietdag zijn de bölkes 2 cm bij 2 cm en op de tweede schietdag 1 cm bij 1 cm. De moeilijkheid is vele malen groter. Zoals altijd bleven er twee kemphanen in de arena over, namelijk Sint Dionysius van Opoeteren en Sint Hubertus van Nattenhoven. Dus een Belgische schutterij en een Nederlandse. Uiteindelijk won de Belgische schutterij. Opoeteren juigt, proficiat. De O.L.S. droom van Nattenhoven, werd helaas niet omgezet in werkelijkheid, toch heel goed gedaan, ook proficiat. “Den Um” gaat naar de schutterij Sint Dionysius van Opoeteren.

Wist U, in Leveroy is het Oud Limburgs Schuttersfeest in de jaren zestig drie maal georganiseerd, namelijk 1961, 1963 en 1968. Op zondag 2 juli 1961 was het zonnig en bloedheet met in de middag 33 °C. Tijdens het O.L.S. op zondag 7 juli 1963 was het half bewolkt en droog. 8 juli in 1968 was het ook goed weer. Opoeteren wensen wij veel succes met het de organisatie van het O.L.S. 2008.

Wilhelmien Wetemans

KINDERCOMMISSIE

Silvia Duijts 631246

Annemarie Habraken 622113

Susanne Everaerts 625300

Carla van de Schoor 631978

REDACTIE

Jan van de Kam 633188

Harrie Koppen 521509

Elly Scheepers 632665

Wilh. Wetemans 631809

Huub Knapen 632835

Druk: KO-DU Service

Lay-out: Frenk Scheepers

07-07-07

07-07-07 deze blokjes van twee cijfers willen vervolgens zeggen; de zevende dag van de maand – de zevende maand van het jaar – het zevende jaar van de eeuw.

Bij deze wil ik iedereen verrassen over het getal zeven want dit getal komt in betekenissen en uitdrukkingen veel meer voor dan andere getallen. Heel, heel lang geleden toen de mens met het blote oog aan de hemel zeven planeten waarnam, dook het getal 7 al regelmatig op. Schrijvers, componisten en andere kunstenaars maakten daar bewust gebruik van.. James Bond spreekt het meest tot de verbeelding als Agent 007. Tonke Dragt schreef haar spannendste kinderboek met de titel “Zevensprong”. Iemand haalde het hoogste punt in zijn Gangreen cyclus bij “Het zevende zegel”. Een van de mooiste Kuifjesboeken heet “De Zeven Kristallen Bollen”.

Ook op ander gebied is de zeven een veel voorkomend getal. Denk maar eens aan de zeven kleuren van de regenboog. En de wolf en de zeven geitjes, de zeven schoonheden, de zeven wereld wonderen.

De bijbel hecht veel waarde aan het getal zeven en wil de lezer uitdrukkelijk hiervan op de hoogte stellen. Ook de kleuter wordt enthousiast als het liedje van de “Zevensprong” wordt gezongen. Dit is een oud Hollands lied, waarbij het liedje door bewegingen wordt uitgebeeld.

Het is een feit dat als iemand vraagt wat hun geluksgetal is, zeven het meest wordt genoemd. Ook zo in het Holland Casino, wil men echt eens gokken dan wordt het meest op zeven gegokt.

Ik kan u verzekeren dat alle getallen even veel kans hebben, dus niet te veel vertrouwen op het getal zeven in het Casino want je zou er wel eens met een platte beurs uit kunnen komen.

Tenslotte, er werd op 7 juli massaal getrouwd, hopelijk brengt dat wel geluk en dat ze allen in de zevende hemel zullen zijn.

Wilhelmien Wetemans



JOS SIMONS

Voeg- en Restauratiebedrijf
Impregneren en Gevelreinigen

Roeven 7
6031 RN Nederweert
Telefoon 0495-632590



**BOOMKWEKERIJ
M. VERBOOGEN**

De Riet 8,
6034 RM Nederweert-Eind
Tel. 0495-633415

Festeynder 2007

Op zondag 12 augustus 2007 werd voor de 32^e keer Festeynder gehouden in Nederweert-Eind. De kern van het dorp was omgetoverd in een groot boerenerf uit de vorige eeuw. De optochtcommissie heeft dit jaar gekozen voor een optocht die een beeld schetst van de veranderingen in het dagelijks leven voor de mensen aan de rand van de Peel tijdens de vorige eeuw. Veranderingen die zich eigenlijk binnen één mensenleven hebben afgespeeld.

De historische optocht was verdeeld in drie tijdvakken; de dertiger jaren, de jaren 40- 50, 1960-1970, de jaren van onze (groot)ouders.

De jaren '30 kenmerken zich door soberheid armoede en de inzet van eigen spierkracht om in eigen onderhoud te voorzien. Wij zagen voorbeelden van de volkshuisvesting, eetgewoontes en gezondheidszorg. Of liever het ontbreken daarvan.

In het eerste tijdvak van de optocht gaven de aardappel-eters een voorstelling, bijvoorbeeld een boer die met een kruiwagen naar zijn akker aan het werk gaat. Een venter met hondskar, vol met potten en pannen en naaigerei, probeert langs de deuren te verkopen. Wij zien noeste Peelwerkers die turf verhandelen, stoelenmatters en vlechters, die ook langs de deur trekken voor een schamel loon. Er is handel in konijnen (kippen en varkens mocht niet vanwege de ziekte mkz).

Tot de jaren 30 gingen de meeste mensen te voet naar kerk en winkel, sommigen hadden een fiets en de rijken, de grote boeren, verplaatsten zich met paard en wagen. Kinderen konden met hun "naobers" nog kattenkwaad uithalen. De kerk speelde een grote rol met luisterrijke processies, maar ook burenplicht in tijden van rouw. Trouwerijen brachten vertier met eten en drinken, dans, zang en muziek. Vanuit België werd suiker, zout en vooral boter gesmokkeld. Er was grote werkloosheid en de werkverschaffing deed zijn intrede. Tot de Tweede Wereldoorlog was er de crisistijd en natuurlijk ook de vijf oorlogsjaren.

De jaren 45 - 50 zijn de jaren van verandering. De verwoesting en het menselijk leed wordt gevolgd door de wederopbouw, er komt voldoende werk voor bouwvakkers en wegwerkers, en de saamhorigheid is groot.

De paarden doen het werk wat eerst de boeren met de hand deden. Je zag kinderen spelen (hoepelen, hinkelen, knikkeren). Ook een mooie grote zigeunergroep probeerde knopen te verkopen aan mensen langs de route. Velen in die tijd gingen emigreren naar Nieuw Zeeland, Australië en Canada. De eerste machines verschijnen op de akkers en in het straatbeeld. De dokter en de veearts leggen bezoeken af met de auto en de vroedvrouw en de zuster op de fiets of Solex.

In de jaren '60 lijken de bomen tot aan de hemel te groeien. Met de eerste caravans (krielkip) gingen de mensen naar Zandvoort en namen de broodjes mee. De ouders zien een losgeslagen samenleving. Tussen 1960 en 1980 beleven wij een tijd van flowerpower, nozems, de vrouwen wagen zich in mini –rokken en hotpants, spijkerbroeken en grote (zonne)brillen, lange haren, plastic, toen sigaretten met filter, heel mooi uitgebeeld in de optocht. Er kwamen auto's ook voor de gewone mensen, elpees en cassette recorders. Op stap ging je met de Zundapp. De jaren zestig brengt nog meer welvaart; televisie, brommers (Puch, Solex, Mobilette). De auto heette Daffodil, Volkswagen, Kever en lelijke Eendje. De zeventiger jaren met buttons...dolle Mina en de kauwgom.

Allemaal herinneringen aan "de eeuw van onze ouders" hoe het toen ging tussen geboorte en dood, van de wieg tot het graf. Ieder jaar weer de moeite waard voor een middagje "FESTEYNDER"; schitterend.

Wilhelmien Wetemans

Fietstocht

Zondag 9 september hadden we de jaarlijkse fietstocht met aansluitend bbq. De weergoden waren gunstig gestemd, dus.....fietsen maar. Vanuit Schoor gingen we richting Swartbroek, Ell en Hunsel. Wat een mooie omgeving bleek te zijn. Complimenten voor degene(n) die de route heeft uitgestippeld.

Na een uurtje fietsen, net buiten Hunsel was er pauze, waar we een kop koffie, thee of bekertje fris geschonken kregen, met iets lekkers erbij. Vervolgens ging de fietstocht verder via Haler, binnendoor terug naar Swartbroek, om via Schoordijk weer bij Briels te komen.

Het was voor de kleintjes onder ons die mee fietsten erg dapper dat ze deze afstand gefietst hebben.

Rond de klok van 16.30 uur waren we weer bij zaal Briels, waar we na een welkoms woord van Huub Knapen aan de bbq konden beginnen. Dit zag er allemaal weer erg lekker en verzorgd uit en ieder liet het zich dan ook goed smaken na een inspannende middag. Er werd nog gezellig nagekletst en al met al kunnen we terug kijken op een gezellige middag. Op z'n Neewieërts gezägtj: ut es weer good gewaesj.

Anjes Bergh

Zoeëmermörge

went d'r nuie daag
de nach te sjloape hat gelag
zien ich in d'r gaad de oamzeke sjoefte
pieëpele vlege um d'r vlindersjtroek
en ut gras hat sie dauwklidje nog aa
ee frisj windje riespelt durch de bleëdjies

de knientjes hant zich voetgefoesj
bei ut hure van de duur
ut hundje truk nog inne flotte sjprint
evvel ze lache um vrech oet.
als wachter van vreuger
drieënt de muële zieng wieke

de welt wach op wat koome geet
en ich bedink mich wer opnui,
wat leëve toch ee wonger is
ich zet mich sjtil op ut benksjke
an d'r viever, en wach same mit
d'r mörge op inne nuie daag

Annie Koppens-Bemelmans 27 juni 2007

Schietsportcentrum S.V. Kraan



Tjeu v/d Berg
Kraan 18b
6031 RX Nederweert
tel. 0495-632705 / 06 22495037
schietsportcentrum@planet.nl

Voor een bedrijfs-, familie- of groepsfeest,
of zomaar een gezellige avond met vrienden,
pistool, revolver en geweer schieten onder
toezicht van bekwame instructeurs.



Voor al uw sierpleisters en stukwerk

Kraan 12
6031 RX Nederweert
www.hansknappen.nl

Tel. (0495) 631656
06 53386598
Fax (0495) 634811

De Pen



Hallo beste buurtgenoten, Ik ben Lagsi, een IJslandse hond, en mijn baasjes zijn Juan & Anny Koppens-Bemelmans (Lagsi is IJslands voor makker-tje/kameraadje). Alweer een tijdje geleden, op 30 september 2005, kregen wij de sleutel van ons nieuwe huisje. Met een strakke planning werd er ongeveer een maand keihard gewerkt in het huis en nu woon ik sinds november 2005 met mijn baasje en vrouwtje op de Roeventerschans 11 in Schoor. Mijn baasje Juan is een echte Nederweeter jong, hij groeide op in de Carissteeg en verhuisde zo'n zeven jaar of geleden naar zijn huis in Boshoven. Als een echte whizzkid maakte hij op zijn 15^e al een softwarepakket en op zijn 20^e werd zijn spel Crackball uitgebracht. Juan studeerde Elektronica aan de HTS in Eindhoven en hij werkte een aantal jaren bij Centric te Eindhoven/Deventer.



In november 2000 ontmoette hij mijn vrouwtje, Anny, tijdens een avondje stappen in Heerlen. Vrouwtje komt uit Ubachsberg, Voerendaal, zij deed VWO A en Bell College en werkte zes jaar bij een notaris in Kerkrade en daarna twaalfeneenhalf jaar op het hoofdkantoor van DSM te Heerlen. Daarnaast werkte ze als cosmeticaconsulente voor Jafra. Nadat ze elkaar leerden kennen, vonden ze elkaar zo leuk dat ze vrij snel zijn samen gaan wonen; Anny heeft haar huisje in Ubachsberg verkocht en is naar Boshoven verhuisd; de eerste jaren bleef ze wel gewoon bij DSM werken. Uitvinden en ondernemen zitten echter in Juan's bloed, en al gauw kwam er een nieuw keerpunt. Juan ontwierp én realiseerde in zijn eentje een hoogwaardig softwareproduct voor de makelaardij. Op het moment dat het idee daarvoor bestond, hebben ze besloten dat ze de gok wilden wagen om te zien of ze samen succesvol een bedrijf konden opbouwen rondom dat product. Sinds oktober 2001 is KB Estate-Ware dan ook een feit. Juan nam ontslag bij zijn werkgever om de software te maken en een jaar later nam Anny definitief afscheid van DSM. Dat was een goed besluit want toen kwam ik kijken ☺. Eindelijk zou er – met

bedrijf aan huis – tijd zijn voor een hondje en na wat visites aan fokkers werd besloten voor een IJslanderpup uit Middelburg. Aangezien mijn baasjes geen kindertjes hebben, ben ik de kleine Prins van het huis en die rol bevalt me prima. Ze zijn meestal thuis, ook al zitten ze dan op hun kantoren te werken, en als ze me een keertje alleen laten dan piep ik heel zielig, zodat ze weten dat ze daar geen gewoonte van moeten maken. Toen ze nog gewoon een baan hadden, reisden ze erg graag, maar gelukkig hebben ze daar nu geen tijd meer voor, lange reizen naar bijvoorbeeld Nieuw Zeeland, dat kan nu niet meer, dat zijn nu weekendjes Zeeland geworden. Dat is geen probleem, want dan mag ik naar oma en opa, en opa gaat altijd veel en ver met me wandelen. De baasjes hebben nog allerlei plannen voor ons huisje, maar ook daar is niet altijd tijd voor. Gelukkig hebben ze wel een vijver gemaakt zodat ik met dat warme weer lekker mijn pootjes koelen kan; al is dat eigenlijk niet de bedoeling ... Hobby's hebben ze ook, reizen, wandelen, puzzelen, films en muziek is iets wat ze allebei waarderen, daarnaast wil baasje nog wel eens gamen en vrouwtje leest heel graag. Het leven in Schoor bevalt ons allemaal prima, de baasjes zouden hier niet meer weg willen, en ik vind het geweldig om 's morgens die arme konijntjes de stuipen op het lijf te jagen als ze op ons gazon zitten te smikkelen.

Nou, ik hoop dat jullie een beetje een indruk van ons hebben gekregen, wellicht komen we elkaar in Schoor weer eens tegen. Ik geef namens mijn baasjes de pen door aan Dirk Wijnker en Kitty Brink



Ben jij ook zo bijgelovig?

Een hoefijzer brengt geluk, hang 'm aan de muur of aan 't hek,
maar schoenen op tafel, geeft altijd geldgebrek.
Mors je zout, dan komt er ruzie en gezeur,
Knoei je met suiker dan krijg je visite aan de deur.

Dertien was altijd al het ongeluksgetal
waar het klavertje vier geluk brengen zal.
Nummer elf moet je aan de gekken geven,
En bijzonder heilig is het cijfer zeven.

Ook scherven brengen ons geluk,
maar gooi nóóit een spiegel stuk.
Een open paraplu in huis veroorzaakt dood en verdrietigheid,
en door rijst te strooien breng je vruchtbaarheid.

Ongeluk brengt een overstekende zwarte kat,
maar vrede geeft de duif, zo zeker als wat.
Een spin in de morgen,
geeft kommer en zorgen.
Maar kom je 'm in de avond tegen,
dan breng hij geluk en veel zegen.

Loop nooit onder een schuine ladder door,
maar wel onder de mistletoe, dan krijg je er een zoentje voor.
Geluk in de liefde heb je wel,
als je ongelukkig bent in het spel.

Zelf laat ik me door dit bijgeloof niet foppen,
maar ik zal het toch even op dit blanke hout afkloppen.

Bewerking uit "SENIORENMAGAZINE" 1-01 JvdK

Las- en Montagebedrijf



Eric Kuepers
Wessemerdijk 8
6031 SG Nederweert

Tel. 0495 - 634285
Fax 0495 - 634285
GSM 06 - 51306734

Klussenbedrijf Jan Koolen



Llkesweg 3
6031 SE Nederweert
tel/fax: 625889
mobiel: 06 50967777

voor al uw timmerwerk

De onthoofding van Philips van Montmorency alias Graaf van Horne alis Heer van Weert (1524 (of 1518?) – 1568) *)

Hij leende zijn naam aan de bekende scholengemeenschap in Weert, waar elke (nou ja, elke) leerling zijn geschiedenis kent: de succesvol legeraanvoerder in het Spaanse leger, die zich verzette tegen de terreur van de Spanjaarden en in Weert en Doornik een gedoogbeleid voerde jegens de protestanten; door Alva – onder valse voorwendsels - werd gevangen genomen en ondanks hun ‘onschendbaarheid’ als dragers van het GULDEN VLIES samen met de eveneens katholieke en aan Spanje trouw gebleven graaf van Egmond op de markt in Brussel werd onthoofd: het begin van de onafhankelijkheidsstrijd van onze Lage Landen tegen Spanje; de TACHTIGJARIGE OORLOG (1568 – 1648)



De Graaf van Horn

In een –voor mij - bijzonder knipsel kwam ik het ooggetuige verslag van deze onthoofding tegen, zoals het is opgetekend door de Portugees/Spaanse edelman Antonio Carnero in zijn kroniek: “*Historia de las guerras civiles. . .*” vertaald door Dr. J. Brouwer **)

“Brussel, 5 juni 1568.

Toen de klok elf geslagen had, kwam de graaf van Egmond naar buiten, vergezeld van zijn biechtvader en vele andere heren en hij ging zonder dat iemand hem hoefde te ondersteunen naar het schavot en besteeg dit. Zeer ingetogen en ernstig liep hij het plat van schavot rond, knielde daarna neer op een kussen(. . .) trok een linnen slaapmuts over zijn ogen en met de handen op de borst gevouwen begon hij te zeggen: In Manus tuas Domine commendo spiritum meum. (In Uw handen Heer beveel ik mijn geest, JvdK)

Intussen was de beul van onder het schavot te voorschijn gekomen, waar hij eerbiedig verborgen was gebleven zoals dat tegenover zulke hooggeboren mannen betaamde, en hieuw hem met één slag het hoofd tot bij de schouders af.

In deze gewesten worden mannen niet onthalsd, zoals dit in Spanje gebeurt, doch de zwaardslag wordt achter in de nek toegebracht, met zulk een behendigheid dat de beul met één slag in een oogwenk het hoofd afhoudt.

Toen de prins dood was, bedekten ze zijn lichaam met een stuk zwart laken, en geboden dat de graaf van Hoorne zou worden voorgeleid. Deze kwam geheel in het zwart gekleed en met een zeer manhaftige ge-laaitsuitdrukking. Hij besteeg hetzelfde schavot, en bij het zien van het overdekte lichaam vroeg hij of dit wellicht de graaf van Egmond was, want sinds de dag van hun gevangenneming hadden zij elkaar niet meer gezien of gesproken. Toen boog hij zijn knieën op een ander kussen, bedekte eveneens zijn ogen met een muts en terwijl hij zijn handen ophief sprak hij enige vrome woorden.

Terwijl hij aldus bad, kwam de beul uit zijn schuilhoek te voorschijn en hieuw hem het hoofd af, zoals hij ook de graaf van Egmond had gedaan. De hoofden werden op palen gestoken en bleven drie uur lang tentoon-gesteld. “

In de Sint Martinuskerk van Weert bevindt zich onder het priesterkoor het “graf” van Philips van Horne, waar in een tinnen bus zijn hart wordt bewaard. De grafzerk zelf is meestal bedekt met het grote tapijt, behalve in de vastentijd vóór Pasen en de Adventstijd vóór Kerstmis.

*)Over zijn geboortejaar bestaat enige onduidelijkheid, evenals over de schrijfwijze van zijn naam: Philips wordt ook geschreven als: Filips. Horne als: Hoorn of: Horn.

De naam van zijn grote vriend Egmond, spelt men soms ook als: Egmont

**) BRON: ingekort fragment uit: “*KRONIEKEN VAN SPAANSCHER SOLDATEN UIT HET BEGIN VAN DEN TACHTIGJARIGEN OORLOG*” door Dr. Johan Brouwer, (Zutphen 1933)

Voor de derde maal: “INJEKTIES”

In de beide voorgaande nummers van ons BUURTBLAEDJE schreven we over Pater Assumptionist Jan Nijhof (1926 – 2005), die van 1973 tot 2000 pastoor was in Leveroy en in die jaren 600 “INJEKTIES” in de weekbladen schreef, welke opnieuw zijn uitgegeven door de gemeenschapsraad van Leveroy. *)

Op 20 november 1980 (toen ook al !) schrijft pastoor Nijhof :
*“Eindelijk gaat de regering iets doen tegen het afschuwelijk en dagelijks toenemend vandalisme. Misschien 10 jaar te laat . . . (. . .)
Ook Jezus sloeg de vandalen uit de tempel toen ze er zaten te handelen, geld te wisselen en marktwaar te verkopen.
Jezus heeft al geweten dat je sommige mensen alleen maar door een harde hand tot de orde kunt roepen.”*

En op 10 oktober 1985:
*“Eén ding lijkt me heel belangrijk in de opvoeding, zeker in onze tijd.
Dat is “beleefdheid”.
Soms heb ik een beetje zo’n heimweegevoel naar vroeger, toen de meester ons eens per week een les gaf in etiquette, in hoe-we-met-elkaar-moeten-omgaan.
Ik vind soms dat kinderen zo verschrikkelijk onbeleefd zijn als je ze op straat tegen komt of als je ziet hoe ze zich gedragen in winkels of bij de apotheek.
Kleine baasjes die alles mogen zeggen en die bij de minste waarschuwing van moeders kant een keel opzetten of de hele wereld van hen is.
Natuurlijk zijn kinderen kinderen en als zodanig moet je ze ook zien.
Maar ze mogen toch wel leren beleefd te zijn. Via de televisie worden ze vaak vol gegoten met geschreeuw uit grote bekken.
Moeten wij dan niet tegengas geven?
Zou dat lesje etiquette misschien toch geweldig welkom zijn in 1985 ?
We zijn ermee gebaat en zeker onze kinderen.”*

12 oktober 1989:

(. . .) we hadden vroeger thuis ook geen milieubox en als we er wél een gehad hadden, zouden we dat ding gewoon “opbergtrommel” hebben genoemd.

We droegen onze kleren tot op de draad en maakten er dan poetslappen van.

Het enige afval dat we hadden was organisch en dat ging achter in de tuin in een gat en werd dan weer gebruikt als kompost. Een heel kunstige oplossing zonder kunstmest.

Telefoon was er ook niet. Alle mededelingen, berichten en nieuwtjes werden per fiets rondgebracht. We hadden er twee voor de hele bups. Twee! Maar geen CO 2 uitstoot, geen 2000 doden per jaar, parking genoeg! (. . .)

Als er iemand dood ging, kwam er geen begrafenisondernemer. Dat deden we zelf. We legden de dode heel behoedzaam in de kist, die op dezelfde dag in elkaar getimmerd werd door Jantje van Willem van de Witte. Heel behoedzaam. Want een mens blijft kostbaar tot in de dood. De gordijnen van het sterfhuis bleven drie dagen dicht, want we bewaarden de doden niet in een mortuarium, maar thuis, want daar heb je geleefd en geliefd. Daar blijft het warm. Tot aan de laatste minuut. Toen mijn moeder stierf, meneer de Professor, toen mochten we zelf het graf graven. Wat was dat een eer. We hebben het zo mooi gemaakt als het maar kon. Het was immers “ons moeder”, toen en nu tot in eeuwigheid.”

Tot zover Pater Nijhof. Volgende keer voor de laatste maal enkele van zijn “injekties”. JvdK

*) Tweede druk (384 pagina’s, €18,00) te bestellen bij familie Kurstjens te Leveroy.

Telefoon 651563 of Email : kurstjensverkoelen@tiscali.nl



knappen vof

hoveniersbedrijf
schoor 42, nederweert. tel. 0495-631625

voor al uw tuinplanten
coniferen, sierheesters, vruchtbomen,
dwergconiferen, heide e.d. Tevens turf en compost.

Bezoek vrijblijvend ons tuincentrum.

TIMMERBEDRIJF STEPHAN DE HAAN

Voor alle voorkomende timmerwerkzaamheden zoals o.a.:

- Nieuwbouw, renovatie en onderhoud
- Plaatsen van houten, kunststof en aluminium kozijnen
- Plaatsen van dakkapellen en dakramen



Bel geheel vrijblijvend voor meer informatie:
Kraan 18A 6031 RX Nederweert
Tel: 0495 - 632665 of 06 - 24 66 32 86

NAOBERNOWTS

In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwjes.
Laat het de redactie even weten!

Feest voor Pater Salvatoriaan: Jan Verboogen.

Met Pasen was het vijfentwintig jaar geleden dat onze oud-buurtgenoot Jan Verboogen uit de Arishoek de priesterwijding ontving. Zijn beide parochies boden hem toen een verrassingsfeest aan. Op zondag 8 juli was het de beurt aan familie, vrienden, kennissen en talrijke buurtgenoten uit het Schoor, om na de speciale eucharistieviering in de kerk van Hamont-Lo (B.) pater Jan te feliciteren in de druk bezochte receptie in het Salvatorecollege aldaar. Zichtbaar verrast nam hij een dik herinnerings- en felicitatieboek in ontvangst, waarin velen – ook uit zijn oude buurtschap Schoor – een woordje hadden geschreven. Inmiddels is Pater Verboogen werkzaam in liefst vier parochies in de regio Brussel (Korteberg), waarbij wij hem alle goed toewensen

Nieuwe Schoorbrug:

Rijkswaterstaat houdt nog steeds vast aan het tijdstip, wanneer wij de nieuwe brug kunnen oversteken: voorjaar 2008. Omdat de huidige doorgangsbreedte te smal is, worden eerst de landhoofden verbreed. De betonliggers van de nieuwe (grotere) overspanning zullen over het water worden aangevoerd. De oude brug is rijp voor de sloop, of iemand kan hem – tegen de oud-ijzerprijs – overnemen. Tijdens de werkzaamheden wordt het autoverkeer omgeleid; voor fietsers en voetgangers wordt een noodbrug aangelegd, ten zuiden van de huidige brug, zo ongeveer tussen het parkeerterrein en de toegangsweg naar theeschenkerij *HOF VAN SCHOOR*. Ook de Wessemerdijk zal in de wintermaanden voor het autoverkeer gestremd zijn, wanneer het kruispunt wordt aangepast aan de nieuwe brug. De voorrangregel voor het snelverkeer zal straks hetzelfde blijven; voor fietsers komt links en rechts een – door een verhoging - af-

gescheiden rijwielstrook, aldus de gemeente bij monde van Dhr. W. Bijlmakers van de afdeling O.R.S.

Een opsteker voor de werkgroep die er samen met wat hulp van ons redactielid in de gemeenteraad voor gezorgd heeft dat sedert begin september de maximumsnelheid in het Schoor is aangepast. Er zijn borden geplaatst om van het Schoor 60 km gebied te maken, waar eerder nog 80 km gereden mocht worden. Hopelijk draagt deze aanpassing bij tot een grotere veiligheid voor onze schoolgaande jeugd en de vele recreatieve fietsers.

Verhuisd:

Familie van Lierop, Kraan 28, tijdelijk naar Nederweert.

Welkom in onze buurt:

Paul en José Batenburg – Vorage, Kraan 28.

Kitty Brink en Dirk Wijnker, Liskesweg 1. Een goede aard gewenst!

Zomer

Het is weer voorbij die mooie zomer. Kent u dit liedje van Gerard Cox nog? Een hit uit 1973. Een heerlijke meezinger over een lange hete zomer die al in mei begon. Dit jaar beleefden wij zwoele weken vanaf eind maart, gevolgd door heftige regenval in de zomer. Tal van weerrecords sneuvelen de laatste tijd. Het klimaat lijkt in de war. Wereldwijd groeit daar nu de nodige aandacht voor. Maar ook dat wij zelf het tij nog kunnen keren. Hier het "Herfstnummer" in ons Buurtblaedje van Schoor Roeven en Kraan voor de 25ste keer. Wij hopen dat U ons "informatieblaedje" nog steeds graag leest. U krijgt weer een mooie bijdrage. Verder zijn er tal van activiteiten; bijvoorbeeld...Uitstapje 50+. Feestavond; dansen en..... Kienen; kien!...met leuke prijzen. St. Maarten;... heel gezellig. Kaarten; troef....meestal spannend. Schaatsen; ook weer voor jong en oud...enz. Voor de kinderen wordt ook van alles georganiseerd. Laten wij hopen dat het een mooie herfst wordt. Want de zomer? Die is nu echt voorbij.



Wilhelmien Wetemans

Zandlaan kruist

de nevelzon laag ochtend warmt
berijpt briljanten velden
mijmerend langs het kanaal
waar fuut en meerkoet drijven
de beukenbomen zandpadlaan
buigt bladerdak hoog boven mij
schept zonnespel op kiezelweg
de nieuwe dag komt traag nabij

hond draaft fluks en dartel rond
jaagt heer fazant de stuipen
en eend, ja, jij daar, van de kant!
ze springt na zijn besluipen.
voordat ik overstappen moet,
't genot van slechts bestaan
van alles wat er echt toe doet
van eigen tempo gaan

A2 brugt over waterweg,
wachter van andere wereld
geruis, en rijen blik op wiel
getuigen van de kruising,
al dat lawaai brengt het besef,
nog meer dan stilte dat vermag
van geluk dat ik de keuze heb,
'k stel 'snel' nog even uit en lach

Annie Koppens-Bemelmans 11 oktober 2006

SIERTEELTKWEKERIJ

LEON COOLEN



Groene Tuinplanten

Heesters

Sierconiferen



*Schoor 27
6031 SC Nederweert
tel 0495-631786
fax 0495-624778*

activiteiten agenda

Activiteiten 2007

13 okt	Uitstapje 50+	
3 nov	Feestavond	Zaal Briels
5 nov	Kienen	Zaal Briels
10 nov	St. Maarten	
24 nov	Sinterklaas	Zaal Briels
10 dec	Kaarten	Zaal Briels
14 dec	Schaatsen	Eindhoven

Oud papier

Zaterdag 6 oktober, 3 november en 8 december
bij Piet van de Kruijs tot 13.00 uur

De contributie (voor 1 mei) van de buurtvereniging bedraagt €20,00
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

Inleveren kopij voor buurtblaedje

voor 12 december op schijf of via E-mail
E-mail adres: frenk18@hetnet.nl

BESTUURSLEDEN

Diana Briels	Kraan 6	632151
Resie Duits	Kraan 15	625664
Gonny Franssen	Schoor 24	625965
Huub Knapen	Kraan 24	632835
Helma Nijsen	Kraan 2	631140
Peter Nossin	Schoor 11	634855
Riny v. Veldhoven	Schoor 43	633369

BRIELS

Zaal en kegelbanen



*Catering en
Party Service*

Kraan 6 • Nederweert • t 0495 632151
www.brielsparty.nl • zaal@briels@hetnet.nl