

'T BUURTBLAEDJE



**Informatieblad buurtvereniging
"Schoor"
Uitgave: herfst jaargang 2009**

Van de voorzitter

Wanneer ik dit stuk schrijf is het al weer de laatste dag van de kermis en gaat ieder weer met frisse moed de herfst in.

Veel mooie dagen gehad dit jaar. De boeren onder ons zullen wel wat te klagen hebben want het was dit jaar wel een hele droge zomer.

Dit jaar staan er nog een paar leuke activiteiten gepland, zoals de fietstocht met barbecue, 50+ uitje naar Duitsland, spokentocht op zaterdag 31 oktober en de feestavond een week later.

Ik hoop dat het een mooie nazomer wordt zodat we elkaar nog regelmatig buiten even zien.

Tineke Hofstede- de Wal

Oproep

-Zijn er nog spullen bij u op zolder die we mogen gebruiken voor de spokentocht. We denken aan oude kleden, verkleedkleren, maskers. Mocht u wat hebben dan kunt u contact opnemen met de voorzitter.

-Het valt op dat de laatste maanden veel melk- en drinkpakken in de papiercontainer worden gedropt. Zoals jullie in het stukje van Jan kunnen lezen zit hier tetra in en dat is geen papier. Dus alleen papier en karton in de container.

KINDERCOMMISSIE

Silvia Duijts 631246
Annemarie Habraken 622113
Susanne Everaerts 625300
Carla van de Schoor 631978

REDACTIE

Jan van de Kam 633188
Elly Scheepers 632665
Wilh. Wetemans 631809
Tineke Hofstede 624933

Druk: KO-DU Service
Lay-out: Frenk Scheepers

Boerengolf

Hallo allemaal!

Op woensdagmiddag 27 mei zijn we met 21 kids van onze buurt naar de Fam. Rietjens in Haler gegaan om te boerengolven. Mevrouw Rietjens heeft ons uitleg gegeven over het spel en daarna kregen we allemaal een steel met een klomp eraan en konden we beginnen.



We zaten allemaal in een groepje en toen werden we de wie ingejaagd tussen de koeien, gelukkig hadden we oude kleren en laarzen aan, want we liepen gewoon door de koeienvlaaien. Om ons heen liepen ook allemaal koeien, dat was lachen.

Er waren 10 holes maar jammer genoeg moesten we bij 7 stoppen. De tijd was op.

Toen we klaar waren hebben we nog even in de het speeltuintje gespeeld en we maakten nog een leuke groepsfoto. Ik heb een erg leuke middag gehad.

Groetjes Dirk van den schoor.



Kano-varen

Door Peter Jansen en Johan Raemaekers was op zondag 5 juli jl. een kano tocht georganiseerd waaraan allen in het gezin konden deelnemen. De verzamelplaats was Takel service Duits van waaruit op eigen gelegenheid 35 deelnemers om ongeveer 10 uur vertrokken richting De Venbergsemolen in Valkenswaard.

Van daaruit werden wij met de bus naar Borkel gereden waar de opstap-

plaats was van het kano varen. Omdat er velen onder ons waren die weinig ervaring hadden met een kano, was gekozen voor een kanotocht van 10 km, hetgeen voor onze groep gemiddeld 2 uur in beslag zou nemen. De rivier de Dommel heeft een flinke stroming met veel bochten en gaat door het mooie natuur gebied van de Brabantse Haaglandvallei. Voor de liefhebbers van flora en fauna is genoemd gebied een paradijs op aarde. Ook de wandelroutes in dit gebied zijn fantastisch. Dan kun je op een rustige manier bekijken op welke wijze de reigers de oevers afspeuren naar vissen en kikkers en de eenden al kwakend zich vermaken.



Schietsportcentrum S.V. Kraan



Tjeu v/d Berg
Kraan 18b
6031 RX Nederweert
 tel. 0495-632705 / 06 22495037
 schietsportcentrum@planet.nl

**Voor een bedrijfs-, familie- of groepsfeest,
 of zomaar een gezellige avond met vrienden,
 pistool, revolver en geweer schieten onder
 toezicht van bekwame instructeurs.**

SHK STUKADOORSBEDRIJF
HANS KNAPEN B.V.



Voor al uw sierpleisters en stuwkwerk

6031 RX Nederweert
 Kraan 12
 Tel. (0495) 631656
 Fax (0495) 634811

Mobiel 06 - 53 386 598
 info@hansknapien.nl
 www.hansknapien.nl

In een kano wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een enkelbladige peddel (ook wel steekpeddel genoemd), waarbij de roeiers met het gezicht in de vaarrichting zitten en meestal bemand door twee personen. De kunst bij het peddelen is evenveel kracht te zetten zodat de kano recht door het water gaat. Bij bochten is het eveneens de bedoeling dat de kano zich midden in de vaargeul bevindt. Lukt dat niet dan is er een reële kans aanwezig dat de kano niet in bedwang is te houden en omslaat, met alle gevolgen van dien. Meerdere zijn dan ook kopje onder of bijna kopje onder geweest. Na ongeveer een uur te hebben gepeddeld was er voor ons een "picknickplaats" ingericht, om aldaar onder genot van fris en een flink stuk cake van de welverdiende rust te genieten. Hierna werd de tocht voort gezet naar het eindpunt.

Op de totale tocht zijn wij 3 bruggen gepasseerd. Er was zelfs één brug bij die maar 30 cm hoger dan de boot lag. Het was dan ook echt manoeuvreren om er onder door te geraken. Gelukkig is dat iedereen gelukt. Het was een geweldige aardige dag en iedereen keerde tevreden naar huis. Degene die ons de nodige bijstand hebben verleend, nl. Peter Jansen en Johan Raemakers worden hartelijk bedankt.

Wilhelmien Wetemans

Afvaltaks

Is het U ook opgevallen op de kassabon van de supermarkt? Het staat er echt met kleine lettertjes: "prijzen inclusief verpakkingenbelasting", of : "verpakkingenbelasting inbegrepen".

Na maandenlange onderhandelingen tussen de gemeenten (VNG) en de verpakkingindustrie (NEDVANG) is vanaf dit jaar overeenstemming bereikt over de hoogte van de vergoeding, die de plasticproducenten aan de gemeenten betalen als die het kunststofverpakingsafval verzamelen. En natuurlijk berekenen ze de kosten door aan ons, de consument. Vanaf 2010 wordt inzamelen voor elke gemeente wettelijk verplicht, maar Nederweert



was er al even mee bezig. In juli kregen U en Ik als "bewoners van dit pand" een gemeentelijk schrijven onder het motto:

Van afval naar grondstof: een besparing voor het milieu en voor uw portemonnee.

In de bijgevoegde folder van de stichting NEDVANG (= Nederland Van Afval Naar Grondstof) met de plastic hero kun je precies lezen wat je naar de plastic afvalbak kunt brengen en dat is heel wat !!! (géén piepschuim en tetra pakken alsjeblief !) Je hebt er per slot van rekening al voor betaald in de zogenaamde 'verpakkingenbelasting', zoals je op je kassabonnetje kunt zien.

Uit deze afvaltaks krijgt elke gemeente €475,00 per ton ingezameld plastic, plus nog een Euro per inwoner voor stimulerende spotjes of folders. Ook worden de vervoerskosten naar de regionale verzameldepots vergoed.

In Duitsland en België zijn ze al wat verder: daar staan moderne scheidingsinstallaties, die de afvalstroom met infrarood camera's scheiden in liefst zeven verschillende plastic kunststoffen, zoals PET (flessen), HDPE (hard plastic) en LDPE (zacht plastic, zoals tasjes)

Alle soorten plastic worden versnipperd en kunnen enkele keren worden hergebruikt. Op het laatst zijn er nog altijd bierpompjes, klerhangers of bloempotten van te maken en als hergebruik hélemaal niet meer mogelijk is, kan het dienen als brandstof in kolencentrales of cementovens.

De allerlaatste optie is in de afvalverbrandingsinstallatie met warmterugwinning. Zo gaat er dus helemaal niets verloren. Ons afval is dan géén afval meer, maar GRONDSTOF.

Je weet wel: NIET het gebruik van de wieg tot het graf, maar: van wieg tot wieg (C2C)

Wist je trouwens dat water uit een flesje door de verpakking, bottelmachines, transport e.d. bijna 2000 keer duurder is dan kraanwater? Er circuleert een bijzonder interessante power point presentatie onder de titel: flessenwater (kan ik naar je mailen vanaf: janvandekam@planet.nl) of kijk op de Engelse site: www.wewanttap.com

En wil je precies weten wat je in de plastic afvalcontainer mag gooien en wat niet ? ga dan naar: www.plastic-heroes.nl

IN MEMORIAM DRIEN COOLEN - PEETERS

Op 1 juli j.l. overleed , in de leeftijd van 93 jaar, onze buurtgenote Drien Coolen – Peeters.

In onze buurtschap kenden we haar beter als “Drien van Poel Lei” of : “Poel Drien” naar haar man “Poel Lei” Coolen, met wie zij in 1940 trouwde.

Drien werd geboren op Laar en vanaf haar huwelijk met Lei woonde en werkte ze op de boerderij hier op ’t Schoor, waar ook hun zes kinderen werden geboren. Ze hield van het werk op de boerderij en ze was graag dicht bij de natuur. Toen zoon Theo het bedrijf overnam, werd grenzend aan de boerderij, tegenover de kapel een nieuw huis gebouwd, van waaruit ze ‘binnendoor’ toch dikwijls kon komen helpen.

Het plotseling overlijden van Lei in 1985 was voor haar en het gezin een grote slag. Haar zoon Ger, die bij haar in het ouderlijk huis was blijven wonen, nam vanaf die tijd veel van de zorg voor Drien en hun bungalow over. Zij was daar zo blij en dankbaar voor.

Drien was ook een actieve vrouw: altijd in de weer in het huishouden en bij het helpen van anderen. Ze kon ook echt van haar hobby’s genieten, zoals van het bridgen en van het zangkoor in Ospel, waar Ger zijn moeder zo trouw naar toe begeleidde. Toen hij in 2008 plotseling overleed, kwam Drien van de ene op de andere dag helemaal alleen te wonen.

Zij miste Ger heel erg en dat was gezien haar hoge leeftijd te zwaar voor haar. Een opname in het ziekenhuis werd noodzakelijk en daar is zij overleden in haar volle bewustzijn en helder van geest tot haar laatste ogenblikken.

De familie schreef op het gedachtenisprentje de mooie toepasselijke woorden: “Als leven lijden wordt, is rusten goed.”

Namens het buurtschap Schoor, Roeven en Kraan wensen wij de kinderen en (achter-) kleinkinderen veel sterkte in dit verlies van hun moeder en oma. Moge Drien rusten in vrede.



J.vdK

Vakantie (1)

Vakantie, een eeuw geleden nog een onbekend begrip en nu uitgegroeid tot een levens noodzaak. Bijna iedereen gaat met vakantie, omdat een aantal van de 365 dagen waarop mensen niet werken nu eenmaal vakantie moet heten. Voor de een is het een periode om weg te dromen aan buitenlandse stranden of bars, voor de ander een gelegenheid buitenlandse ‘collega’s’ te ontmoeten en op die manier het leven te verrijken. Het begin van de schoolvakantie betekent tevens het startsein voor “de grote uittocht”. Lange slierten auto’s met zwaar beladen caravans, bevolken de wegen. Iedereen lijkt gelukkig. Het is dan ook een prettige gedachte om even helemaal vrij te zijn. Even los van de vele verantwoordelijkheden. Het is interessant om te zien, hoe iedereen een eigen invulling geeft aan deze welverdiende rustperiode.

Er is een categorie mensen die vliegt heerlijk naar een zonnige bestemming, duikt in een strandstoel en komt daar vervolgens de eerste veertien dagen niet meer uit. Er zijn ook mensen die kiezen voor een echte doe vakantie. Voor deze groep bestaat het ultieme genot uit wandelen, fietsen en klimmen. Misschien nog een uitstapje naar een museum, een botanische tuin of een ritje op een kameel.

En dan niet vergeten “de kampeers”. Mensen die alle luxe laten voor wat het is en heerlijk primitief gaan leven tijdens de mooiste weken van het jaar. Thuis kiezen we voor de meest luxe apparatuur, slapen we in door fysiotherapeuten goed gekeurde bedden met ergonomische kussens en elektrische dekens. Op de camping slapen we op een luchtbed, en lopen we in de nachtelijke uren gezellig met een wc.rol onder de arm naar de vijf en zeventig meter-verder-op-gelegen toiletten.

Het is lang geleden, dat ik een weekje doorgebracht heb in een tent. Na een hevig noodweer, waarbij de tent bijna weg dreef en ik de bonensoep van het tentzeil moest krabben, dacht ik.....och, je moet het een keertje meegemaakt hebben. Ook hier hebben wij later nog vaak om moeten lachen.

Wilhelmien Wetemans

TAKEL-SERVICE DUYTS

APK KEURINGSTATION

onderhoud reparaties en banden



Roeven 5
6031 RN NEDERWEERT
Alarmnr.: 0495-631246
Oppl.nr.: 0495-632250
Fax nr.: 0495-634723

Theeschenkerij "Hof van Schoor"

Schoor 50

6031 SC Naderweert

0495-624933/06-22480899

info@hofvanschoor.nl

www.hofvanschoor.nl



De Peel midden in de vorige eeuw

Zoals beschreven door W.L. Leclercq in:
"LIMBURG, LAND EN MENSCHEN" blz. 74, 75, 79
Uitgeverij: Van Kampen & zoon, Amsterdam , plm. 1946

"En dan is, of liever was er de Peel. Er is wel geen streek in Limburg die de laatste dertig jaren zóó veranderd is als deze. Zij staat vanouds bekend als een oord der verschrikking, een somber, ontoegankelijk gebied van moerassen en heidevelden en hier en daar wat armelijk struikgewas.



Foto: Natura 2000 www.knnv.nl/natura2000

Er woonden geen mensen en er waren zo goed als geen wegen, hoogstens enkele paadjes, alleen bekend aan jagers en turfstekers, en twee of drie zandbanen die de weinige groote dorpen langs den rand met elkaar verbonden: Deurne en Venray, Meyel en Sevenum.

Maar de eene zijde was Brabant en de andere Limburg en de afstand was groot en de weg meestal onbegaanbaar en men zag er zelden of nooit iemand, ook al omdat de mensechen bang waren zich in deze barre, onherbergzame wildernis te wagen.

Maar voor den natuurliefhebber en den bioloog was het een paradijs, dit uitgestrekte, aaneengesloten en nagenoeg ongerepte hoogveengebied, waar bijna alle beken van Noord-Limburg haar oorsprong vinden.

Reeds in de Middeleeuwen stak men er turf; eerst in de vorige eeuw is men op groote schaal met de turfgraverij begonnen, oa. De gemeente Deurne en de Mij.Griendtsveen, voornamelijk in het gebied ten Noorden van Helenaveen, waar een groote vaart werd gegraven voor de afvoer der turf. (. . .)

Heden ten dage is er van de oorspronkelijke Peel nog maar heel weinig over. Men vindt er nu schrale akkers en nog schralere weilanden, eentonige naaldbosschen en nuchtere boerderijen, rechte slooten en wegen. Betonnen paaltjes en prikkeldraad. Aan de aankleding van het nieuwe land is niet de minste aandacht besteed en het is nu met recht een oord van de meest troosteloze verveling. Dat zal mettertijd wel beter worden, maar de grondfouten zijn toch niet meer te herstellen en of het nieuwe land meer zal opbrengen dan het oude is ook nog de vraag: men kan zich moeilijk voorstellen dat deze miserabele, armoedige grond de ontzaglijk hoge kosten van ontginning en aanleg binnen afzienbaren tijd zal goedmaken.

Bij deze groote ontginningen kan men zich nooit onttrekken aan den indruk, dat hier toeren worden geforceerd, die ver boven de krachten van natuur en mensch uitgaan, met als rechtvaardige straf armoede, armoede in den grond en armoede boven de grond: een miserabel bestaan in een doodelijk saaie, lelijke omgeving, waar niemand het op den duur uithoudt die iets meer van het leven verlangt dan brood en aardappelen. (. . .) Wanneer men elken plas en elk vennetje en elk vochtig land wil droogleggen en draineeren, dan is inderdaad drastische verbetering van den water-afvoer noodig. En dat schijnt wel het plan te zijn. Het is echter de vraag of men het land daarmee wel zoo'n groote dienst bewijst als men

meent. Om te beginnen ontnemt men het zijn grootste bekoring, en verder mag men met recht veronderstellen, dat door de steeds verder gaande ontwatering de lichte, poreuze zandgrond te sterk uitdroogt en wordt bloot gesteld aan verstuiwing en afspoeling. (. . .)

Een ander ongewenscht gevolg daarvan is de sterke achteruitgang van den vogelstand, waardoor allerlei schadelijke insecten zich ongestoord kunnen vermeerderen. Men kan die wel weer bestrijden met zware vergiften, maar in de eerste plaats is dat kostbaar en in de tweede plaats vernietigt men daarmee ook allerlei nuttige wezens.

Dat wij met onze eenzijdige, chemische methodes op den verkeerde weg zijn, beginnen langzamerhand velen in te zien . . .

Overgenomen in de oorspronkelijk spelling.

J.vd K.

Zegening van de kroëtwes

Het is een oeroude traditie om op 15 augustus, tijdens het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, een bos kruiden mee te nemen naar de kerk en deze te laten zegenen door de pastoor. Het boeketje wordt, eenmaal thuis, opgehangen en moet bescherming bieden tegen allerlei soorten onheil, zoals blikseminslag en ziektes.

Tot in de jaren vijftig werd in bijna elk Limburgs dorp "kroëtwes" gezegend. Het gebeurt nu nog op enkele plaatsen, b.v. in Roermond zegent Bisschop Frans



Wiertz in de Munsterkerk "kroêtwojsj". Ook in Roosteren--Maastricht--Susteren--en nog meer plaatsen worden nog de kruiden gewijd. Het zegenen van het bijeen gezochte spul is van oorsprong een heidens gebruik, dat door de katholieke kerk is overgenomen. De kruiden worden juist met Maria Tenhemelopneming gezegend, omdat het een oud gebruik is om Maria aan te duiden met namen die ontleend zijn aan het plantenrijk. Ook wordt Marie gezien als een bloem, die de gezegende vrucht Jezus voortbracht... werd gezegd.

Gewapend met een snoeischaar struinde mensen de velden en bermen af, op zoek naar de verschillende kruiden.

In een boeket horen zeven soorten; gerst - rogge - boerenwormkruid - duizendblad - alsem - notenblad - en - koninginnenkruid - of Sint Janskruid. Zo leverde ook enkele boeren rogge en gerst.

Kroêtwojsj is het dialectwoord voor een bos kruiden (kroêt = kruid en wosj = bos). Het woord wordt in elke plaats anders geschreven en uitgesproken. Zo spreken mensen b.v. meer Zuidelijk van "kroedwesj--en Noordelijk hoor je meer kruudwis.

Kroêtwes, moet huis en haard beschermen tegen slechte invloeden Of het werkt!

Wilhelmien Wetemans.

Even terug zien

De ontwikkeling die door de eeuwen heen heeft plaats gevonden is met name de laatste 50 jaar in een stroomversnelling geraakt. Denk bijvoorbeeld aan auto's die nu al op elektriciteit kunnen rijden, ook auto's die op waterstof kunnen rijden zijn heel ver gevorderd. Mensen die nu naar de maan gaan. Computers waarmee steeds meer mogelijk is, enz.

Ook in het onderwijs is het nodige veranderd, want het was namelijk gebruikelijk dat je vroeger van alles en nog wat uit je hoofd moest leren waarover je dan in de les werd ondervraagd.

Dit is verleden tijd! Belangrijk nu is dat je het kunt opzoeken in een encyclopedie, of op de computer.

Las- en Montagebedrijf



ERIC KUEPERS

Eric Kuepers
Wessemerdijk 8
6031 SG Nederweert

Tel. 0495 - 634285
Fax 0495 - 634285
GSM 06 - 51306734



Klussenbedrijf Jan Koolen

Llkesweg 3
6031 SE Nederweert
tel/fax: 625889
mobiel: 06 50967777

voor al uw timmerwerk

Op één gebied is er ook heel veel veranderd maar hiervoor is niets terug gekomen, namelijk het Katholiek geloof. Het is wel eens interessant om op te noemen welk gebeden /zangen verzen e.d. uit het hoofd geleerd moesten worden.

Een overzicht;

- Het morgen - tafel en avondgebed; de catechismus met de aantekeningen van de priester.
- De namen van de Driekoningen en hun geschenken.
- De namen van de profeten zowel van het nieuwe als het oude testament, en die van de twaalf apostelen.
- De hoofdstukken van het oude - en nieuwe testament.
- Lieder, als Oh Sterren der zee – te Lourdes in de bergen - Maria die naar Bethehem gaat enz.
- Ook de namen van de ijsheiligen en data waarop deze worden gevierd. Zeker mensen die in de agrarische sector werkzaam zijn weten dat nog, maar ook zij die een klein moestuin hebben.
- Het Weesgegroet en het Onze Vader, de oefening van geloof , hoop en liefde, oefening van berouw, de tien geboden en de vijf geboden van de kerk.

- De zeven Heilige sacramenten, de veertien staties, (dit zijn de afbeeldingen waarop de kruisweg van Christus zijn afgebeeld).

U begrijpt er zijn nog veel meer gebeden en gezangen op te sommen.

- Ook tegenwoordig zijn er nog heiligen die, zeker bij de iets ouderen, bekendheid hebben, bv. enkele namen van de 12 apostelen, zoals; Petrus en Judas.

- De heilige St. Antonius, hij werd en wordt nog steeds aanbeden als iets zoek is geraakt. Helpt het, ik weet het niet!!

Tot slot wil ik nog opmerken, dat het volgens mij helemaal geen kwaad kan als wij iets meer tijd aan het geloof zouden besteden.

Wilhelmien Wetemans.

DE PEN



We stellen ons even voor, we zijn Ria en Rene van Otterdijk. Sinds juli vorig jaar wonen we op Wessemerdijk nummer 12. En naar onze mening, in een mooi stukje natuurgebied van Schoor. Mooi aan het ven met steeds andere vogels en aan de andere zijde het bos.

We genieten er elke dag van, de rust en de ruimte.

We zijn al zo'n dertig jaar bij elkaar. We hebben samen eerst in Heeze en daarna in Maarheeze gewoond.

Ons woongenot in Maarheeze was ineens voorbij, door een lek in de naftaleiding bij de burens. Onze tuin werd afgegraven en een saneringstraject van 11 jaar met de nodige beperkingen was het gevolg. Uiteindelijk hebben ze ons huis gekocht. Nu kunnen we in Nederweert weer opnieuw beginnen, al hebben de gebeurtenissen nogal wat impact op ons leven. Daarom duurt het opknappen van huis en tuin langer dan verwacht.

We hebben samen vier schotse collies in huis. Ze zijn verzot op tractoren en vliegtuigen. Af en toe fokken wij een nestje. Want dat jonge grut is toch wel leuk. Ook volgen we de ontwikkeling van de hondjes, we horen graag hoe het met ze gaat.

We hebben een kennelnaam en een website, bij interesse zoekt u Laardonck via google, en u kunt onze site bekijken. Iedere dag gaan we met plezier wandelen met de honden, zij vinden het leuk en het is tevens goed voor onze gezondheid.

Ria houdt vogels vooral parkietachtige, niet echt voor de kweek, maar is wel leuk als ze eens broeden. Ze zitten nog altijd in noodkooien, volgend jaar komen ze buiten te zitten.

Ze heeft ook enkele soorten eekhoorns. De meeste zijn tam en komen iets uit je handen halen of komen op je zitten.

Voor haar werk gaat ze met veel plezier al zo'n 15 jaar iedere dag naar Helmond, naar de Atlant Groep (sociale werkvoorziening) ze stuurt haar collega's op het bedrijfsburo van de Groenvoorziening aan, eigenlijk is het meer teamwork, want je doet het toch samen.

Rene is huisman en zit gedeeltelijk in de WAO. Om betrokken te blijven bij de samenleving volgt hij regelmatig cursussen. In september gaat hij weer verder met het vak auto-interieurbekleder en wil ook weer starten met de cursus werken met polyester. Hij heeft hier wel een diploma van, maar wordt meer geïnspireerd door in een groep te werken.

Doordat we alleen wonen maak je niet zo snel een praatje met de buurt, dat is dan weer jammer.

Daarom geven we de pen door aan Erik Philippus en Marianne Rijvers op de nieuwe 'Liskeshoeve'.



knapen vof

hoveniersbedrijf
schoor 42, nederweert. tel. 0495-631625

voor al uw tuinplanten
coniferen, sierheesters, vruchtbomen,
dwergconiferen, heide e.d. Tevens turf en compost.

Bezoek vrijblijvend ons tuincentrum.



JOS SIMONS

Voeg- en Restauratiebedrijf
Impregneren en Gevelreinigen

Roeven 7
6031 RN Nederweert
Telefoon 0495-632590

NAOBERNOWTS

In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwttjes. Laat het de redactie even weten!

Overleden:

1 juli 2009: Buurtgenote Drien Coolen – Peeters, Schoor 31.
Zie voor het IN MEMORIAM elders in dit blad.

31 juli 2009: oud buurtgenoot Jac van Tongerlo, (82 jaar) weduwnaar van Eliza (Lies) Wetemans, toen wonende Liskesweg 3.

Beide families veel sterkte gewenst.

Felicitaties voor:

Buurtgenoot Eric Kusters, Roeven 2.

Zijn portretschilderij van eurocommissaris Neelie Kroes, werd in het televisieprogramma STERREN OP HET DOEK van 25 juni j.l. zeer verdiend door haar als haar favoriete doek gekozen.

Foto van Website
www.erickusters.nl



Vakantie (2)

Hoe bizar kan een vakantie verlopen? Hoe gepikeerd kan iemand op een vakantie raken? Wat kunnen de gevolgen zijn? Vol goede moed vertrokken vriend en vriendin naar het zonnige zuiden naar een camping in Spanje. Om precies te zijn naar de kustplaats Lloret de Mar gelegen aan de Costa Brava. Het Limburgs koppel arriveert vrij laat op de plaats van bestemming. Beiden waren doodmoe.



Toch moest nog de koepeltent worden opgezet, hetgeen weer meer tijd in beslag nam dan gehoopt. Vervolgens een hapje gegeten. Daarna nog een paar glazen rode wijn en dan lekker slapen. Helaas werd zij in haar droom gewekt voor een sanitaire stop. Zij rits de tent voorzichtig open om hem niet wakker te maken en wandelt, een beetje slaapdronken, naar de toiletten (bijna een halve km verderop). Voordat de toiletten gevonden zijn struikelt zij nog over een haring die door iemand is achter gelaten. Op het moment dat zij terugkomt bij de tent ziet zij haar vriend, die met een zaklamp in de weer is. Zij knielt op het gras, schuift de flap opzij en ziet hem met rug naar haar toegekeerd, zoekend in de tas. Liefdevol pakt ze hem beet en zegt zachtjes, “Ben je iets aan het zoeken?”. Haar hartje staat bijna stil als haar “vriend” zich omdraait en niet haar vriend blijkt te zijn. Ze zit in de verkeerde tent met een onbekende vent!!! Ze vlucht. Later, in haar eigen tent, vertelt ze gauw wat ze heeft meegemaakt. Zij vertelt tegen haar vriend dat ze onder geen beding de blikken van die onbekende man nog een keer wil zien. Er volgt een discussie van enkele uren met als resultaat dat ze opstaan en geruisloos de tent afbreken, tassen inpakken, in de auto stappen en verdwijnen. In feite toch een triest verhaal.

Wilhelmien Wetemans

SIERTEELTKWEKERIJ

LEON COOLEN



Groene Tuinplanten

Heesters

Sierconiferen



*Schoor 27
6031 SC Nederweert
tel 0495-631786
fax 0495-624778*

activiteiten agenda

Activiteiten 2009

20 sept	Fietsen met BBQ
3 okt	50+ uitstapje
31 okt.	Spokentocht
11 nov	St Maarten
21 nov	Feestavond

Oud papier

Zaterdag 3 oktober, 7 november en 12 december bij Piet van de Kruijs

De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt €20,00
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

Inleveren kopij voor buurtblaedje

voor 2 december op schijf of via e-mail: frenk18@hetnet.nl

BESTUURSLEDEN

Resie Duits	Kraan 15	625664
Tineke Hofstede	Schoor 50	624933
Peter Janssen	Roeven 12a	633685
Helma Nijssen	Kraan 2	631140
Johan Raemaekers	Kraan 26a	542694
Riny v. Veldhoven	Schoor 43	633369
Hein Sieben	Wessemerdijk 10	622287
Marleen Hermans	Trinkenshof	

BRIELS

Zaal en kegelbanen



*Catering en
Party Service*

Kraan 6 • Nederweert • t 0495 632151
www.brielsparty.nl • zaalbriels@hetnet.nl