

'T BUURTBLAEDJE



**Informatieblad buurtvereniging
"Schoor"
Uitgave: herfst jaargang 2011**

Van de voorzitter

Voor u ligt al weer het herfstblad 2011 voor u. De zomer is weer voorbij, voor de een is die vast wat beter geweest dan voor de ander. We hebben weer veel leuke artikelen in het buurtblaedje staan met o.a. een recept van Knapkoek, een oud recept van Mathilde's oma. Ik heb hem al gemaakt en het is heerlijk, de moeite waard om te proberen en wie weet heeft u ook nog een leuk oud recept thuis liggen. Stuur het op en we zetten het in het volgend buurtblaedje

Volgend jaar bestaat de buurtvereniging 50 jaar en dit wordt gevierd op 21 april 2012 in zaal Briels, zet het vast in uw agenda. Mochten er mensen zijn die ons bij het organiseren van het feest willen helpen, kunnen zich aanmelden bij mij.

Het jubileumboek van de buurtvereniging begint al aardig vorm te krijgen en we zijn aan het kijken hoe hij uitgegeven kan worden. In het boek een terug blik op het ontstaan van de buurtvereniging, verschillende activiteiten die hebben plaats gevonden zoals het oogstdankfeest, houthakkersdagen, maar ook de volksdansgroep Marvilde, de voetbalclub Schoor, toneelvereniging de Meiberg en nog veel meer.

U krijgt binnenkort een voorintekenlijst in de brievenbus om het boek te bestellen, zodat wij ongeveer weten hoeveel exemplaren wij moeten laten drukken. Mocht u nog foto's, verhalen of ideeën hebben neem gerust contact met ons op.

We kunnen natuurlijk nog wel wat geld gebruiken en gaan daarom nog bij verschillende bedrijven langs om te vragen of ze ons willen sponsoren. Wanneer men ons sponsort, komt de naam van het bedrijf achter in het boek te staan en op de feestdag is er een PowerPoint presentatie, die de hele dag door de advertentie van de sponsors laat zien.

Kosten hiervan zijn;

A6 formaat €25.00

A5 formaat €50.00

A4 formaat €75.00

We hopen dat het een leuke voorbereiding wordt voor het 50 jarig bestaan en wens u allen een mooie nazomer.

Tineke Hofstede-de Wal

Knutselen bij het hobby schuurtje!

Woensdag 3 april ging onze buurt naar het hobby schuurtje wat knutselen. Het was nog een verassing wat we gingen maken. We hadden een steene dolfijntje gemaakt.

Hoe moet je een steene dolfijntje maken?

(dit wordt de zee) je moet een grote vierkante steen hebben (wit).

Je hebt donker grijze verf nodig.

Je hebt een bakje meel nodig.

En dan ga je het verven.

En dan doe je er snel wat meel op.

Met een klein sponsje veeg je het uit.

Dan laat je het op droge.

Nu maak je het dolfijntje.

Je hebt een piepschuim dolfijntje nodig. Dan ga je het verven. Je doet er snel wat meel op. Veeg het uit met een sponsje. En laat het op droge.

Je hebt een ijzere pin nodig die verf je. Je doet het meel er op en veeg het uit. Die doe je onder het dolfijntje vast maken.

Je hebt een zeesteretje nodig (een dode). Die verf je.

Je doet er wqat meel open veeg het uit met het sponsje.

Dan plak je het op de zee (het mag er niet onder uit steken).

We hebben ook een pauze gehad.

We kreegen wat te eten en te drinken. We gingen daar spelen.

Dag dat was het dan

Groetjes Marieke Beelen!



100 jaar Vrouwendag

8 Maart 2011 werd de internationale Vrouwendag gevierd en wel voor de 100ste keer. In 1912 sloot Nederland zich aan bij het clubje landen dat het jaar daarvoor al de solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen had gevierd. Na één eeuw op de barricade is er nog geen enkel land in de wereld waar de Vrouwen het zelfde worden behandeld dan mannen. Het Westen loopt voorop met de vrouwenemancipatie, maar toch moeten vrouwen er bijvoorbeeld nog altijd langer werken voor het zelfde inkomen dan de man.

Op deze Vrouwendag vinden op verscheidende plaatsen debatten, lezingen en manifestaties plaats. In Amsterdam was een demonstratieve optocht georganiseerd met fakkels en in Den Haag werd in de Tweede Kamer stil gestaan bij deze historische dag.

In de afgelopen honderd jaar is er voor vrouwen, met name in de Westelijke wereld, al veel bereikt. Bij deze vaststelling wordt er van uitgegaan dat bv. 2 eeuwen geleden de vrouwen niets te vertellen hadden.

Een selectie uit een eeuw vrouwengeschiedenis;

1917 Eerste vrouwelijke hoogleraar, Johanna Westerdijk.

1917 Vrouwen krijgen passief kiesrecht.

1918--1920 Eerste vrouwen in de Tweede Kamer, gemeenteraden en Eerste Kamer. Suse Groenenweg, de eerste vrouw in de Tweede Kamer.

1922 Vrouwen krijgen actief kiesrecht.

1928 Oprichting van de Vrouwenbank.

1945 Anna Frank en Hannie Schaft vermoord.

1946 N.V.S.H. opgericht.

1948 Fannyj Blankers--Koen wind vier gouden medailles op de Olympische Spelen in Londen.

1952 Vrouwelijke rekenaars programmeren op eerste in Nederland gebouwde computer de Arra.

1956 Afschaffing handeling onbekwaamheid van getrouwde vrouwen.

1956 Marga Klompé eerste vrouwelijke minister.

1957 Arbeidsverbod gehuwde ambtenaressen afgeschaft.

1965 Eerst nieuwslezeres op tv. Eugénie Herlaar.

1967 Publicatie van "Het onbehagen bij de vrouw van Joke Kool- Smit, het begin van de tweede feministische golf.
1967 Eerste blote vrouw op tv. Phil Bloom.
1970 Oprichting Dolle Mina.
1971 Uit de huwelijkswet wordt de bepaling geschrapt dat de man het hoofd van het gezin is.
1975 Wet Gelijk loon voor vrouwen en mannen.
1977 Cecile Jansen richt Bewust Ongehuwde Moeders (Bom) op.
1980 Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen.
1991 Verkrachting binnen het huwelijk strafbaar.
2001 Manifest Zij-aan -Zij zestig vrouwelijke Burgemeesters pleiten voor meer vrouwen en allochtonen in de gemeenteraden.
2003 Ayaan Hirsi Ali roept op tot een Derde Feministische Golf, ter bestrijding van huiselijk geweld en voor de emancipatie van Moslimvrouwen.

Opgemerkt kan worden dat volgens de wetten en regels in Nederland geen verschil is tussen mannen en vrouwen in benoeming van functies. Het is begrijpelijk dat zo'n omwenteling, dat iedereen gelijk is, nog jaren zal duren, de achterstand wordt langzaam ingehaald. Wanneer er geen verschillen meer zijn is moeilijk in te schatten. Feit is dat die tijd heel waarschijnlijk sneller daar is dan menigeen nu denkt, althans in Nederland.

Wilhelmien Wetemans

Fietstocht

Op vrijdagavond 10 juni jl. was door ons bestuur van de buurtvereniging een fietstocht georganiseerd. De fietstocht was uitgezet door Johan Jansen en liet ons veel bezienswaardigheden zien van Nederweert en Weert. De start was bij het "Hof van Schoor", waar wij werden ontvangen door Marleen Hermans en Johan Janssen. Het vertrek was gepland om zeven uur 's avonds. In totaal waren er plusminus 20 deelnemers, die in twee groepen werden verdeeld. De tweede groep vertrok ongeveer 15 minuten na de eerste groep. Voor het vertrek werd ons een vragenlijst meegegeven om allerlei vragen te beantwoorden.

Vanaf het startpunt richting Kraan waar de Roeventer molen werd bezichtigd ging het verder richting Arishoek naar de Zuid-Willemsvaart richting gemeentelijk Milieustraat. Van hieruit gingen wij via de Truijenhoekweg waar enkele vragen diende te worden beantwoord. Vervolgens werd de parallelweg van de snelweg A2 genomen richting de nieuwbouw van Leuken en langs de tennisbaan van de Tennisclub Weert Oost richting Swartbroek. Via de Ittervoorterweg (Coolenstraat) belandden wij bij de molen van Swartbroek, die nog altijd in gebruik is en in goede staat verkeert.

In 1904 werd door het gemeentebestuur van Weert een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een molen met molenhuis. Aan de vergunning waren wel een aantal voorwaarden verbonden. De bouw moest bijv. binnen zes maanden klaar zijn. Of dit is gelukt vermeld de bron niet. De bouwer van de molen en het molenhuis werd de timmerman Kluskens, die voor 7.000 gulden de bouw zou realiseren. De onderbouw v.d. molen leverde weinig problemen op, echter het in elkaar zetten van de achtkant zo veel te meer. Alhoewel Kluskens vaker een molen had gebouwd lukte het hem niet de klus te klaren. Er werd hulp ingeroepen van molenmakers Sjang en Sjef Hendriks uit Grathem. Echter deze waren alleen bereid het werk af te maken als het karwei geheel aan hen werd overgelaten, en zo gebeurde.

Vervolgens deden wij het Kapelletje aan de Coolenstraat aan, daarna via de Roermondseweg richting Meiberg, Schoor en uiteindelijk arriveerden wij weer bij het Hof van Schoor. Aldaar werden wij na ontvangst getraceerd op koffie en thee met lekkere cake.

Voor de goede zorg willen wij allen die aan de organisatie hebben meegewerkt van harte bedanken en een herhaling is zeker de moeite waard. Tijdens de fietstocht hebben wij in feite 3 natuurgebieden gezien nl. de Krang (zijdelings), Moeselpeel en de Meiberg. Heel speciaal, met name in deze natuurgebieden, zijn de bermen, die zeer belangrijk zijn voor onze flora en fauna. Deze bermen, die in bepaalde tijden van het jaar niet mogen worden gemaaid, zorgen voor variatie in het landschap. Op een gegeven moment fietsten wij in een gebied waar aan weerszijde tienduizenden paardenbloemen in de bermen stonden, ja werkelijk knalgeel, met daarachter grasweiden waarin koeien en paarden rustig grazend van het gras aan het smullen waren.

Schietsportcentrum S.V. Kraan



Tjeu v/d Berg
Kraan 18b
6031 RX Nederweert
tel. 0495-632705 / 06 22495037
schietsportcentrum@planet.nl

Voor een bedrijfs-, familie- of groepsfeest,
of zomaar een gezellige avond met vrienden,
pistool, revolver en geweer schieten onder
toezicht van bekwame instructeurs.

Knapen Stukadoors

Voor al uw sierpleisters en stucwerk

Kraan 12 | 6031 RX Nederweert

telefoon: 0495 631656

mobiel: 06 5338 6598

fax: 0495 634811

www.hansknappen.nl | info@hansknappen.nl



Helaas is zo'n 30-40 jaar geleden door o.a. ruilverkavelingen veel natuur gebied verloren gegaan, maar tegenwoordig wordt er gelukkig aan de natuur gedacht in bv. aanleg en onderhoud van kleine landschap elementen. Ook in de vorm van knotbomen, houtwallen, boomsingels, hagen en hoogstamboomgaarden. Het is tegenwoordig ontzettend moeilijk om in natuurgebieden nog wegen aan te leggen. In Weert wil men al tientallen jaren de Roermondseweg verleggen en wel door het natuurgebied de Moeselpeel. Gezien de protesten, die zelfs steeds heftiger worden, is het maar zeer de vraag of deze weg verlegd zal worden.

Alhoewel het moeilijke tijden zijn voor onze regering door allerlei bezuinigingen is het toch te hopen dat natuur geheel of grotendeels blijft gespaard.

Wilhelmien Wetemans

Thuisblijvers

In de afgelopen vakantietijd genoten thuisblijvers van een leeg land. De scholen in het hele land waren dicht en de fabrieken en kantoren gesloten. Volgens de ANWB waren deze zomer acht miljoen Nederlanders op vakantie. De snelwegen waren leeg en bij de bakker was er geen rij wachtenden en hoefde er geen nummertje getrokken te worden. In de stad kon gewoon geparkeerd worden.

Kon het altijd maar zo rustig blijven, verzuchtten sommige thuisblijvers. Er is bijna nergens geen echte rust meer, omdat bijna overal het verkeer op de wegen te horen is en 's avonds de stadslichten te zien zijn. De thuisblijvers genoten van de rust toen bijna iedereen met vakantie was. In het bos waren de vogels weer te horen, zonder het geluid van te veel mensen. Eekhoorns waagden zich op straat zonder het risico te lopen te worden doodgerekend.....en ga zomaar door.

Nogmaals, terwijl half Nederland op vakantie is.....

Wilhelmien Wetemans

Hoe was jullie vakantie??

Deel I

Van jeugdherberg naar : 'hostel' en van NJHC naar : STAY-OKAY

Behoort U ook nog tot de generatie die – voor het eerst – met de fiets op vakantie ging langs de Nederlandse jeugdherbergen?

Dat vergeet je toch nooit meer! de jongensslaapzaal en – streng daarvan gescheiden - de meisjesslaapzaal, de verplichte corvee: tafels dekken en afwassen, zelf schoonmaken en op tijd binnen zijn. De beheerder heette “jeugdherbergvader” en hij speelde zo gezellig gitaar bij het kampvuur 's avonds. Zijn vrouw was de ‘moeder’ en zij zwaaide de scepter in de keuken, waar je samen aan het piepers jassen werd gezet. Daarna schoof je gezamenlijk aan de lange tafels aan voor de warme maaltijd; dat waren de leuke momenten om met andere jongeren in contact te komen.

Het lidmaatschap van de NEDERLANDSE JEUGDHERBERG CENTRALE (NJHC) was verplicht, maar – net zoals de overnachtingen – bijzonder goedkoop.

Het was een Duitse onderwijzer, die rond 1912 het idee van de jeugdherberg bedacht en vanaf 1929 kon je op deze manier ook door Nederland trekken. Het doel was om jongeren uit de hele wereld met elkaar in contact te brengen en dat idee bestaat nog steeds; alleen wordt het nu wat commerciëler ingevuld.



De oudste – nog bestaande - jeugdherberg van Nederland is sinds 1933 gevestigd in kasteel Rhijnauwen bij Bunnik (Utr.)

De NJHC heet sinds 2003: “STAY-OKAY” en maakt onderdeel uit van HOSTELLING INTERNATIONAL; nog steeds bekend door het opvallende logo: het hutje met het dennenboompje. Bij STAYOKAY zijn het verplichte corvee en de leeftijdsgrens afgeschaft; nu maken ook steeds meer gezinnen, vriendengroepjes, sportclubs of schoolklassen gebruik van de hostels.

Als zelfstandige reiziger(s) kun je een (stapel)bed op een zaal huren, maar ook een eigen kamer, inclusief het beddengoed (wel zélf je bed opmaken).

Thans heb je ook je eigen sanitair en handdoeken zijn tegen betaling te huur. Het ontbijt, waarbij alle gasten naast elkaar aan tafel aanschuiven is altijd inclusief.

Waren er vroeger wel bijna 100 jeugdherbergen in Nederland,

dat aantal is gezakt naar 30 hostels, maar dan wel op schitterende locaties in zeer fraaie gebouwen. De prijs is vanaf ongeveer €20,- p.p. p.n. en word je lid van STAYOKAY dan krijg je nog eens €2,50 korting.

Meer weten ? kijk op www.stayokay.nl



J.vdK

KINDERCOMMISSIE

Silvia Duijts 631246
Annemarie Habraken 622113
Susanne Everaerts 625300
Carla van de Schoor 631978

REDACTIE

Jan van de Kam 633188
Elly Scheepers 632665
Wilh. Wetemans 631809
Tineke Hofstede 624933
Mathilde Sieben 622287

Druk: KO-DU Service
Lay-out: Frenk Scheepers

Hoe was jullie vakantie??

Deel II

Ook zo genoten van je adrenaline-kick?

Arie Elshout zegt het zo:

“Wat heeft de moderne mens nog te verlangen? Hij leeft in een keurige democratie, hopt van vakantie naar vakantie, mag in de kracht van zijn leven stoppen met werken en kan zoveel nieuwe heupen krijgen als hij maar wil. Hij zou verder kunnen leven (in zijn ‘comfort-zone’) als een hond die de hele dag naast zijn welgevulde etensbak ligt te snurken maar dat wil hij niet. Hij gaat op zoek naar surrogaten voor een gevaarlijk leven. Hij wordt bergbeklimmer, bungeejumper, solozeiler of staatssecretaris in een door Wilders gedoogd kabinet. Verslaafd aan de adrenaline-kick.” (als een echte thrill-seeker)



Alweer een nieuw woord: wat is eigenlijk een thrill-seeker??

Volgens de media iemand die zoekt naar sensatie, vaak in extreme sporten die extra risico met zich meebrengen. Dat kan door extreme snelheid, bijzondere hoogte, lichamelijke inspanning of spectaculaire stunts.

We denken dan aan wind- of kitesurfen, bungeejumpen, trimaran zeilen, maar ook aan motorracen, de hoogste bergen beklimmen, stunts met vliegtuigen e.d.

Graag zou de redactie een vakantieherinnering (mét foto) ontvangen, waarin een bijzondere ervaring wordt beschreven met genoeg ‘pep’ en adrenaline. Of wonen er op Schoor geen thrill-seekers? We zijn benieuwd.

J.vdK

Ambrosia, van godenvoedsel tot nachtmerrie

Met onze zachte winters zien we tegenwoordig steeds vaker in de tuinen palmen, olijfbomen en ander mediterraan struikgewas. Maar helaas blijft het niet bij deze onschuldige begroeiing. Er rukken namelijk ook schadelijke exoten op. Deze veroorzaken veel schade bij onze eigen inheemse

flora en fauna. Veel van deze planten en dieren worden hier door de mensen bewust of onbewust binnen gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse brulkikker. Ingevoerd voor de consumptie van kikkerbilen en “leuk” voor in de vijver. Dankzij deze kikker zijn er menige buurt-ruzieën ontstaan en onze eigen vertrouwde groene kikkers verdwenen in de maag van deze enorme soortgenoot. Er zijn tal van voorbeelden te noemen.

Zo is ook Ambrosia, vertaald betekent dit voedsel voor de goden een groot probleem. Het is namelijk alles behalve goddelijk. Voor hooikoortspatienten is deze plant een nachtmerrie. De alsemambrosia bloeit van augustus tot en met oktober met aren. De plant heeft een flinke pollenproductie van ruim een miljard.



TAKEL-SERVICE DUYTS

APK KEURINGSTATION

onderhoud reparaties en banden



Roeven 5
6031 RN NEDERWEERT
Alarmnr.: 0495-631246
Opnl.nr.: 0495-632250
Fax nr.: 0495-634723



Schoor 50, 6031 SC Nederweert, 0495 - 624933, www.hofvanschoor.nl

Deze pollen zijn sterk allergen, enkele malen erger dan gras. Voor mensen met hooikoorts wordt het seizoen nu verlengd tot oktober. De eenjarige ongeveer 1 meter hoge plant alsemambrosia (ambrosia artemisiifolia) is afkomstig uit Noord-Amerika. Deze “Amerikaan” kan zich door de hoge temperaturen handhaven. Door import van kippen- en vogelvoer, waartussen zich ook de zaden van alsemambrosia bevinden is de plant in Europa verspreid. In een aantal Europese landen is het al verboden om voer waarin ambrosiazaden zich bevinden te importeren. In Zwitserland, Oostenrijk en Hongarije is het zelfs verboden om de plant in de tuin te hebben. De plant verspreid zich door z'n vele zaden met priemvormige stekels die o.a. gemakkelijk in de vacht van de dieren blijven hangen maar ook door zijn woekerende wortels. Deze scheiden de stof coronopiline af die de groei van andere planten in zijn omgeving afremmen. Hierdoor is het tevens een schadelijk onkruid in de akkerbouwteelten, het leidt namelijk tot slechtere oogsten in onder andere aardappelen- en vollegrondsgroententeelten. Het is dus van belang dat deze plant wordt bestreden. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is dit jaar een campagne gestart om de plant uit te roeien. Met de strijdkreet “**Voorkom hooikoorts jaarrond, trek ambrosia uit de grond**” wordt de Nederlandse bevolking opgeroepen mee te helpen. Vanaf augustus is de ambrosia goed te herkennen en daardoor te verwijderen. Aangezien de plant ook allergische klachten geeft bij aanraking moet men bij het verwijderen handschoenen dragen. De verwijderde planten en ook oude vetbollen (vogelvoer) niet bij de GFT container of op de composthoop gooien maar bij het restvuilnis, dan wordt het verbrand. De planten staan vooral op “verstoorde gronden” zoals bermen en bouwterreinen, maar ook in onze tuinen. Dit is namelijk een nare bijkomstigheid van de vogeltjes voeren in de winter. Vooral goedkope vetbollen en strooivoer bevatten soms zaden van de ambrosia. Het vogelbeschermer (Vivara) is ambrosiavrij. Dus zien jullie deze plant in de tuin of elders, handschoenen aan en trek deze godensnack met huid en haar uit de grond en hopla in de vuilcontainer ermee.

Zie ook: www.Voedsel en Waren Autoriteit.nl

Natúúrlijk Schoor

De ene z'n dood is de ander z'n brood

Bij ons op de binnenplaats had een merel echtpaar in de klimop een nest gebouwd, heel onopvallend. Het viel ons pas op toen de kleintjes gevoerd moesten worden en meneer en mevrouw merel af en aan gingen



vliegen. Helaas was dat nog iemand opgevallen. De ekster met z'n mooie pak. Ook hij had een gezin groot te brengen. Dus merelkuikenboutjes leek hem wel wat. Het duurde even voor hij de plek van het merelnest had ontdekt. Intussen hadden pa en ma merel gemerkt dat de ekster interesse had voor hun gezin. Paniek in de tent. Pa schreeuwde

naar z'n kinderen: "Hou je stil, niet bewegen." Ze vlogen, piepten en hipten opgewonden rond in de buurt van het nest, waardoor de ekster dacht: "Ik ben warm, het is dichtbij." Het duurde ook niet lang voor hij het nest had ontdekt. De beide merels vochten voor hun kinderen. Dapper vielen ze de grotere vogel aan. Deze liet zich even weggagen om vervolgens weer op te duiken. Het was een kwestie van wie de langste adem had. Het sneed door mijn moederhart. Ik had zo te doen met ma merel. Hoe ze paniekerig rond hupte en heldhaftig de ekster aanviel. Dus elke keer als ik de ekster op de binnenplaats zag ging ik naar buiten om de vogel weg te jagen. Maar ik moest boodschappen doen...

's Middags was het opvallend stil. Ik denk dat de eksterkindjes een lekker maaltje hebben gehad. Maar ja, zo is de natuur, een kringloop. Stel dat er geen eksters waren dan hadden we de tuin vol met merels die ook weer moeten eten. Zo gaat dat maar door. Dat zie je ook bijvoorbeeld op de Veluwe. Hier breken ze hun nek over de wilde zwijnen. Deze kunnen zich zonder problemen voortplanten omdat er geen natuurlijke vijanden meer zijn. Er is een schakel weg van de kringloop. Dus laat de ekster z'n kroost maar voeren met het merelboutje want ook de eksterkinderen zullen wel hun taak in de natuur hebben.

Mathilde Sieben

30^e verjaardag van de p.c. en de 60^e van de grote computer

Dertig jaar geleden, op 12 augustus 1981 werd de eerste computer voor thuisgebruik: de personal computer (p.c.) gelanceerd. Home computers bestonden toen al een tijdje, maar de gestandaardiseerde IBM 5150 gaf het startsein voor de huidige computerindustrie, aldus de Volkskrant.



1982: advertentie voor de best verkochte consumentencomputer uit de geschiedenis: de COMMODORE 64 Homecomputer met taperecorder. Op een cassettebandje stonden de programma's en kon je gegevens opslaan. Al snel kwam er de externe diskdrive 1541. Hierin pasten van die slappe schijfjes (vandaar het woord 'floppy'). 1984: De eerste betaalbare Personal Computers (PC)

komen op de markt met 2 floppy drives en een DOS besturings systeem. In de eerste drive werd de floppy met de software voor bijvoorbeeld WordPerfect geplaatst (tekstverwerken) en in de andere drive de floppy voor het opslaan van de bestanden. Frenk Scheepers schreef in 1987 op de 'floppy's' van deze computer het BUURTBOEK "VAN VREUGER" en dat werd – toen voor het eerst! – kant en klaar bij de drukkerij aangeboden.

De grote computers zijn in Nederland sinds ruim zestig jaar in gebruik en de allereersten worden zorgvuldig in kaart gebracht door de Stichting Computer Erfgoed Nederland.

1952: de allereerste computer die in Nederland werd gebouwd: de ARRA (= Automatische Relais Rekenmachine Amsterdam) stond in het Mathematisch Centrum in Amsterdam en is helaas niet bewaard gebleven.



J.vdK

NAOBERNOWTS

In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtsjes. Laat het de redactie even weten!

Verhuisd:

Van Kraan 21 naar Van BERLOHEEM in Weert: Grit Hulsers (90 jaar)
Het allerbeste gewenst.

Welkom in onze buurt:

Familie Brils op Schoor 36;
Anja en Leon Horyon-Cuijten op Kraan 17a

Allen een 'goeie aard' toegewenst

Kitchen@Home
Binnenhuis- & keukenadvies

Schoor 17
6031 SC Nederweert
Tel. 0495 625640
Mob. 06 44424330

Corry Franssen
info@kitchenhome.nl
www.kitchenhome.nl

JUBILEUMBOEKJUBILEUMBOEKJUBILEUMBOEKJUBILEUM

De redactie van "t BUURTBLAEDJE", inmiddels versterkt met onze oud-redactieleden, wil nog steeds heel graag foto's ontvangen voor het jubileumboek bij het vijftig jarig bestaan van onze buurtvereniging. We zoeken vooral kiekjes, waarop personen duidelijk herkenbaar zijn, met name uit de eerste jaren van onze buurtvereniging.

Heb je nog foto's; bijvoorbeeld van fietstochten, kampeerweek-ends, speeltuinbezoek, sinterklaas of sint-maarten, met name van voor het jaar 2000, mail of bezorg ze a.u.b. naar: frenk18@hetnet.nl of:

janvandekam@planet.nl

Alvast bedankt !!!

JUBILEUMBOEKJUBILEUMBOEKJUBILEUMBOEKJUBILEUM

Las- en Montagebedrijf

ERIC KUEPERS



Eric Kuepers
Wessemerdijk 8
6031 SG Nederweert

Tel. 0495 - 634285
Fax 0495 - 634285
GSM 06 - 51306734

Klussenbedrijf Jan Koolen



Liskesweg 3
6031 SE Nederweert
tel/fax: 625889
mobiel: 06 50967777

voor al uw timmerwerk

Knapkook



“Een zoete koek die knapt”, dat is de definitie van knapkoek of “knapkook” zoals we hier zeggen. In Maaseik bakt men ronde koeken. Het is ongeveer in 1684 ontstaan als een veredelde vorm van scheepsbeschuit. Maaseik had vroeger namelijk een drukbezochte binnenhaven.

Elk jaar op de eerste zondag van september is het knapkoekfeest op de markt van Maaseik. Dan wordt er een reuze knapkoek van 3 meter doorsnede in een houtoven gebakken. Als de knapkoek is gebakken en gebroken wordt de koek door de “Maaseiker knapkoekers” in speciale kostuums uitgedeeld aan het publiek.

De kunst van een goede knapkoek bakken zijn de ingrediënten, de oven-temperatuur en de goede manier van het deeg uitdrukken met de vingers. Ook hier zijn verschillende recepten in omloop. Dit is het recept zoals ze vroeger bij mijn schoonmoeder, die uit Tungalroy komt, de “knapkook” bakten:



Benodigheden:

- 500 gr. boter
- 500 gr. suiker
- 1 kg. bloem
- 2 pakjes vanillesuiker
- ½ pakje bakpoeder
- 3 eieren
- Snuffje kaneel en zout

Bereiding:

- *De oven voorverwarmen op 170 graden.*
- *Boter, suiker en vanillesuiker door elkaar roeren,*
- *De eieren er een voor een doorheen roeren.*
- *De bloem, bakpoeder, kaneel en zout erbij.*
- *Dit alles tot een grote bol kneden en vervolgens een half uur laten rusten.*
- *Daarna uit rollen, op een bakplaat (bakplaten) leggen en verder uitduwen met de vingers.*
- *Bovenop bestrooien met suiker.*
- *De knapkoek 20 minuten laten bakken in de voorverwarmde oven.*
- *Uit de oven halen, laten afkoelen en dan in kleinere stukken breken.*

Mathilde Sieben

Natúúrlijk Schoor

Malus, een veelzijdige boom Met mooi sierappeltjes

In september laat de tuin zich nog van z'n beste kant zien. De sedum's, anemonen en vele andere planten bloeien nog volop. Op warmere dagen zie je nog een enkele vlinder, de kikkers zijn druk hun buikjes aan het vullen en de eekhoortjes hollen al druk heen en weer met allerlei nootjes. Dan gaat de tuin over in een andere snelheid en begint langzaam in slaap te sukkelen. Het kleurig zomerjurkje wordt afgegooid en de pyama van herfstkleuren aangetrokken. Tussen het oranje, rood en geel van de stervende bladeren knallen nog de kleuren van de dahlia's, asters, bessen van de hulst, callicarpa en de sierappeltjes.

Er zijn heel, veel soorten sierappels (Malus) grote maar ook een aantal die geschikt zijn voor kleinere tuinen. De Malus is een boom die jaarrond iets te bieden heeft.

In aril/mei bloeien ze prachtig in het wit of roze. Helaas duurt dit maar even. Als de bloesem valt is het net alsof het sneeuwt. De meeste zijn groenbladig maar van sommige is het blad purperrood. Een aantal groenbladige soorten krijgen een schitterende herfstkleur.



appeltjes van de Malus "Evereste".

Een bonus zijn de kleine sierappeltjes. De meeste zijn eetbaar maar smaken niet zo geweldig. Je kunt ze gebruiken voor in bloemstukken of als smaakmakers in chutneys, taarten of zelfs om likeur van te maken. Hieronder staat een recept uit het tijdschrift "Home and Garden".

Paradijslikeur

Benodigheden:

- *300 gr. appeltjes in partjes*
- *1 kg. suiker*
- *7.5 dl. wodka*

Doe de appels met de wodka en suiker in een grote, glazen pot. Sluit deze luchtdicht af. Schud de pot dagelijks (twee weken) even om de suiker goed te verdelen. De pot drie tot vijf weken laten trekken. Laat de appeltjes uitlekken en zeef het vocht, giet het heldere vocht in schone potten en doe de appels er weer bij. Sluit de potten luchtdicht af en bewaar ze op een koele, donkere plek. Serveer het bij een dessert van verschillende soorten kaas.

Je hebt malussen met gele, oranje/rode en rode appeltjes. De vogels zijn gek op de gele en oranje vruchten. Deze zijn dan ook snel opgepeuzeld. De rodere soorten laten ze vaak tot januari hangen en dan houden ze een middeleeuws eefstijn. Er wordt gevochten en met eten gegooid, binnen de kortste keren hebben ze dan ook de laatste appeltjes opgegeten. De sierappels kunnen het beste worden geplant als het blad eraf is en het niet vriest. De boom staat het liefst zonnig en niet te nat. Ook af en toe wat bemesting wordt gewaardeerd. Het is verstandig om bij de boom een paar jaar een boompaal te plaatsen. De Malus is over het algemeen een goed groeiende boom die nauwelijks verzorging nodig heeft.

Mathilde Sieben

Festeynder

Op 14 augustus werd voor de 36ste keer het festival Festeynder in Nederweert-Eind gevierd. Voor de folkloristische optocht wordt steeds een nieuw thema bedacht; ditmaal was dat "Schoeen gezagd".



Oude regionale spreekwoorden en zegswijzen werden in het Weertlands dialect, in de optocht uitgebeeld.



Festeynder laat het dorpsleven tussen Peel en Maas uit het begin van de 20e eeuw herleven. Een levende geschiedenisles. Ambachtslieden boeren, paarden koeien. Het is net een scene uit een film van Don Camillo, dat was mijn eerste gedachte, bij het zien van boer met stro en turfkar, en een geestelijke. Don Camillo, de Italiaanse dorpspriester, vertolkt door Fernandel die in voordurende conflict lag met de communistische burgemeester Peppone gespeeld door Gino Cervi, zag ik op de eerste televisie die wij thuis hadden. De voerman met paard en turfkar loopt echter niet door een Italiaans dorp, maar in Nederweert - Eind, een mooi pastoraal beeld.

Er was ook veel te lachen om de wijze waarop uitdrukkingen werden uitgebeeld. Vroeger gebruikte mensen vaak gezegden over het leven van alle dag, maar ook alle verhalen, in streekdialect, gingen meestal over het dagelijks leven. Over familie, huis

en haard, handel of het werk op het land of in de peel. Over de kinderen en veel over het overlijden van mensen en geboorten.

Leuk gezegde; Mét d'n ei-jerschoet gaon, oftewel; op kraamvisite gaan, is helemaal Limburgs, want even westelijk van Nederweert, in het Brabantse Land, daar luidt het; met de krommen erm gaon. Dat betekent dat de nobers (de buurvrouwen) de geschenken voor de moeder in de korf hadden, die ze met gebogen arm droegen. De vrouwen in Nederweert hadden de geschenken in hun schort (sjolk), zo'n schort kwam meestal tot bijna bij de grond en als je de uiteinden (de tumpe) vastpakte, kon je er nogal wat in kwijt. Ook gevallen fruit, vooral appels en peren, werden daarin gedaan; zes zeven kilo peren was geen probleem.

Eieren kreeg de kraamvrouw geschonken om weer op krachten te komen

ook omdat de buurvrouwen die zelf hadden, van gekochte cadeautjes was nog geen sprake.

Vooruit nog eentje; Zoals in de Nederlandse taal het spreekwoord roeien met de riemen die je hebt wordt gebruikt, gebruikten de boeren uit Nederweert-Eind en omgeving vroeger een uitdrukking die met de landbouw te maken had; gae mójt uch wete te behelpen.



Ook een mooie; dae hiéet de klump los aan, oftewel; hij is opvliegend van aard. Wij zagen ook een tougenejd vérke; een dicht genaaid varken, een combinatie van twee ongeveer dezelfde gezegdes.

Het eerste gezegde, det é's 'ne tougenejde, heeft een dubbele betekenis. Allereerst; hij zegt vrijwel niets, alsof zijn mond is dichtgenaaid en daaruit voortvloeiend, je krijgt niets van hem, geen cent. En als van iemand gezegd wordt, dat is een verke, dan is hij een gierigaard.

Onder het toezien oog van een aantal piepjonge agrariers,

werd het land anno 1900 bewerkt, uiteraard niet met automatische graanmaaiers, maar met echte paardenkracht. Deze door paarden aangedreven maaimachine doet het nog prima.

Het was leuk kuieren, door de straten van Nederweert-Eind.....in de tijd van toen.

Wilhelmien Wetemans



knapen vof

hoveniersbedrijf
schoor 42, nederweert. tel. 0495-631625

voor al uw tuinplanten
coniferen, sierheesters, vruchtbomen,
dwergconiferen, heide e.d. Tevens turf en compost.

Bezoek vrijblijvend ons tuincentrum.



Voeg- en Restauratiebedrijf
Impregneren en Gevelreinigen

Roeven 7
6031 RN Nederweert
Telefoon 0495-632590

Ook ons land kende haar revoluties

Wie meent dat revoluties ‘ver-van-ons-bed’ in Egypte, Tunesië, Libië of Syrië plaatsvinden, moet er de Weerter kroniekschrijver Lambert Goofers, afkomstig van De Biest, maar eens op naslaan.

Op 8 december a.s. zal het precies 219 jaar geleden zijn dat in 1792 de eerste Franse revolutionairen als bevrijders Weert binnentrokken en

Goofers was er bij om het als ooggetuige allemaal op te schrijven: *)

De Fransen kwamen die dag onverwachts in Weert, zo vertelt hij. Het was een regiment te voet en ze riepen luid: “Vivat het Franse repubelyk! Vivat de natie! Vivat de Franse patriotten!” De dag erna kwamen ze de vrijheidsboom planten, een grote dennenboom die ze daarvoor in Alweert gehaald hadden. Toen kwamen zij om rond de boom te dansen en alle burgers die op de markt stonden, namen de soldaten met de hand en zij moesten ook dansen en zingen, aldus Lambert Goofers.



De bekende Weerter Illustrator Piet Broos (zie vorige buurtblaedje) maakte in 1954 deze impressie van de dans rond de vrijheidsboom.

Vroeger leerden wij in de lessen vaderlandse geschiedenis ook hoe blij de bevolking hier met de opstand was. Ze dansten (verplicht?) rond de “VRIJHEIDSBOOM” : een grote spar, waarvan de takken waren weggesnoeid op de kruin na. In de top plaatste men een jakobijnenmuts: de rode, wollen driekante steek van de Franse revolutionairen. De stam van de boom werd versierd met de driekleurige linten en de woorden, waarmee in 1789 de burgerij in Frankrijk tegen het adellijk gezag in opstand was gekomen.

“VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP”.

Het was ‘t begin van grote vernieuwingen: alle burgers werden gelijk voor de wet en er kwam een centraal bestuur. De tientallen ‘vrije heerlijkheden’, kapitteldorpen en zelfstandige, losse gebiedjes werden opgeheven en ingelijfd bij Frankrijk onder de naam: departement NEDERMAAS. Dit was zo groot als ongeveer het huidige Belgisch Limburg plus het zuiden en midden van het tegenwoordige Nederlands Limburg.***) De vreugdedansen rond de vrijheidsbomen waren echter niet van lange duur: er kwam een hoge grondbelasting, kerkelijke goederen werden onteigend, veel kloosters gesloten en kerkgebouwen als paardenstal of arsenaal gebruikt. Ook moesten we een Frans bezettingsleger van 25.000 man onderhouden, dat vaak de arme boeren hier op het platteland mishandelde en van hun voedsel beroofde, zoals een prent uit die jaren laat zien.



Uit deze tijd stammen de spotliedjes op de Fransen, die we nu nog kennen:

- *“Hop Marjanneke, stroop in 't kanneke. Laat de poppetjes dansen.*

Eerst was hier de Pruis in 't land en nu die kale Fransen.” Of:

- *“Rataplan, daar komen ze an, ze hebben geen schoenen of kousen meer an.” *)*

*)de spotnaam voor de Franse revolutionairen was: ”sansculottes”,

Dit betekent letterlijk: zonder korte kniebroek en kousen. Omdat zij arm waren, droegen ze alleen lange broeken.)

Vanaf 1800 werd het hier dankzij Napoleon, weer wat rustiger: hij gaf de kerkelijke goederen en de godsdienstvrijheid weer terug en zorgde voor meer welvaart. Aan hem danken we de **Napoleonsweg** en de **Noordervaart (=Grand Canal du Nord)** en niet te vergeten onze burgerlijke stand: 200 jaar geleden: op 18 augustus 1811 verplichtte hij iedere Nederlander om een achternaam te dragen. Dat was gemakkelijker voor hem om de belastingen te innen en vooral om soldaten in het Franse le-

ger te werven.(de zogenaamde: conscriptie= dienstplicht door loting) **Alle jonge mannen van twintig jaar moesten loten voor de militaire dienstplicht. Als je erin lootte moest je voor vijf jaar (!!)** in het leger van Napoleon. Alleen de heel rijken konden voor 600 gulden een plaatsvervanger (remplaçant) betalen. Van de 600.000 man, waarmee Keizer Napoleon naar Rusland trok, kwamen er 15.000 uit ons land. De rest van het verhaal kennen we: in 1815 werd Napoleon bij Waterloo definitief verslagen en werden wij een koninkrijk onder Oranje. En weet je wie er toen al meevochten? Het beroemde regiment **LIMBURGSE JAGERS**, dat in 1813 werd opgericht als Regiment van Phaff. Op het terrein van de KMS in Weert heeft dit regiment een mooi museum, dat je op de open dag van 3 september j.l. kon bezoeken. Hoe lang nog ?

BRON: *) “Chroniek der stad Weert van 1784 tot 1802 door den ooggetuige Lambertus Goofers” uitgave: Stichting Historisch Onderzoek Weert. (de letterlijke tekst is ook op internet beschikbaar)

**) “Geschiedenis van Limburg” deel II, door J.Venner

Uitgave: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig genootschap



SIERTEELTKWEKERIJ

LEON COOLEN



Groene Tuinplanten

Heesters

Sierconiferen



*Schoor 27
6031 SC Nederweert
tel 0495-631786
fax 0495-624778*

activiteiten agenda

Activiteiten 2011

8 okt	Uitstapje 50+	
24 okt	Kienen	Zaal Briels
11 nov	Sint Maarten	
24 nov	Schieten op Kraan	
26 nov	Feestavond	Zaal Briels
12 dec	Kaartavond	Zaal Briels

Oud papier

Zaterdag 1 oktober, 5 november en 10 december
bij Piet van de Kruijs

De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt €25,00
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

Inleveren kopij voor buurtblaedje

voor 7 september via e-mail: elly18@hetnet.nl

BESTUURSLEDEN

Tineke Hofstede	Schoor 50	624933
Peter Janssen	Roeven 12a	633685
Johan Raemaekers	Kraan 26a	542694
Riny v. Veldhoven	Schoor 43	633369
Hein Sieben	Wessemerdijk 10	622287
Marleen Hermans	Trinkenshof	552422

BRIELS

Zaal en kegelbanen



*Catering en
Party Service*

Kraan 6 • Nederweert • t 0495 632151
www.brielsparty.nl • zaalbriels@hetnet.nl