

# 'T BUURTBLAEDJE



**Informatieblad buurtvereniging  
"Schoor"  
Uitgave: zomer jaargang 2013**

## Voorwoord

Beste buurtgenoten,

De zomer is nu echt begonnen, de zon schijnt, de scholen sluiten bijna hun deuren en we hebben weer zicht op vakantie. Het harde werken en het blokken voor examens is gedaan. De buurtvereniging feliciteert alle geslaagden en communicanten en wenst iedereen een mooie zomer. In dit buurtblaedje weer mooie verhalen en verslagen over de activiteiten die ondernomen werden. Ook dit jaar worden er weer leuke activiteiten georganiseerd en we hopen weer op een mooie opkomst en geslaagde uitjes. Veel leesplezier en een mooie zomer gewenst!

Het Bestuur

## Pasen 2013

De eerste activiteit voor de kinderen dit jaar. Tweede paasdag, 1 april, kwam de paashaas weer eieren verstoppen. Dit keer kwam hij niet naar de Meiberg, maar naar Briels. Er hadden zich 13 kindjes opgegeven om de paashaas mee te helpen. Toen ze aankwamen lag de paashaas in de tuin van Briels te slapen. Nadat ze hem wakker hadden geroepen kon het feest beginnen. De eitjes lagen overal, in het gras en in de stuiken. Toen ze alle eieren gevonden hadden, mochten een paar kinderen meehelpen om de eitjes opnieuw te verstoppen. Nadat ze een uurtje gezocht hadden, kreeg iedereen nog een leuke verrassing van de paashaas. Het was een koude pasen, maar in het zonnetje was het nog best lekker.



De kindercommissie

## Paasbrunch, 1 april 2013

De sneeuwhaas kon dit jaar met moeite zijn plaats afstaan aan de paashaas. Gelukkig voor de kinderen van de buurtvereniging had meneer of



mevrouw Langoor op de tweede paasdag Schoor toch weten te vinden. Vlijtig zochten de kinderen in de tuin van zaal Briels naar alle verstopte eieren. Om 11.00 uur kwamen ook andere buurtgenoten. Groot en klein was goed vertegenwoordigd. De 45 volwassenen en 9 kinderen vierden samen Pasen.



Terwijl de volwassenen gezellig zaten te keuvelen, scharrelden de kleintjes rond de tafeltjes. De oudere kinderen zaten aan de bar met een glaasje fris.

Johan hield een korte toespraak waarna hij het heerlijke buffet opende. Het team van zaal Briels had goed zijn best gedaan, het smaakte voortreffelijk.

Na een gezellige middag toog iedereen huiswaarts. Het was een leuke gelegenheid om elkaar weer eens te zien en bij te praten.

Kindercommissie, bestuur en team van zaal Briels, hartelijk bedankt.

Mathilde Sieben

## Ingezonden

### We hebben het gehaald! (Johan en Chantal Raemaekers)

De Roparun 2013 ligt achter ons. Maanden van voorbereidingen en trainingen zijn beloond. Het team van de Roto Smeets Runners vertrok (pinkster)zaterdagmorgen (18 mei) met 24 personen in de richting van Hamburg en kwam 2e Pinksterdag (20 mei) in de middag met dezelfde 24 personen over de finish in Rotterdam.

In de tussentijd is er 566 km afgelegd door de lopers, de fietsers en zeker niet te vergeten door het ondersteunende team zoals chauffeurs, navigatoren, masseuses, catering- en materiaal mensen. In een tijd van 49 uur, 27 minuten en 08 seconden werd de afstand tussen Hamburg en Rotterdam afgelegd. We moeten ons hierbij voorstellen dat er per persoon gemiddeld zo'n 7-8 uur geslapen is. Al met al een teamprestatie van wereldformaat!!!!

Het sleutelwoord van dit Pinksterweekend was "regen". Onderweg naar Hamburg, tijdens de start, onderweg naar Rotterdam. Veel regen, af en toe droog. Maar die regen kon ons team niet klein krijgen. De sfeer bleef onderweg bij lopers en fietsers prima. Ook de andere teamleden lieten zich niet kennen. De regen kon geen vat krijgen op de sfeer. Er is veel en vaak gelachen, er is af en toe gemopperd over het weer, maar het belangrijkste was dat de sfeer uitstekend bleef. We hebben elkaar op een fantastische manier ondersteund op de momenten, dat het nodig was.

Wij bedanken al onze Sponsors, Supporters, Vrienden en Kilometer-sponsors voor hun belangstelling en hun bijdragen. Zonder jullie hadden wij dit nooit tot zo'n goed einde kunnen brengen.

Voor ons, als team, eindigt hier de Roparun 2013. Voor de mensen met kanker gaat het leven door. Daarom hopen we ook volgend jaar weer op onze sponsors en onze supporters te mogen rekenen.

Op onze website [www.rotosmeetsrunners.nl](http://www.rotosmeetsrunners.nl) is binnenkort een eerste foto-impressie te zien van de Roto Smeets Runners tijdens deze Roparun.

**Naschrift:** Ook van de redactie onze felicitaties met deze prestatie en proficiat met het zilveren huwelijksfeest van Johan en Marleen.

## In Memoriam Piet Wetemans



Piet is geboren op 9 juni 1936 op Schoor als zoon van Hoebe Leij en Dora Scheepers. Samen met zijn ouders, broer, ome Frèns en ome Sjang groeide hij op. Het was vanzelfsprekend dat hij de boerderij zou gaan overnemen.

De oude boerderij werd afgebroken en een nieuw huis kwam daar in 1968 voor in de plaats. In dat jaar startte Piet een geheel nieuw leven dat hij verder deelde met mij.

Onze beide dochters, Dorette en Marlie werden hier geboren en samen vormden wij een warm harmonieus gezin. Een fijn thuis voor ons vieren. In hart en nieren was Piet verknocht aan het boerenbedrijf. Tot op het laatst bleef hij geïnteresseerd in het boerenleven. Iedereen was welkom, Piet had altijd een luisterend oor.

Zijn hobby's waren fietsen en voetballen in de jaren dat voetbalclub F.C. Schoor nog bestond. Ook kaarten deed hij graag. Samen met mijn vader, zwager Wim en mijn broer Thieu hebben zij jaren op de donderdagavond "hoogjassen" gespeeld. Daar werd alles voor opzij gezet.

De laatste jaren ging het minder goed met zijn gezondheid. Gelukkig was er een fijne tuin waar hij zijn ontspanning zocht.

Piet was dankbaar dat hij op Schoor thuis kon zijn en blijven. De plaats waar hij zich helemaal thuis voelde.

Naast mooie herinneringen, troosten wij ons nu met gedachten dat de dood ook bevrijdend kan zijn.

Piet is overleden op 8 mei 2013. Samen hebben wij op zaterdag 11 mei waardig afscheid van hem genomen in het crematorium van Baexem

Wilhelmien Wetemans-Beelen

## Schietsportcentrum S.V. Kraan



Tjeu v/d Berg  
Kraan 18b  
6031 RX Nederweert  
tel. 0495-632705 / 06 22495037  
schietsportcentrum@planet.nl

Voor een bedrijfs-, familie- of groepsfeest,  
of zomaar een gezellige avond met vrienden,  
pistool, revolver en geweer schieten onder  
toezicht van bekwame instructeurs.

# Knapen

Stukadoors

*Voor al uw sierpleisters en stucwerk*

Kraan 12 | 6031 RX Nederweert

telefoon: 0495 631656

mobiel: 06 5338 6598

fax: 0495 634811

www.hansknappen.nl | info@hansknappen.nl



## Fietstocht en barbecue

Op zondag 9 juni vond onze (bijna) jaarlijkse fietstocht met barbecue plaats. De weergoden waren ons gunstig gezind. We hadden heerlijk fietsweer. Een lekker zonnetje, niet te warm met een prettig windje in de rug. We verzamelden om 13.00 uur bij zaal Briels. De fietsen werden gekeurd. Vol belangstelling bekeken we de geavanceerde, elektrische fietsen. Hein's museumstuk stond er een beetje zielig bij.

Nadat Johan de route had uitgelegd vertrok de eerste groep. We fietsten de brug over, langs het kanaal en doken de bossen in. Hier hadden ze net aan het pad gewerkt. Het was zwaar trappen door het mulle zand. Nog een klein stukje drukke weg, voorbij de geitenboerderij

weer het Nederweeter platteland op, richting Leveroy. Het landschap lag er prachtig bij met dit zomerse weer. In Leveroy langs de kerk, op naar onze pauzeplek. Onder een paar bomen werden we door Marleen Raemaekers en Peter opgewacht met een beker fris, heerlijke cake en kruidkoek gebakken door Kitty. Op velerlei verzoek staat het recept in dit buurtblaedje.



Het laatste gedeelte van onze tocht voerde ons via het drukke kruispunt bij Kelpen naar Ell, een klein stukje Swartbroek, langs onze eigen Schoorkuilen weer terug naar zaal Briels. We hadden zo goed door getrapt dat we een beetje te vroeg terug waren. Dat mocht de pret niet drukken. We zaten lekker in de

tuin te genieten van het goede weer. Alle groepen druppelden binnen. Terwijl wij gezellig zaten te buurten werd binnen de barbecue klaargezet. Ieder bakte zijn eigen stukjes vlees en als je niet uitkeek een paar wenkbrauwen. Het was een gezellige middag met dank aan het bestuur, Marleen Hermans's vader, die de tocht had uitgezet, de lekker gebakken cake van Kitty en de prima verzorging van zaal Briels. Maar bovenal bedanken we de weergoden.

Mathilde Sieben

## Uistapje Houtsberg



Op woensdag 12 juni zijn we met de kinderen tot 12 jaar een middagje naar de Houtsberg geweest. Ze mochten als ze wilden een vriendje of vriendinnetje meebrengen. Uiteindelijk waren we met zo'n 19 kinderen en 6 papa's en mama's. Gelukkig hadden we droog en warm weer waardoor de kinderen heerlijk konden ravotten in het zand. Nu hadden we gehoord dat er ergens een schat begraven lag. Om erachter te komen waar deze verstopt lag, moesten we een puzzelspeurtocht

lopen. Onderweg waren er overal pijlen opgehangen en hingen er puzzelstukjes aan bomen en struiken. Gelukkig vonden we alle puzzelstukjes zodat we na deze lange wandeltocht de foto op de puzzelstukjes konden ontcijferen en de schat konden gaan zoeken in de grote zandbak van de Houtsberg. Met schoppen en handen werden er diverse kuilen gegraven, net zolang tot de schat gevonden werd. Onze inspanningen werden beloond met lekkere pakjes drinken en koekjes!!

Toen de kinderen deze lekkere “schat” op hadden, gingen ze zich lekker uitleven, ieder op zijn/haar eigen manier. Een groepje jongens was bezig met het maken van een hut, de meiden waren lekker aan het spelen bij de speeltoestellen en anderen klommen in bomen. De papa's en mama's konden daardoor heerlijk ontspannen, genieten en gezellig samen kletsen! Het is een erg gezellige middag geworden die absoluut voor herhaling vatbaar is. Hopelijk gaan er dan weer veel kinderen mee!!

De kindercommissie



**Kitchen@Home**  
Binnenhuis- & keukenadvies

Schoor 17 6031 SC Nederweert Tel. 0495 625640 Mob. 06 44424330	Corry Franssen <a href="mailto:info@kitchenhome.nl">info@kitchenhome.nl</a> <a href="http://www.kitchenhome.nl">www.kitchenhome.nl</a>
---	--

## Nieuwe woorden uit de krant

**De afgelopen maanden heb ik weer verschillende – voor mij – nieuwe begrippen uit de media opgepikt. Het zal je niet verwonderen dat in deze tijden van recessie veel nieuwe woorden met geld te maken hebben. Misschien kende je ze al, maar je weet het: ik “spaar” ze !! Mail je nieuwe ontdekkingen naar: [janvandekam@planet.nl](mailto:janvandekam@planet.nl)**

**windhapper:** belastingplichtige die geen enkele vorm van inkomen opgeeft; hij/zij leeft in de ogen van de fiscus “van de wind”.

**spookburger:** tijdelijke werknemer uit Midden- of Oost-Europa, die na terugkeer wèl in Nederland blijft ingeschreven om huursubsidie e.d. te ontvangen.

**in de kelder zitten:** gezegd van een belastingontduiker die nooit wordt gesnapt, omdat de ambtenaren er geen prioriteit (of: tijd) aan geven.

**troost-shoppen:** uitgebreid gaan winkelen en dingetjes kopen om een bepaald ongenoegen kwijt te raken. (van dames is dan bekend dat zij kleurige sjaaltjes aanschaffen)

**afstandsangst:** de vrees van automobilisten met een elektrische voertuig, dat ze ergens stranden met een lege accu.

**onder water staan:** gezegd van een woning, waarvan de verkoopwaarde lager is (geworden) dan de hypotheekschuld die er op rust.

**patat-jihadist:** westerse (moslim)jongen die in een jihad = ‘heilige oorlog’ (bijvoorbeeld in Syrië) gaat meevechten.

**scheefhuurder:** persoon die een sociale huurwoning bewoont, hoewel hij daar, gezien zijn inkomen, géén recht op heeft.

**geldezel:** man of vrouw die zijn/haar bankrekening ter beschikking stelt aan internetcriminelen, die deze gewone rekening gebruiken om hun gestolen en/of zwarte geld door te sluisen naar hun buitenlandse bank.

**katvanger:** zie: geldezel. De katvanger wordt ook gebruikt door criminelen om tegen een kleine vergoeding voertuigen op zijn naam te zetten, zodat zij zelf niet door justitie vervolgd kunnen worden, bij het ontduiken van wegenbelasting, verzekering of boetes.

**boemerang-kind:** jongere, die al zelfstandig woonde, maar weer is ingetrokken bij de ouders, als gevolg van de economische crisis of

persoonlijke omstandigheden..

**gasrotonde:** ondergronds buizenstelsel in Nederland, bedoeld om Russisch gas naar Engeland doorheen te voeren.

**generatiehypotheek:** (groot)ouders staan garant voor hun (klein)kinderen bij het financieren van de schulden, wanneer zij een woning kopen.

**tijgermoeder:** vrouw (meestal Aziatisch) die haar kinderen opvoedt met de nadruk op discipline, hard werken en vooral: véél presteren.

**vechtscheiding:** de ouders gaan uit elkaar met veel onderlinge strijd, die niet wordt bijgelegd, hetgeen vooral ten koste gaat van hun kinderen.

### **De opmars van de Engelse taal is niet meer te stoppen:**

**matchfixing:** de uitslag van een wedstrijd beïnvloeden door omkoping van een of meerdere spelers, zodat men het geldbedrag van de afgesloten weddenschap kan incasseren.

**fishing:** vorm van internetfraude, waarbij de oplichters net doen of ze namens een bank mailen en dan van het slachtoffer inlognaam, wachtwoord en creditkaartnummer ontfutselen. Vervolgens kunnen zij het saldo innen (kwam voor het eerst voor in 1996).

**glory-hunter:** bezoeker van een wedstrijd, die alleen komt voor het succesvolle resultaat; als dat uitblijft, gaat hij vervroegd weg.

**scamming:** vorm van oplichting (thans vooral via internet) waarbij het slachtoffer steeds wordt gevraagd om (kleine) geldbedragen voor te schieten, in afwachting van een zeer hoge vergoeding (die dan natuurlijk nooit komt). (Wordt ook wel **Nigeriaanse oplichting** genoemd of **419-fraude**.)

**Scam-baiting:** de internet-fraudeur wordt door de ontvanger, die de truc doorheeft, aan het 'lijntje' gehouden door steeds opnieuw vragen te stellen, hetgeen de oplichters heel veel tijd (en soms ook geld) kost.

**mind-fulness:** letterlijk: indachtig-zijn of: achtzaamheid. Vorm van meditatie waardoor men een levenshouding ontwikkelt, die de wereld en jezelf aanvaardt, zonder (voor-)oordelen.

**globish:** een slecht soort Engels, dat buiten het verenigd koninkrijk wordt gesproken. In India heet dat **Hinglish**, in Spaans sprekende landen: **Spanglish**, in Nederland spreken we van **Dunglish**, ook wel **steenkolenengels** genoemd.

# TAKEL-SERVICE DUYTS

## APK KEURINGSTATION

onderhoud reparaties en banden



Roeven 5  
6031 RN NEDERWEERT  
Alarmnr.: 0495-631246  
Oppl.nr.: 0495-632250  
Fax nr.: 0495-634723

# Hof van Schoor



Bed en Breakfast - Theeschenkerij

Schoor 50, 6031 SC Nederweert, 0495 - 624933, [www.hofvanschoor.nl](http://www.hofvanschoor.nl)

## De brandnetel

Schijnbaar gaan mijn stukjes voor het zomernummer van “t Buurtblaedje” over verguisde flora en fauna. In dit schrijfseltje wil ik het hebben over “de brandnetel”. Toch is dit in de natuur een waardevolle plant, ook voor ons mensen.



Dit mooie plaatje komt helaas niet uit onze tuin maar van internet.

De grote brandnetel, *Urtica dioica*, is een overblijvend zaadonkruid met uitlopers, sterk vertakte wortels. De plant houdt van vochtige stikstofrijke, humeuze grond. Daarom zie je netels vaak in de buurt van de composthoop groeien. De brandnetel is o.a. gehaat vanwege zijn brandharen. Het scherpe puntje dringt in de huid en het bijtende sap komt in de huid. Deze brandharen staan omhoog gericht, door de plant met een opwaartse beweging vast te pakken heeft men minder last van de aanval van de plant. Word je geprikt kijk dan of je hondsdrif, weegbree of een dovenetel ziet staan. Knijp de blaadjes fijn en wrijf hiermee over de plek, dit verzacht de pijn. De Romeinen gebruikte de prikkende eigenschap om warm te worden of als een tijdelijke remedie tegen de pijn bij reuma. Ondanks zijn geprik en expansiedrift heeft de brandnetel veel goede eigenschappen. Zo hebben brandnetels het vermogen om de grond te reinigen. Grond die teveel stikstof en fosfaten bevat wordt door de brandnetel geneutraliseerd en omgezet in evenwichtige, vruchtbare grond. Ook bij een tekort aan stikstof kan de netel uitkomst bieden. Planten met een tekort aan stikstof hebben last van geel of lichtgroen blad en slechte groei.

Leg afgesneden brandnetels, zonder bloei, op de plek met te weinig stikstof, of maak brandnetelgier. Leg hiervoor brandnetels in een emmer met schoon water en laat het blad verteren. Het stinkt nogal, om deze stank te verminderen kan men betoniet toevoegen. Verdun de gier met water, 1 deel gier op 10 delen water. Gebruik niet teveel want dan schieten de planten door. Het goedje is een jaar houdbaar, gooi het restant op de composthoop. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om met brandnetels de groei van planten te stimuleren.

Ook als insecticide tegen alle soorten luis en rupsen kun je de brandnetel inzetten. Leg de netel 24 uur in schoon water, voelt het water prikkend aan dan kun je de aangetaste planten met het middel besproeien. Maar pas op! Gebruik het niet op kool, ui, prei- en wortelgewassen want het trekt bij deze gewassen juist insecten zoals witte vlieg, preimot en wortel- en uivliegen aan.

Ook de kippen zijn gebaat met brandnetels. Door het eten van fijngeknipte brandnetels wordt namelijk hun weerstand verhoogd. Voor ons mensen is de brandnetel ook als medicijn in te zetten. De plant is namelijk bloedzuiverend, bloeddrukverlagend en slijmoplossend. Gebruik het niet teveel want dan gaan de nieren protesteren. Een aftreksel verkoelt geïrriteerde huid en koude brandnetel thee is goed tegen roos en hoofdluis, het laat je haren glanzen.

Al sinds de oudheid maakt men ook stof van de brandnetel, het zogenaamde neteldoek. Door de holle vezel van de brandnetel heeft het neteldoek een sterk isolerend en vochtabsorberend vermogen. Er zijn tegenwoordig nog steeds bedrijven die kleding van neteldoek produceren. Vroeger werd het neteldoek o.a. gebruikt bij het maken van kaas. Zelfs als verfmiddel staat de brandnetel zijn mannetje. Tijdens de tweede wereldoorlog gebruikten de Engelsen brandnetels bij het verven van camouflagenetten.

Wil je ondanks al deze toepassingen af van de brandnetels kun je ze in z'n geheel uitrieken en afvoeren, de planten zonder wortels en bloei kunnen op de composthoop, of ...openen. De brandnetel is heel gezond want de plant bevat heel veel vitaminen, mineralen en eiwitten. Het beste kan men jonge brandnetels (oogsten tussen maart en mei) of toppen eten. Bij gebruik van de toppen laat je de rest staan voor de vlinders.

De plant is nl een belangrijke waardplant voor vlinders zoals, de dag-pauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia, landkaartje, atalanta en distelvlinder. De plant is rauw of gekookt eetbaar. Door de brandnetel onder de hete kraan te houden haal je er de prik vanaf. Op internet zijn allerlei recepten te vinden. In de rubriek “zelf doen” staat een recept van een brandnetelsalade.

Ben je net zoals ik onder de indruk van dit multifunctionele “onkruid” kun je hem misschien een verloren hoekje “gunnen”. Houd hem wel aan het “lijntje”. Laat de plant niet bloeien en verder kruipen, zet hem evt. in een bak.

Mathilde Sieben

## Ingezonden

**Feestlied voor pater Pollmann bij zijn 60 jarig priesterschap.  
Gezongen door het gemengd kerkkoor van Schoor in de feestmis op  
7 april 2013. Melodie: “Tantum Ergo Sacramentum”, tekst: Lies  
Borrenbergs – van Dongen.**

Reindert Pollmann, onze pater, viert hier vandaag zijn jubilee.  
En wij van het Schoorder koortje, vieren dat graag met hem mee.  
In dit klein Limburgs dorpje, is dan dit diamanten feest.

Dat wij dit mogen beleven, treft ons allen wel het meest:  
Zestig hele priesterjaren, vlogen als een schaduw heen.  
Waar die jaren zijn gebleven, wat hield hem zo op de been?

Mede paters, wijze lessen, zijn hier beslist ook debet aan,  
Dat het toch in al die jaren met hem best goed is gegaan.  
Verdriet kruiste in die jaren soms wel eens zijn levenspad.

Alle mensen hier aanwezig, heft het glas ten hemel hoog,  
Want na zestig priesterjaren is het feest, laat geen betoog.  
Voor ons pater hoogste roem: hand in hand voor deze . . . . kaars.

# NAOBERNOWTS

In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtsjes.  
Laat het de redactie even weten!

## 60 jaar priester:



Op zondag 7 april herdachten we in de kapel van O.L.V. van Lourdes op 't Schoor, het diamanten priesterfeest van onze – inmiddels hier al weer 25 jaar dienende – Pater Pollmann O.F.M. Na de H. Mis van ‘beloken Pasen’ was er een bescheiden receptie met een toespraak namens het kapelbestuur van koster Bair Truyen, die onze pastor een mooi gevormde kaars met afbeelding overhandigde. Menig kerkganger had voor de

jubileringe pater een flesje wijn meegebracht, met natuurlijk veel goede wensen, zoals bijvoorbeeld deze:

***“Dit kwam nog niet eerder voor:***

***Een diamanten priester op 't Schoor.***

***Daarom voor al die zestig jaar:***

***een wijntje als een klein gebaar,  
met heel veel dank voor Uw mooie werk  
al weer 25 jaar in onze kerk.***

Zie voor het speciale feestlied elders in dit blad.

## **Het lam is terug in de kapel.**

Het oude altaar dat vroeger in het huidige Lourdesnisje stond was eertijds versierd met een afbeelding van het Lam Gods. Na de verbouwingen raakte het kwijt en werd vele jaren als verloren beschouwd. In het begin van dit jaar werd het terug bezorgd bij de koster en het siert thans weer opnieuw het altaar van onze kapel.



**Op de foto: het interieur van de kapel voor 1950 met onder op het altaar in de nis het verloren gewaande lam. Rechts de Lourdesgrot, die met de laatste grote onderhoudsbeurt (1999-2000) in de nis werd ingebouwd.**



**Felicitaties voor:**

\*Anjes Bergh (Roeven nr.4A-18) die met haar zaak "DE TOVERBAL" werd uitgekozen tot de leukste winkel van Nederweert en in Limburg de tweede plaats wist te behalen.

\*Erik Philippus en Marianne Rijvers (Liskesweg 2a) voor uitverkiezing "duurzaamste tuin" van Nederland. Zie verder onder liskeshoeve.nl ook voor de atelier activiteiten van Marianne.

**Succeswensen voor:**

\*Fleur Knapen (Kraan 12) die vanuit het College Weert voor een drie-weekse stage naar Tanzania vertrekt als ambassadeur van de Stichting Global Exploration.

\*In het TV programma Podium- Jonge Dansers werd onze buurtgenote Angèlle Peters geselecteerd om ons land te vertegenwoordigen tijdens de Eurovision Young Dancer in Gdansk, Polen.

**Overleden:**

\*Op 27 maart jl. overleed onze buurtgenoot Nol Koolen (Kraan 18d). Wij wensen de familie veel sterkte toe.

\*Op 8 mei jl. overleed onze buurtgenoot Piet Wetemans (Schoor 39). Ook langs deze weg willen wij, als redactie van het Buurtblaedje, ons mede- redactielid Wilhelmiën, alsook haar kinderen heel veel sterkte wensen bij dit verlies. Zie voor het IN MEMORIAM elders in dit blad.

## Las- en Montagebedrijf

# ERIC KUEPERS

Eric Kuepers  
Wessemerdijk 8  
6031 SG Nederweert

Tel. 0495 - 634285  
Fax 0495 - 634285  
GSM 06 - 51306734



## Timmerbedrijf Stephan de Haan

Voor al uw timmerwerkzaamheden  
Nieuwbouw, renovatie en onderhoud  
Plaatsen van dakramen en dakkapellen  
Allround timmerwerk

Middelstestraat 20. 6004 BK Weert  
Tel. 06 24 66 32 86

## De Deltawerken als antwoord op de ramp



**1 februari 1953: De overstroomde gebieden in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Westelijk Brabant (totaal 165.000 ha.) zijn hier zwart ingetekend.**

Toen 60 jaar geleden de watersnood plaatsvond (zie vorige Buurtblaedje) was er net een – heel voorzichtig - begin gemaakt met de “geleidelijke uitvoering” van de “afsluitingsplannen der tussenwateren “ (zoals het rapport van Rijkswaterstaat uit 1953 heette)

Door de ramp van 1 februari kregen de plannen de allerhoogste prioriteit: Men had de keuze uit verhoging van de duizend kilometer zeedijken van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse zee--armen, maar het werd in 1955 het zogenaamde DELTAPLAN. Dit hield in dat in 25 jaar tijd alle zee-armen zouden worden afgesloten en daarmee onze zeekust met 700 kilometer verkort. De prijs deed er minder toe, als we maar nooit meer door een

watersnoodramp van deze omvang getroffen zouden worden. Het werden uiteindelijk vijf miljard Euro's, die we konden ophoesten dankzij de aardgasbel van Slochteren, die in 1959 werd aangeboord.



De DELTAWERKEN behoren tot de omvangrijkste waterbeheersingsprojecten die ooit op aarde zijn ondernomen. Rijkswaterstaat pakte vijftien grote afsluitingen aan, waarbij men begon met de kleinste en simpelste en vervolgens steeds ingewikkelder. Hierbij deed men steeds meer ervaring op, zodat in 1967 kon worden gestart met de moeilijkste opdracht: de afsluiting van de Oosterschelde.

Dat was zo ingewikkeld omdat gekozen werd voor een ( zéér duur !) compromis: namelijk een afsluiting die tegelijk ook open was. Tussen de enorme pijlers plaatste men beweegbare schuiven. Zo had iedereen zijn zin: de Oosterschelde bleef zout, (zoals de visserij, de mosseltelers en milieugroepen dat wilden) want het zeewater kon vrij binnenstromen en was tegelijk veilig, omdat bij storm en hoog water de schuiven dicht gingen.



Oudere buurtbewoners zullen zich zeker nog de (foto's van de ) bouwput herinneren, waarin men zesenzestig pijlers van elk ruim 50 meter hoog bouwde. Later zette men de put onder water; met een speciaal hefschip, de "Ostrea"(= oester) werden 65 pijlers van hieruit op enkele centimeters nauwkeurig op hun plaats gemanoeuvreerd. De 'reservepijler' nr 66 hebben ze laten staan , omdat hij uiteindelijk niet nodig bleek. Thans is er een klimmuur gevestigd.

In 1986 opende koningin Beatrix deze trots der natie, die door Amerikaanse ingenieurs werd uitgeroepen tot één van de acht moderne wereldwonderen. (samen met onder meer het Panamakanaal, de Kanaaltunnel en de Golden Gate).

Gedurende bijna veertig jaren, hadden vele knappe koppen en stoere mannenhanden samen gebouwd aan onze Deltawerken, vanaf de stormvloedkering in de Hollandse IJssel in 1958 tot aan de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland in 1997.



Al vele jaren wanneer Threes en ik vakantie houden in Zeeland, maken we graag een (fiets)tocht over de gigantische Oosterscheldedam en het voormalige werkeiland "Neeltje Jans", waar nu zowel een delta-expo voor ouderen als een waterspeelparadijs voor jongeren is gevestigd.

J.vdK.

**Bronnen: Dick Schaap: HET LAATSTE DELTAWERK, Uitgeverij Moussault. Bussum.**

**Wilma de Rek e.a. ENCYCLOPEDIA DER NEDERLANDEN, Uitgeverij Atlas, Amsterdam,**

## Natúúrljik Schoor

### De reiger

“Daar staat hij weer!” Deze prachtige vogel om te zien wordt door veel mensen verfoeid. Zeker door diegene met een vijver vol vissen. Hij neemt het niet zo nauw. Groot, klein, goedkoop of duur, ze zijn allemaal lekker. Vooral die grote oranje. Met een hap zit je buik goed vol. Was dat een vis van een paar honderd euro? Het beest zit er niet mee.

Op de vroege morgen of als het stil is komt de jager kijken, want ondanks zijn formaat is hij redelijk schuw. Vanuit huis zag ik hem een keer landen. Ik wilde mijn fototoestel pakken, maar één beweging was al voldoende. Zijn grote vleugels droegen hem snel de tuin uit.

De reigers jagen in het ondiepe gedeelte van sloten, meren en dus ook in vijvers. Vijvers zijn voor reigers een soort voerbakken, zeker de kleine vijvers. De vogel is een goede jager. Hij staat roerloos in het water te tunen, zijn nekspieren aangespannen, dan slaat hij toe en grijpt en spiest zijn prooi met zijn dolkvormige snavel. Hij eet niet alleen vis, een kikker, jonge watervogels, insecten, mollen, muizen en zelfs ratten staan ook op zijn menu. De grote vogels, 90 cm. hoog, 1500 gr. zwaar en met een vleugelspanwijdte van 150 cm, broeden in kolonies. Meerdere paartjes delen een boom. Vanaf januari worden de oude nesten hersteld en nieuwe gebouwd. De paartjes klussen samen. De man sjouwt het bouw-



materiaal aan en de vrouw verwerkt dit keurig in een nest.

Tijdens zachte winters worden vanaf half februari de eerste mintgroene eieren gelegd, meestal een legsel van 4 tot 5 eieren. Het stel broedt om de beurten en na een maand later komen de jongen uit. Dan zijn de ouders druk met het aanvoeren van prooi, menige koi en goudvis verdwijnt dan in de hongerige reigerbekjes. Na 50 tot 58 dagen halen de ouders opgelucht adem, de kleine reigertjes vliegen uit.

Het is lastig om de reiger van de vijver weg te houden. Je kunt het de vogel wel op verschillende manieren moeilijk maken. Maak de vijver diep genoeg en zorg voor voldoende schuilplaatsen zoals bijvoorbeeld bladeren van waterplanten. Denk aan een waterlelie. Helaas lukt dit niet met koi's die zien het groen als een lekker hapje. Beplant de oever zo dicht dat de reiger niet zo gemakkelijk bij de waterkant kan komen. Nepreigers en dergelijke ongein werken maar tijdelijk, het slimme dier heeft gauw genoeg door dat het maar nep is. Men kan natuurlijk ook een net over de vijverspannen of een draad al dan niet met stroom langs de vijver leggen. Maar mooi is anders. Maar zoals gezegd, het blijft moeilijk.

In Artis wilde een reiger een goudvisje hengelen uit een vijver. Hij zag alleen over het hoofd dat deze waterpartij in de leeuwenkooi lag. Dit werd hem fataal. Misschien is dit wel de oplossing voor het reigerprobleem bij de vijver: Schaf een leeuw aan!

Mathilde Sieben.

#### KINDERCOMMISSIE

Silvia Duijts 631246  
Annemarie Habraken 622113  
Carla van de Schoor 631978  
Esther Moonen 622700  
Jorine Scheepers 852760

#### REDACTIE

Jan van de Kam 633188  
Elly Scheepers 632665  
Wilh. Wetemans 631809  
Mathilde Sieben 622287

Druk: KO-DU Service  
Lay-out: Frenk Scheepers

**JKnappen**   
tuincentrum | hoveniersbedrijf

Schoor 42  
6031 SC Nederweert

Tel zaak: 0031(0)495 631625  
Mob: 0031(0)6 53631670

aanleg en onderhoud  
Het adres voor al u tuinplanten !!!

**JOS SIMONS**

Voeg- en Restauratiebedrijf  
Impregneren en Gevelreinigen

Roeven 7  
6031 RN Nederweert  
Telefoon 0495-632590

## De vlaflip wordt vijftig jaar

In 1963 bedachten de mannen van het zuivelbureau een nieuw toetje om de verkoop van melkproducten weer eens extra te stimuleren. (zoals met “*Joris Driepinter*”, en de “*M-Brigade*” : ‘*drink per man driekwart kan*’, weet U nog ? \*)

Het werd een zuiveldessert dat bestond uit limonadesiroop (ranja), gele vla en yoghurt en de bedenker van ‘Joris Driepinter’, de gerenommeerde reclameman Paul Mertz (geb. 1938) verzond de naam: de “VLA-FLIP”.

Je moet er maar opkomen en de “vlaflip-klaar-in-een-wip” werd een groot succes. Zijn vinding kwam zelfs in het VAN DALE-woordenboek en nu ligt de ‘vla-flip’ kant en klaar in de supermarkt.



**Ik drink melk.**



**Jij ook?**

Melk moet. Melk doet je goed.

\*) Het Nederlands Zuivelbureau wilde in die vijftiger en zestiger jaren – nota bene met subsidie - iedereen aan het melk drinken krijgen. (We hadden er ook véél te veel van: een “melkplas” en een ‘boterberg”)

Thans weten we dat (koe)melk eigenlijk helemaal niet zo gezond is als de reclame ons toen wilde laten geloven. Meer weten ? Ga met ‘Google ‘naar: MELK MOET (NIET)

## Zelf doen

### Brandnetelsalade

Dit recept komt uit het boek “onkruid” van Suze Peters, Lotte Stekelenburg en Caroline Zeevat. Na het lezen van dit boek bekijk je onkruid op een andere manier.

Brandnetelsalade met appel, walnoot, hondsdraf en lente-  
ui. (Rob Baris)



- Pluk 2 ons jonge brandneteltoppen en wat hondsdraftopjes met bloemen.
- Gooi de brandnetels in een pan met kokend water (hierdoor slinken ze behoorlijk, net als spinazie). Laat ze 1 minuut staan, giet ze af en spoel ze af met koud water.
- Knijp met je handen het vocht uit de brandnetels, snijd ze in stukken en leg ze in een schaal.
- Snijd de appel in lange, dunne reepjes, voeg dit toe aan de brandnetels.
- Hak de hondsdraf met het lente-uitje.
- Rooster een stuk of 8 walnoten en hak ze grof.
- Maak een dressing van 1 eetlepel appelazijn (o.i.d.) en 3 eetl. Zonnebloemolie of olijfolie.
- Meng deze door de brandnetels en voeg naar smaak wat zeezout toe.
- Garneer de salade met de walnoten, hondsdraf en lente-uitje.

Zelf had ik nog feta kaas toegevoegd, dit smaakte prima

Mathilde Sieben.

## Zelf doen

### Kruidcake

#### Ingrediënten:

250 gr. bruine basterdsuiker  
100 ml. water (lauwwarm)  
2 eieren  
2 Eetl. speculaaskruiden  
1,5 eetl. Honing  
Scheutje olijfolie  
250 gram zelfrijzend bakmeel  
Handvol rozijnen  
Bakpapier

#### Hulpmiddelen:

Flinke cakevorm; roerlepel  
Oven; voorverwarmen op 180 graden C.

#### Bereidingswijze:

Meng de basterdsuiker met het water, de eieren, de speculaaskruiden en de honing. Roer er hierna, hieronder geleidelijk het zelfrijzend bakmeel tot er bellen in het beslag zitten. Voeg dan de rozijnen en scheutje olijfolie toe.

Zet het rooster in de oven zo'n 10 cm van de onderplaat (bijna onder in de oven). Bekleed de cakevorm met bakpapier (iets te groot zodat je hem in kan rollen als hij uit de oven komt). Doe dan alles in de cakevorm en zet de vorm 1 uur in de oven op 180 graden C. (electrische oven – elke oven werkt anders dus inschatten wat bij uw oven de beste temperatuur is).

De laatste 10 minuten de temperatuur verlagen naar 130 graden C. Als je van smeuge cake houdt rol dan de cake als hij nog warm is in het bakpapier en leg hem in een plastic bak/koektrommel.

Hij is het lekkerste na een à twee dagen. Eet smakelijk!

Kitty van den Brink

## Alweer een leuk boek over opvoeden

Na ruim twaalf jaar als ‘schoolmeester’ te hebben gewerkt en meer dan 26 jaren als leraar opvoedkunde en ontwikkelingspsychologie in het middelbaar gezondheids-zorgonderwijs (thans ROC), kan ik het (nog steeds) niet laten om te lezen (èn te schrijven) over kinderen en opvoeding. Zoals in 2011 over zindelijk worden, huilen en slapeloosheid en in het herfstnummer van 2010 over eetproblemen. In het



vorige Buurtblaedje reserveerden we de laatste pagina voor Aleid Truyens, die een opvoedkundig boek schreef voor jonge ouders. Dit keer is de beurt aan de twaalf jaar jongere Iris Pronk (geb. 1967) die is zélf is opgevoed door (gescheiden) ouders, welke weinig eisen stelden; zij blikt in haar boek op grappige wijze terug op haar eigen jeugd in de ‘softe seventies’. De ondertitel van haar met humor en zelfinzicht geschreven werk: “*OPVOEDEN*” laat er dan ook geen twijfel over bestaan: “*Waarom ik geen strenge moeder ben (terwijl ik dat wel zou willen zijn)*”

Het lukt haar niet om haar twee leuke kinderen (meisjes van 6 en 4 jaar) hun speelgoed te laten opruimen, samen te laten spelen zonder te ruziën en zonder steeds alle aandacht van volwassenen op te eisen.

Ondanks al haar goede bedoelingen, diverse opvoedkundige boeken en dito cursussen (ze liet haar gezin bij het eten zelfs op film vastleggen) lukt het haar niet om de duidelijke opvoeder te worden die ze graag zou willen zijn. Ze moet constateren dat werkende ouders aan het einde van de dag zo moe zijn, dat ze elke scène aan tafel willen vermijden en het kroost hun gang laten gaan.

Nederlandse kinderen in een Frans restaurant kun je er zó uitpikken. Terwijl de kleine Fransen in stilte hun drie gangen netjes met mes en vork verorberen en hun ouders rustig samen kunnen praten, klieren de

Nederlandse kinderen met hun eten, laten meer dan helft staan, stoten glazen om en kakelen overal doorheen; als ze al niet schreeuwend tussen de tafeltjes door rennen. Onderwijl kijken hun ouders vertederd toe. Zelfs hier net over de grens, spreken Vlaamse kindjes dezelfde taal, maar ze hebben veel meer respect voor gezag. Op school lopen ze keurig en rustig op een rijtje de klas in en als ze de meester of juf nodig hebben, steken ze hun vinger op en wachten beleefd tot die reageert. Dat de Nederlandse leerkrachten met hun voornaam worden aangesproken (*‘Heu, Henk, ik snap geen bal van deze som’*) is een schrikbeeld voor onze beleefde zuiderburen.

Iris Pronk stelt zich de vraag: zijn wij in de opvoeding te slap geworden en niet streng genoeg, zijn we niet teveel aan het ‘*polder-opvoeden*’ met altijd maar die discussies met je kinderen ?? Het antwoord is : JA en NEE. In het buitenland wordt veel meer aandacht besteed aan discipline en respect, terwijl hier de ouders meer de nadruk leggen op de zelfontplooiing en geluksgevoel van hun kinderen. Recent onderzoek bevestigt dat: onze kinderen behoren tot de gelukkigste van Europa. We doen het dus nog lang zo slecht nog niet, maar *streng-light* mogen we wel worden, dat wil zeggen: **consequenter** ( ‘nee’ blijft ‘nee’ en ‘ja’ blijft ‘ja’) en **‘materieel te verwerpen** (met veel teveel spullen en speelgoed.)



**Meer weten ? lees (of leen) Iris Pronk: “Waarom ik geen strenge moeder ben (terwijl ik dat wel zou willen zijn ) Uitgeverij: Querido, 240 pagina’s , €18,95**

J.vdK

**SIERTEELTKWEKERIJ**

**LEON COOLEN**



*Groene Tuinplanten*

*Heesters*

*Sierconiferen*



*Schoor 27  
6031 SC Nederweert  
tel 0495-631786  
fax 0495-624778*

# activiteiten agenda

## Activiteiten 2013

5 okt	50+ uitstapje	
14 okt	Kienen	Zaal Briels
nov	Spokentocht	
9 dec	Kaartavond	Zaal Briels

## Oud papier

Zaterdag 6 juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober,  
2 november en 7 december bij Piet van de Kruijs

De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt €25,00  
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

## Inleveren kopij voor buurtblaedje

voor 4 september via e-mail: [elly18@hetnet.nl](mailto:elly18@hetnet.nl)

## BESTUURSLEDEN

Peter Janssen	Roeven 12a	633685
Johan Raemaekers	Kraan 26a	542694
Hein Sieben	Wessemerdijk 10	622287
Marleen Hermans	Trinkenshof	552422
Kitty Wijnker	Liskesweg 1	624795



**BRIELS**  
Zaal en kegelbanen

*Catering en Party Service*

Kraan 6 • Nederweert • t 0495 632151  
[www.brielsparty.nl](http://www.brielsparty.nl) • [zaalbriels@hetnet.nl](mailto:zaalbriels@hetnet.nl)