

# 'T BUURTBLAEDJE



**Informatieblad buurtvereniging  
"SCHOOR"  
Uitgave: herfst jaargang 2014**

## Voorwoord

Nu ik dit voorwoord aan het schrijven ben, is het heerlijk weer: 22 graden en volop zonnig. Wat een heerlijk begin van de herfst. De bladeren verkleuren, de geur van aarde mengt zich met de geogste uien-lucht en de zon gaat (wel weer wat eerder) in mooie kleuren onder. Wat boffen we toch dat we, hier in het buitengebied van Nederweert, zo dicht bij de natuur en het buitenleven zijn.

Ook deze komende herfst staan er weer leuke activiteiten gepland voor jong en oud. Een greep uit het aanbod van de komende periode zijn: Sint Maarten, kienen, kaarten, Sinterklaas, het 50plus-uitje. Mocht u een activiteit willen organiseren, of heeft u een idee.... Uw inbreng is van harte welkom. We wensen u een mooie herfst en veel leesplezier!

Ps. Kijk ook eens op de website van onze buurtvereniging, die door buurtgenoot Paul Batenburg ontworpen is en actueel wordt gehouden.

Inloggen: <http://www.bvschoor.nl>

Het bestuur

## Gezinsfietstocht 6 juli

Start en finish; parkeerplaats bij Leon en Diana Briels. De routebeschrijving wordt uitgedeeld met uitleg van Marleen Hermans en Peter van Eijk. Deze fietstocht is uitgezet door de vader van Marleen. Marleen wenst ons veel fietsplezier. Wij fietsen de Schoorbrug over, links langs de Noordervaart. Het fietsen langs het kanaal is altijd bijzonder. Het is de aantrekkingskracht van water in combinatie met het verkeer op het water. Zeker als op een mooie zomerdag niet alleen vrachtboten, maar ook de pleziervaart zorgt voor extra golfslag. Richting Ospel genieten wij van een schitterend landschap, een hard werkende zon in een staalblauwe lucht, vol lieflijke wolkjes. Mooi weer na de hoosbuien en de tropische klamheid van de afgelopen weken. Het is een ongecompliceerde hete zomerdag, zoals elke Nederlandse zomer er een aantal moet hebben om het predicaat zomer te verdienen.

Als je om je heen keek, zag je dat veel mensen in feeststemming zijn. In iedere straat is wel iemand geslaagd en wappert een vlag met boekentas aan de mast. Ook kleuren hier en daar oranje vlaggen, slingers en ballonnen. Het Nederlands elftal is door naar de volgende ronde op het WK in Brazilië, dus de komende week blijft het nog lekker feestelijk. Wij naderen de pauzeplaats. Als fietsliefhebbers ergens hun wielershart kunnen ophalen, is het wel in of buiten in het Peelmuseum Mijl op Zeven in Ospel. Wij krijgen lekkere koffie of thee en een grote heerlijke wafel, gebakken en uitgedeeld door Marleen en Peter.



Het is hier zeldzaam mooi. Wij zijn niet ver van het natuurgebied de "Kleine Moost". Dit gebied ondergaat de komende maanden een metamorfose. Het wordt weer in de oude staat hersteld. Sinds 1 juli is de Dienst Landelijk Gebied (D.L.G.) bezig met het in oude staat herstellen van de "Kleine Moost", dat onderdeel uitmaakt van het herinrichtingsgebied Sarsven en de Banen. Onlangs is het onderzoek naar mogelijk niet ontplofte explosieven uit de Tweede Oorlog afgerond. Onderdeel van de operatie is het terug brengen van het oude ven dat vroeger in het gebied aanwezig was, maar in de loop der jaren in een bos was veranderd.

Wij fietsen huiswaarts weer langs de Noordervaart. De Noordervaart is begin van de negentiende eeuw gegraven in opdracht van Napoleon. Hij wilde een scheepsverbinding tussen de Maas, de Schelde en de Rijn tot stand brengen. Waterschap Peel en Maasvallei gaat in 2017 de Noordervaart, die tussen Nederweert en Beringen loopt, beheren. Het beheer van de vaarroute wordt nu nog gedaan door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat draagt de komende jaren, na eerst nog groot onderhoud uit te voeren, het beheer van een aantal kanalen over aan de regionale waterschappen.

Aangekomen bij het startpunt zaal Briels konden we genieten van een lekkere barbecue met alles er op en aan. Iets nieuws was en leuk om te vermelden, wij hoefden zelf het vlees niet meer te braden. Dat deden twee jonge lui, bestuursleden Johan Raemaekers en Peter Janssen.

Iedereen stelde dat zeer op prijs, want na gedane arbeid (fietsen) was het lekker uitpuffen met een glaasje... Wat ook leuk is, over afvallen wordt het meest gesproken tijdens het eten.

Wij danken Marleen Hermans, Peter van Eijk, Johan Raemaekers, Peter Janssen, dhr. Hermans, Leon en Diana Briels en het personeel voor de geslaagde fietstocht met barbecue.

Wilhelmien Wetemans

## Sint Jansdauw

Vroeger werd veel aandacht besteed aan het bijgeloof. De mythes en legendes die de 24<sup>ste</sup> juni en de midzomernacht eeuwenlang hebben omgeven. Onder invloed van de kerk, die diverse oude populaire heidense gebruiken overnam, verschoven in onze streken meerdere feesten naar de 24<sup>ste</sup> juni, de feestdag van de heilige Johannes de Doper (St. Jan). Deze Johannes de Doper werd vroeger uitbundig gevierd met o.a. vuren, de z.g. offervuren en er vonden offermaal-



tijden plaats tegen misoogsten, veeziekten en onweer. Kinderen trokken destijds voor het feest langs de deuren om brandhout te verzamelen. Tot 1911 is Sint Jansdag een verplichte feestdag geweest.

In veel plaatsen werd wijn gezegend en in grote hoeveelheid gedronken ter ere van de heilige. Velen dansten om de Sint Jansvuren, omdat dat hielp tegen griepjes en pijntjes. Het was gebruikelijk dat 's ochtends op de 24<sup>ste</sup> juni de dauw met doeken op het gras werd opgevangen. Deze Sint Jansdauw gold als een heilzaam middel tegen o.a. oogziekten, hoofdpijn, zweetvoeten en huiduitslag. Wie sproeten en moedervlekken had, kon erop één manier vanaf komen en wel door zich te wentelen in de ochtenddauw van het gras. Dauwtrappen op Johannes dag is nog steeds populair. Het was vroeger heel gebruikelijk dat men een pas geboren kind om klokslag twaalf uur in een stromende sloot of beek onder dompelde om de baby te beschermen tegen allerlei kwalen. Het stromende water bood een heel jaar bescherming.

Nog enkele gebruiken. Vrouwen die niet tevreden waren over hun huwelijksleven, plukten op Sint Jan notenbladeren en legden deze in de linkerschoen van hun man, om zich zo een heel jaar te verzekeren van zijn liefde. Een bosje kamille boven de deur verraadde door te bewegen de binnenkomst van een onzichtbare heks. Met venkel werd het sleutelgat gedicht om geesten buiten te houden. Smeerwortel heette niet voor niets ook Sint Janskroed of zolderklommer. De plant hing met wortel en al aan de zolder (het plafond). Groeiden de stelen richting hemel dan was dat een goed teken. Maar o wee als ze zich richting aarde bewogen, dan voorspelde dat meestal een overlijden in de familie. Wie duizendguldenkruid bij zich droeg, stond een leven vol weelde te wachten, tenminste als dit kruid precies om twaalf uur op Johannesdag geplukt werd. Een lieveheersbeestje op Sint Jan beschermde tegen hoofdpijn en tandpijn. Op die dag geplukte bosbessen en geogste noten voorkwamen respectievelijk koorts, buikpijn en koliek.



Wilhelmien Wetemans

## IN MEMORIAM

### Bèr Cuijpers



Op 22 mei 2014 overleed op 78 jarige leeftijd in het hospice van Weert onze buurtgenoot van de Wessemerdijk 5.

Bèr was een optimistisch en strijdbaar man, die de tegenslagen in zijn leven manmoedig onder ogen durfde zien. Toen hij na een ernstig bedrijfsongeval in 1975 bijna geheel zijn beide voeten moest missen, wist hij met zijn technisch inzicht zelf een prothese te ontwikkelen.

In 2012 werd hij getroffen door een herseninfarct, maar hij bleef doorknoken, zelfs toen daarna ook nog longkanker werd geconstateerd.

Bèr werd in 1935 geboren in Ittervoort en was eigenlijk bestemd om boer te worden. Zijn vader kocht in 1952 ontginningsboerderij DE ADVOCAAT aan de Loozerweg in Weert, maar Bèr zijn interesses lagen vooral bij motoren, waaraan hij – samen met zijn broer Herman – eindeloos kon sleutelen.

In 1957 leerde hij Mien Truijen kennen, onze buurtgenote van de Tryenhoekweg. Zij trouwden in 1963 en trokken in op DE ADVOCAAT, waar hun eerste kind Chrit werd geboren. Inmiddels was Bèr zich gaan bekwamen in het vak van staal stralen en werd in 1964 de medeoprichter en grondlegger van straalbedrijf Gebr. Cuijpers, dat zich – uiteraard - vestigde aan de Loozerweg. Het jonge gezin verhuisde in 1966 naar hun woning aan de Wessemerdijk, die eigenhandig werd verbouwd en waar een jaar later dochter Marlie ter wereld kwam.

Via de Eindhovense chirurg, die Bèr na zijn ongeval in 1975 opereerde en met wie hij zeer goed bevriend raakte, ontstond de grote liefde voor oude auto's. Diverse old-timers heeft hij in die jaren weer een nieuw leven gegeven. We noemen hier de WILLIE-JEEP, waarmee hij - als bijna echte oorlogsveteraan - deelnam aan de feestelijkheden bij de vijftigjari-



ge bevrijding in Normandië in 1994. We denken aan de vele jaren dat hij – in vol ornaat – met zijn antieke auto de Weerter Carnavalsoptocht opende en natuurlijk aan die ruim dertig jaren dat hij Sint Nicolaas hier op 't Schoor naar de zaal bracht in zijn schitterende witte Mercedes-cabriolet.

Zowel de old-timer vereniging als motorclub “Mike the Bike” konden altijd op hem rekenen. Afgelopen zomer is op het grote terrein van De ADVOCAAT voor de 40<sup>e</sup> ( en laatste) maal het zogenaamde “BAMBI-TREFFEN” georganiseerd voor motoren met zijspan. Hoeveel verstandelijk beperkte mensen en hun begeleiders hebben hier in al die jaren een onvergetelijk Pinksterweekend beleefd, dankzij de belangeloze medewerking van de familie Cuijpers ?

Ook na zijn pensionering bleef Bèr beschikbaar voor het bedrijf, behalve op vrijdag; die was helemaal voor de kleinkinderen; samen spekjes bakken, friet eten en dan natuurlijk op de skelter of de motor.

*“Piept 't of kraakt 't, ons opa maakt 't”*, zeiden de kinderen dan.

Vorig jaar hebben Bèr en Mien – ondanks hun ziekte – nog hun vijftig jarig huwelijksfeest samen met familie en vrienden kunnen vieren.

De laatste weken in mei waren bijna té onwerkelijk om te geloven: Terwijl Mien in het ziekenhuis van Maastricht was opgenomen na een zware buikoperatie, werd Bèr terminaal verpleegd in het hospice van Weert. Met speciale toestemming hebben de kinderen Mien toen in hun auto naar Bèr gebracht. Op 28 mei hebben we met zeer velen in de dekenale Martinuskerk van Weert afscheid genomen van Bèr met toepasselijke liederen en mooie persoonlijke herinneringswoorden van Bep, de zus van Bèr en nichtje Ingrid.

Mede namens de buurtschap Schoor, Roeven en Kraan wensen wij Mien, Chrit met Anne-Marie en Marlie met Marco en ook de kleinkinderen Maikel, Davie, Bjorn en Sven, veel sterkte in het dragen van dit droevige verlies.

J.vdK

## Schietsportcentrum S.V. Kraan



Tjeu v/d Berg  
Kraan 18b  
6031 RX Nederweert  
tel. 0495-632705 / 06 22495037  
schietsportcentrum@planet.nl

**Voor een bedrijfs-, familie- of groepsfeest,  
of zomaar een gezellige avond met vrienden,  
pistool, revolver en geweer schieten onder  
toezicht van bekwame instructeurs.**

# Knapen

Stukadoors

**Voor al uw sierpleisters en stucwerk**

Kraan 12 | 6031 RX Nederweert

telefoon: 0495 631656

mobiel: 06 5338 6598

fax: 0495 634811

www.hansknappen.nl | info@hansknappen.nl



## Festival Festeynder



Op zondag 10 augustus trok voor de 39e keer de folkloristische optocht door Nederweert Eind. Het hele dorp is dan een openlucht museum met heel veel figuranten in kleding van rond 1900. Dit jaar was het thema "Macht en Pracht". Bij de ingang van de tentoonstelling stond een "heksenbezem". De heksenbezem is het symbool van bescherming, het hele jaar door. De stand van de bezem geeft aan of je welkom bent. Als hij schuin omlaag staat, is de deur gesloten, niemand thuis. Op 10 augustus waren wij allemaal bijzonder welkom.

De Festeynder optocht liet de vele kanten van "Macht en Pracht" zien. Er zijn verschillende soorten macht. Voorbeelden van macht zijn politieke macht, economische macht, rechtelijke macht, staats- en kerkelijke macht. Macht wordt bepaald door rangorde, door kennis en informatie of door statisch gedrag en uit zich vaak in rijkdom, schoonheid en grootsheid. In de optocht lieten de mensen dat zien in kleding en sieraden, in

houding, uitstraling en bezittingen. Nog meer kanten van "Macht en Pracht": taferelen over overheid, kerk, gezin, opvoeding, jeugd, werk, leger, vrouwen rechtspraak, schutterijen, sprookjes, vervoermiddelen en kale kak. Ook dit jaar weer een KinderFesteyn met veel straattheater. Een nostalgische kermis en volksspelen, oude auto's, zoals de Citroën en andere Oldtimers.

Toch lijkt het er verdraaid veel op dat ook de gezelligheid meetelt. Je hoort mensen mee neuriën, het publiek klapt mee op de maat van de muziek. En bijna overal lopen de mensen met een glimlach op het gezicht. Dit festival geeft altijd een goed gevoel. Maar het is natuurlijk ook gewoon zomer, vakantie, een lekker weekend en goed weer. Je kiest een evenement uit om naartoe te gaan en in Nederweert Eind is veel te zien. Daarom hebben zo veel mensen een camera zich.

Zo hadden in vroeger tijden de veldwachter, de onderwijzer of dokter een zekere mate van macht. Er liep een "bromsnor" mee gevolgd door een strenge onderwijzer met stok en een dokter op een ouderwetse motor. De kerk mocht hier natuurlijk niet ontbreken. Nonnen trekken voorbij en een rijtuig met bisschoppen. Het geloof speelde een belangrijke rol in de opvoeding. Op een wagen zit een boeren gezin aan de maaltijd. Uit een grote pot wordt een grote prak eten op de borden geschept. Voordat de kroost mag aanvallen, moet er eerst gebeden worden. "Tja, zo ging dat vroeger", zei iemand. Traditiegetrouw staat het hele dorp in het teken van oude ambachten en gebruiken. Veel bekijks trekt de smederij, waar mannen, met leren schorten voor, ijzers in een bak met vuur leggen om die vervolgens onder houten wielen te bevestigen. Heel anders. Alle activiteiten waren de moeite waard om er bij stil te staan. In het kader van 200 jaar Koningshuis van Nederland deed ook de Stichting Oud-Oranje mee aan de optocht. Unieke vorstelijke kostuums over een periode van twee eeuwen van diverse personages uit die periode werden geshowd.

Het was dit jaar weer de moeite waard om in Nederweert- Eind op bezoek te gaan.

Wilhelmien Wetemans

## De Regenboog

**We hebben prachtige dagen gehad maar ook veel nattigheid. “Ieder nadeel heb zijn voordeel” zou Johan Cruijff zeggen. Met een beetje mazzel zie je namelijk een regenboog.**



*Deze foto heb ik gemaakt in januari 2011. De boerderij van familie Truyen en een regenboog. Jammer dat 't buurtblaedje niet in kleur is.*

Altijd weer een prachtig schouwspel. Het regent en de zon schijnt met als extra cadeautje, de regenboog. Met de zon in de rug zie je de kleurige boog. Dit fenomeen ontstaat doordat licht van de zon wordt gebroken en weerkaatst in de regen-druppels. De waterdruppels werken als een spiegel en een prisma. Hoe groter de druppels hoe smaller de bogen. De kleuren zijn dan wel intenser. Dit is een hele eenvoudige uitleg. Trouwens, kun je ook regenbogen zien zonder regen? Denk aan een fontein, watervallen of als je de tuin besproeit. We zien de regenboog ook allemaal anders. Dit heeft o.a. te maken met onze gezichtshoek. Eigenlijk is de regenboog een regencirkel maar met twee benen op grond zien we maar de helft of zelfs minder. Vanuit een vliegtuig, een hoge berg of gebouw zie je vaak een groter gedeelte of de gehele cirkel. Hoewel iedereen de regenboog kent, zullen de meeste mensen niet de hoeveelheid en de juiste volgorde van de kleuren van een regenboog weten. Als je telt kom je meestal op 6. Aan de buitenkant rood, dan oranje,

geel, groen, blauw en violet.

In vroegere tijden werd de regenboog gezien als iets heel bijzonders. De getallen 3 en 7 waren heilig, zodoende schilderden middeleeuwse, religieuze kunstenaars regenbogen met 3 kleuren, het symbool voor pracht en volmaaktheid. Volgens natuurkundige Newton heeft de boog 7 kleuren. Hij voegde tussen het blauw en het paars een streepje indigo toe (moet je goed kijken).

De grootste kans om een regenboog te zien is 's ochtends vroeg of later in de middag en aan het begin van de avond als de zon laag staat. Hoe lager de zon hoe minder kleur, de kleur rood overheerst. Je kunt ook meerdere bogen te gelijk zien. Als de “hoofdboog” erg lichtsterk is kun je meestal een tweede regenboog zien. Deze is groter en staat buiten de hoofdboog. De volgorde van de kleuren is anders, het lijkt een spiegeling van de hoofdboog. Tussen de beide bogen is de lucht donkerder, dit noemt men “de donkere band van Alexander” (genoemd naar Alexander van Aphrodisias). Zelfs 's nachts kun je regenbogen zien. De lichtbron is dan de maan. Het licht van de maan is minder fel en daardoor zijn deze bogen minder kleurig.

Bij een regengordijn op 1 km afstand is de diameter van de boog ongeveer 1800 m. Valt wel mee. Het uiteinde van de boog is dan niet zo ver weg. Volgens het verhaal bevindt zich aan het uiteinde een pot goud. Maar helaas, dit uiteinde zul je nooit bereiken, want de regenboog reist met je mee.

Een regenboog spreekt tot de verbeelding. Typ voor de aardigheid bij Google het woord “regenboog” in. Je krijgt ongelofelijk veel “hits”. Veel instellingen, scholen en bedrijven kiezen voor de naam “regenboog”. Voor veel mensen is de regenboog een teken van veelzijdigheid, bijzonderheid, diversiteit en creativiteit.

Misschien dat je regenbogen na dit stukje anders bekijkt. Ga je de kleuren tellen en zie je de spiegeling van de tweede boog. Wie weet zie je ook nog een keer een regenboog in het maanlicht. Ik ga in ieder geval opletten.

Mathilde Sieben

# TAKEL-SERVICE DUYTS

## APK KEURINGSTATION

onderhoud reparaties en banden



Roeven 5  
6031 RN NEDERWEERT  
Alarmnr.: 0495-631246  
Opnl.nr.: 0495-632250  
Fax nr.: 0495-634723

*Hof van Schoor*



Schoor 50, 6031 SC Nederweert, 0495 - 624933, [www.hofvanschoor.nl](http://www.hofvanschoor.nl)

## Lange schoolvakantie

Hoe is die "lange schoolvakantie" in de zomer ontstaan? Deze ruime zomervakantie voor schoolkinderen is er al heel lang. Voor 1900 was die op het platteland zelfs nog veel langer dan nu. Hij duurde de hele zomer, van juni tot september. Maar er was één groot verschil met nu; het was toen eigenlijk geen echte vakantie voor de kinderen. Voor veel kinderen was die vakantie niet bedoeld om alleen maar te spelen, te genieten en te niksen. Integendeel er moest hard gewerkt worden, want er heerste in vele gezinnen bittere armoede. In de oogsttijd, die de hele zomer in beslag nam, moesten veel boerengezinnen flink aanpoten om graan, groente, aardappelen en fruit op tijd van het land te krijgen. Veel ouders hielden hun kinderen 's zomers thuis, want daar waren alle handen en handjes hard nodig. Omdat het overgrote deel van de schoolkinderen van boeren afkomst was, had lesgeven in de zomermaanden dan ook weinig zin. Vandaar dat er vroeger op het platteland vooral winterscholen waren. De algemeen geldende lange schoolvakantie in de zomer, zoals wij die nu kennen, is dus voortgekomen uit het thuishouden van de boerenkinderen tijdens de oogsttijd. Kinderarbeid vond niet alleen in boerengezinnen plaats, maar ook in arbeidersgezinnen.



In de vorige eeuw is de zomervakantie wettelijk vastgelegd. Om dit concreet te maken heeft dat heel veel tijd in beslag genomen. In 1872 pleitte het Nederlandsch Schoolverbond voor het verbod op loonarbeid van kinderen. Met de invoering van de leerplichtwet in 1900, die alle kinderen vanaf 6 tot 12 jaar verplichtte, naar school te gaan, kwam er een einde aan de kinderarbeid. Hierop werden wel uitzonderingen gemaakt, b.v. kinderen die mee moesten helpen voor wat betreft de voedselvoorzie-

ning. Zij kregen extra landbouwverlof. Aan schoolverzuim werd niet zo zwaar getild. Wij hebben het hier over een tijd waarin nog lang niet iedereen doordrongen was van het belang van het onderwijs. Ambachten werden in de praktijk geleerd. Het nut van handwerk stond hoog aangeschreven, hoger dan het nut van het leren.

Nu zijn wij meer dan 100 jaar verder, boerenkinderen hoeven niet meer mee te helpen bij de oogst. In 1958 werd een ontwerp ingediend tot wijziging van de leerplichtwet. De belangrijkste wijziging daarin was het laten vervallen van de mogelijkheid tot het verlenen van landbouwverlof aan leerplichtigen. Kinderarbeid in de landbouw is nu geheel overgenomen door de machines. Bovendien zien ouders het belang in van verder studeren. De zomervakantie duurt nu voor alle kinderen even lang.

Wilhelmien Wetemans



## De kerkkrazzia van 8 oktober 1944

verteld door Bèr Creemers



Het is een trieste gebeurtenis van zeventig jaren geleden: terwijl de bevrijders aan de voordeur stonden, werden vanuit Nederweert-Eind 108 (jonge)mannen door de Duitse bezetter via de achterdeur weggevoerd. \*)

In 1995 heb ik het verhaal opgetekend uit de mond van buurtgenoot Bèr Creemers (1922–2011) van de Liskes-weg, hier op een foto uit dat jaar 1944. Hij werd in Nederweert-Eind opgepakt op die zwarte dag: 8 oktober 1944,

samen met zijn oom Harrie Scheepers ('Liskes Harrie' 1899 – 1994) foto uit 1947 hieronder.

“Het was op 21 september 1944”, aldus Bèr, “dat de Duitsers zich vanaf Weert massaal terugtrokken langs onze boerderij (thans woonhuis familie Wijnker, J.vdK) aan de Liskesweg, via de Wessemerdijk richting Kelperbrug. Precies bij ons voor het huis kreeg een van de paarden, die ze in Weert gestolen hadden, problemen met het trekken van het meegevoerde zware geschut.

De Duitse soldaten vorderden toen ons enige werkpaard om een nieuw tweespan te vormen. Dat lukte natuurlijk niet: twee vreemde paarden in één span en na wat getrek en gestamp werd het paard ontdekt van mijn oom Harrie Scheepers, die iets verderop aan de Liskesweg (thans is daar het woonhuis van fam. Rijvers, J.vdK) een boerderij had. Deze twee paarden kenden elkaar natuurlijk wel goed, omdat ze al veel hadden samen-gewerkt. Dit werd hun ongeluk: het Weertse dier bleef achter en de Duitsers trokken verder met onze twee enige werkpaarden. Tot groot verdriet van vooral mijn oom, die zijn kostbare bezit niet alleen wilde laten. Wij liepen samen met de colonne





*mee, want, zeiden ze, als we op onze bestemming zijn kun je je dieren weer terug krijgen. Via de Kelperbrug liepen we via Leveroy naar Eind, waar alle manschappen, paarden en materieel werd verzameld. Tot onze grote schrik konden we toen niet meer terug, omdat alle bruggen waren opgeblazen om de geallieerde legers tegen te houden. De Duitse leger-eenheden hergroepeerden zich en het front van Bruggenhoofd Venlo was een feit. We sliepen bij boeren in Nederweert-Eind; van daaruit heb ik ook gezien hoe een granaatwerper probeerde de molen op Roeven van Sjaak Breukers, waar ik toen werkte, in brand te schieten. Dat lukte niet, maar 's nachts is die Duitser – het was een Fallschirmjager – met een patrouille het kanaal overgestoken en bij de molen drie onderduikers krijgsgevangen gemaakt. Zij hebben hen gedwongen bossen stro naar binnen te dragen en in brand te steken. Het resultaat ken je. In die weken werd het leven op Eind steeds dreigender, tot wij op die beruchte zondagmorgen 8 oktober door SS.-ers bijeen werden gedreven. Hoewel ze ons met hun geweren in de aanslag gevangen hielden, werd het snel duidelijk, dat ze al die mannen levend moesten hebben. Enkelen probeerden te ontsnappen, maar er werd dan niet op hen geschoten. Integendeel; eenmaal opnieuw opgepakt werden ze midden in onze kring gezet en als 'voorbeeld' gesteld, voor iedereen die het zou wagen uit de groep weg te lopen. Met hun koppelriemen sloegen de SS.-ers ongenadig op hen los. Daarna begon de lange voettocht richting Duitsland, in een colonne, geflankeerd door Duitse soldaten, nog steeds met hun geweer in de aanslag. Onder de gevangenen ging het gerucht dat we tankgrachten moesten gaan graven bij de Maas, maar het werd uiteindelijk dwangarbeid in Duitsland . .*

*Dat heb ik niet willen afwachten. Hoewel mijn oom mij steeds probeerde tegen te houden om te vluchten, was ik vast besloten om dat wel te doen. De eerste avond bij het verzamelpunt voor de kerk van Roggel, kwam onverwacht een Amerikaans vliegtuig over. De Duitsers waren even afgeleid en ook ik maakte van de verwarring gebruik om een boerderij binnen te rennen en direct door de achterdeur er weer uit. Toen konden ze me niet meer vinden. In de weken die volgden – tot aan de ineenstorting van het bruggenhoofd Venlo op 14 november – heb ik in het 'Spergebiet' van het front rond gezworven. Al die tijd heb ik geen bed gezien.*

*Ik sliep in sloten, kelders en in hooibergen en op een dag werd ik zelfs gevangen genomen door de Duitsers, die mij streng verhoorden. Ik denk dat ik mijn leven te danken heb aan een Duitse officier, die met een Nederlandse vrouw getrouwd was, anders hadden ze me zeker voor het vuurpeloton gezet. Ik liep ook nog een longontsteking op, die pas na enkele weken kon genezen en maakte de hevige strijd mee rond het Kruis en Stokershorst.. Op 14 november trokken de Duitsers terug over de Maas en kon ik vanaf Heythuysen naar huis. Voor mijn oom Harrie en alle andere lotgenoten kwam de bevrijding pas in de meimaand van 1945 na de officiële capitulatie van Nazi-Duitsland. Gebroken en uitgemergeld kwam hij vanuit Hannover, waar hij op een boerderij te werk was gesteld, te voet en op een fiets naar huis. “*



Foto: Engelse soldaten in Overloon waar in november 1944 een hevige tankslag woedde veel soldaten het leven lieten.

\*) Van deze 108 gedeporteerden uit Eind overleefden vijf mannen hun slavenarbeid in Duitsland niet. Voor allen werd in 2004 bij de Gerarduskerk een monument opgericht, zoals in alle dorpen waar mannen werden weggevoerd. Op die dramatische 8 oktober 1944 werden overal in Midden-Limburg, tussen de kanalen en de Maas en het Brabantse Helenaveen, ruim 2000 mannen tussen 16 en 65 jaar opgepakt om in Duitsland als dwangarbeider te worden ingezet.

Bij latere razzia's volgden er nog eens 1000. Bij elkaar meer dan 3000 ! De Duitsers begonnen op die zondagmorgen al heel vroeg de huizen af te stropen en mensen van hun bed te lichten. Ze wachtten zelfs bij de kerken, zoals in Roggel en Leveroy tot de Mis uit was om de mannen te kunnen oppakken. Deze razzia is dan ook bekend geworden onder de naam: "kerkrazzia". Op 8 oktober a.s. zal deze deportatie voor het laatst worden herdacht, daarna heft de stichting "deportatie Midden- en Noord-Limburg zich op. Zie verder:

[www.kerkrazzia.nl](http://www.kerkrazzia.nl)

De route die onze bevrijders 70 jaren geleden maakten, vanaf de stranden van Normandië richting Berlijn, zal ook in onze omgeving in het landschap worden gemarkeerd met onder meer veldkeien als luisterplekken, waar men informatie kan vernemen. Kijk hiervoor op: [www.liberationroute.com](http://www.liberationroute.com)

J.vdK

#### KINDERCOMMISSIE

Annemarie Habraken 622113  
Esther Moonen 622700  
Jorine Scheepers 852760

#### REDACTIE

Jan van de Kam 633188  
Elly Scheepers 632665  
Wilh. Wetemans 631809  
Mathilde Sieben 622287

Druk: KO-DU Service  
Lay-out: Frenk Scheepers

## Las- en Montagebedrijf



Eric Kuepers  
Wessemerdijk 8  
6031 SG Nederweert

Tel. 0495 - 634285  
Fax 0495 - 634285  
GSM 06 - 51306734



## Timmerbedrijf Stephan de Haan

Voor al uw timmerwerkzaamheden  
Nieuwbouw, renovatie en onderhoud  
Plaatsen van dakramen en dakkapellen  
Allround timmerwerk

Middelstestraat 20. 6004 BK Weert  
Tel. 06 24 66 32 86

## Ingezonden mededeling

### 100 jaar kapel van het Schoor

In 1915 werd de eerste aanzet gegeven voor het bouwen van een kapeleke. De grond werd geschonken door de fam. Bruekers tegenover de kapel waar later Frits en Leen Knapen woonden. De mensen van het Schoor zorgden zelf voor de bouw, zodoende was de kapel het middelpunt om samen te bidden bij bijzondere gelegenheden. De verhalen hoe de kapel verder vergroot en ingericht werd zal door de geschiedenisschrijver verder verteld worden.

Om aan dit jubileum van de kapel een feestelijk tintje te geven is de hulp van de inwoners van het Schoor wel gewenst, want wij mogen niet vergeten dat het voor de toen inwoners van het Schoor zeer waardevol was om zelf een gebedshuis te hebben en een plaats waar ze bijeen konden komen. Als er mensen zijn in het Schoor die vinden dat er aan het 100 jarig bestaan van de kapel extra aandacht geschonken moet worden, dan zou het bestuur met het buurtschap Schoor hier graag aan werken.

Wie een idee heeft hoe dit jubileum te gaan vieren wil dan contact opnemen met het kapelbestuur, om te komen dat de kapel nog steeds een waardig gebouw is voor de mensen van het Schoor.

Tevens is er nog een jubileum, want het koor van het Schoor zingt dit jaar al meer dan 35 jaar.

Het kapelbestuur:

Frans van Eyk, koster

Gerie Fijen, secr./penningm.

Marie Franssen-Venner

Lies Borrenbergs-van Dongen

Humphry Warnert



## 9 oktober: “Dag van de uitvinders”

Honderd jaar geleden, op 9 oktober 1914 werd in Wenen Hedy Lamarr geboren. Zij werd in Hollywood een gevierd actrice met grote tegenspelers als Clark Gable en James Stewart. Lamarr wordt een van 's werelds mooiste vrouwen genoemd, maar zij moet ook over een bijzonder mathematisch brein te hebben beschikt. Samen met Georg Antheil, een specialist op het gebied van geautomatiseerde muziek bedacht zij gedurende de oorlogsjaren een methode om met 88 verschillende radiogolf lengtes torpedo's op afstand te besturen. In 1941 vroegen zij patent aan op hun vinding en pas heel veel later in de tachtiger jaren kwam het via het elektronicaconcern NCR op de markt in de draadloze digitale communicatie. Deze techniek noemen wij nu WIFI, de afkorting van Wireless Fidelity, een knipoog naar de term HIFI (High Fidelity) uit de radiowereld.

Hedy Lamarr is “de moeder van Wifi”, want deze techniek had nooit ontwikkeld kunnen worden zonder haar basisidee. Datzelfde geldt ook voor andere draadloze communicatie als Bluetooth, 3G en gps.

Haar geboortedag 9 oktober is sinds enkele jaren de DAG VAN DE UITVINDERS. Hedy Lamarr stierf in 2000 en werd – naast haar uitvinding – ook bijzonder bekend omdat zij in de film ECSTACY uit 1933 als eerste vrouw optrad in evakostuum, terwijl ze in een meertje zwom en door een bos huppelde.



# NAOBERNOWTS

In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtsjes. Laat het de redactie even weten!

## W.K. voetbal:



Heeft U in juli ook zo genoten van de prestaties van het Nederlands elftal? Moleenaar Piet Heldens van de Roeventer molen “De Windlust” zag het helemaal zitten. Ruim op tijd voor de wedstrijden in Brazilië begonnen had hij zijn molen oranje gekleurd en de wieken in ‘vreugdestand’ gezet.

## Felicities voor:

Onze buurtgenote Susanne Everaerts – Roeven nr. 2 – met het dertig jarig bestaan van SANICEVE, de groothandel in sanitair, installatiematerialen en centrale verwarming, die zij inmiddels van haar ouders heeft overgenomen. Wij wensen haar veel succes.



## Proficiat voor:

Paul Kluskens en Vicky Wolters die op 31 juli trouwden. Van harte proficiat en nog vele jaren samen in jullie mooi verbouwde huis op Roeven nr. 17.



Onze buurtgenoten Theo en Riny van Veldhoven – Heeskens van Schoor nr. 43, waren vorig jaar 40 jaar getrouwd. Op 16 augustus hebben ze dit met familie, vrienden en buurt gevierd. Van harte proficiat en nog vele jaren samen!

Onze (oud-)buurtgenote Janneke Teunissen houdt al enige jaren kantoor in de woning van haar ouders Els en Jan Teunissen op Kraan 10A en heeft zich gespecialiseerd in de afhandeling van letselschades. Inmiddels is zij franchiseneemer van Bureau Van der Toorn Persoonschade en kan als zodanig nog meer cliënten persoonlijk van dienst zijn. Veel succes gewenst.



Gijs Janssen (Roeven 12 A) die op 17 mei in Amsterdam deelnam aan het Ned. Kampioenschap voor handbalscholen. Zijn team, jongens van jrg. 1999/2000, de zg. C-jeugd won de strijd in de kleine finale tegen Haaglandia en behaalde de derde plaats.

**JKnapen**   
 tuincentrum | hoveniersbedrijf

Schoor 42  
 6031 SC Nederweert

Tel zaak: 0031(0)495 631625  
 Mob: 0031(0)6 53631670

aanleg en onderhoud  
 Het adres voor al u tuinplanten !!!

**JOS SIMONS**

Voeg- en Restauratiebedrijf  
 Impregneren en Gevelreinigen

Roeven 7  
 6031 RN Nederweert  
 Telefoon 0495-632590

## 70 jaar geleden: 14 november 1944

### Schoor, Roeven en Kraan worden bevrijd samen met Nederweert-Eind

In het vorige Buurtblaedje schreven we over de bevrijding van Weert en Nederweert op 21 en 22 september 1944, maar dat gold niet voor onze omgeving. Acht angstige weken van onzekerheid en levensgevaar moesten voorbij gaan, voordat de bewoners van Schoor, Roeven en Kraan, tegelijk met die van Eind opgelucht konden ademen.

Op die bewuste dag, 14 november 1944, begonnen de Engelse troepen een groot offensief met de codenaam: 'NUTCRACKER' om het Duitse leger aan de westzijde van de Maas, uit het zogenaamde 'BRUGGEN-HOOFD VENLO' te verdrijven.

*Lancaster Bommenwerper nam deel aan de herdenking van de bevrijding van Zuid-Nederland in mei 2014.*



Pastoor J. Maes van Nederweert-Eind schrijft in zijn parochiekroniek 'VAN BRÖK TOT BRÖK': “'s Namiddags om klokslag 4 uur begonnen plotseling de Engelse kanonnen te bulderen. Ze stonden in een grote kring rondom Eind en vanzelfsprekend op het hele Midden-Limburgse land gericht. Vanuit Asten, Someren Nederweert, Weert en Tungenroy tot over de grens in Molenbeersel stonden ze opgesteld. . . .”

En A.van Rijswijk noteert in zijn uitgave: 'De verwoeste kerken van Limburg' (1946) (overdruk in Weekblad Nederweert 1987) :

*“Op 14 november den dag der bevrijding, beleefden de mensen een*

*kwartier lang een trommelvuur, waarin volgens deskundige schatting elke minuut in het dorp (Eind, J.vdK) en naaste omgeving ongeveer 2000 granaten ontploften . . .”*

Pas daarna kon het kanaal van Wesseem naar Nederweert hier bij ‘t Schoor en bij Kelpen door de Britten worden overgestoken, maar wat bleek ? Het Duitse leger had zich al eerder uit haar versterkte stellingen teruggetrokken en het zware bombardement op Eind en omgeving was dus eigenlijk onnodig geweest.

Twee inwoners van Schoor hebben de bevrijding toen (nog) niet mogen meemaken. Zij waren op 21 september – tegen hun wil - in Eind terecht gekomen en op 8 oktober, de dag van de beruchte ‘kerkrazzia’ in Midden-Limburg, door het Duitse leger in gevangenschap meegevoerd.

Hun geschiedenis heb ik in 1995 opgetekend ten behoeve van ons BUURTBLAEDJE en het boek van dr. A. Cammaert:

“RAZZIA EN DEPORTATIE IN OKTOBER 1944 IN NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG.”, waarover elders in dit Buurtblaedje meer.

J.vdK

## Nieuwe woorden uit de kranten van de zomer

**kabouterpost:** zo noemen ze de mini-envelopjes, waarin de cocaïne-snuiver zijn lijntjes krijgt thuisbezorgd.

**FAS-kind:** jongen/meisje met diverse afwijkingen, omdat de moeder tijdens de zwangerschap veel alcohol heeft gedronken. Afkorting van: Foetaal Alcohol Syndroom.

**zoetwatersverslaving:** de meeste planten en groenten groeien alleen als ze voldoende zoet water opnemen. In Nederland experimenteert men met gewassen die hiervan moeten ‘afkicken’. Omdat steeds minder zoet water aan de oppervlakte komt, is het van belang dat sommige groenten ook kunnen leven van brak of van zout water. (bijv. rucola, knoflook)

**treiteraankpak:** beleid van bepaalde gemeentes om gezinnen die veel overlast geven en de buurt bedreigen, in een zg. containerwoning, ook wel **hufferhuis** genoemd, te huisvesten aan de rand van de gemeente.

**groecrimineeltje:** kind, dat al zeer jong op straat rondhangt en dan via

de kleine criminaliteit (tassen stelen, drugs runnen) terecht komt in het milieu van de echte gangsters, waarin het vuurwapens gaat hanteren en betrokken wordt bij o.a. ripdeals en liquidaties.

**dubbelmandaat:** de politieke constructie dat een lid van de tweede of eerste kamer tegelijk lid is van het Europees parlement, hetgeen sinds 2002 niet meer is toegestaan.

**loomen:** (spreek uit als “*loe-oem’n*”) het maken van rubberbandsieraden, ook wel genoemd **loomarmbandjes** (van in elkaar gehaakte gekleurde elastiekjes)

**naffer:** afkorting voor persoon afkomstig uit Noord Afrika; (het lijkt mij niet bepaald vlelend bedoeld, zoals personen uit Zuid-Nederland vaak “Brabo’s” en “Limbo’s” genoemd worden.)

**moestuinsocialisme:** wordt de PvdA-staatssecretaris van Sociale Zaken, mevr. Jetta Kleinsma verweten, sinds zij in een interview zei dat de mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun pensioen. Zij raadde aan om ook naar andere vormen van oudedagsvoorziening te kijken, bijvoorbeeld “*een moestuin dat levert veel groente en fruit op*”. De PvdA werd toen : “**Partij van de Aardbei**” genoemd en Kleinsma de bedenker van **aalmoestuintuintjes**.

**zorgmijder:** persoon, die – ondanks het dringend advies van de huisarts - geen specialist of ziekenhuis (meer) bezoekt, omdat hij/zij bang is, het eigen risico niet te kunnen betalen.

**polderpiet:** zwarte Piet, zonder ooring, rode lippen of kroeshaar, om de tegenstanders tegemoet te komen, die Zwarte Piet een racistisch overblijfsel uit de slavernij vinden. Ook wel **compromispiet** genoemd, maar dat gaat de tegenstanders niet ver genoeg.

**neurobewijs:** in de rechtbank worden tegenwoordig hersenscans aangevoerd om ‘voorbedachte rade’ aan te tonen of te ontzenuwen. (denk aan het bijtgedrag van voetballer Louis Suárez: doet hij dat met opzet of is hij op zo’n moment ‘ontoerekeningsvatbaar’?)

**juichpak:** speciale oranje glitteroverall om tijdens de wedstrijden van het W.K. Voetbal te dragen, ontworpen door de Tilburgse ondernemer Roy Donders, kapper en “stylist van het zuiden”.

**polder-catenaccio:** de Nederlandse variant van het voetbalsysteem, waarbij de verdediging zo hecht georganiseerd is dat er voor de tegen-

stander geen doorkomen aan is . ('catenaccio' is al sinds jaren bekend en is een Italiaans woord voor 'grendel') Het is wel effectief als je op tijd kunt counteren, maar je krijgt geen mooie wedstrijd . Tegenstanders noemen dit systeem daarom ook wel **beton-voetbal**, **anti-voetbal** of **afbraak-voetbal**.

**de ventieltrap:** wanneer je heel lang en intensief oefent, kun je bij het nemen van een penalty of vrije trap het grootst mogelijk baleffect krijgen, als je precies schopt op de plek waar de bal het zwaarste is: op het ventieltje. ( Tim Krul wist op 5 juli twee penalty's van Costa Rica te keren, Jasper Cillessen lukte het op 9 juli tegen Argentinië helaas niet)

**troostfinale:** geen nieuw woord, maar wel actueel op 12 juli, toen Nederland op het W.K. voetbal tegen het gastland Brazilië nog moest spelen om de derde plaats. Niet iedereen was daar blij mee, want waarom mag je wel naar huis als je de achtste – of kwartfinale verliest, maar moet je nóg een keer als je de halve finale mist ? Derde of vierde worden is dan helemaal niet meer belangrijk. Sommigen noemen deze strijd daarom ook wel: **verliezersfinale** en vinden dat die mag worden afgeschaft. (maar we wonnen van Brazilië met 3 – 0 ; dus toch nog 'brons'.)

**veelclaimer:** persoon die zo vaak een beroep doet op zijn/haar schadeverzekering, dat hij/zij geroeyeerd wordt of als zodanig in een speciaal register terecht komt, waardoor alle verzekeringsmaatschappijen op de hoogte gesteld worden.

**voorschotfraude:** een oplichter maakt met jou mailcontact en houdt een zielig verhaal; als je dan reageert vraagt hij om geld over te maken; daar schijnen veel mensen "in te trappen".

**sociale dumping:** bepaalde bedrijven in de EU geven hun werknemers het loon en de arbeidsrechten volgens de regels van het goedkoopste land. (voorbeeld: Ikea neemt goedkope chauffeurs aan uit Slowakije, die dan de gehele week in Nederland en België moeten rijden.)

**schortjesarchitectuur:** scheldwoord voor het werk van bouwkundebureaus, die alleen maar de buitenkant van gebouwen (mogen) ontwerpen.

**tulpengangster:** gezegd van de misdadiger in Nederlandse films, die vroeger een goedaardige sukkel was, zoals Rijk de Gooyer in "de inbreker" uit 1972. (Anno 2014 is hij een keiharde crimineel, zoals Tygo Gernandt zijn rol moet spelen)

**slapend tegoed:** bepaald bedrag op een bank van een overledene, waarvan de erfgenamen niet weten dat het bestaat, maar dat na twintig jaar verjaart.

**verdringing:** ( een oud begrip uit de psychologie wordt nu ook gebruikt in de sociologie) steeds meer betaalde banen in de publieke sector worden overgenomen door gratis krachten (vrijwilligers) zoals: chauffeur van de buurtbus, receptionist, telefonist enz. Zij pikken dus bestaande banen in, hetgeen NIET de bedoeling was van de **participatiewet**.

**kettingbreuk:** (oud begrip bij wielrenners die hun fietsketting breken) maar ook een rekenkundige reeks van een breuk- in een breuk- in een breuk enz.

Voor het eerst in tien jaar tijd zal in 2015 weer een "DIKKE VAN DALE" op papier verschijnen. Het zal dan 150 jaren geleden zijn dat mijnheer Van Dale en zijn helpers zijn allereerste woordenboek uitgaf.

In de uitgave van 2015 komen alleen die nieuwe woorden, die de afgelopen jaren véél zijn gebruikt. De lezers wordt gevraagd om vanuit de genomineerde woorden hun stem uit te brengen op het jubileumwoord van 2014. Daar gaan we beslist meer van horen.

J.vdK

## Heeft U nog geen tattoo ?



In november a.s. kunt U bij BNN kijken naar de documentaire "LIJFSPREUK", van radio- en T.V.- maker en popjournalist Leon Verdonschot ( Geleen 1973). Hij gaat hier in op de wijd verspreide trend van de tatoeage, ook wel tatoeëring genoemd. (In het Engels: tattoo) Van alle Nederlanders tussen de 18 en 50 jaar zou meer dan 25 % minstens één tatoeage hebben.

Vroeger waren het de stoere zeelieden die een anker op hun arm lieten aanbrengen, later volgden de leden van motorbendes met doodshoofden e.d. daarna voetballers en popartiesten met allerlei symbolen en sinds de jaren zeventig ook ‘de gewone man’. ( en vrouw natuurlijk) met min of meer bijzondere lichaamsversieringen. Toch roepen de ‘plakplaatjes-voor-het-leven’ – vooral wanneer ze ook buiten de kleding zichtbaar zijn – diverse reacties op. Sommigen vinden het een ‘blijvend sieraad’, anderen plaatsen de drager meteen in een apart ‘hokje’. Tatoeages kregen hun negatief imago doordat ze in het Westen van oudsher werden gebruikt om misdadigers mee te markeren. Zo werd de tatoëring het symbool voor verschoppelingen die zich buiten de samenleving hadden geplaatst, een reden waarom bendeleden ze juist namen om zich af te zetten tegen onze maatschappij. Dat de tatoeage heel oud is, bewees Ötzi de ijsmummie die meer dan 5000 jaar geleden in de Alpengletsjers werd ingevroren en enkele jaren geleden werd teruggevonden. Hij had niet minder dan 59 tatoëeringen. Ook in Polynesië is het een heel oude gewoonte om het complete lichaam met naald en inkt te versieren. Het woord tattoo komt trouwens van Tahiti als: “tattau” en betekent: markering of streep (vlek). Tegenwoordig bezit-ten ook personen met beroepen als managers, accountants of artsen een of meerdere tatoeages. Men draagt ze meestal buiten zicht onder hun kleding. Vaak gaat het dan ook niet meer om de naam van een overleden huisdier of van de eerste liefde, maar om complete ‘kunstwerken’. Jongelui, die op vakantie in het buitenland in een overmoedige ( lees: aangeschoten) bui een tatoeage laten zetten, krijgen daar later vaak spijt van. Verwijderen kan dan alleen maar met een dure laserbehandeling en soms kunnen er nog littekens achterblijven.



**Bron:** H. Wiebes VOLKSKRANT. 23072014  
 Lees op Wikipedia negen redenen om (g)een tattoo te laten zetten.

J.vdK

# Kitchen@Home

## Binnenhuis- & keukenadvies

Schoor 17  
 6031 SC Nederweert  
 Tel. 0495 625640  
 Mob. 06 44424330

Corry Franssen  
[info@kitchenhome.nl](mailto:info@kitchenhome.nl)  
[www.kitchenhome.nl](http://www.kitchenhome.nl)





## Natúúrlijk Schoor Het konijn



In de Volkskrant stond een stuk over het wilde konijn. Die hebben we ook in Schoor. Iedereen vindt wel iets van het konijn. De een is helemaal weg van die schattige pluizenbolletjes en de ander kan er wel op schieten, letterlijk en figuurlijk. Het jaar dat we net onze tuin hadden aangelegd en alles vol hadden staan met jonge plantjes hadden we een konijnenplaag. Dat was zo'n moment dat ik wel op ze kon schieten. De beesten waren dol op het frisse, jonge groen. Iedere knop die zich vertoonde werd met de grond gelijk gemaakt. Ik maakte een soort kooitjes van gaas om de meest kwetsbare plantjes. Geen gezicht de tuin vol kooitjes maar je moet wat. Onze kat Snorrie probeerde iets aan dit probleem te doen en bracht geregeld een jong konijntje mee naar huis. Ondanks mijn aversie tegen de knagers vond ik dit ook wel zielig. Op een dag was het weer zover. Snorrie bracht het diertje door het kattenluikje mee naar binnen en

liet het konijntje los in de garage. Ik kwam af op het tumult. Schreeuwend racete Langoortje door de garage met de kat op zijn hielen. Plots rende het af op het kattenluik, schoot hierdoor naar buiten, ontweek op het nippertje de vijver en hup...de struiken in. Snorrie bleef beduusd achter. Zo'n slim exemplaar had ze nog nooit gevangen. Niet alleen Snorrie zorgde voor de vermindering van het konijnenbestand. Ze kregen ook de konijnenziekte, Myxomatose. Deze ziekte is afkomstig uit Zuid-Amerika en is dodelijk voor onze konijnen. De dieren worden doof en blind en sterven aan een gruwelijke dood. In die tijd vond ik geregeld dode konijnen, menigeen verdronk in de vijver.

Een Franse arts besmette in 1952 een aantal konijnen met het myxomatose virus omdat de dieren teveel schade toebrachten in zijn tuin. De ziekte verspreidde zich razendsnel over Europa. In Nederland stierf in een jaar tijd 95% van alle konijnen. Sinds 1990 is het niet alleen myxomatose maar ook VHS of RHD, de rabbit haemorrhagic disease wat het konijnenbestand decimeert. Zonder veel ziekten, auto's of Snorrie's kunnen konijnen wel 9 jaar oud worden. Het zijn hele sociale dieren die leven in familieverbanden in holenstelsels. De mannetjes en de vrouwtjes hebben een eigen rangorde. Buiten dat de mannetjes natuurlijk deel hebben aan de voortplanting verdedigen ze hun jongen en territorium tegen andere konijnen. De holen bestaan uit woonruimtes waarop een aantal hoofdgangen en vluchtpijpen uitkomen. De met gras, stro en plukken haar beklede nestkamers liggen wat afgelegen van de woonruimtes. De dominante vrouwtjes hebben de beste nesten en grotere worpen. Een konijn heeft tussen februari en augustus 3 tot 7 worpen met 3 tot 12 jongen. Vandaar de uitdrukking "Jongen als de konijnen". Een paar maal per dag komen ze de jongen zogen. Ter bescherming van de kleintjes stoppen ze het hol, de wentel genaamd, bij het verlaten weer dicht. Het territorium bakenen de dieren af met hun geurklieren. Aan de grens van hun territorium hebben ze hun "toiletjes".

Oké, in de tuin zijn we iets minder blij met meneer en mevrouw Langoor maar in de duinen en op de Veluwe doet het dier goed werk. Met het graven creëren de konijnen open plekken waardoor allerlei plantsoorten weer een kans krijgen. Ze helpen ook om duinen te laten verstuiwen. Vogels als tapuiten en bergeenden broeden in konijnenholen. Tevens zijn

konijnen een prooidier voor vossen, bunzings, hermelijnen, haviken en andere roofvogels.

Ons” huiskonijn” stamt af van het wilde konijn. Niet alleen kinderen beleven veel plezier aan konijntjes. In het kader van een project bezocht men een verpleeghuis met een aantal huisdieren. Het schijnt dat dementerende veel baat hebben bij het contact met dieren. Zo kreeg een mevrouw die al jaren niet meer sprak een konijn op haar schoot. Terwijl ze gedachteloos het dier aaide zei ze: ”Kerstmis!”

Mathilde Sieben

## Lichtjes

**Het wordt alweer vroeg donker. De zomer loopt op zijn eind. We trekken ons terug in onze huizen. Maar op 11 november brengen we het licht weer naar buiten. De kinderen lopen met lampionnen en we steken een groot vreugdevuur aan. Met een glazen pot, een stuk ijzerdraad, zelfklevende folie en speciale spray kunnen we zelf leuke lampionnen maken. Zonder ijzerdraad doen ze het ook goed als windlichten.**

Benodigheden:

- Glazen potten, niet te klein
- Evt. karton
- Zelfklevende folie
- Spray voor frosted glas.

1. Knip uit de zelfklevende folie een vorm v.b. een ster. Je kunt ook eerst een mal maken van karton, deze op de folie leggen, natrekken en dan uitknippen.
2. Plak de folievorm op de glazen pot.
3. Bespuit de potten gelijkmatig met de ‘frosted’ spray.
4. Als de spray droog is kun je de folie verwijderen.
5. Theelichtje of nepkaarsje erin en je hebt een leuk lichtje.



Het kan natuurlijk ook andersom. Knip een vorm uit raamfolie en plak deze op de potten.

Mathilde Sieben

## Hé, dat is handig!

Zitten jullie daar ook ooit mee? Hoe scheid (met een d en korte ei !!) ik mijn afval? Elke Nederlander produceert per jaar gemiddeld 512 kilo huishoudelijk afval . Hiervan scheiden we ruim de helft en de rest gooien we bij het restafval. Maar hiervan is nog 60 procent verder te scheiden, alleen weten we niet precies WAT en HOE. Elke kilo afval die niet via de vuilnisbak naar de verbrandingsoven gaat, bespaart ons 3 tot 4 cent op onze afvalstoffenheffing.





- Ons oud-papier scheiden is het gemakkelijkst: hiermee besparen we geld én bomen en steunen we bovendien onze buurtvereniging. Elke eerste zaterdag van de maand staat de container tegenover de loods van loonbedrijf van de Kruys op Kraan 9. (stapelen in dozen wordt bijzonder op prijs gesteld, omdat er dan meer kilo's in de container kunnen en het geen troep wordt voor de buurtbewoners die ná jou hun oud papier komen brengen.)
- Bijna iedereen weet inmiddels dat de zogenaamde tetra-pakken van (karne)melk, yoghurt, of vruchtensappen een plastic laagje bevatten. Die horen dus niet bij het oud-papier maar bij het restafval, net zoals de afhaaldozen van de pizzakoerier. (want daar zit een aluminium laagje in)
- Glas is ook prima te scheiden; zelfs de kleinste potjes doen we in de glasbak, maar niet het stukgevallen wijnglas van kristal of een kapot theeglas, want dat kan niet samen gesmolten worden met het verpakkingsglas. Het heeft namelijk een andere samenstelling en horen dus bij het restafval.
- Ook onze (oude) videobanden, chipszakken met aluminiumlaagje, piepschuim, oud plastic speelgoed en lege spuitbussen moeten bij het restafval, maar HOE moeten we dat allemaal weten? Kijk dan verder op:  
[www.recyclemanager.nl](http://www.recyclemanager.nl) (de app is gratis beschikbaar voor Android en iOS)  
[www.milieucentraal.nl](http://www.milieucentraal.nl)  
[www.meldpuntverpakkingen.nl](http://www.meldpuntverpakkingen.nl)

## SIERTEELTKWEKERIJ

LEON COOLEN



*Groene Tuinplanten*

*Heesters*

*Sierconiferen*



Schoor 27  
6031 SC Nederweert  
tel 0495-631786  
fax 0495-624778

# activiteiten agenda

## Activiteiten 2014

4 okt	50+ uitstapje	
20 okt	Kienen	Zaal Briels
11 nov	Sint Maarten	
8 dec	Kaarten	Zaal Briels

### Oud papier

Zaterdag 4 oktober, 1 november en 13 december  
bij Piet van de Kruisj, Kraan 9

De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt €25,00  
Banknummer Buurtvereniging IBAN NL72 RABO 0135 5408 36

**Inleveren kopij voor buurtblaedje**  
voor 9 december via e-mail: [elly18@hetnet.nl](mailto:elly18@hetnet.nl)

### Website

<http://www.bvschoor.nl>

### BESTUURSLEDEN

Peter Janssen	Roeven 12a	633685
Johan Raemaekers	Kraan 26a	542694
Hein Sieben	Wessemerdijk 10	622287
Marleen Hermans	Trinkenshof	552422
Kitty Wijnker	Liskesweg 1	624795

**BRIELS**  
Zaal en kegelbanen

*Catering en Party Service*

Kraan 6 • Nederweert • t 0495 632151  
[www.brielsparty.nl](http://www.brielsparty.nl) • [zaal@briels@hetnet.nl](mailto:zaal@briels@hetnet.nl)