

'T BUURTBLAEDJE



**Informatieblad buurtvereniging
"Schoor"
Uitgave: winter jaargang 05-06**

Van de voorzitter

Zoals reeds eerder aangekondigd nadert het einde van mijn voorzitterschap. Op 7 december werd bij mij thuis de laatste redactievergadering gehouden van het buurtblaedje gehouden. In een altijd erg ontspannen sfeer wordt dan bekeken welke stukken in aanmerking komen om geplaatst te worden. Ook in dit gezelschap zal mijn plaats weg vallen. Een uitdaging natuurlijk voor iemand die leuke teksten heeft om deze wereldkundig te maken middels het buurtblaedje. Het zijn maar vier avonden per jaar. De redactie hoopt dat iemand zich spontaan zal aanmelden om mee te doen aan het "vullen" van het boekje. De avond werd ontzettend leuk afgesloten toen Jan van de Kam mij een doos met twee heerlijke flessen wijn overhandigde. Een gebaar dat door mij erg op prijs werd gesteld.

Ook zijn wij nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid. Aarzel niet en geef je op. Het zou jammer zijn als het bestuur en ook de redactie van het buurtblaedje met een kleinere groep de kar moeten gaan trekken.

Piet Peters

Herfstactiviteit

Op woensdagmiddag in de herfstvakantie gingen we met 18 kinderen naar het peelhofke op Ospeldijk. De ouders brachten de kinderen hierna toe. De kinderen waren cowboys en cowgirls. Truus Broens leerde ons 4 countrydansen dit was best moeilijk maar de jeugd had het vlug onder de knie. De kinderen kregen onder de pauze een glaasje frisdrank en een zakje chips. Er was gezorgd voor kleurplaten die het dan te moeilijk vonden konden kleuren. Toen de mamma's om 16.15 de kinderen kwamen ophalen hebben we met zijn allen de dansen nog eens allemaal gedanst. Het was een leuke middag.

De kindercommissie

50 Plussers op stap

Excursie naar Belgisch Fort zeer geslaagd

Op 1 oktober j.l. trokken we met bijna veertig buurtleden in een lange karavaan naar het zuiden. Doel: het fort Eben Emael achter de diepe doorsnijding van het Albertkanaal bij Kanne, net over de Belgische grens onder Maastricht.



De excursie, waarvoor twee-en-een-half uur was gereserveerd, duurde bijna vier uren, maar verveelde géén moment.

Onze gids had de geschiedenis van het fort vanaf kindsbeen ‘met de paplepel’ ingegoten gekregen en hij wist er dan ook alles van: zowel de technische gegevens als de smakelijke anekdotes en de verdrietige details.

De verschillende onderaardse ruimten waren met geüniformeerde etalagepoppen in ‘levensechte’ situaties anno 1940 ingericht; zelfs de dodenkamer, de operatiezaal en de biechthorende aalmoezenier konden we bezoeken.

Behalve leerzaam en interessant was deze dag ook behoorlijk sportief: we liepen vele kilometers door de ondergrondse gangen, beklommen honderden treden en wandelden met de liefhebbers tenslotte nog bijna een uur over het bijna 45 hectaren grote plateau naar de kazematten en koepels.

-

WAT IS (EBEN) EMAEL ???

Een dorpje bij Kanne (B) waar in de mobilisatiejaren 1932- 1935 een enorm ondergronds verdedigingsstelsel in de mergel van de Sint Pietersberg werd uitgehakt.

Eben Emael gold als oninneembaar en was helemaal zelf voorzienend: eigen waterleiding, centrale verwarming, elektriciteit, luchtverversing en warme douches.

Met een eigen hospitaal, kantine en slaapzalen voor 500 man, kon het – met een flinke voorraad voedsel – een belegering van maanden doorstaan!

En wat gebeurde er op 10 mei 1940 ???

De Duitse aanvallers landden bovenop het plateau met negen zweefvliegtuigen en verrasten met 56 uitstekend getrainde mannen het totale fort en zijn meer dan vijfhonderd Belgische “Sjefkes”. Binnen een kwartier was het machteloos gemaakt met het- behalve de grote zweefvlieger - zéér geheime nieuwe wapen: de hollading bom.

Binnen 36 uur moest het fort zich overgeven; er sneuvelden 24 Belgische en 6 Duitse soldaten.

Na de koffie in Kanne trok de groep naar Leveroy, waar bij “HOUTSE HENDRIK” van een lekker dinertje genoten werd.

Rond 20.30 uur was iedereen weer thuis en konden we terug kijken op een zeer geslaagde 50+ dag. Complimenten en dank voor Riny en Theo !

IN MEMORIAM

José Frenken

Op 4 september 2005 overleed na een langdurig ziekbed onze buurtgenote José Frenken van der Donk, van de Truyenhoekweg nr.17.

In het voorjaar van 2005 werden bij haar de eerste symptomen ontdekt van een ongeneeslijke ziekte, waarbij diverse ziekenhuisopnames en zware kuren geen uitkomst konden bieden. De laatste drie maanden van haar leven kon ze haar bed in de serre niet meer verlaten en speelde het familieleven met kinderen en kleinkinderen zich daar af, precies zoals José dat wilde.

Ze zag haar naderende einde bewust onder ogen en met haar sterke karakter begon ze zelf, samen met haar man en kinderen, alle regelingen te treffen voor haar afscheid, overlijden en bijzetting.

José van der Donk werd in 1946 in Heusden (N.Br.) geboren en trouwde in 1966 met Wil Frenken uit Weert. Samen woonden zij korte tijd in Eindhoven, waar hun eerste kind, een zoon, werd geboren. Al snel verhuisden zij naar Weert, waar hun beide dochtertjes ter wereld kwamen, waarvan de jongste al vóór haar eerste verjaardag kwam te overlijden.

Sinds 1984 woont het gezin aan de Truyenhoekweg 17, het stamhuis van de Frenkenfamilie en het geboortehuis van Wil zijn voorvaderen.

Vanaf die jaren bouwde hij een druk bezochte praktijk op, waar hij door zijn krachtgevend en helend levensmagnetisme vele cliënten kon helpen en ondersteunen. Ook in de pijnbestrijding bij José heeft Wil haar de nodige geestelijke verlichting kunnen brengen.

Na haar overlijden is ook de laatste wens van José vervuld: na de uitvaartmis in de Paterskerk op de Biest heeft ze haar uiteindelijke rustplaats gekregen in de eigen tuin aan de Truyenhoekweg, waar ze zoveel gelukkige jaren met haar man, kinderen en kleinkinderen had doorgebracht.

In de graf tombe achter het huis zijn bij het lichaam van José nu ook de stoffelijke resten van hun in 1972 overleden baby bijgezet.

Namens de buurtschap wensen wij Wil, Wilfried en Irma met hun echtgenoten en vijf kleinkinderen veel sterkte bij dit droevige verlies.

Moge José rusten in vrede.

J.vd K.



Werelddierendag

De deuren van de Nederlandse dierenasielen stonden op 4 oktober, 'Werelddierendag wagenwijd' open. Duizenden bezoekers hebben op deze dag een bezoek gebracht aan een dierenasiel. Het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat mensen hun honden / katten of andere huisdieren tijdens hun vakantie of een weekend naar het dierenasiel brengen. Helaas worden er ook b.v. jonge katjes naar toe gebracht die in een doos langs een snelweg zijn gevonden. Of honden die in het bos achter gelaten worden, of honden /katten die door de Dierenbescherming uit een woning worden gehaald omdat zij totaal verwaarloosd worden.

Op 4 oktober is de dag waarop overal ter wereld in onze Wereld in onze samenleving stil wordt gestaan bij de dieren. Het verhaal achter het ontstaan van deze dag gaat heel ver terug, namelijk. Sint Franciscus van Assisi, geboren 1182 in Italië was de grondlegger. In zijn leven komt de liefde voor de natuur en de dieren erg sterk naar voren. Na een gelukkige jeugd in een gegoede familie ging het Franciscus op latere leeftijd minder voor de wind. Hij tobde met zijn gezondheid en werd tot over maat van ramp ook nog eens veroordeeld tot een gevangenis van twaalf maanden. Dat veranderde zijn leven en besloot voortaan voor de arme en zieken te zorgen. Franciscus groeide uit tot een vriend van bedelaars en zwervers maar trok zich ook het lot van dieren aan. Franciscus van Assisi stierf op zijn 44 jaar in oktober 1226. Twee jaar later werd hij heilig verklaard. Omdat Franciscus een grote dierenvriend was, werd zijn sterfdag tijdens een internationaal Dierenbeschermingscongres in 1929 in Wenen uitgeroepen tot Werelddierendag.

75 jaar geleden op 4 oktober 1930 werd deze dag in Nederland voor het eerst gevierd. Heel veel mensen houden van dieren met name huisdieren. Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de mensen met een huisdier deze beschouwt als een familielid. Om de huisdieren (hond kat cavia=chinees biggetje) extra te verwennen zijn door fabrikanten heel veel attributen bedacht zoals; bijtballen in de meest vreemde vormen, hotdogs, nepbotten e.d. Ook het assortiment diervoer wordt steeds meer uitgebreid. Kip, tonijn, vis, en bepaalde soorten hondenbrood, behoort tegenwoordig bij de dagelijkse kost..... Niet mis!

Voor de overnachting of uitrustplaatsen voor kat of hond worden luxe hondenmanden aangeschaft. Wat het allemaal kost is niet belangrijk. Op speciale dagen zoals b.v. werelddierendag krijgen de huisdieren extra aandacht. Het bovenstaande staat in schril contrast met de zwerfdieren en dieren die worden mishandeld of ondervoed zijn, het geen hier in Nederland ook nog veelvuldig voorkomt maar in het buitenland en waar de welvaart veel minder is dan hier, nog meer voorkomt. Deze dieren moeten als het ware iedere dag zien te overleven.



Fransiskus van Assisi is dood, dieren moeten het van hedendaagse dierenbeschermers hebben! Als voorbeeld in Spanje. Het is van aloude Spaanse traditie dat, afgedankte greyhounds opgehangen werden in bomen. Had een dier goed gepresteerd op de renbaan, dan werd het hoog in de boom gehangen. Een snelle dood dus. Maar had een dier in de ogen van de eigenaar niet naar behoren gepresteerd, dan werd het lager in de boom gehangen, zodat het net met de pootjes aan de grond kwam. Een hele langzame en lugubere dood.

Ook galgo's komen niet bepaald prettig aan hun einde. Ze worden b.v. levend verbrand of begraven, of opgehangen.....Ophangen doen de galguero's tegenwoordig minder snel, omdat ze zich realiseren dat de buitenwereld dit ten strengste afkeurt en over hun schouders meekijkt.

Nu las ik in Hét dierenmagazine van de Dierenbescherming Limburg "Dier in Zicht" dat op een boerderij op de Mildert, jaarlijks enkele tientallen greyhounds en galgo's er tijdelijk een warm huis vinden.

De Stichting Greyhounds in Nood (GINN) is dus actief en wel zo vlak bij Schoor. Voor velen nog onbekend denk ik..... Ook waar natuur - rampen plaats vinden is het voor de huisdieren slecht gesteld, echter dan is er sprake van overmacht. Het is belangrijk als men een huisdier neemt dat je weet wat voor consequentie dat heeft. Speciaal denk ik aan tijd maar ook de financiële kant dient terdege aandacht te krijgen.

Tot slot wil ik nog opmerken dat je veel plezier kunt beleven aan een huis dier. Denk eens aan wandelen met de hond, goed voor het beestje en leuk voor het baasje.

Wilhelmien Wetemans.

Sintemerte..

Wij hebben het gehaald, d'r 11 – de van d'r 11-de. Maak er een sjoeén jaor van. Er zijn ook mensen, die dan beginnen met een nieuw jaar.... Hier op Schoor vieren wij Sint Maarten feest op een leuke manier. Vanaf verzamelplaats fam.Duits gaan wij in stoet, jong en oud naar de brandstapel, wederom bij de Fam. Tullemans Roeven, waar het vuur wordt ontstoken.



De organisatie was'' in goede handen van de kindercommissie, er werden wafels gebakken enz. alles verliep vlekkeloos.

Op de basisschool bereiden de leerlingen zich voor op het Sinte Mertes gebeuren. Sinte Maarten mag dan wel een achterhaald feest lijken, in onze buurt komen nog veel buurt genoten samen om het te vieren De traditionele suikerbiet-lampionnen zijn inmiddels geweken voor de "voor de veel gavere" pompoenen. "Sókkerkrott" geven troep wordt gezegd. Wat de kinderen vooral leuk vinden is dat de pampoen lekker fikt bij het Sinte Mertens vuur. Ik hoor ouders zeggen, er zijn kinderen bij, die papieren lampionnen te kinderachtig vinden. Dan moet je natuurlijk wat anders verzinnen. Het moderne St. Maartensfeest is sowieso al beïnvloed door Halloween. Kijk alleen al naar de papieren lampionnen, de meeste hebben ze volgeplakt met vleermuizen. Dat spreekt de kinderen van nu erg aan.

Kennen we nog het versje van vroeger hier gaan wij, Sintemertesvuué-gelke / Haaj'n roeéwit kuué-gelke / Haaj 'n roeét-wit stertje / Hupsa Sintemertje. Zo onschuldig als de St. Maartens liedjes vroeger waren, zijn ze echt niet meer. Kinderen van nu willen best meedoen aan de traditie, maar dan in geheel eigen stijl.

Weer een geslaagd St. Maartenfeest, je moet wat over hebben voor St. Maarten, hé. Hoor ik iemand zeggen.....en zo is dat!

Wilhelmien Wetemans



JOS SIMONS
 Voeg- en Restauratiebedrijf
 Impregneren en Gevelreinigen
 Roeven 7
 6031 RN Nederweert
 Telefoon 0495-632590



**BOOMKWEKERIJ
 M. VERBOOGEN**
 De Riet 8,
 6034 RM Nederweert-Eind
 Tel. 0495-633415

LEDENVERGADERING

BUURTVERENIGING SCHOOR UITNODIGING

**Maandag 20 februari 2006
 AANVANG 20.00 UUR ZAAL BRIELS**

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen ledenvergadering d.d. 22-2-2005 (secretaris)
3. Belangrijke in- en uitgaande stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2005 (voorzitter)
5. Financieel verslag 2005 (penningmeester)
6. Begroting 2006
7. Verslag 2005 kascontrolecommissie
8. Benoeming nieuw kascontrolelid
9. Activiteiten 2006
10. Verslag kindercommissie
11. Bestuursverkiezing volgens rooster
12. Rondvraag
13. Sluiting door de voorzitter

Toelichting op de agenda:

Punt 11: Volgens rooster zijn Resie Duits en Piet Peters aftredend. Resie stelt zich herkiesbaar.

Piet Peters heeft 16 jaar naar volle tevredenheid een bestuursfunctie vervuld waarvan de laatste 13 jaar als voorzitter. Piet is niet beschikbaar voor een volgende bestuursperiode. Wegens het vertrek van Piet Peters zoeken wij een nieuw bestuurslid.

Wij zijn dan ook op zoek naar een enthousiaste buurtgenoot die zich in teamverband in wil zetten voor het Buurtschap Schoor, Roeven en Kraan. Het tijdsbeslag bedraagt ca. 2 tot 3 uurtjes per maand. Belangstelling? Informeer eens bij een van de bestuursleden (zie achterkant van het buurtblaadje) **vóór vrijdag 17 februari 2006**.

Op deze avond is er gelegenheid om de contributie over 2006 (20 euro) contant te voldoen. Per bank (Rabo 13.55.40.836) betalen kan natuurlijk ook, met het verzoek om dit **uiterlijk 1 maart 2006 te doen**.

Frans v.d. Eerenbeemt draait na afloop de film van het 50+ uitstapje.

Daarna is er gelegenheid tot het leggen van een kaartje.

Graag tot ziens op de jaarvergadering.

Bestuur buurtvereniging Schoor

Kaartavond

Op maandag 12 december werd de jaarlijkse kaartavond van de buurtvereniging gehouden. Dertig buurtleden waren aanwezig die er een gezellige avond van maakten. De doorgewinterde kaarters gingen kruisjassen. Als winnaar kwam Jan Koolen te voorschijn. Hij had ruim afstand genomen van zijn medekaarters. Volgens Jan had hij enkele jaren geleden al kunnen winnen als hij toen betere kaarten had gekregen. Of dit zo is weet natuurlijk niemand. Dit jaar was Jan in elk geval de beste van allemaal.

Ook werd er weer gejouerd op deze avond. Op zijn Amerikaans. Er werd volop gelachen. Er was enorm veel plezier aan de twee tafels. Als winnaars kwamen Jos Simons en Truus Knippenberg uit de bus.

Een heel gezellige avond die ook direct het einde van het verenigingsjaar 2005 betekende.

Limburgs Dames....Schuttersfeest

Ut gieet d'rum.

Het gebed voor goed weer tijdens de schuttersmis is in vervulling gegaan want tijdens het Limburgs Dames Schutters feest was het stralend weer, zelfs mooier dan weersvoorspellingen hadden vermeld.

De organisatie van het veertiende L.D.S. was in handen van schutterij St.Antonius, waar Peter Kneepkens op de Kraan, vice-voorzitter is.

Het Schuttersfeest begon met een optocht die door de woonkern van Nederweert trok. In totaal deden 45 schutterijen mee. Deze schutterijen komen uit het Nederlands- als uit het Belgisch

Limburg. Terzijde wordt opgemerkt dat plus minus 25 jaar geleden vrijwel ondenkbaar was dat er schutterijen in de straten zouden trekken bestaande uit alleen vrouwen, of mee konden schieten. Voordien waren schutterijen het exclusieve domein van mannen.

De optocht bestaat uit een schouwspel van schutterijen lijkend een beetje op een militaire outfit met veel versiersels zoals medailles/ sjerpen e.d.

Er is duidelijk een bepaalde eenheid vast te stellen, iedereen loopt in het gelid met ernstige blikken en stramme gezichten. De outfit met alles wat daarbij hoort wordt door iedere schutterij in de optocht zo goed mogelijk ten toon gespreid, omdat elke vereniging afzonderlijk door een wedstrijd jury wordt beoordeeld. U begrijpt het wel, iedereen wil op de eerste plaats eindigen.

Maar het klapstuk van het schuttersfeest is wedstrijd schieten. Op de feestweide van de schutterij St.Antonius stond een rij schietbomen en hier gebeurt het, hier wordt het feest gewonnen of verloren. Voor het O.L.S dames stelt elke schutterij een team van 6 schutters samen. Deze dames zijn voornemens, want iedereen wil winnen, met het schieten geen bolletje te missen. Maar helaas. Na één schot zijn er al verenigingen die hun koffer kunnen inpakken. Dit is natuurlijk uiterst triest.



Gesteld kan worden dat vreugde en verdriet zelden zo sterk hand in hand gaan als onder de schietboom van het O.L.S. De ene schutterij juicht, terwijl de ander treurt vanwege die ene misser waarmee alle hoop letterlijk aan flarden is geschoten. De emoties lopen vaak hoog op echter er is maar één winnend zestal die'' d'n Um'', het bronzen beeldje mee naar huis mag nemen. Als beloning mag deze schutterij het volgende jaar het Limburgs Dames Schuttersfeest organiseren.

Met het organiseren van zo'n feest zijn zeer veel vrijwilligers bezig. Alhoewel het een vrouwenfeest is, zijn er ook mannen die er een steentje aan bijdragen voor het welslagen van het evenement.

Het Limburgs Dames Schuttersfeest St. Antonius was een groot succes.

Wilhelmien Wetemans

Dodenplank

Ooit is er een gebruik geweest van een zogenaamd ''Dodenplank''. Was iemand in een huishouden overleden dan werd naast de voordeur een plank geplaatst van zonsopgang tot zonsondergang. Iedereen die dat opmerkte ging dan ingetogen en met eerbied aan dat huis voorbij.

Tegen kinderen werd verteld dat zij plank niet mochten aanraken, diegenen die dat wel deden zouden wratten krijgen.

Heel vroeger werd de lijkplank gebruikt om de overledenen van deze plank in het graf te glijden.

In die tijd waren mensen ook vindingrijk.

Wilhelmien Wetemans



De pen



Beste buurtbewoners

Dit keer is de beurt aan mij om een stukje te schrijven. Ik ben Gert Op Heij, geboren te Helden-Panningen, gehuwd met Theo Op Heij en sindsdien woonachtig op de Kraan. We hebben samen twee dochters, Marion en Carla die beiden het ouderlijk huis afgelopen jaar hebben verlaten. Een huis vol herinneringen, want vier generaties Op Heij brachten hier hun leven of kindertijd door op Brodere Hof in de Heihoek waar ook het viaduct over de A2 naar genoemd is. Na ruim tien jaar met plezier in een bloemenzaak te hebben gewerkt gaat deze helaas per 1 januari sluiten. Hierdoor krijg ik natuurlijk meer tijd voor mijn hobby's. Misschien is dit een mooie gelegenheid voor nieuwe dingen. Momenteel houd ik het nog bij lezen, fietsen, wandelen met de hond Rocky en uiteraard bloemschikken en sporten. Allemaal veranderingen dus voor het nieuwe jaar. Een jaar waarin ik jullie allemaal veel geluk en gezondheid toewens. Rest mij alleen nog het doorgeven van de pen en die gaat naar Lisette Pellemans.

Groeten, Gert Op Heij.



KINDERCOMMISSIE

Silvia Duijts	632250
Henny Kuepers	634285
Ria van Grimbergen	840136
Miep Tullemans	631844

REDACTIE

Jan van de Kam	633188
Harrie Koppen	521509
Elly Scheepers	632665
Wilh. Wetemans	631809
Piet Peters	633699
Toos Quasters	06 53742473

Druk: KO-DU Service
Lay-out: Frenk Scheepers

Veiligheid in onze buurt

Op Roeven zijn de vorige zomer/herfst – naar aanleiding van onze klachten - verkeerskasten geplaatst.

We spraken met Dhr. W. Bijlmakers van de gemeente en Dhr. Hillebrink van 3VO (voorheen Veilig Verkeer Nederland).

Enkele metingen zijn niet goed verlopen, omdat er net in die periode een nieuwe slijtlaag met kiezel op het wegdek van Roeven en Kraan was aangebracht. Daardoor was iedereen gedwongen om langzamer te rijden; al deed dat niet iedereen, getuige de extra bordjes die de buurt had aangebracht bij de geplaatste waarschuwborden: *“Pas op, Denk aan onze ramen”*. Bij een andere meting waren beschadigingen opgetreden (of aangebracht ?) aan de geplaatste apparatuur. De laatste meting vlakbij de elektriciteitscentrale op Roeven gaf géén opzienbarende uitslagen omtrent verkeerssnelheden en – frequenties, aldus Dhr. Bijlmakers. Er zal nu goed bekeken moeten worden hoe de overgang van Roeven als 80 km.weg wordt aangepast aan de 30 km.zone vanaf de grens Roeven – Kraan. We houden U op de hoogte! Meld onveilige situaties – ook defecten aan de openbare wegen, straatlantaarns e.d. – bij de projectgroep van COCON : “VEILIG-IN-EN-OM-DE-WIJK”

Riny van Veldhoven, telefoon 633369, rinyvandepel@hotmail.com

Jan van de Kam, telefoon 633188, janvandekam@planet.nl

J.vd K.

Sinterklaas..

Zaterdag was het weer zo ver. Honderden kinderen stonden met koude handjes en kloppende hartjes voor de intocht van Sinterklaas. Liefst 1,8 miljoen mensen keken er naar via de televisie. Met mijter, ijzeren staf en boek kwam hij van zijn stoomboot. Tientallen pieten en het trouwe paard Amerigo waren ook weer van de partij. Bij het kijken werd ik overvallen door een golf van nostalgie. Moest weer denken aan de tijd dat ik bij ieder geluid dacht dat Sinterklaas met zijn schimmel over ons dak liep in Strateris.



Schietsportcentrum S.V. Kraan



Tjeu v/d Berg
Kraan 18b
6031 RX Nederweert
tel. 0495-632705
06 22750079

Voor een bedrijfs-, familie- of groepsfeest,
of zomaar een gezellige avond met vrienden,
pistool, revolver en geweer schieten onder
toezicht van bekwame instructeurs.



**STUKADOORSBEDRIJF
HANS KNAPEN** v.o.f.  Lid Noo

Voor al uw sierpleisters en stukwerk

Kraan 12
6031 RX Nederweert

Tel. (0495) 631656
06 53386598
Fax (0495) 634811

Dat ik niet kon geloven dat de Zwarte Piet in onze woonkamer een kennis was, kon niet geloven dat je allerhande pieten had b.v. de wegwijs piet, hoofdpiet, muziekiet, de nacht en de pr-piet en ga zo maar door. Ook al had hij precies dezelfde schoenen en een opvallend leuk gezicht. Moest weer denken aan 5 december avonden, vol spanning wachtend op borden met walnoten en veel fruit uit de boomgaard, en verder wat je toch nodig had.

De kracht van Sinterklaas is voor mij traditie. Dat kinderen in al hun onschuld al zoveel jaar geloven in diezelfde Sinterklaas, die niet is veranderd door de jaren heen. Dat we het nog steeds vieren met pepernoten, en dat mijn ouders dezelfde liedjes zongen als nu. Zo als, Zachtjes gaan de paardenvoetjes. „Trippel, trippel, trippel, trap.

Maar dit jaar bleken die oude Sinterklaasliedjes niet genoeg. Ik hoorde twee enthousiaste jongens roepen; Sinterklaas, gooi uw handen in de lucht van links naar rechts! Nee, dacht ik die handen horen het grote boek en de staf vast te houden, of toch?

De Sint reisde af naar Schoor waar een zaal krijsende gelovigen de goede Sint welkom heette. Een Sint met uitstraling, breed georiënteerd en met een kritische blik. Wat hij zegt is belangrijk. Als tijdelijke asielzoeker het beleid van minister Rita Verdonk op de korrel nemen, kan geen kwaad, lijkt mij! Om zijn persoon hangt een mysterieuze sfeer, waar vooral kinderen heel gevoelig voor zijn; een schimmel die over het dak rijdt en een zwarte knecht die door schoorstenen kruipt. Het feest is speciaal voor hen, kleine kinderen stralen als hij binnenkomt niet alleen vanwege de cadeaus. Ze voelen dat Sint-Nicolaas een echte kindervriend is, die alle aandacht voor ze heeft. Voor mij is de achterliggende boodschap belangrijk; sinterklaas laat zien dat je goed kunt doen voor anderen. Met een persoonlijk geschenk (duur hoeft niet) en een gedicht kun je iemand echt laten merken dat je écht om hem geeft. Aan bangmakerij, zoals dat vroeger gebeurde met roe en zak is niet meer. De meeste pieten hebben niet eens een roe bij zich, die valt tegenwoordig onder de Wapenwet en mag je niet zomaar bij je hebben.

Sint Nicolaas werd ongeveer 1700 jaar geleden geboren in Patara (nu Turkije). Hij werd bisschop in MYRA EN STIERF OP 6 december 340, na een zeer vroom leven te hebben geleid. Enkele jaren na zijn dood werd hij heilig verklaard. Hij werd vereerd als patroon van schepelingen koop-

lieden, bankiers en vele anderen. Nicolaas werd in de 14^{de} eeuw tot patroonheilige van Amsterdam gekozen. Vanaf die tijd verspreiden zijn verering zich in Nederland.

Sinterklaas feest een mooi feest!

Wilhelmien Wetemans

Roeventer molen in kerstsfeer

Na de succesvolle start van de spokentocht was op zondag 11 december ‘onze’ molen aan Roeven opengesteld voor een sfeervolle kerstmarkt.

Alle benodigde ingrediënten waren dankzij het vele werk van Gert en Theo Op Heij op artistieke wijze bij elkaar gebracht. Het buitengebeuren was aangekleed met velerlei soorten kerstbomen en groen, waarbij de gezellige warmte van enkele vuurkorven natuurlijk niet ontbrak. Binnen konden de vele bezoekers genieten van fraai uitgestalde, zelfgemaakte producten, zoals van de Ospelse hertenhouderij/hazelarij van onze oudbuurtgenoot Henk Feijen en zijn vrouw Elly Kiggen.

Écht Engels waren Gabriella's taarten uit Weert, met proeverij en verkoop van vele soorten cakes, chutney's, curd e.d.

Het interieur van de molen was door Gert Op Heij – Hanssen en Cindy Cuypers omgetoverd tot een echte kerst-inn met veelsoortige zelfontworpen kerstdecoraties en bloemstukken, waar op verschillende exemplaren het bordje *verkocht* bevestigd kon worden.

Natuurlijk konden de bezoekers ook genieten van koffie, bisschopswijn en zelfgemaakte worstenbroodjes, of de heerlijke erwtensoep van Coby Trois-Fontaine uit Weert.

Molenaar Piet Helsen wil de Roeventer molen graag beschikbaar stellen voor activiteiten binnen of buiten onze buurtschap, waarbij we kunnen denken aan o.a. exposities, demonstraties, volksspelen, droppings of andere bijeenkomsten.

Complimenten voor dit initiatief en voor de organisatie van Theo en Gert Op Heij. Wie volgt ???

J.vd K.

NAOBERNOWTS

In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtsjes zoals; Huwelijken, jubilea, verhuizingen, geboortes, maar ook diplomeringen, ongelukken enz.

Laat het de redactie even weten!

Geboren:

Wouter, zoon van Jack en Esther Nijssen, Kraan 5. Gefeliciteerd!

Felicitaties voor:

Monique Knapen-Hendrix, Roeventerschans, die samen met haar broer Boy op het 13^e Pinmaekers Vastelaovundj-lidjes konkoer de eerste prijs won met "Wao? Dao!". En natuurlijk haar zoon Daan, die werd gekozen als jeugdprins van de Pinmaekers.

Proficiat ook voor Driena Coolen_Peeters (('Poel Drien') Schoor 31, die op 6 december de leeftijd van de allersterksten bereikte: 90 jaar.

Welkom in de buurt:

Mathilde en Hein Sieben en zoon Daan vanuit Best (N.Br.) op Wessemerdijk 10.

Verhuisd:

Rogier 't Hoen O.F.M. Cap en Miep Noy van Wessemerdijk 10 naar Staat 11.

Lei en Mietje Wilms-Rademakers van Schoor 46 naar de Populierenstraat.

Aan allen: goeie aard op het nieuwe adres toegenst!

Bedankt:

Op de reactievergadering van 7 december hebben we afscheid genomen van Piet Peters, die als voorzitter van het buurtbestuur vanaf 1993 ook in de redactie van het 'Buurtblaedje' zitting had. Zestien jaar is Piet bestuurslid geweest, waarvan dertien als voorzitter. Ook namens de hele redactie de allerhartelijkste dank voor je vele goeie werk!

Euromunten en -biljetten

Hoort U ook bij die verzamelaars, die van elk van de twaalf Euro-landen alle acht munten in zo'n mooie collectieband heeft gespaard? (Ik wel; heb zelfs Finland compleet, ik mis alleen nog het Griekse Eurocentje en de Portugese twee-eurocent.)

Wist U dat elk Euroland ook zijn eigen biljetten drukt en dat je dat kunt zien aan de letter vóór het serienummer? (Ik wist dat niet, eerlijk gezegd) De Nederlandse biljetten hebben een **P**, de Duitse een **X**, de Belgische een **Z**, de Franse een **U**, de Finse een **L**, de Luxemburgse een **R**, de Portugese een **M**, de Oostenrijkse een **N**, de Italiaanse een **S**, de Ierse een **T**, de Spaanse een **V** en de Griekse een **Y**.



In je portemonnee is dus niet alleen te zien, welke reis je Euromunten gemaakt hebben, maar ook die van je biljetten.

Wat blijkt eind 2005 in de Nederlandse beurs ?? Bijna 40% van de biljetten komt uit Duitsland, bijna 10% uit België en maar 30% uit Nederland zelf! Waar zijn al die andere, 70% van de gedrukte Nederlandse Eurobiljetten, sinds de invoering op 1 januari 2002 gebleven? Nou gewoon, de grens over in de beurzen van de toeristen, de dagjesmensen, de zakenlui en in de geldtransporten van de banken. Wilt U ook regelmatig kijken hoeveel verschillende Eurolanden in Uw portemonnee zitten? Er is een onafhankelijke organisatie werkzaam, die met vrijwilligers over heel Europa (en de wereld) de verspreiding van het Eurogeld in kaart brengt: Een leuke site voor de liefhebber: "VOLG JE EUROBIJLETEN IN HUN SPOREN" Spannend om te ontdekken dat het briefje van tien Euro dat jij vandaag hebt uitgegeven over een maand opduikt in Griekenland.

Kijk op <http://www.eurobilltracker.com>

Schoor midden in de vorige eeuw



Dit mooie familieportret dateert van plm. 1955 en de ouderen van onze buurtschap zullen de personen onmiddellijk herkennen. We zien hier zittend voor de oude boerderij op Schoor 13: Leo Wetemans, (1897 – 1978) afkomstig van Grathem, ook ook genoemd: *'Lei van de Cout'* (spreek uit: *koeët*), maar nog meer bekend als: *'Hoebe Lei'*. Naast hem zijn echtgenote: Dora Wetemans – Scheepers (1899 – 1985) *'Hoebe Dora'*. Zij is op deze plek – haar ouderlijk huis – geboren, getogen en overleden.

De ouders worden statig en trots geflankeerd door hun beide zonen: rechts zien we Theu (* 1943) natuurlijk *'Tjeu van Hoebe Lei'* genoemd. Links staat Piet (* 1936): *'Hoebe Piet'* of: *'Piet van Hoebe Lei'*. Hij woont nog steeds op zijn ouderlijk huis Schoor 39, samen met zijn echtgenote Wilhelmine Wetemans - Beelen afkomstig uit Strateris. Zij trouwden in 1968 en kregen twee dochters.



Een prachtige overzichtsfoto van de oude boerderij en bijgebouwen Schoor 13, die op het einde van de zestiger jaren werden afgebroken, voor het nieuwe huis, thans Schoor 39.

Het schuurtje rechts beneden en het oude bakhuis rechts in het midden, zijn aan de slopershamer ontkomen en herinneren aan vroegere tijden, toen hier geboerd werd, niet alleen door *'Hoebe Lei'*, maar ook door de familie Scheepers. Moeder Dora had immers nog twee ongehuwde broers, die bij hen inwoonden: Frans Scheepers (*'Hoebe Frens'*) (1895 – 1943) en Jean (*'Hoebe Sjang'*) (1897 – 1964).

Met dank aan Wilhelmine voor het lenen van de foto's en het opzoeken van alle benodigde informatie. J.vd K.

Las- en Montagebedrijf

ERIC KUEPERS

Eric Kuepers
Wessemerdijk 8
6031 SG Nederweert

Tel. 0495 - 634285
Fax 0495 - 634285
GSM 06 - 51306734

Klussenbedrijf Jan Koolen



Liskesweg 3
6031 SE Nederweert
tel/fax: 625889
mobiel: 06 50967777

voor al uw timmerwerk

Levende taal

Woorden verdwijnen en voortdurend komen er nieuwe bij. Dankzij het groot woordenboek van de Nederlandse taal, beter bekend onder de bijnaam: “ DE DIKKE VAN DALE “, kunnen we proberen dit proces een beetje te volgen. (Johan Hendrik van Dale 1828 – 1872) De “DIKKE” wordt steeds dikker; in oktober j.l. kwam de veertiende editie uit (€179,00); ruim zeven kilo zwaar in vier banden en hij heeft liefst 160 pagina’s extra. Allemaal nieuwe woorden die in ons taalgebied de afgelopen jaren zijn ingeburgerd.

Op de eerste plaats veel Engelse begrippen uit de informatie technologie, zoals:

Ring-tone, voice-mail, prepaid, e-mailen, sms’en en smiley’s, die zelfs elk kind tegenwoordig gebruikt.

Andere nieuwe woorden, die mij onder andere zijn opgevallen:

Graaicultuur (klimaat, waarin men zich – ook aan de top – ten koste van fraude wil verrijken. vaak ook *zakkenvullers* genoemd.)

Zelfmoordterrorist (iemand, die een terreurdaad verricht en zichzelf daarbij om het leven brengt.)

Antrax (poeder gebruikt voor terreuraanslagen in biologische oorlogvoering; veroorzaakt het dodelijke miltvuur)

Candlelight-gedicht (eenvoudige, maar gevoelige liefdespoëzie, wordt door beroepsdichters niet serieus genomen.)

Fortuynisme (politiek met o.a. een streng immigratiebeleid, afkomstig van Pim Fortuyn (1948 – 2002)

Miss Piggy (vrouw met gezet figuur)

Geiten. . . (hoeder) (scheldwoord voor moslim, afkomstig van Theo van Gogh (1957 - 2004)

Beatrixkapsel (strak golvend kapsel, dat altijd in model blijft)

Rimpeldag (extra verlofdag voor de oudere werknemer.)

Mona-Lisa-glimlach (geheimzinnige gezichtsuitdrukking, zoals op het beroemde schilderij)

Okseltruitje (mouwloos T-shirt)

Peter Pan-complex (gezegd van een jongeman, die niet volwassen wil worden)

Aanstekermuziek (live-muziek, waarbij het publiek zwaait met een brandende aansteker boven het hoofd)

Sars (ernstig besmettelijke longontsteking, ontstaan in China (2002) begint met griepachtige verschijnselen, afkorting van: Severe Acute Respiratory Syndroom.)

Taikonaut (astronaut in China, afkomstig van het chinese woord: taikong= kosmos)

Wanneer komt een nieuw woord in de “DIKKE VAN DALE”? Elk jaar ontstaan duizenden nieuwe woorden; vaak zijn het eendagsvliegen, maar als het langere tijd vaker wordt gebruikt in de dagbladen en tijdschriften, op T.V. of in het dagelijks leven krijgt het een voorlopige status. Mail een nieuw woord naar: www.vandale.nl Wie weet?

Zie ook: “NIEUWE WOORDENKALENDER 2006” met voor elke dag een nieuw Nederlands woord. Voor de geïnteresseerde taalknobbel een leuk cadeautje .(€ 14,00) .

J.vd K.



Vanaf de zestiger jaren kregen we bovendien te maken te maken met ruilverkavelingen, waarbij beken en akkergrenzen werden rechtgetrokken en oude hagen, bosjes en landweggetjes moesten verdwijnen.

Maar er gloort hoop! De nieuwe reconstructiewet probeert de fouten van de oude ruilverkavelingen te herstellen in veel bredere doelstellingen, zodat niet alleen naar het belang van de landbouw wordt gekeken, maar ook naar de natuur, de waterbeheersing en de recreatie. Door zogenaamde *ecologische verbindingszones* aan te leggen wordt het landschap opnieuw ingedeeld en voor mens en dier natuurvriendelijker gemaakt.

(‘ontsnippering’ in plaats van ‘versnippering’)

In het herfstnummer van 2002 schreef ik al eerder over het uitgestrekte “SCHOORWATER”, dat nog zo mooi te zien is op oude kaarten . (zie Buurtboek “VAN VREUGER” blz.10)

We spraken met Mevr. Joyce Dirks van de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente en met Dhr. René Gerarts, projectleider van het “Limburgs Landschap”.

De Reconstructiewet en de ‘Schoorkuilen’

Al gedurende ruim tweehonderd jaren is onze buurtschap opgesplitst en “op de schop”gegaan.

Rond 1800 door het graven van het ‘Canal du Nord’ van Loozen tot Beringe en de latere verbreding daarvan, die Zuid-Willemsvaart ging heten. (± 1825)

Vanaf 1925 snijdt het kanaal Wessem-Nederweert dwars door Hulsen en sinds 1965 de vierbaans autosnelweg door de Truyenhoek en omgeving. (later bij Weert gevoegd)

Als je de plattegrond bekijkt, wonen we op een driehoekig ‘eiland’, slechts bereikbaar via een tweetal bruggen en viaducten.

In de nieuwste plannen wordt het “SCHOORWATER” intussen “SCHOORKUILEN” genoemd, die de komende jaren in drie fasen zullen worden uitgegraven: * ten zuiden van het wegrestaurant, *tussen A2 en Schoordijk, *en ten noorden van het kanaal, bij de ‘Kwegt’.

In elk gebied zal het ven worden teruggebracht: een kwestie dus van al het zand weer afvoeren, dat bij het graven van het kanaal Wessem-Nederweert daar werd ingespoten.

Het gebied in de bocht van de “Kwegt” komt het eerste aan de beurt; daar is een aantal jaren geleden al een proefuitgraving genomen met een bijzonder goed resultaat: de bodem van het oude ven bevatte – zelfs ná tachtig jaar – nog zoveel levend materiaal (zaden en pollen) dat het nu al weer voldoende plantaardige en dierlijke organismen bevat.

Het is de bedoeling dat het één groot “*plas-dras*” landschap gaat worden als een *ecologische verbinding* met het Sarsven en de Baanen.



Het SCHOORWATER anno 1775 geprojecteerd op de huidige kaart van Nederweert.
De SCHOORDIJK was er toen al: een echte dijk dwars door het waterrijke gebied.
Zie ook de zg. Ferrariskaart in het buurtboek VAN VREUGER, blz. 10

Rijkswaterstaat heeft in de zomer van 2005 het depôt opgeruimd, dat aan de overzijde van het kanaal, daar vele jaren onder plastic geborgen lag. Momenteel zijn financiën beschikbaar om de 750.000 m³ aarde uit het oude ven in de bocht van de “Kwegt” af te voeren. Er wordt naar een

aannemer gezocht, maar ook naar een nieuwe functie voor al de vrijkomende grond. (een geluidswal ergens in de omgeving?) aldus Dhr. Gerarts. De gemeente gaat voor de nodige vergunningen zorgen en een nieuwe infra-structuur, want er zullen bij de nieuwe vennen weggetjes moeten worden verlegd. Het klinkt allemaal zo mooi MAAR. . . . Hoe kan de gemeente én tegelijk meewerken aan het herstel van de natuur van het “Schoorwater” én tegelijk vergunningen afgeven voor het bouwen van stallen voor 4500 varkens in hetzelfde gebied? (Liskesweg, tussen Schoordijk en Wessemerdijk).

Wie het weet mag het zeggen !!

J.vd K.

Handel en wandel

In het Limburgs Openluchtmuseum “Eynderhoof

door Twan Brouwers en Harrie Koppen.

Schape en herders

Een grote groep handelaars en wandelaars zijn nog niet genoemd, dit zijn de schape, wol en vleeshandelaars. In het Weerter land zorgden de uitgestrekte pelen voor enige werkgelegenheid. Voor de schapenteelt was de peul en de uitgestrekte heidevelden in het Weerter land een zéér belangrijk gebied voor de herder en zijn kudde. Dat schape zo enorm belangrijk zijn geweest in het Weerterland kunnen de meeste zich niet voorstellen. Toch was dit voor de kleine keuterboer een van de belangrijkste inkomsten.

Elke boerderij groot of klein had schape nodig voor de noodzakelijke bemesting. Voor de keuterboer waren schape een belangrijke bron van inkomsten of neveninkomsten, vooral een gezin met oudere zonen, soms ook dochters, zochten werk als herder en/of schapehandelaar. En personen met een lichte handicap en ouderen vonden werk in de schapebranche.

De meeste schapekuddes waren in de 18^e en 19^e eeuw niet groter dan dertig à veertig schape, een enkeling had meerdere kuddes. Het schapenras wat het meeste gehouden werd, was het heide schape, klein van stuk, weinig eisend, wit van kleur met soms een donkere kop en poten. De opbrengst van mest, wol, vlees en de handel was hoofdzaak.

Het mest had men hard nodig op de magere zandgronden, daarom lieten de meeste eigenaren de schaapherders tegen de avond terug keren naar de boerderij om daar in schaapskooi of te overnachten en zodoende het mest te verzamelen. Het heideschaap of peelschaap kon zich voeden met hard gras langs de wegen, stoppelvelden, heide en alle houtachtige gewassen.

Wol, ook vlas, werd gebruikt voor het spinnen, weven en maken van allerlei stoffen en bracht extra inkomsten voor de kleine boer of ambachtsman/vrouw. Een deel van de wol werd door hun in de wintermaanden tot garen gesponnen, en als de prijs goed was werd een groot deel verkocht aan de ambachtelijk spinnerijen, meestal vrouwen die het beroep van spinster uitoefenden.

Schapenvlees en handel

Wol was waarschijnlijk al die honderden jaren een belangrijk product, maar ook schapenvlees heeft zeer zeker een grote rol gespeeld als handelsobject. In deze streek hield men vanouds het heideschaap, klein van stuk en weinig eisend.

Omstreeks 1770 heerste er een crisis in de schapenteelt, door inteelt ontstond er ziekte en sterfte. Dus ook teruggang van de wolopbrengst en kwaliteit. Door het invoeren van vooral het Spaanse schaap werd de schapenhouderij weer gezond gemaakt. En de schapenhouders kregen meer kennis van die speciale veefokkerij. Deze kennis en mogelijkheden stelden hen in staat om in andere gebieden met succes een schapenhouderij te beginnen.

Door concurrentie, oorlogen en andere economisch oorzaken, was de schapenboer langzaam gaan overstappen van een wol naar een zwaarder vleesschaap, te bereiken door kruisingen en fokken. Schapenvlees was een zeer welkome aanvulling van het karige vleesrantsoen. Veel keuterboeren en dagloners legden zich toe op het herdersvak/ schapenhandel en trachten elders hun brood te verdienen voor vrouw en kinderen.

Het waren niet alleen de jonge mannen ook veel oudere mannen vroegen een paspoort aan vertrokken met schapen naar de markten van grote steden in Vlaanderen en/of Frankrijk. De schapen werden door herders/handelaars lopende vervoerd naar de markten van Antwerpen, Brussel, Mechelen en Lille in Noord Frankrijk.

De route op Antwerpen liep via Hamont, Neerpelt, Mol, Geel naar Antwerpen, onderweg werd overnacht in zogenaamde “afspanningen”.

Om de schapen voor de markt van Antwerpen te laten uitrusten en bijkomen in gewicht, liepen de herders door tot achter Antwerpen, het Waasland.

Uit de archieven is bekend dat verscheidene inwoners of oud inwoners, onder andere de Antonius van Brussel uit Nederweert, een eigen slachtvloer hadden in het abattoir van Antwerpen. Of zij ook eigen verkooppunten hadden buiten de slachterij is niet bekend.

Reiskledij

Door beschrijvingen op reispassen weten we iets van de kleding die gedragen werd in die tijd. Men droeg een rock, een kamizool en een broek. De rock was een jas zonder panden, meestal blauw van kleur, maar ook grijs en geel. Soms met rode opslagen en rabatten.

Het kamizool, blauw of zwart, was een mannenvest met mouwen en borstrok, werd onder de rock gedragen. In plaats van het kamizool werd soms ook een hemdrok van damast, een linnen of katoenen weefsel met glanzende patronen of een blauwe kiel gedragen. Vaak droegen de mannen een geel leren broek, maar ook broeken van blauwe of zwarte stof kwamen vrij veel voor. De uitrusting was compleet met een ransel of reiszak.

Wordt vervolgd.

Aan de horizon worden spoorstaven een.

Toos Quasers

SIERTEELTKWEKERIJ

LEON COOLEN



Groene Tuinplanten

Heesters

Sierconiferen



*Schoor 27
6031 SC Nederweert
tel 0495-631786
fax 0495-624778*

Zaal

BRIELS

Catering en Party Service



Kraan 6 NEDERWEERT Tel: 0495-632151

activiteiten

Activiteiten 2006

jan	Nieuwjaarsbrunch	Zaal Briels	
20 febr	Jaarvergadering	Zaal Briels	20.00 uur

Oud papier

Zaterdag 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni,
1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en
9 december bij Piet van de Kruijs tot 13.00 uur

De contributie van de buurtvereniging bedraagt €20,00
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

Inleveren kopij voor buurtblaedje

voor 1 maart op schijf of via E-mail
E-mail adres: frenk18@hetnet.nl

BESTUURSLEDEN

Piet Peters	Schoor 32	633699
Diana Briels	Kraan 6	632151
Resie Duits	Kraan 15	625664
Gonny Franssen	Schoor 24	625965
Huub Knapen	Kraan 24	632835
Peter Nossin	Schoor 11	634855
Riny v. Veldhoven	Schoor 43	633369