

# 'T BUURTBLAEDJE



**Informatieblad buurtvereniging  
"SCHOOR"  
Uitgave: herfst jaargang 2013**

## Voorwoord

Voor u ligt het nieuwe exemplaar van het buurtblaedje. Zo als altijd heeft de redactie weer haar uiterste best gedaan om mooie kopij voor u te schrijven. Ook dit keer is dat weer gelukt. Zo zijn er mooie verhalen over vroeger, wordt u weer meegenomen in de wereld van recyclen en duurzaam consumeren. Daarnaast wordt de natuur aangehaald in het artikel over de vliegenzwam en worden de dahlia's in een mooi daglicht gezet. Uw Nederlandse taalkennis wordt opgepoetst en u wordt meegenomen in een "mei"-verhaal en een uitgebreid artikel over Festeynder. Dit is maar een greep uit de leuke artikelen die te lezen zijn. Er is nog veel meer te lezen en te ontdekken in dit nummer van het buurtblaedje. Het najaar is weer in aantocht en hopelijk wordt het een mooie herfst/winter, zodat we heerlijk kunnen schaatsen, mooie tripjes kunnen maken en gezellige activiteiten kunnen ondernemen. Wij wensen u een mooie herfst/winter!

N.B. Mocht u mooie verhalen kunnen schrijven of een heerlijk recept hebben of wilt u uw buurtgenoten deelgenoot maken van het een of ander dan zien wij uw bijdrage aan de kopij van het buurtblaedje graag tegemoet.

Het bestuur

## Nationale Hengeldag

Op zaterdag 25 mei jl. werd de nationale Hengeldag georganiseerd. Deze nationale Hengeldag wordt jaarlijks om deze tijd gehouden met het doel dat nog meer mensen kunnen ervaren hoe gezellig en spannend vissen eigenlijk is. Het is gebruikelijk dat overal wel iets voor de sportvisser op bedoelde dag valt te beleven en tevens wordt het visseizoen voor dat jaar officieel geopend verklaard.



De hengelsportverenigingen en hengelsportwinkels organiseren op nationale Hengeldag talrijke vis festiviteiten, waarbij vooral gedacht wordt aan de jeugd. Ook zijn er duizenden vrijwilligers die klaar staan om de gasten enthousiast te ontvangen en de nodige aanwijzingen te geven. Daar bovenop worden er regelmatig open dagen georganiseerd, hetgeen inhoudt dat er demonstraties worden gegeven, workshops en natuurlijk veel vissen. Heeft men een geruime tijd niet meer gevestigd en wil men de sport weer gaan beoefenen dan is het verstandig om één of enkele workshops te volgen. Door ervaren sportvissers worden alle fijne kneepjes weer aangeleerd met het doel dat je met veel zelfvertrouwen aan de waterkant kunt plaats nemen.

Nederland is een waterrijk land met vaarten, kanalen, meren, rivieren en heel veel polderland. Het is daarom niet vreemd dat vissen zo populair is. In feite groeit iedereen op met water in zijn of haar directe omgeving.

Recentelijk is nog onderzocht dat zo'n 1,7 miljoen mensen in deze sport actief zijn. Dat zijn mensen, soms zelfs gezinnen, die bijvoorbeeld met de boot het water opgaan, of zich met vistuig langs de waterkant installeren. De vissport kan op ieder moment van de dag worden uitgeoefend.

's Ochtends, overdag, 's avonds en 's nachts. Bij zon en regen, weer of geen weer. Zelfs als het vriest. Vissen is geen exclusieve mannen hobby, want 220.000 sportvissers zijn vrouw. De sport wordt ook uitgeoefend door kinderen, want in Nederland zijn 400.000 personen jonger dan 15 jaar. Een sportvisser besteedt jaarlijks ongeveer 200 euro's aan hengels, lood, aas e.d. Gebruikt men exclusieve vis spullen, overnachtingen in hotels, reiskosten, soms zelfs naar het buitenland, dan is het een dure sport, die zelfs duizenden euro's kan kosten.

Sportvissen is een mooie tijdpassering die je zowel individueel als met meerderen kunt uitoefenen. Het is een ontspannende sport, genietend van de natuur zowel boven als onder het water. Als visser voel je echt betrokken bij de natuur. Het lukt niet altijd iets te vangen, maar niks vangen is nog altijd gezelliger dan niet vissen, aldus een visser aan het kanaal langs de Wessemerdijk. Voor iemand die de vissport nog nooit heeft uitgeoefend is het best de moeite waard om dat zelf te ondervinden.

Wilhelmien Wetemans

## Festeynder 2013

Zondag 11 augustus 2013 vond voor de 38e maal het jaarlijks historische openluchtfestival Festeynder plaats. Het stond in het teken van de vier jaargetijden, die het boerenleven kenmerken en kenmerkten. Met de bekende succesvolle programmaonderdelen, zoals de oude ambachten en de historische folkloristische optocht. Het leven uit de jaren 1900 tot 1950. Stokoude boerengebruiken, gezegdes en springlevende ambachten passeerden de revue. Men kon genieten van seizoensgebonden taferelen, waaronder lentekriebels (grote schoonmaak), moederdag, zomer, oogstdankfeest en dans. Herfst, winter; jachthoornblazers, oudjaar en "vastenoavendj" (carnaval). Natuurlijk schutterijen en gilden, volksdansgroepen, en vele straatartiesten. De kinderen konden doorlopend genieten van clowns, poppen en straattheater, nostalgische kermisattracties, kindervolksspelen en dieren, groot en klein, steltenlopers en veel muziek...enz. enz.

Op gezellige ingerichte terrassen kon je, naast een dorstlesser, bij veel kraampjes oude gerechten eten, zoals balkenbrij, zult, groentensoep, bloedworst, spek, pannenkoeken, poffertjes, maar ook op een ouderwetse manier gebakken brood en vlaai proeven.

Kortom, tijdens de wandeling door de dorpskern genoot je geheel op eigen wijze de culturele kant van vroeger uit "grootmoeders tijd". Alles uitgebeeld en uitgevoerd door honderden vrijwilligers, allemaal gekleed in de klederdracht van toen. Je beleefde alle jaargetijden op een dag!

Een mooi volksgebruik rond 15 augustus (Maria Hemelvaart) is het maken van een "kroetwis". Dit is een speciale bundel kruiden en planten met o.a. boerenwormkruid, haver, rogge, appel, ezel- en bietenblad. Volgens de overlevering geeft deze bundel bescherming tegen allerlei onheil, zoals hoofdpijn, verkoudheid en bliksemingslag.



Wilhelmien Wetemans

## In memoriam

### Nol Koolen

Op 27 maart j.l. overleed op 66-jarige leeftijd Nol Koolen, onze buurtgenoot van de Kraan. Hij ontving al enkele jaren een intensieve verpleging in zorgcentrum Hornerheide, maar in het weekeind was hij overdag thuis 'oppe Kraan', waar hij zo intens kon genieten van zijn gezin, de grote tuin en zijn lievelingshond 'Dorry'.

Hij was een sterke, sportieve man met een groot gevoel voor humor, dat hij ook in zijn moeilijke jaren behouden heeft.

Nol werd in 1947 geboren in Heythuysen; in 1972 trouwde hij met Door Houben uit Roggel en in datzelfde jaar kwamen ze hier wonen in hun zelfgebouwde bungalow Kraan 18D, waar ook hun beide dochters opgroeiden. Zijn werk bij de gemeente Nederweert richtte zich steeds meer op automatisering, waarvoor Nol met veel enthousiasme alle mogelijke cursussen volgde.

In 2001 tijdens zijn vakantie in Zuid-Afrika met Door en haar broer sloeg het noodlot echter keihard toe: midden in het Kruger Nationaal Wildpark - vele uren rijden verwijderd van medische hulp - kreeg Nol volkomen onverwacht een heftige hersenbloeding. Na zeven angstige weken, waarin door chirurgen in het hospitaal van Pietersburg al het mogelijke werd gedaan om zijn leven te redden, mocht Nol - samen met Door en enkele artsen - in een speciaal uitgerust vliegtuig voorzichtig vervoerd worden naar Nederland. In het ziekenhuis van Weert volgde, na de - verplichte - quarantaine, nog weken van intensieve verpleging. Pas daarna kon, vanwege zijn halfzijdige verlamming, in het revalidatiecentrum van Hoensbroek gedurende zeven maanden gewerkt worden aan het herstel van zijn mobiliteit en geheugenfunctie. Dankzij de liefdevolle verzorging van zowel beroepskrachten als van zijn directe omgeving heeft Nol weer leren lopen en met Door op de tandem fietsen.

Wat hebben ze samen, met en zonder hun onafscheidelijke honden, vele kilometers afgelegd!



Zijn korte termijn geheugen was echter dermate zwaar beschadigd dat deelname aan het arbeidsproces niet meer mogelijk was en in 2003 moest Nol afscheid nemen van de gemeente.

Zijn woning was inmiddels aangepast en met drie dagen per week dagopvang kon hij thuis blijven wonen, tot in 2009 ernstige epileptische verschijnselen optraden. Volledige opname in Hornerheide was nu noodzakelijk en daar is Nol overleden, precies op de dag dat hun oudste kleinkind negen jaar oud werd. Zijn vierde kleinkind heeft Nol nooit mogen zien; dat werd geboren op zijn verjaardag: 28 juni.

*"In zoveel mooie herinneringen blijf je bij ons"* staat er boven de aankondiging van het overlijden en het herinneringsprentje. Daarbij zal zeker ook het mooie fotoboek, dat de beide dochters Claudia en Monique voor hun moeder hebben samengesteld, een dankbare ondersteuning zijn. In haar tuin heeft Door een bijzondere plek met een monument, waarin de urn staat. Hier brandt dagelijks een kaarsje.

Mede namens onze buurtschap Schoor, Roeven en Kraan wensen wij Door en haar naasten veel sterkte om dit droevige verlies te verwerken.

Moge Nol rusten in vrede.

J.vdK

#### KINDERCOMMISSIE

Silvia Duijts 631246  
Annemarie Habraken 622113  
Carla van de Schoor 631978  
Esther Moonen 622700  
Jorine Scheepers 852760

#### REDACTIE

Jan van de Kam 633188  
Elly Scheepers 632665  
Wilh. Wetemans 631809  
Mathilde Sieben 622287

Druk: KO-DU Service  
Lay-out: Frenk Scheepers

## Schietsportcentrum S.V. Kraan



Tjeu v/d Berg  
Kraan 18b  
6031 RX Nederweert  
tel. 0495-632705 / 06 22495037  
schietsportcentrum@planet.nl

Voor een bedrijfs-, familie- of groepsfeest,  
of zomaar een gezellige avond met vrienden,  
pistool, revolver en geweer schieten onder  
toezicht van bekwame instructeurs.

# Knapen

Stukadoors

*Voor al uw sierpleisters en stucwerk*

Kraan 12 | 6031 RX Nederweert

telefoon: 0495 631656

mobiel: 06 5338 6598

fax: 0495 634811

www.hansknappen.nl | info@hansknappen.nl



## De Wessemerdijk in de vorige eeuw



Deze oude kadastrale kaart uit de twintiger jaren laat het doorsneden Schoor zien, direct na de aanleg van kanaal Wessem – Nederweert. (1925)

Uiterst links is de Schoorbrug getekend. De Houtsweg bestond nog niet; het verkeer naar Eind moest met een grote boog eerst naar rechts, richting huidige ijsboerderij. Aan de noordzijde van het kanaal lag het “Schoorveld”, een lappendeken van kleine akkertjes, die verdwenen bij de grote ruilverkaveling in de tweede helft van de vorige eeuw (tegelijk met de aanleg van de Houtsweg en Kwegt). Let ook eens op het breed uitlopend weggetje links in het midden, (thans de inrit naar de theetuin “Hof van Schoor”) dat tot 1920 doorliep naar de akkers van het Schoorveld. Dit moet een zeer oude verbinding (karrenspoor) zijn geweest, want bij de kanaalverbreding in de tachtiger jaren zijn hier aan de noordzijde van het kanaal restanten van bewoning uit de ijzertijd opgegraven.

Aan de zuidzijde van het kanaal werd in de twintiger jaren een zandpad aangelegd. Het was eigendom van Rijkswaterstaat, dus géén openbare weg en de smid van 't Schoor, Engelbertus Bertjens (1865–1946) had dan ook in 1928 een speciale privaatrechterlijke vergunning nodig om voor zijn nieuw te bouwen boerderij H1 (midden in de kaart) “*gebruik te maken van den linker- of westelijken kanaaldijk van het kanaal Wessemer – Nederweert voor het maken en behouden van drie uitwegen .*” Mooi is te zien hoe deze grote boerderij (thans de woningen van de fam. Van de Kam en Sieben) precies midden in de akker ligt, waarvan E. Bertjens grote stukken had moeten verkopen bij de aanleg van het nieuwe kanaal. Een kleinkind vertelde mij dat hij daarom dit kapitale pand kon bouwen voor zijn dochter Truke, gehuwd met Zjeng Wetemans ('Plek Zjeng').



**Voor ons is dit bijna onvoorstelbaar: de Wessemerdijk was tot het midden van de vorige eeuw een eenvoudig zandpad. Op de voorgrond staat ondanks mijn naspeuringen een – tot nu toe voor mij – onbekend dame.**

Toos van Komen- Huysmans (1932) vertelde mij dat zij wel het zandpad herinnerde, omdat ze in die jaren met haar man, Teun van Komen, woonde in de noodwoning op het erf van deze boerderij. Elke morgen, wanneer zij naar haar werk ging op haar ouderlijke boerderij aan de Bosserstraat fietste zij over dit rulle pad. De familie van Komen, was vanwege het oorlogsgeweld in 1944 hier noodgedwongen

moeten blijven, omdat hun schip in het kanaal tot zinken was gebracht. Verschillende kinderen van Komen werden op het Schoor opgevangen en vonden in Nederweert later ook hun partner. De dame op deze foto is niet een dochter van Van Komen en niet van Zjeng Wetemans. Maar wie is zij dan wel? Wie het weet mag het zeggen, want ik heb het (helaas) niet kunnen achterhalen!



**Foto: 1975. De Wessemerdijk was aan de kanaalzijde volkomen kaal, omdat Rijkswaterstaat daar jaarlijks intensief maaide. Geen enkele boom mocht in het talud of de berm wortel schieten (het oude jaagpad voor de trekschuit lag ook aan deze zijde). Vanaf de tachtiger jaren, toen de gemeente het beheer kreeg, veranderde dat. Sinds die tijd zorgen o.a. eiken, berken en (wilde) fruitbomen voor een landelijke aankleding van de Dijk. Rijkswaterstaat maait alleen nog de eerste twee meter vanaf het water en de gemeente houdt de bermen kort in een zogenaamd ‘selectief bermbeheer’, om vlinders en andere bijzondere insecten hun biotoop te geven.**

Nadat de Wessemerdijk in de vijftiger jaren verhard werd en de Houtsweg was aangelegd, werd het kruispunt aan de Schoorbrug door het toenemend autoverkeer steeds gevaarlijker. Toen wij in 1975 het pand Wessemerdijk 9 kochten, liep de Dijk nog pal vóór de brug door, zodat men het verkeer vanaf de brug niet kon zien aankomen. Na enige ernstige on-

gevallen, waaronder ook met dodelijke afloop, werd op het einde van de zeventiger jaren de Wessemerdijk vóór de brug – op Rijksgrond - verbreed met vele kubieke meters zand tot in de huidige theetuin. Het kruispunt kwam nu een tiental meters verder van de brug af te liggen en werd dus een stuk overzichtelijker. Tot dan toe stond op de Wessemerdijk zowel bij de kruising met Schoor als bij de Kelperbrug een slagboom, die door Rijkswaterstaat eenmaal per jaar werd neergelaten, om duidelijk te maken dat het hier géén openbare weg betrof. In latere jaren – bij de invoering van de “Wet Herziening Wegenbeheer” werd het onderhoud aan de gemeente toegewezen en werd de Wessemerdijk tot tweemaal toe aan beide zijden met 50 cm. verbreed, tot totaal ruim 5 meter. Tegenliggers konden voortaan – zonder in te houden – elkaar passeren en zo zagen wij het landelijk dijkje uit 1975 veranderen in een steeds drukker wordende sluipteg. Begin deze eeuw heeft de gemeente in samenspraak met het buurtbestuur en een bewonersgroep enkele snelheid-beperkende maatregelen genomen:

- borden plaatsen: 60 km zone (maar wie trekt zich daar iets van aan?)
- Verhoging van het kruispunt bij de brug tot een plateau.
- Wegversmalling voor het kruispunt.
- Aanpassing van de kruising bij de Liskesweg, door de Wessemerdijk af te laten buigen naar deze weg.

Volgende keer meer over de kanaalverbreding in de tachtiger jaren.

J.vdK

## Van walnoot tot notenolie

Op zondag 1 september hield de molen “de Windlust” op Roeven een open dag. Gedemonstreerd werd hoe walnoten middels het olieslagwerk tot olie worden geslagen. Vele bezoekers brachten noten mee en kregen een flesje notenolie daarvoor in plaats. Het proces; de noten worden gemalen. Het maaisel wordt opgewarmd en in zakken gedaan. De zakken worden in de pers geplatst. Een door de molen aangedreven slagbalk slaat op een wig die daardoor steeds meer druk zet op de zakken en de olie eruit perst. De rest van het maaisel wordt gebruikt als veevoer.



1



2

### Het proces in beeld.

Foto 1: De door bezoekers aangeleverde voorraad walnoten.

Foto 2 en 3: De noten worden door molenstenen gemalen.

Foto 4: Het maaisel wordt verwarmd in de “vuister” en in zakken gedaan.



3



4



De zakken met het maaisel worden in de slagpers gehangen. Op de foto het plaatsen van de zak aan de rechterkant. In het midden van de pers (op de foto uiterst links) bevindt zich een wigvormige balk waarop met veel lawaai en kracht een verticale heibalk valt. De olie wordt daardoor uit het maaisel geparst.

De olie werd vroeger gebruikt als braadolie, lampolie, smeermiddel en voor verfstof.

Frenk en Elly

## Recept Champignonsoep

De vliegenschwam is bijzonder giftig maar gelukkig kunnen we champignons eten. Je kunt er prima soep van maken. Bij deze een eenvoudig maar lekker recept.

Benodigheden:

- Boter om te bakken
- 1 ui, geschild en kleingesneden
- 250 gram champignons, schoongemaakt en kleingesneden
- 2 eetlepels bloem
- 1 pot kippenbouillon
- 1 liter water
- Zout en peper
- Mespuntje nootmuskaat
- 1 laurierblaadje
- Scheut room
- Verse fijngehakte peterselie.

Bereiding:

Smelt een klontje boter in een pan. Voeg het uitje en champignons toe, doe de deksel op de pan en laat dit 5 minuten zachtjes smoren. Roer de bloem erdoor en laat dit, onder voortdurend roeren 2 minuten zachtjes meebakken. Roer er beetje bij beetje de bouillon en water door en breng de soep, terwijl je blijft roeren aan de kook. Voeg peper, zout, nootmuskaat en het laurierblad toe. Doe het deksel op de pan en laat de soep 20 minuten zachtjes trekken.

Verwijder voor het opdienen het laurierblaadje en voeg zo nodig nog wat peper en zout toe. Roer de room door de soep en strooi wat fijngehakte peterselie over de soep. Na het toevoegen van de room de soep niet meer laten koken.

Dit recept met een paar veranderingen komt uit mijn eerste kookboek, "kokkerellen voor iedereen" van Jeni Wright uit 1976. Het heeft al vaak bij ons op het menu gestaan. Eet smakelijk.

Mathilde Sieben

# TAKEL-SERVICE DUYTS

## APK KEURINGSTATION

onderhoud reparaties en banden



Roeven 5  
6031 RN NEDERWEERT  
Alarmnr.: 0495-631246  
Oppl.nr.: 0495-632250  
Fax nr.: 0495-634723

*Hof van Schoor*



Schoor 50, 6031 SC Nederweert, 0495 - 624933, [www.hofvanschoor.nl](http://www.hofvanschoor.nl)

## Woorden uit de krant van afgelopen zomer

**huizentrentje:** term uit de makelarij; gezegd van een serie woningen die te koop komen. Een starter op de woningmarkt koopt een huis; de eigenaar van dit huis kan doorstromen naar een grotere koopwoning, waardoor de eigenaar van die woning ook weer kan doorstromen. . . enz.

**instapdelict:** de eerste diefstal van jongeren, waarvan – bij ‘succes’ – een groep van hen in steeds toenemende criminaliteit blijft hangen.

**varkenscyclus:** (oude term, die steeds terugkomt) gezegd van een product of dienst dat plotseling erg populair wordt en dan weer afneemt. Dit herhaalt zich in een repeterend patroon. De term is afkomstig uit de varkenshouderij: wanneer de prijs van varkensvlees goed was, gingen steeds meer boeren varkens houden, waardoor de prijs zakte. Als het aantal varkensboeren genoeg is afgenomen, stijgt de prijs weer. In plaats van varkens kun je elk product invullen: mais, lelies, graan, maar ook kantoorruimte, enzovoort.

**lokhoer:** vrouw in dienst van de politie om vrouwenhandelaars en andere criminelen op heterdaad te kunnen betrappen. Zo zijn er ook: **lokmoebeltjes of lokaanhangwagens** met een chip om de dieven te kunnen traceren. Ergens loopt ook een **lok-oma**. Zelfs was er een **lokhindoe:** een verklede politieagent met opvallende gouden sieraden om **kettingrukkers** (ook een mooi woord!) te kunnen betrappen.

**kweekburger:** hamburger, die in een Maastrichts laboratorium – samen met aminozuren, suikers, mineralen en vitaminen - gegroeid is uit de spierstamcellen van een koe. (prijs: meer dan €200.000)

**zonneboer:** man/ vrouw, die zich met zonnepanelen van schone stroom voorziet.

**potvisprotocol:** ambtelijk stappenplan o.l.v. van een **strandingscoördinator** voor de gezamenlijke aanpak van diverse diensten, wanneer een walvis o.i.d. aan onze kusten aanspoelt. (dit n.a.v. de dood van bultrug Johannes/Johanna op het strand van Texel vorig jaar in december.)

**straatvisser:** hip geklede jongelui, die in de grote stad – meestal 's nachts – op de fiets of op rolschaatsen de waterkant afstruinen om hun (dure) carbonhengel uit te gooien en een visje te verschalken.

**Vogelaarwijk:** (opnieuw in het nieuws) kwetsbare wijk met veel werke-



loosheid en gebroken gezinnen, die in 2007 door minister Vogelaar werd aangewezen voor extra (financiële) ondersteuning om van een **probleemwijk**, een **prachtwijk/krachtwijk** te kunnen worden. (dat wordt dan **ontloederen** genoemd).

**scheefwerk:** een baan beneden je opleidingsniveau.

**minimatuintje:** stukje land dat de gemeente (bijv. Arnhem) beschikbaar stelt om groenten te telen aan personen, die hun boodschappen niet kunnen betalen.

**kangatariër:** man/vrouw (in Australië) die alleen maar kangoeroevlees eet.

**kopschopperszaak:** gerechtelijke procedure tegen de vier jongelui, die vorig jaar in Eindhoven een man van 22 jaar tegen zijn lichaam en hoofd schopten en hem bewusteloos achter lieten. (dankzij het vrijgeven van bewakingscamerabeelden kon hun identiteit worden vastgesteld.)

**pinmijder:** eigenaar van een winkel of marktkraam, die alleen maar contant geld aanneemt, omdat hij – ten onrechte - denkt dat elektronisch betalen duurder is (contant betalen kost hem 24 eurocent, pinnen kost 21 eurocent aldus de SBEB: Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen )

**Steve Jobs-school:** onderwijsinstelling waar de iPad de hoofdrol speelt. Er zijn geen klaslokalen en de leraren heten 'coaches'. De kinderen bepalen zelf wat ze leren.

**wegpestlokaal:** speciale ruimte in de Japanse bedrijven van Sony, waar boventallig personeel, dat niet naar elders wil vertrekken, zich moet bezig houden met nutteloos werk. Wordt door Sony zelf '**loopbaanplanningslokaal**' genoemd.

**groenwassen:** een product dier- of milieuvriendelijker laten lijken dan het in werkelijkheid is (bijvoorbeeld door afbeeldingen van groene blaadjes op de verpakking te zetten of van dieren in de wei en met nietszeggende woorden als: 'volwaardig' of 'nieuwe formule', e.d.)

J.vdK

## De Dahlia

Voor mij hoort de dahlia echt bij deze tijd van het jaar. De tuin is op zijn retour maar de dahlia geeft een najaarstuin kleur..en hoe! De dahliaknol is door de Spanjaarden in de 16<sup>e</sup> eeuw vanuit Mexico meegenomen naar Europa. Intussen zijn we een aantal eeuwen verder en zijn die paar meegebrachte knollen uitgegroeid tot een grote familie van zo'n 20.000 variëteiten. Er zijn dahlia's in allerlei maten, vormen en kleuren te krijgen, zelfs geurende. In Mexico heb je een klimmende dahlia van wel 7 m. hoog. De 4 cm. dikke stengels van deze roze bloeiende Dahlia imperialis werden door de Azteken o.a. gebruikt als waterleiding.

De dahlia is big business. Er worden hier in Nederland 60 miljoen knollen gekweekt. De meeste voor het buitenland met name Amerika, daar zijn ze dol op de kleurige bloemen. Bij de kwekers is het met name te doen om de knollen. De bloemen worden eigenlijk niet gebruikt en zo ontstonden bloemencorso's. De vele vrijwilligers maken met de dahlia-bloemen hele kunstige praalwagens. Deze corso's trekken vele duizenden toeschouwers en vinden meestal in september plaats. Ook kent Nederland veel dahlia verenigingen. Hier worden door liefhebbers dahlia's in verenigings verband gekweekt.

Een tijdlang had de dahlia een stoffig imago maar ze zijn weer helemaal trendy. Ze kleuren de hedendaagse tuinen in de borders of zelfs in potten. Ze staan het liefst in de volle zon op doorlatende, niet te zware grond. Bij droog weer de dahlia voldoende water geven. Dahlia's kunnen ook goed in potten op het terras. Zorg wel voor voldoende vocht en bemesting.





Knip ook geregeld de uitgebloeide bloemen weg dan blijven ze bloeien. Dahlia's zijn prima "vaas-bloemen". Snijd met een scherp mes stengels met open bloemen. Bloemen in knop gaan in de vaas niet open. Doe dit het liefst s'morgens.

De dahlia is een tropische plant. Om die

reden moet de knol elk jaar na de eerste vorst, in november, uit de grond. Op een beschutte plek, afgedekt met heel, veel bescherming kun je proberen ze over te houden maar dit is heel lastig. Daarbij bloeien deze heel laat. Je kunt ze beter rooien. Knip de stengels af tot zo'n 10 cm boven de knol en haal de knollen met een riek of schep uit de grond. Vergeet ze niet te voorzien van een naamkaartje want in het voorjaar zien alle knollen er hetzelfde uit. Leg de knollen ondersteboven te drogen in een vorstvrije ruimte. Schud na een paar weken het gedroogde zand van de knollen en bewaar ze in kratten/dozen, eventueel in droge turfmolm of kranten. Controleer in de loop van de winter de knollen op schimmel of uitdroging.

Eind april, begin mei kunnen de knollen weer worden geplant. Acht weken later kun je dan weer genieten van de bloemen. Wil je eerder van dit spektakel genieten kun je dahlia's voortrekken. Plant begin januari tot eind maart de knollen in potten en zet deze op een lichte vorstvrije plek. Bij temperaturen van minimaal 20 graden gaan de knollen uitlopen. Begin mei laat men de dahlia's afharden om ze midden mei in de volle grond te planten. Voor het planten van de knollen deze een halve dag in een bak water leggen zodat deze zich vol kunnen zuigen. Voor het planten in de volle grond de grond spitten en voorzien van goed verteerde compost. Na gelang de grootte is de afstand tussen de knollen 30 to 50 cm. De knol bedekken met maximaal 5 cm. grond.

Per knol niet meer dan 3 groeischeuten, de rest haalt men weg. Hogere soorten moeten worden gesteund. Zet de steunen meteen zodat deze later niet meer opvallen. Je kunt ook de toppen, na het 3<sup>de</sup>/4<sup>de</sup> bladpaar, eruit halen. Ze worden minder hoog, bloeien later en krijgen meer maar wel kleinere bloemen. De dahlia kan op meerdere manieren worden vermeerderd, delen, stekken of zaaien. Bij zaaien is het wel een verrassing wat het wordt. Meestal vermeerderd men de dahlia door te delen. Splits in het voorjaar de knol met een scherp mes. Zorg er wel voor dat elk deel een aantal ogen heeft.

Rond 1900 zagen we al dahlia's in de moestuinen, mooi vooraan bij het hek. Net als de mensen toen genieten wij van de prachtig gekleurde bloemen, de "uitzwaaiers" van de zomer.

Mathilde Sieben.

## Vijftig jaar geleden werd JFK vermoord

Op 22 november 1963 werd president John F. Kennedy in Dallas (Texas) vermoord. Dit dramatische nieuws sloeg in als een bom, en zestigplussers weten dan ook nog precies waar ze op dat moment waren en wat ze deden, precies zoals velen zich 11 september 2001 kunnen herinneren.

Dagblad De LIMBURGER zoekt contact met lezers, die hun herinneringen aan die zwarte dag in 1963 aan hen willen schrijven of mailen.

Iets voor U??



# NAOBERNOWTS

In deze rubriek verzamelen en publiceren we alle buurtnieuwtsjes. Laat het de redactie even weten!

## Waterkrachtcentrale Roeven in de landelijke nieuwsbrief van energieleverancier GREEN CHOICE.

Twee jonge afnemers poseren hier voor onze waterkrachtcentrale, een van de drie kleine Nederlandse waterkrachtcentrales waar GREEN CHOICE het vallende water gebruikt om op een milieuvriendelijke manier stroom voor 108 huishoudens stroom op te wekken. De andere waterkrachtcentrales van GREEN CHOICE staan resp. aan de Afsluitdijk en in Midden-Brabant. Meer weten? kijk op: [www.greenchoice.nl](http://www.greenchoice.nl)



## Onze felicitaties gaan dit keer naar:

- Theeschenerij HOF VAN SCHOOR, die dit jaar haar eerste lustrum vierde met een drietal speciale high tea avonden. Proficiat Nienke en Tineke en veel succes in het tweede lustrum.

- Schietsportcentrum Kraan, dat dit jaar 25 jaar bestaat ; Ook voor Tjeu en Miranda proficiat en veel succes.
- Josephine Janssen – Rijnders, die als kindercoach voor hooggevoelige kinderen onlangs haar praktijkruimte op Roeven 12A opende. Natuurlijk ook voor Josephine veel succes in de toekomst.
- Ber en Mien Cuypers aan de Wessemerdijk 6 herdenken op 19 oktober hun vijftigjarig huwelijk. Onze gelukwensen.
- Ook proficiat voor Frits en Leen Knapen met hun vijftigjarig huwelijksfeest op 28 september.

## Herverdeling van de kostertaken in de kapel:

Bair Truyen (vorig jaar 50 jaar koster) heeft aangegeven dat het voor hem steeds moeilijker wordt alle kostertaken te combineren met de omstandigheden in zijn familie. In samenspraak met het zangkoor en het kapelbestuur heeft per 1 juli een herverdeling plaatsgevonden; Vanuit overleg met het buurtbestuur zullen alle inwoners van Schoor, Roeven en Kraan een circulaire ontvangen. Voor de financiële en administratieve taken is koorlid Gerie Feijen bereid gevonden. Koorlid en buurtgenoot Frans van Eijk neemt alle voorkomende kostertaken rond de vieringen op zich en blijft actief in de zondagsmis bij het uitreiken van de H. Communie. Bij hem kunnen ook de misintenties worden opgegeven. Humphry blijft zorg dragen voor het halen en brengen van Pater Pollmann, bovendien neemt hij de taken van misdienaar en collectant op zich. Het dagelijks openen en sluiten van de kapel, het aanvullen van de devotiekaarsen en het ledigen van de offerblok blijft tot de taak van Bair Truyen behoren. Het is wel belangrijk dat voor deze taken meerdere personen zich opgeven, die in voorkomende gevallen kunnen bijspringen. Hiervoor zullen alle inwoners van Schoor, Roeven en Kraan – vanuit overleg met het buurtbestuur – een circulaire ontvangen.

## Uitbreiding kapelbestuur:

Inmiddels is ook het kapelbestuur uitgebreid met Lies Borrenbergs – van Dongen en Gerie Feijen en bestaat nu uit vijf personen, samen met: Marie Franssen – Venner, Jan Crins en Frans van Eijk. Ook de redactie wenst allen veel succes; vooral met de aanstaande jubilea: op 8 november is Pater Rein Pollmann 25 jaar bedienaar in de zondags-

mis en in 2016 hopen we het honderdjarig bestaan van onze kapel te kunnen gedenken.

**Verhuisd:**

Mia Dielissen - Knapen van Roeventerschans 9 naar Houtmolen 2.

**Welkom in onze buurt:**

- Fam. Ben Vossen op Roeventerschans 9
- Fam. Paul Kluskens op Roeven 17

Aan allen: "goeie aard" toegewenst.

**Jubileum en proficiat voor:**

Gerie Feijen, lid van het zangkoor en sinds kort ook financieel administrateur van de kapel, is op 6 oktober 40 jaar werkzaam als vrijwillig molenaar in de St. Annamolen in Weert. Hij wordt op 9 oktober 80!!

**Geboren:**

Pien, dochter van Rick van Meel en Marlous Verboogen, Arishoek1, op 26 september. Van harte proficiat.

# Kitchen@Home

Binnenhuis- & keukenadvies

Schoor 17  
6031 SC Nederweert  
Tel. 0495 625640  
Mob. 06 44424330

Corry Franssen  
info@kitchenhome.nl  
www.kitchenhome.nl

## Las- en Montagebedrijf



# ERIC KUEPERS

Eric Kuepers  
Wessemerdijk 8  
6031 SG Nederweert

Tel. 0495 - 634285  
Fax 0495 - 634285  
GSM 06 - 51306734



## Timmerbedrijf Stephan de Haan

Voor al uw timmerwerkzaamheden  
Nieuwbouw, renovatie en onderhoud  
Plaatsen van dakramen en dakkapellen  
Allround timmerwerk

Middelstestraat 20. 6004 BK Weert  
Tel. 06 24 66 32 86

## Wonen tussen de giftige lelies

Aldus de kop boven een reportage over bestrijdingsmiddelen in de Volkskrant van 10 augustus j.l. en ook de Limburger van 7 augustus besteedt er ruim aandacht aan in: **“Bang voor het gif”**. *“Ik kreeg branderige lippen, tong, keel en luchtwegen”*, aldus een omwonende in Veeningen (Drente).

**De Volkskrant** : *“Burgers in Dwingeloo verzetten zich tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt.”*

Aan het woord komen buurtbewoners en enkele mensen van de Stichting BOLLENBOOS in Diever, die samen met de PARTIJ VOOR DE DIEREN een meldpunt hebben opengesteld: DE GIFKLIKKER.



*“Van alle bloembollen gebruikt de leliebol het meeste gif,”* aldus hun woordvoerder. *“In één teeltseizoen van maart tot oktober wordt wel 33 keer gespoten met gif. Als de gifkar weer eens langskomt, dan kun je als omwonende maar beter naar binnen gaan en de ramen dichtdoen.”*

Deze week werd bekend dat ook de Gezondheidsraad zich zorgen maakt over de gezondheidsrisico's die omwonenden van landbouwpercelen lopen door langdurige blootstelling aan chemische gewas beschermingsmiddelen. In een conceptadvies aan het kabinet wordt aangedrongen op een onderzoek hiernaar. Volgens de raad is er weliswaar geen hard bewijs, maar zijn er wel aanwijzingen dat buurtbewoners gezondheidsrisico's lopen. Zo is uit buitenlands onderzoek gebleken dat er aanwijzingen zijn dat bepaalde aandoeningen bij omwonenden van landbouwbedrijven vaker voorkomen, zoals effecten op het ongeboren kind, leukemie bij kinderen en de ziekte van Parkinson.

De meeste leliebollen gaan naar het buitenland. Vooral de Japanners en de Amerikanen zijn dol op Nederlandse lelies. Voor de boer, die zijn land verpacht aan een bollenkweker is het zeer winstgevend; hij verdient vaak driemaal zoveel als bij andere gewassen, maar over zijn akker is dan wel vele malen gif gespoten.



*“De werknemers van de teler dragen beschermende kleding en giftige stoffen kunnen dankzij filters niet in hun cabine komen. Na het spuiten rijden ze weg. Wij als omwonenden kunnen niet weg en wij zitten dus minimaal een halfjaar lang onbeschermd in de gifstoffen.”* aldus een omwonende in DE LIMBURGER van 7 augustus.

Ook wij op 't Schoor, Wessemerdijk en Schoordijk kunnen hierover meepraten, want hier stonden in 2012 velden vol lelieplanten. En het worden er steeds meer. Dit jaar staan er lange rijen aan de overzijde van het kanaal langs de Houtsweg, de Lummesweg en Hulsen.

Natuurlijk (bijna) zonder bloemen, want die worden eruit gesneden. Dat gebeurt machinaal, maar ook met de hand ! Zouden die ingehuurd mensen uit Oost-Europa weten hoeveel gif er op die planten zit? In de landbouw noemen ze dat heel, eufemistisch, “gewasbeschermingsmiddelen”.

**Meer weten ? Google op : [gifklikker.nl](http://gifklikker.nl) en [bollenboos.nl](http://bollenboos.nl) (met voorbeeldbrieven aan de burgemeester enz.)**

J.vdK

## Een lesje duurzaam consumeren, deel III

De angst voor te weinig, leidt altijd tot te veel

In het lentenummer schreven we over de voedselverspilling in Nederland, waar we per persoon per jaar vele tientallen kilo's goed voedsel weggooiden. Volgens de *monitor Voedselverspilling* wordt in 2013 eerder méér dan minder voedsel verspild. Dat is niet slim, want als we minder verspillen, hoeven we ook minder te produceren, terwijl we er geen hap minder om hoeven te eten.



Heb je gelezen, of op T.V. gezien, dat op 29 juni op het Museumplein in Amsterdam een lunch is bereid voor liefst vijfduizend gasten? Deze maaltijd werd bereid met goed voedsel dat anders zou zijn weggegooid, om aandacht te vragen voor de voedselverspilling in Nederland onder de titel: DAMNED FOOD WASTE .

### Waar vooral wordt ons voedsel verspild en hoeveel ?

- *de landbouw is verantwoordelijk voor 35 % van ons weggegooid voedsel, vooral door overproductie. Appels, uien, wortelen e.d. worden 'doorgedraaid' als er teveel van zijn. In het beste geval wordt er veevoer van gemaakt of verdwijnt het in de vergister. In ontwikkelingslanden is het transport en de opslag van voedsel zo slecht, dat meer dan de helft bederft door schimmels of ongedierte.*
- *In de visserij gaat 6 tot 15 % van de vis meteen overboord omdat de vangst 'benedenmaats' is, beschadigd of buiten het quotum valt. De Europese Unie gaat nu – geleidelijk – het overboord zetten van bijvangst verbieden; de vissers zijn tegen.*

- *In de conserven- of inpakfabriek wordt 'maar' 5 % niet gebruikt, omdat hier veel beter gepland kan worden. Veel verspild wordt er in snijderijen, waar verse groenten panklaar worden verpakt. Ook worden boontjes, komkommers of wortelen, die 'krom' zijn, weggegooid. "de consument wil die niet." zegt men, maar is dat waar?*
- *De supermarkt, horeca en catering zijn goed voor bijna 10% van ons verspilde eten; vooral groente, fruit, brood en zuivel. Men heeft altijd teveel in voorraad, omdat 'nee verkopen' door de consument niet wordt geaccepteerd.*
- *In het huishouden wordt een derde tot de helft van het verspilde voedsel veroorzaakt door onszelf ( 30 – 50% !!) We kopen te veel, we koken te ruim, we zijn te kieskeurig en te slordig. (we weten nauwelijks wat het verschil is tussen de houdbaarheidsdatum en de uiterste gebruiksdatum; zie BUURTBLAEDJE lente 2013)*



In diverse gemeenten in Nederland wordt – in samenwerking met supermarkten – gezamenlijk de strijd tegen voedselverspilling aangepakt in een zg. FOOD BATTLE : slim inkopen, slim koken, slim bewaren en slim restjes verwerken.

**Meer weten ? Kijk op: [www.battle.nl](http://www.battle.nl) Wageningen University and Research Centre of doe de [www.weggooitest.nl](http://www.weggooitest.nl)  
Ook leuk om te lezen als je gaat uit eten: doggy bag of: Tas Toe.**



**JKnapen**  
tuincentrum hoveniersbedrijf

Schoor 42  
6031 SC Nederweert  
Tel zaak: 0031(0)495 631625  
Mob: 0031(0)6 53631670

aanleg en onderhoud  
Het adres voor al u tuinplanten !!!



**JOS SIMONS**  
Voeg- en Restauratiebedrijf  
Impregneren en Gevelreinigen

Roeven 7  
6031 RN Nederweert  
Telefoon 0495-632590

## Het leven in de jaren 50 tot 60 terug

Als vroeger de "melkboer" langs kwam liep je met een pannetje naar hem toe; of ging je naar een veeboer. De groenteboer kwam met groenten en fruit, maar die verkocht niet veel, want de meeste mensen hadden een groentetuin. In een grote weckketel werd de wintervoorraad ingemaakt. De kolenboer kwam af en toe het kolenhok met cokesblokjes vullen. De petroleumboer kwam met paard en wagen. Je moest met de oliebus naar hem toe en die werd gevuld. De petroleum was voor het petroleumstel. Er was een één-pitstel om de koffiepot warm te houden. Op een 2- en 4-pits werd het eten gesudderd. De petroleum werd ook gebruikt voor huishoudelijke klusjes, zoals teer van de klompen en de handen te verwijderen. Er werd ook wel eens een scheutje olie gebruikt om de kolenkachel aan te steken. Het ging dan sneller in brand, want in de winter was het gewoon hartstikke koud. Vaak als mensen wakker werden, stonden de ijsbloemen aan de binnenkant van het raam en lag er een laagje rijp op de dekens van de condens die iemand uitademde. Als veel mensen naar bed gingen in de winter, werd er een dikke gebakken straatklinker op de kachel verwarmd, vervolgens in een theedoek gewikkeld en in bed gelegd. Vroeger had je op veel plaatsen een houten w.c. Van toilet papier hadden veel mensen nog nooit van gehoord. De gazet werd niet alleen gebruikt om te lezen. In de keuken was een koude kraan of pomp waarmee alles werd gedaan. Eind jaren 50 kwam er een gasgeiser met een gasfles, want aardgas bestond nog niet. Ergens in een hoek van een schuurtje werd een douche gemaakt of stond een kuip. Vanuit de keuken ging de tuinslang, waaraan een soort tuinsproeier werd bevestigd, naar dat schuurtje. Ik heb mij laten vertellen dat, als er iemand ging douchen, er heen en weer werd geschreeuwd van kouder, warmer! Want je moest bij de geiser in de keuken de temperatuur regelen. Moeder de vrouw deed op maandag de was. Natuurlijk alles met de hand op een wasbord. De ketels water werden op de kolenkachel verwarmd. Het witgoed werd op het grasveld gebleekt, je moest met een gieter het wasgoed nat houden. Als de zon daarbij scheen bleekte het 't beste. Het waaide af en toe zo hard, dat wasgoed zou wegwaaien. Niet getreurd er werd gewoon een steen of stukje hout op gelegd, opgelost!

Lang niet iedereen had telefoon, dus ging je voor spoedgevallen in de buurt bellen en dan gaf je een dubbeltje of kwartje. Ook de gemeente haalde de huur en verzekeringspremie op. De elektra meter werd geleegd. In die meter moest om de zoveel tijd een zilveren gulden worden gegooid om het licht te laten branden. Soms werd dat vergeten of was er geen gulden voorhanden, zodat het hele huis in het donker zat. Iedere leverancier kwam aan de deur. Er kwamen marskramers en kleding verkopers. Ze gingen meestal achterom van het huis. Iedereen kon zo naar binnen, er was meestal niks afgesloten. De postbode bracht brieven per fiets en nam zo nodig de post mee die je wilde versturen. Ook werd een boodschappenboekje opgehaald, en een dag later werden alle boodschappen bezorgd. Als het niet goed uitkwam voor te betalen werd het opgeschreven en dan kwam het wel een keer in orde.

Ik weet nog; Wim Sonneveld zong; “och je was een kind en wist niet beter dan dat dit nooit voorbij zou gaan”.

Wilhelmien Wetemans

## Witlofsalade zonder witlof

- 1 potje selderij
- 1 klein blikje mais
- 1 dun gesneden prei
- 3 zoetzure dingesneden appels
- 6 dun gesneden plakjes gekookte ham
- 1 blikje ananas
- 6 hardgekookte eieren in plakjes
- 1 klein potje yogonaise (of iets anders lichts)
- 1/8 liter slagroom (of yoghurt)
- 1 zakje geraspte kaas

In een glazen schaal leg je de laagjes neer, je begint met de bovenste regel. De yogonaise en de slagroom roer je door elkaar, dit mengsel gaat bovenop de eieren. Als laatste de geraspte kaas. Vooral niet mengen vanwege het laagjes effect. Lekker met stokbrood. Succes en smakelijk eten.

Josephine Janssen

## Natúúrlijk Schoor De vliegenzwam



Na een koud voorjaar en een tropische zomer komt de herfst er weer aan. Als je herfst zegt dan zeg je paddenstoelen. Paddenstoelen fotograferen, in ons gezin een echte herfst traditie. Je moet hiervoor wel aardig door je knieën. Zo heb ik een dierbare foto waar onze zoon languit op zijn buik een foto maakt van een mooie paddenstoel.

Paddenstoelen spreken tot je verbeelding. Als kind zocht ik altijd naar de kabouters, helaas heb ik ze nooit gevonden. Paddenstoelen hebben iets magisch. Ze werden vroeger geassocieerd met draken, trollen en heksen. Denk maar aan de heksenkring. Vroeger dacht men dat die cirkels ontmoetingsplekken waren voor heksen. Een heksenkring ontstaat doordat een zwamvlok onder de grond naar alle richtingen even hard groeit, dit kan wel een meter per jaar. De uiteinden liggen als een cirkel om de zwam heen. Uiteindelijk sterft de zwam maar ontstaan aan deze uitein-



den nieuwe zwammen. Deze kringen kunnen honderden jaren oud worden. Dat vind ik best magisch.

Een van de mooiste paddenstoelen met zijn rode hoed met witte stippen is de vliegenzwam. Maar het is een verraderlijke schoonheid want deze paddenstoel is bijzonder giftig. Vandaar de rode kleur, dit waarschuwt de dieren. Stukje hoed in een schaal melk trekt de vliegen aan en doodt ze, vandaar de naam vliegenzwam. De vliegenzwam hoort tot de amanieten familie en zijn giftig. Het gif tast het zenuwstelsel aan. Bij consumptie van de vliegenzwam vertoont men vreemde spiertrekkingen en krijgt men vreselijke visioenen, daarna een flinke kater met afschuwelijke braakverschijnselen. Maar dan heeft men geluk want de paddenstoel kan doden. De vliegenzwam zie je zelden alleen. Meestal staan ze in een groep dichtbij een berk of grove den. De paddenstoel heeft namelijk een samenwerkingsverband (symbiose) met de wortelharen van de berk en de grove den. De zwam is eigenlijk een vrucht van een onderaardse schimmelplant. Deze schimmel levert de bomen water en mineralen en de bomen leveren aan de schimmels koolhydraten en suikers. Dit proces noemt men mycorrhiza. De bomen ondervinden geen schade van de paddenstoelen. Integendeel, dankzij de schimmels zijn ze in staat hun voedsel- en watervoorziening te verbeteren. Zo is de zwam een belangrijke factor voor een stabiel en gezond bos. Ieder soort zwam heeft zijn eigen "boompartner". Maar er zijn ook soorten, bv. de honingzwam, die levende organismen aantasten, vooral oude, zieke of beschadigde bomen. De sporen van de zwammen kunnen jaren in de bomen zitten. Is de zwam aan de buitenkant zichtbaar dan is de boom ten dode opgeschreven.

Bij gunstige omstandigheden, met voorkeur met vochtige zomers, probeert de schimmel zich voort te planten. Dit doet hij door middel van paddenstoelen. In de grond vormt zich een wit "ei", de beurs. De paddenstoel groeit en de beurs barst open. De witte vlekken op de hoed zijn de resten van de beurs. Afhankelijk van het weer is dit een proces van dagen of zelfs uren. Aan de onderkant van de hoed zitten lamellen waarop miljoenen sporen worden gevormd. Als ze rijp zijn dwarrelen ze onder de hoed vandaan en worden door de wind verspreid, soms zelfs honderden kilometers ver. Door de regen komt er een einde aan de reis van de sporen en vallen ze op de aarde. In de juiste omgeving, in de buurt

van een berk of een grove den begint zich een zwamdraad te ontwikkelen. Als twee of meer zwamdraden van verschillende geslachten elkaar ontmoeten ontstaat een nieuwe vliegenzwam.

Dus als je de volgende keer een vliegenzwam ziet bedenk dan dat deze misschien wel van ver komt. Wie weet kijk je naar een paddenstoel uit Rusland of nog verder!



Mathilde Sieben.

**SIERTEELTKWEKERIJ**

**LEON COOLEN**



*Groene Tuinplanten  
Heesters  
Sierconiferen*



*Schoor 27  
6031 SC Nederweert  
tel 0495-631786  
fax 0495-624778*

# activiteiten

## agenda

### Activiteiten 2013

|       |             |             |
|-------|-------------|-------------|
| nov   | Spokentocht |             |
| 9 dec | Kaartavond  | Zaal Briels |

### Oud papier

Zaterdag 2 november en 7 december bij Piet van de Kruijs

De contributie (voor 1 maart) van de buurtvereniging bedraagt €25,00  
BANKNUMMER BUURTVERENIGING 13.55.40.836

### Inleveren kopij voor buurtblaedje

voor 4 december via e-mail: [elly18@hetnet.nl](mailto:elly18@hetnet.nl)

### BESTUURSLEDEN

|                  |                 |        |
|------------------|-----------------|--------|
| Peter Janssen    | Roeven 12a      | 633685 |
| Johan Raemaekers | Kraan 26a       | 542694 |
| Hein Sieben      | Wessemerdijk 10 | 622287 |
| Marleen Hermans  | Trinkenshof     | 552422 |
| Kitty Wijnker    | Liskesweg 1     | 624795 |



**BRIELS**  
Zaal en kegelbanen



*Catering en  
Party Service*

Kraan 6 • Nederweert • t 0495 632151  
[www.brielsparty.nl](http://www.brielsparty.nl) • [zaalbriels@hetnet.nl](mailto:zaalbriels@hetnet.nl)